

ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΛΥΒΙΤΣΗ
Επικήδειος από τον Πρόεδρο του «Γνωμαγόρα» Γιάν. Χαρτοφύλη

Βαρεία η αποστολή και δύσκολος ο ρόλος που μου ανατέθηκε να σε προεπιψώ, σεβαστέ μου δάσκαλε εκ μέρους του Συλλόγου μας «Γνωμαγόρα» και της Νισυριακής παροικίας της Αθήνας. Και να σου απευθύνω το στερόν αντί, την ώρα αυτή που παίρνεις το δρόμο για την αιώνια κατοικία σου.



Την ίδια αυτή ώρα, που ο πένθος ήχος της καμπάνας μεταφέρει το άγγελμα του θανάτου σου στην ιδιαίτερη πατρίδα μας Νίσυρο, ενώ οι ανά τον κόσμο διεσπαρμένοι μαθητές σου μ' ένα δάκρυ στο μάτι υψώνουν το βρέγμα προς τον ουρανό και δέονται για την ανάπαυση της ψυχής σου.

Μαθητές σου κι εμείς στα παλιά εκείνα χρόνια, βρισκόμαστε αυτή την ώρα κοντά σου, για ν' αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπο στον οποίο σφελλόμαστε το «ευ ήη». Έναν από τους ανθρωπίνους εκείνους, που στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς του νησιού μας, απόηχοι και ανεπλήρωτοι από τις διδασκαλίες και τις απειλές των Ιταλών κατακτητών στάθηκαν κοντά μας και μας έδωσαν τα όπλα με τα οποία παλαίψαμε στον αγώνα της ζωής.

Μπορεί να είχαμε την ατυχία να γεννηθούμε στη σκλαβιά και να ανδρωθούμε σε πόλεμο. Είχαμε όμως την εύνοια της τύχης να πέσουμε σε χέρια φωτισμένων λειτουργών της παιδείας και της μάθησης. Στα χέρια δασκάλων, αποφασισμένων να αγωνιστούν για να ματαιώσουν τα σχέδια του κατακτητή, στην προσπάθειά του να κλονίσει την πίστη μας και να εμποδίσει κάθε προσπάθεια για την ελληνοχριστιανική παιδεία μας.

Μπροστάρης σ' αυτόν τον αγώνα ήσουν εσύ, σεβαστέ και αληθινότερος δάσκαλε μου. Αποδείχτηκες απότοπος στις διδασκαλίες, στις πιέσεις, στο διασυρμό, στον κατατρεγμό, ακόμα και στην ανεργία, στην οποία σε καταδίκαζε η μανία των κατακτητών. Κι αυτό το κνηνητό δυνάμωνα και φούντωνε την αγωνιστικότητά σου και τη φλόγα που ένιωθες μέσα σου, για να δώ-

σεις στους μαθητές σου τα αναγκαία εφόδια, με τα οποία αργότερα «ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννηθήσαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάες έκλιναν αλλοτρίων». Τελευταία είχες μείνει μόνος στη ζωή από τους δασκάλους μας. Κι όλοι μας σε χαϊρόμαστα, σε καμαρώναμε, θαυμάζαμε τη ζωτικότητα σου, την πνευματική σου διαύγεια. Μας εντυπωσίαζε η ηρεμία και η πραότητα σου και μας παραδειγματίζε η καλοσύνη της ψυχής σου, η ευσεβεία σου και η βαθιά πίστη σου προς τον Θεό, προς τον οποίο μέχρις εσχάτων αδιαλείπτως ανέμεπτες ψαλμούς και ύμνους από το στασίδι της Παναγίας της Σηπληνιακής.

Νά όμως τώρα που έφτασε και για σένα το πλήρωμα του χρόνου. Ήλθε η ώρα που, ακολουθώντας την κοινή των ανθρώπων μοίρα, παίρνεις το δρόμο για την αιωνιότητα. Με πολύ σεβασμό υποκλινόμαστε προ της σοφού σου και εχόμενου Αγιού Θεού, τον οποίο τόσο πολύ πίστεψες και με τόση ευλάβεια λάτρεψες, να σε αναπαύσει στους κόλπους του, να σε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια σου και να σου αποδώσει τον της δικαιοσύνης στέφανον. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για ό,τι μας πρόσφερες.

Αιώνια σου η μνήμη.

ΩΡΑ ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΕ

Η τελευταία πνευματική πύλη διδασκαλίας δεν άντεξε στο κονταροκτύπημά της με τον θάνατο! Η λεβεντική κορμοστασιά και η σοβαρή παρουσία εξουδενώθηκε λόγω φυσικής φθοράς μετά τους (95) επίσημους κύκλους που διέγραψε στην επίγεια ζωή, ο σεβαστός και περιηλικός δάσκαλος του γένους και ειδικότερα της Νισύρου.

Ο Νικόλαος Χ. Λιβύτης αντιπροσώπευε επίσης τον κόσμο της μεγάλης τάξης των ηρώων του πνεύματος, της επιστημοσύνης και της ευπρέπειας. Για μας, που υπήρξαμε μαθητές του στην Ομήρειο Κοινοτική Σχολή της Νισύρου, σε χρόνια πέτρινα και σκλαβωμένα μα και σε χρόνους αυγερινούς στην απελευθέρωση των ηρώων, ο Νίκος Λιβύτης στάθηκε οδοδείκτης της ζωής μας.

Το σεβάσιμο χέρι του με τρεμάμενη συγκίνηση έτρεχα να φιλήσω ακόμα και σαν έγινα παππούς! Είναι ο Πλάτανος με τα πράσινα φύλλα της αισιοδοξίας και της αγάπης. Το στασίδι του στην Πλατεία, που μυρίζει άρωμα σεβασμού και χριστιανικής πίστης, θα ήθελα ν' ασπασθώ ευλαβικά.....

Ωρα καλή σου Δάσκαλε!

G. I. Κουμέντος

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

- ΓΑΜΟΙ
- Ο Βασίλης Αγιάνου (γιος της Άννας Ι. Πλάκα) και η Ντίνα Τσίνα στα Τρίκαλα.
- Ο Στέλιος Δεμηράς και η Μαρία Δήμου στην Αθήνα.
- Ο Κώστας Κυπραίος και η Ευγενία Βεργή (κόρη της Ευδοξίας Εμ. Καραγιώργη) στη Ρόδο.
- Ο Βαγγέλης Κασβίκης και η Μαρία Π. Πασχαλίδου στη Σίφνο.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
- Ο Χριστόφορος Κυριακίδης (γιος της Μαρίας Παπάτου) με τη Γιούλη Κυριακοπούλου, στην Αθήνα.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Πόπη Ευγ. Καζάντη-Πάχου, κοριτσάκι στη Ρόδο.
- Η Ελένη Οδ. Σακελλαρίδη, κοριτσάκι στην Αθήνα.
- Η Ανθούσα Δανάση-Κατσιματιδή αγοράκι στην Αθήνα.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Η Τίνη, σύζυγος Αρμοδίου Γιαννιδη, στην Αθήνα.
• Η Μαρία, σύζυγος Γεωργίου Τραμπούλη, στην Αθήνα.
• Ο Νίκος Λυβίτης στην Αθήνα.
• Ο Παναγιώτης Ζιμπερής (σύζυγος της Ζούλας του Πασχάλη) στη Ρόδο.
• Ο Νίκος Δοξόπουλος, στη Ρόδο.
• Ο Μιχάλης Ψίλλος (εγγονός του Αντώνη του Μενελάου) στη Ρόδο.
• Ο Αντώνης Χατζηστεφανής στην Αθήνα και ετάφη στη Νίσυρο.
• Η Κατερίνα Χριστοδούλου του (Σταμάτη) στη Ν. Υόρκη.

ΔΙΑΚΟΜΙΗΛΙΣ

Travel amd Shipping Agency
Tel. 2242031459 - Fax 2242031527 Mobile + 6977735229
Email: diakomihalis@kos.forthnet.gr NISYROS 85303

ΔΙΑΚΟΜΙΗΛΙΣ RENT A CAR ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

- 1. Διαθέσιμα όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων
2. Απεριόριστα χιλιόμετρα.
3. Μικτή ασφάλεια.
4. Ειδικές τιμές για τους Νισύριους και τους φίλους της Νισύρου.
5. Δεκτές Ποσωπικές Κάρτες.
6. Παράδοση των αυτοκινήτων στο λιμάνι ή στο ξενοδοχείο σας.
Για κρατήσεις: Τηλ. 2242031459 - 2242048094 - Fax 2242031527

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ο.Π.Α.Π.

KAZANTHS EYGENIOS
Μανδράκι - Νίσυρος
Τηλ. 22420 - 30545 - Fax 22420 - 31115
Συστήματα με Computer - Internet
Καλή τύχη και καλά κέρδη

GREEN AND BLUE

ΨΑΡΕΜΑ - ΚΥΝΗΓΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΗ PET SHOP
Επώνυμα είδη στις καλύτερες τιμές
ANNA ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ - Νίσυρος, τηλ. 22420-31100

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΙΣΥΡΙΟΣ» (Κατά την αφήγηση της αείμνηστης Μέλπως Μουλού)

Το έτος 1935 επισκέφθηκε τη Νίσυρο ο από Πάτμου ιερομόναχος πατήρ Αμφιλόγιος Μακρής. Τότε συγκρότησε μια ομάδα γυναικών, 80 τον αριθμό για τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι συγκεκριμένες των γυναικών αυτών εγίνοντο στο σπίτι της Άννας Κωνσταντίνου Παρθενιάδη (Άννας του Νιζήτα).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο κύκλος αυτός των γυναικών αποτέλεσε μια πηγή δύναμης για την αντιμετώπιση διάφορων δυσκολιών και την παραμυθία των αδυνάτων.

Στη συνέχεια, λόγω του πολλαπλασιασμού των μελών, ο κύκλος άρχισε να γίνεται στον πρόναο του ιερού ναού της Παναγίας Σηπληνιακής.

Το 1948 παρατηρήθηκε μια χαλάρωση στις συγκεκριμένες. Σχεδόν δεν εγίνοντο. Τότε, με την πρωτοβουλία της Μέλπως Μουλού και της Μαρίας Κατσιματιδή (Μαρίας του Γιάνναρου τώρα προεπιβήτρας), άρχισαν πάλι δειλά-δειλά οι συγκεκριμένες κυριών και δεσποινίδων σε περιορισμένο αριθμό.

Στη φάση αυτή παρουσιάστηκε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Σηπληνιακής Κύριλλος Ρωμανός, ο οποίος μάλιστα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας έλαχε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής με υπεύθυνο τον ίδιο και με βοηθό την Μέλπω Μουλού.

Φαίνεται όμως πως η παρουσία του ηγούμενου διασρέστησε ορισμένες γυναίκες, που θέλησαν να αποχωρήσουν από το κυρίως σώμα και να δημιουργήσουν διάσπαση αλλά δεν το κατάφεραν, αφού τα εκατό μέλη του κύκλου να επικρατήσει τον ηγούμενο άρχισαν να οργανώνονται συστηματικά γύρω από την Ευαγγελική αλήθεια.

Το 1949 έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια η παρουσία του Μητροπολίτη Κω Εμμανουήλ Καρπαθίου, ο οποίος ειδοποιεί τις γυναίκες ότι πρόκειται να έλθει στη Νίσυρο να τις οργανώσει κατά τον καλύτερο τρόπο και να δημιουργήσει Φιλάνθρωπο Ταμείο με προστάτη τον Άγιο Νιζήτα, για το κοινωνικό έργο των κυριών

Από το Θεολόγο - Λυκειάρχη ΣΤΑΥΡΟ ΚΕΝΤΡΗ

και δεσποινίδων. Αρρώστησε όμως κι έτσι αντί να έλθει στη Νίσυρο βεβήθη στην Αθήνα, αναβιάζοντας την προγραμματισμένη επίσκεψή του.

Έπειτα απ' αυτό οι γυναίκες, αναπεριμένοντες από το ενδιαφέρον του Μητροπολίτη Κω, παραγγέλλουν στη Ρόδο σφραγίδα του Αγίου Νιζήτα και για πρώτη φορά αποφασίζεται να τιμάται κάθε χρόνο ο Νισύριος Άγιος και να θεωρείται για τη Νίσυρο η 21η Ιουνίου ως ημέρα αγίας τοπικής.

Έτσι λοιπόν, την ημέρα αυτή του ιδίου έτους (1949), αφού οι γυναίκες έπλεξαν στεφάνι για την εικόνα του Αγίου, συγκεκριτήθηκαν στον πρόναο της Ποταμίτισσας για να ακούσουν για πρώτη φορά από την Τριανταφυλλιά του Λιού τον βίο του Αγίου, όπως εκκίνηθη θυμόταν όταν μικρή είχε διαβάσει σ' ένα παλιό βιβλίο.

Στο τέλος της διήγησης όλοι μαζί έψαλαν το απολυτίκιο του Αγίου Νιζήτα και έψαλαν. Όμως, καθώς έφευγαν, βλέπουν την εικόνα, που την είχαν τοποθετήσει στη μέση του ναού, να δακρύζει.

Αμέσως φώναξαν το Δήμαρχο, τους ιερείς και προύχοντες και διαπίστωσαν το γεγονός. Κάποιος Νισύριος (δεν ήθελε η κ. Μέλπω να μου αποκαλύψει το όνομά του) άρχισε να ψάχνει και να εξετάζει την εικόνα, διαπιστώνοντας ακριβώς εκείνη τη στιγμή να παρουσιάζεται άλλη μια σταγόνα και κατάπληκτος καλεί και τους άλλους να δουν. Τότε άρχισαν οι κριτικές της Ποταμίτισσας να καλούν τον κόσμο και γίνεται αγρυπνία μέχρι πρωίας. Επί 9 ημέρες η εικόνα παρέμεινε στη μέση του ναού για προσηύχηση.

Το 1950 έρχεται και πάλι ο πατήρ Αμφιλόγιος στη Νίσυρο. Ακούει τα συμβάντα και τότε προτείνει τις κυρίες να προβούν στο χτίσιμο ιερού ναού αφιερωμένου στο όνομα του Αγίου Νιζήτα. Οι γυναίκες διατάξαν και άρχισαν να του εκθέτουν τις τεράστιες δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν. Ο σοφός όμως κι άγιος πατέ-

ρας τούς λέγει: «Βάλτε εσείς την πίστη και ο Άγιος θα συμπληρώσει το κενό».

Ωστόσο, η άφιξη στη Μονή της Παναγίας Σηπληνιακής νέου ηγούμενου, του Αλεξάνδρου Γεωργιάδη, Νισυρίου, συνέβαλε στην καθυστέρηση σύνταξης σχετικού καταστατικού για την ίδρυση Συλλόγου, που θα αναλάμβανε το έργο αυτό. Όμως, έπειτα από πολλές συζητήσεις και αντιμαχόμενες γνώμες, με τη βοήθεια του δασκάλου Εμμανουήλ Κρούσκου, συντάσσεται και εγκρίνεται καταστατικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες το 1951. Αμέσως τότε άρχισαν οι προετοιμασίες για την ανέγερση ναού.

Μετά πικράς ενθυμείται η αφηγήριά μας την άρνηση του τότε Διοικητικού Συμβουλίου του «Γνωμαγόρα» Αμερικής για βοήθεια και συμπαράσταση στο υφαιό και θεάρεστο αυτό έργο. Τότε, με την πρωτοβουλία συμπατριωτών μας, που δεν συμφωνούσαν με τη στάση αυτή του «Γνωμαγόρα», οργανώθηκε κάποια επιτροπή για τη συγκέντρωση χρημάτων, που μαζί με το «Γνωμαγόρα» Αθηνών και των Νισυριών της Αυστραλίας, στάθηκαν βοηθοί στο χτίσιμο του ιερού ναού σε περίοπτη θέση πάνω από το λιμάνι.

Το οικοπέδο όπου χτίστηκε σε διάστημα 35 μηνών ο ναός του Αγίου Νιζήτα, δωρήθηκε από την Ασημένια Αποστολή και τον Εμμανουήλ Πετρούτσο. Ένα μεγάλο μέρος των οικοδομικών υλικών (πέτρες) προσφέρθηκαν από τον γιατρό Μιχαήλ Τσαταρβάνη.

Συνεχίζει η αφηγήριά μας: «Με μεγάλη συγκίνηση ενθυμείται τι μάς έγραψε ο γιατρός, όταν του ζήτησαμε να πάρουμε τις πέτρες από το παλιό πατρικό του, για να τις χρησιμοποιήσουμε για το χτίσιμο του ναού. Μας έγραψε λοιπόν: «Με όλη μου την καρδιά προσέχω το υλικό αυτό, γιατί έτσι δεν θα λυπούμαι που δεν έχω σπίτι στη Νίσυρο, αφού τώρα θα το έχω χτισμένο στον ουρανό». Και με ένα δάκρυ έγραψε τον επilogό της η αφηγήριά μας.

Το ιστορικό αυτό σημείωμα ως αποτελέσει μνημόσυνο και ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική αυτή εργασία της Νισύρου Μέλπω Μουλού.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

προς το νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιον

α) Από το Σύλλογο Νισυριών Αθηνών «Γνωμαγόρας» Σεβασμιώτατε.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου «Γνωμαγόρας», διερμηνεύοντας και τα συναίσθημα των μελών της Νισυριακής παροικίας των Αθηνών, έτι δε και της ευρύτερας κοινότητας των Νισυριών, των εγγύς και των μακράν, χαίρετιζόμεν μετ' ευφοροσύνης και αγαλλιόσεως το χαρμόσυνο άγγελμα, της εις Μητροπολίτην της Ι. Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας εκλογής και χειροτονίας σας.

Η ομόφωνος περί τούτου απόφασις της Ιεράς Πατριαρχικής Συνόδου αποτελεί αναγνώρισιν και επιβράβευσιν της μακροχρονίου καρποφόρου διακονίας σας και της αφοσιώσεώς σας προς το ιερόν λειτουργήμα και την θείαν αποστολήν, την οποίαν σας ενεπιστεύθη η χάρις του Θεού.

Μνήμονες της πατρικής αγάπης σας προς τον λαόν της Νισύρου και του ενδιαφερόντός σας δια την τοπικήν μας Εκκλησίαν, ανεπέμψαμε ολόθερμον την ευχήν όπως ο Άγιος Θεός, δια των προσβειών της Παναγίας Σηπληνιακής, σας διαφυλάττη εν υγεία, σας χαριζή χρόνους μακρούς και σας ενδυναμώνη εις το βαρύ έργον το οποίον σας ενεπιστεύθη.

Εΐησαν πολλά τα έτη σου, Άγιε Δέσποτα.

Δια το Δ.Σ.:

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Χαρτοφύλης

β) Από την Εταιρεία Νισυριακών Μελετών

Σεβασμιώτατε,

Του Θεού συνεργούτος, η Σεβασμία των Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου Σύνδοξ, εκφράζουσα την παντοιοτρόπως εκδηλουμένη βούλησιν κλήρου και λαού, εξέλεξε εν Υμάς ως Μητροπολίτην της προσφάτως δοκιμασθείσης Θεοσώστου Μητροπόλεως Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλαίας.

Ο ευσεβής λαός της Νισύρου, τον οποίον τόσον ηγαπήσατε και ο οποίος τόσον σας ηγάπησε κατά την πολυετή διαποιμάνσιν του αλλά και εγώ προσωπικώς, ο οποίος σεμνύνομαι δια την αμοιβαίαν εκτίμησιν η οποία μας συνδέει, συναγαλλόμεθα μετά του λαού της λοιπής Δωδεκανήσου και θερμάς απευθυνόμεν ικεσίας προς τον Δομήτορα Κύριον, όπως σας κραταιή και σας ενδυναμώνη δια να παράξετε πλείονας εύχρυμους καρπούς εις τον αμπελώνα Του.

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλαίας κ.κ. Παΐσιου πολλά τα έτη.

Δια το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος: Κωνίος Διαμ. Χαρτοφύλης

Α Ω Ρ Ε Ε Σ

Προς την Ι.Μ. Παναγίας Σηπληνιακής

Σε ευρώ:

Ειρήνη Παπαντώνη 20. Ελένη Ανδριωτάκη εις μνήμη Χρήστου Καρανίκη 70. Ειρήνη Τσοπανάκη 34. Ειρήνη Κοντορίνη 150. Ελευθερία Αναγνώστου 120. Ανώνυμος (Πυφάδα) 50. Ειρήνη Ζ. 100. Σπυριδούλα Κώστογλου 20. Σταύρος Τσιφτσόγλου 50. Ελένη Κουταβά 20. Αθανασία Δημητράκη 90. Αικατερίνη Μαρούλη 100. Ελένη Σαρτζετάκη 20. Κλέων Οικονόμου 70.

Σε δολάρια ΗΠΑ:

Ασημένη Κλεοπούλου 25. Ξενοφών Φούγιαρης 60, Άννα Μαρίνου 20. Ξενοφών Φούγιαρης 50. Νικόλαος-Άννα Κουλιανήδη 370. Σύλλογος «Νίσυρος» Φλώριδας 100. Άννα Μενάγια 200. Νικόλαος-Άννα Κουλιανήδη 20. Μαρία Καλούδη 50. Αφροδίτη Βουτιούρη 30. Αντώνιος Οραράρης 20. Μιμή Διακωνάτων 100. Ειρήνη Βέντου 20. Μαίρη Βάρης 10. Γεώργιος Μιχαής 15. Καλλιόπη Καραθακή (Παναγία Σηπληνιακή) 570. Χρι-

στόδουλος Αθανασίου 10. Άννα - Μαρία Κάζα 20. Ηλέκτρα Κόλλα 30. Μαρία Παπαγεωργίου 20. Άννα Αθαμανίου 10. Βίκυ 30. Ειρήνη Παπαμιχαήλ 115. Χριστίνα 5. Ξενοφών Φούγιαρης 20.

Σε δολάρια Αυστραλίας:

Γεώργιος Πονήρης 50. Κλάρια Κουμουδούρου 10. Ειρήνη Έπουλου 10.

Σε δολάρια Καναδά:

Καλλιότη Καραθακή 70. Χάρης Κιτσόπουλος 50.

Προς τον Ι.Ν. Παναγίας Ποταμίτισσας

Σε ευρώ:

Μαρία Μπίλλη 100. Πολυξένη Σκουμπουρδή 300. Ουρανία Διακομιχάλη 50. Ειρήνη Γεωργιάκη 400. Ανθούσα Καζακοπούλου 50. Μαρία Κ. Οραράρη 20. Μαρία Κ. Σακλαριση 20. Εμμαν. Ζημιόπουλος 20. Μαρία Χριστοφόρου 50. Δωρεές ανωνύμων κυριών για τα λουλούδια του Επιταφίου 660. Ασημένη Κλεοπούλου 25 δολ. ΗΠΑ.

Για να περιώσομε τη γλώσσα μας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΣΥΡΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Έτσι τα ΄λεγαν τότε οι Νίσυρο

(Συνείχεια από το προηγούμενο)

Μαεύνο: μαζεύω, συγκεντρώνω. «Δραχημή-δραχημή τα μάινγεν η κατομοία ούλον του χρόνου κι επήεν τώρα ο προκομιώμενος της κι έπαιξέν τα στο ζόγο κι έχασέν τα ούλλα».

Μαίερα (το): Η φάβα. «Μαίερα έβραλα πάνω κι ώσπου ναβήνο ν' αλώσω τα ρούχα, μούτιασεγ-κάτω και βρομοσαννίξει τώρα η κουζίνα μου».

Μαϊζέρομα: Τα φρένο βόλα, τα καταφέννο. «Εμαϊζαρίστηγ-κι εσάρταρεν κάτω το βυστάδιν κι εγκυφτηρεν μέσ' στα κλάδια και από 'ζει, μην τον είδετε Ανεμόχολον εγίντηκε».

Μαλάσσα: Λερώνω. «Έχε το νου σου μη μαλάξεις το σουρτούκο σου γιατί 'ντα π' α βάλεις αιώνο να πα' να μεταλλάξεις».

Μάμη (η): Η γιαγιά. «Ρέσει σου; Η μάμη μου, Θεός συχωρέσει τη, μου τόχε δοσημένο.

Μάνταλλος (ο): Ο σύρτης της πόρτας. «Κλείωσε καλά, βάλε και τον μάνταλο, νάχο ήσυχη την-κεφάλη μου».

Μαντιανίζω: Τρέχω εδώ κι εκεί αδέσποτος. «Ούλλην την ημεράγ-κόφτον πάνω-κάτω και μαντιανίζου-μεσ' στους δρόμους. Και λέω του, μου' εν εντρέπεται; Εν ενού'ς πωγ-αθόλου βιβλίο; Εβ-θωορείς που θα ποιμεινεις πάλ' εφέτος κατεβάρμοιος; Αμμέ, πού σου του' η ώρα».

Μαρούσσα: Νοιάζομαι, ταράσσομαι. «Θωρεί τους αθρόωτους που κόφτον δότθε-κεϊτθε και κυνηούν το μεροκάματο κι αυτός ο ακαμάτης εμαροιάσσει να πα' να δουλέψει. Εφάεν τον ο καφενές».

Μασαλιός: Μασώ. «Εστειλέν της πίσσες η γεγιονισά μου απ' την Αμερική κι ούλλην την ημερά μασαλιολά 'κεία, ώσπου να τις φάει ούλλες, α νετ-θάρει».

Μασάτι (το): Το βυζί, κυρίως των

ζώων. «Εγέννησεν η κατσίκα και 'δε φουσκομιόμ-που τον έχει το μασάτιν της. Έν το καταπονει το ρίφι. Ριμέξε την α μην της κοπει το γάλας».

Μαστραπάς (ο): Κανάτι μεταλλακή. «Σκασμένος ήτον από τη δήρα. Ένα μαστραπά νερόν ήπε».

Μεδικώρης (ο): Αυτός που δικαιούται μεροκάτο (μεροκάτο). Έφερε φάγια ο γούτος, αμ' 'νταμ-π' α σου κάμει. Οι μεδικώρηδες μοναχά εμοιράσασιν πενήντα κλά σμαρίδες».

Μετοκοφτή (η): Η μονοτάλευριά. Έβρασα σύκα κι εκάμα την μετοκοφτή. Έβραλα και οσάμιν α(π)ό πάνω και γίνηκε σπουδαίωμ-πράμα. Εμμοκόλησεν ούλλη η κουζίνα μου».

Μήε: Μήτε. «Εμαίερευα ούλλην την ημερά κι ήσαν τώρα και μηε ο ένας έφραε, μηε ο άλλος Εν είμαι λολλη που κάθωμαι και χολοσκώ».

Μισκολού: Μοσχομυρίζω. «Μάνα μου, εμμοκόλησεν η γεγιονιά. Μωρ' 'ντα που μαερεύνεις»

Μόνιος μοναχός: Ολομόναχος. «Μουρέ πού πάεις; Εφ-φράσαι μόνιος μοναχός μεσ' στη νύχτα του Θεού».

Μουάφι: Περιφρόνηση. «Είτα σου χλμες φορές, μην του τα ρίξεσαι. Αφσ' τον μουάφι. Αμμέ κούεις».

Μουλλά-μουλλά: Κρυαί και με προφυλάξει. «Θωρείς τον; Μουλλά-μουλλά περνά για να μη-πει καλημέρα».

Μουλλώνω: Κρύβομαι, προφυλάσσομαι. «Εκυνήσεν την γάθαν ο σκύλλος κι επήρε δρόμογ-κι εμούλλωσε μέσ' στο κατώ. Κι εν εβγαίνει τώρα όζω να φάει».

Μουνταίω: Ορμώ, επιτίθειμαι. «Ομοφες πατάτες έφερεν το καίμι στο λιμάνι. Αμμ' εμουντάραν ούλλη και 'ριτάξαν τες».

Μουρέ: Βρε (το θηλυκό του μορφή). «Μουρ' εν εντρέπεται; Καώματα ν' τα καώματά σου».

Μουσουρής (ο): Ο πελάτης. «Εσά που πάεις, εθ-θα πατήσει μουσουρής μέσ' στο μαγαζί σου».

Μουχλοζής (ο): Ο αδιάφορος, ο οκνός. «Εσθ' βρε μουχλοζή, εμ-μιάς».

Μπα ή αμιά: Μη τυχόν, αλλά και μηπως. «Αμιά μιλήσεις κακόμοιρε, γιατί μάθηρ σου μοίρα και καμένη». Αλλά και «Μπά 'δες το γιο μου εδός που κάθεσαι».

Μπεξής (ο): Ο αγροφύλακας. «Απής εφάν ο μεξήδες εκαταστράφηκαν των αθρόωτων τα χωράφια στη Νίσυρο».

Μπιάνω: Σηματοζώ πύον. «Εμπωσεν το πόδιν του, εκεία που χτύπησεν και άστα το τι τραβή».

Μπινατσιβέλλος (ο): Χρησιμοποιείται για τον καιρό όταν σημειώνει βελτίωση, μπινατσιβέλλος. «Μπινατσιβέλλος είναι, λες να φη' το καίμα».

Μπουλουστρίνα (η): Το προποχρονιάτικο δόρο. «Πάανε να περς στο νούν σου τον Αη-Βασίλη, να σου δώσει και τη μπουλουστρίνα σου». (Συνεχίζεται)

«ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιδιοκτησία - Έκδοση:
Συλλόγος Νισυριών «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»
3ης Σεπτεμβρίου 25 ΤΚ 10432 Αθήνα
Τηλ. 210/52.24.463
Διευθυντής - Συντάκτης
Υπεύθυνος έκδοσης:
ΓΙΑΝ. ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ
Πρόεδρος του Διοκ. Συμβουλίου
Κονάρη 4 - 154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ. - Fax: 210/67.17.671
Συνδρομές - Εμβάσματα:
ΝΙΚ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Σηπληνιακής 29 - 17123 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210/9337899
Αντιπροδούτοι
Ρόδου: Ν. Μανουράκης
Κω: Λουσία Πληθίδη
Νισύρου: Μιχ. Βεζυρλόγλου
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Εσωτερικού Ευρώ 6
Εξωτερικού Δολ. 15
Τυπογραφείο: ΝΙΚΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ
Γερανίου 7 - Αθήνα, Τηλ.-Fax: 210/5233965

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

NEA YOPKH

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΦΥΣΗΣ

Το νεοεκλεγέν πρώτο Διοικ. Συμβούλιο του ενωμένου πια «Νισυριακού Συλλόγου Ν. Υόρκης» απύθνη στα μέλη της παροικίας μας χαιρετιστήρια επιστολή, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Στην πρώτη αυτή επαφή μαζί σας, ερχόμεθα χαρούμενοι και υπερήφανοι να σας μεταφέρουμε το μήνυμά της ενότητας και αδελφοσύνης που συντελέσθη με την ένωση των Νισυριακών Συλλόγων μας στον ένα και μοναδικό «Νισυριακό Σύλλογο Ν.Υ.».

Η τιμή για μας, τα μέλη του πρώτου Δ.Σ του νέου αυτού Νισυριακού φορέα είναι μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ευθύνη που αναλαμβάνουμε, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις μας απέναντι στις ανάγκες και στις προσδοκίες της παροικίας μας.

Δέσμο με τις ρίζες μας τις ελληνικές και τις αξίες που οι γονιοί μας έφεραν μαζί τους από το μικρό νησί του ονείρου τη Νίσυρο, είναι ο βασικός στόχος μας με την προσπάθεια της διατήρησης των ηθών και εθίμων μας και προπάντων της ελληνικής γλώσσας και κληρονομιάς, μαζί με τη μετάδοση του αισθήματος υπερηφάνειας γι' αυτό που είμαστε: Αμερικανοί πολίτες με ρίζες ελληνικές.

Στη νέα παννισυριακή αυτή Οργάνωση χρειαζόμεθα όλους τους συμπατριώτες μας που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στη Νέα Υόρκη, άνδρες και γυναίκες, νέους και ηλικιωμένους, ούτως ώστε όλοι μαζί ενωμένοι και αδελφωμένοι να κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια, και να βρούμε τον τρόπο που οι μελλοντικές Νισυριακές γενιές να γίνουν όχι μόνο καλοί και χρηστοί πολίτες της μεγάλης μας πατρίδας Αμερικής, αλλά θα μείνουν και περήφανοι δεμένοι με τις θάνατες ελληνικές μας ρίζες και τη Νισυριακή κληρονομιά.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σε ειδική πανηγυρική εκδήλωση έγινε η ορκωμοσία του πρώτου Διοικ. Συμβουλίου του νέου «Νισυριακού Συλλόγου Ν. Υόρκης». Η ορκωμοσία έγινε από το συμπατριώτη μας παπα-Αναστάση Διακοβασιλή με την παρουσία πολλών μελών της παροικίας μας, ανάμεσα στους οποίους ξεχώριζαν τα μέλη της Νισυριακής Νεολαίας, που άφηναν να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον τους για το νέο Σύλλογο.

Μετά τον ορκωμοσία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μιχ. Κορτσιδής απύθνη χαιρετισμό, ευχαρίστησε τους παρισταμένους και παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης που έχει συντάξει το Δ.Σ. με πρώτη εκδήλωση τη «Γιορτή του Πατέρα».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν εμφανές το κλίμα ενότητας και αγάπης ανάμεσα στους παρισταμένους, γεγονός που προκαλεί ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον του νέου Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι το νέο Δ.Σ. συνεχίζοντας την παράδοση του Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» οργανώνει την καθιερωμένη συσέλιση με μακαλιάρη σκορδαλιά των Κυριακή των Βαΐων. Ήταν η πρώτη εκδήλωση του νέου Συλλόγου και σημείωσε επιτυχία.

ΡΟΔΟΣ

NEA ΤΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΙΔΑΣ»

Σε Γεν. Συνέλευση των μελών της «Πορφυρίδας» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Μαρτίου, διεξήχθησαν αρχαιρείσεις για την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Μετά τον καθιερωμένο απολογισμό των πεπραγμένων του απερχομένου Συμβουλίου ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία προέκυψε η νέα Διοίκηση του Συλλόγου, που καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Καλλιόπη Χαρτοφύλη-Καραγεώργη, Αντιπρόεδρος Μαρία Πατρική-Νικολάου, Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Μαρίνος, Ειδ. Γραμματέας Δημ. Καραγεώργης, Ταμίας Δημήτρ. Παναντωνίου και μέλη Μιχ. Μίχαλος Δημήτρ. Τσερακλάκης, Δέσποινα Καραπαθάκη-Στάθη, Παλαιολόγος Κοντορινής, Σούλα Διαμαντοπούλου-Δημητράκη.

Περί τα 80 άτομα, τα περισσότερα φίλοι της «Πορφυρίδας», πήραν μέρος στην εκδρομή που οργάνωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου στη Νίσυρο από Μεγ. Παρασκευή ως τη Δευτέρα του Πάσχα. Οι εκδρομείς παρακολούθησαν τις ιερές ακολουθίες των ημερών σ' όλους τους ναούς του νησιού, έζησαν από κοντά τα τοπικά πασχαλινά έθιμα, επισκέφθηκαν όλα τα χωριά, τα αξιοθέατα του νησιού, φυσικά και το ηφαιστείο, παρακάθισαν στο πασχαλινό τραπέζι με μαγειρίτσα που προσφέρθηκε από το Σύλλογο και φεύγοντας δήλωσαν ενθουσιασμένοι απ' όσα έζησαν και γοητευμένοι απ' όσα είδαν στη Νίσυρο.

Σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η «Πορφυρίδα» στο ξενοδοχείο Blue Orizon, γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας και ανακήρυξε ως Μητέρα της χρονιάς την Καλλιόπη Σκανδαλίδη-Παπάτσου, προς την οποία απενεμήθη ειδική τιμητική πλακέτα. Για την τιμωμένη μίλησε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Πατρική-Νικολάου, ενώ για το νόημα της ημέρας ο δάσκαλος Γιώργος Κυπριαός. Η αίθουσα του ξενοδοχείου, τα προσφερθέντα εδέσματα, ποτά κλπ. ήταν προσφορά του Ανδρέα Παντελίδου στον οποίο ανήκει το ξενοδοχείο και προς τον οποίο το Δ.Σ. εξέφρασε τις ευχαριστίες του.

Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου καθιερώθηκε η συνάντηση στο Νισυριακό Σπίτι των Γυναίκων του Συλλόγου την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συγκεντρώσεις με ικανοποιητική παρουσία γυναικών, οι οποίες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις και να συζητούν θέματα που αφορούν το Σύλλογο, την παροικία και τη Νίσυρο γενικότερα.

Το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου, για το θάνατο των: Κων/νου Ορσάρη και Αντωνίου Χατζηστεφανή στη Νίσυρο και Γεωργίου Διαμαντόπουλου και Παναγ. Ζιμχερή στη Ρόδο, εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειές τους. Επίσης εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Δημητρ. Χαρτοφύλη στη Νίσυρο για το θάνατο της θείας τους Ειρήνης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ

Αχαρνών 318 - Κάτω Πατήσια

Τηλ.: 210 2023661 - 210 2281769 - FAX: 210 2230914 Κινητό: 6944/387427

Εστιατόριο SUNSET του ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

Νίσυρος - Τηλ. 22420-31242

Πάνω στο λιμάνι, στην είσοδο του Μανδρακίου και με φόντο την απέραντη θάλασσα. Υποδέχεται και κατενοδώνει τους επισκέπτες με νοστιμότητα οπτικά φαγητά, με ολόφρεσκα ψάρια και ούζο με εκλεκτούς μεζέδες.

Εγγύηση, οι εντυπώσεις των πελατών του



Sunset Εστιατόριο Νίσυρος Δωδεκάνησα τηλ. 22420 3127 Nisyros Dodekanisa tel. 22420 3127

ΟΙ ΝΙΣΥΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ 5η ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Από το ΝΙΚΟ ΣΦΑΚΙΑΝΟ

Η φετινή Ελληνική Παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης είχε όχι μόνο εμφανή αλλά και δυναμική την παρουσία των Νισυρίων. Συγχαρητήρια στον συμπατριώτη μας κ. Ντίνο Ράλλη ο οποίος ήταν επικεφαλής της όλης διοργάνωσης, την οποία έφερε σε πέρας με επιτυχία.

Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο, η

δύο πιο πάνω Νισυρίων για την επιτυχία της παρέλασης, τιμά όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και την πατρίδα μας Νίσυρο.

Μεγαλοπρεπής ήταν η φετινή παρουσία των Νισυρίων υπό την αιγίδα του «Νισυριακού Συλλόγου της Ν.Υ.», με τη συμμετοχή του Προέδρου του κ. Μιχαήλ Κορτσιδής και των περισσότερων μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου. Επικεφαλής της διοργάνωσης των Νισυρίων ετέθη ο



Με επικεφαλής την εικόνα της Σπηλιανής αρχίζει η παρέλαση των μελών του Συλλόγου



Ακολουθεί το εντυπωσιακό άρμα του Συλλόγου που καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο.

φετινή παρέλαση ήταν μια από τις καλύτερες των τελευταίων ετών.

Η επίσης συμπατριώτισσα μας Ανθούλα Κατσιματίδου όπως κάθε χρόνο έτσι κι' εφέτος ενθουσίαζε τα πλήθη των παρευρισκόμενων με τα θερμά μηνύματά της από το megafwono.

Η εκτελεσθείσα εργασία και των

Γιάννης Κωνσταντινίδης ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά, προβλέποντας να λεπτομέρεια όλα τα απαιτούμενα για την επιτυχία. Υπεύθυνος για την παρουσίαση του άρματος και των φωτογραφιών (Posters) ανέλαβε ο Νίκος Σφακιανός, ο οποίος συνεργάστηκε με τον πάντα πρόθυμο



ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΜΕΝΤΟ - Ρόδος

Ο νέος Μητροπολίτης Λέρου και Καλύμνου

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/λεως ομόφωνα εξέλεξε στις 17 Μαΐου 2005 ως νέο Μητροπολίτη Λέρου-Καλύμνου και Αστυπάλαιας τον Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου κ. Παΐσιου Αραβαντινόν, Κεφαλληνιακής καταγωγής. Ορφανός από μικρής ηλικίας, είχε αυστηρό προσάτι του τον συγγενικό του Μητροπολίτη Ρόδου αείμνηστο Σπυριδωνα Συνοδινό, τον οποίο τα βήματα πιστά ακολούθησε και τις ηθικές συμβουλές του ενστερνιζόμενος.

Σε πρώτο στάδιο μαθήτευσε κοντά στους ευσεβείς και ενάρετους πατέρες της Πατριάρχεις Σχολής και φωτίστηκε από τα ιερά γράμματα και την εκκλησιολογική ευταξία.

Σε ηλικία εφθόμω ωρίμων ενεδύθηκε τη στολή του τιμημένου ράσου και από τα χέρια του πνευματικού του πατέρα Σπυριδωνος χειροτονήθηκε ως διάκονος. Συνεχίζει τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε εύλογο χρονικό διάστημα επιστρέφει πτυχικός στη Ρόδο, για να προσφέρει τις θρησκευτικές του υπηρεσίες ως προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού Ρόδου και συγχρόνως ως Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου, με λαμπρά επιτυχία και παυθολογούμενη αξιοσύνη.

Η Ρόδος ολόκληρη καθώς και τα

έξι νησιά της δικαιοδοσίας της Μητροπόλεως, ευρίσκουν στο πρόσωπο του Παΐσιου τον άμεσο ειλικρινή συνεργάτη και σύμβουλο, τον οποίο διακρίνει τερτάτα διοικητική εμπειρία, που αφορά τη σωστή λειτουργία μιας τέτοιας εκτεταμένης νησιωτικής περιφέρειας. Είναι φίλος κάθε είδους μουσικής και μάλιστα της βυζαντινής, με πρωτοβουλία του οποίου σπρίζεται σήμερα η λειτουργούσα Σχολή. Ακόμα διητέλεσε καθηγητής θρησκευολογίας, όταν λειτουργούσε επί σειρά ετών η Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου.

Ο πρώην Μητροπολίτης Ρόδου κ. Απόστολος καθώς και ο νυν Μητροπολίτης κ. Κύριλλος, συνεκτιμώντας τα προσόντα του π. Παΐσιου, τον είχαν ορίσει ως Πρωτοσύγκελλό τους και πιστότατο συνεργάτη τους. Η κοινή γνώμη της Ρόδου, είναι βέβαιος ότι επιδοκίμαζε ασμένως τη σφύρα αυτή απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περί αναδείξεως στο Μητροπολιτικό Θρόνο του Β' Συγκροτήματος Δωδεκανήσου ενός χαρισματικού σοβαρού ανδρός της Εκκλησίας. Η μέχρι τώρα άψογη διακονία του μας δίνει το δικαίωμα να διαβεβαιώσουμε τον ευγενή και φιλόθρησκο λαό της Μητροπόλεως του, ότι τύχη αγαθή επεφύλαξε σ' αυτούς να ευρεθεί κοντά τους τοιούτος Αρχιερέας.

Στο καλό παιδί μας και ο Θεός μαζί σου.



Μπροστά της ο Γραμμ. του Συλλόγου Κώστας Σφακιανός και δίπλα του περήφανες Νισυριές με τη Νισυριακή παραδοσιακή ενδυμασία.



Γέμισε η 5η Λεωφόρος από Νισυροπούλες και Νισυρόπουλα, που τίμησαν την Εθνική μας επέτειο.

συμπατριώτη μας Αλέξανδρο Σαρή (της Μαρίας του Σακέλλη) και έφεραν, μπορούμε να πούμε, τη Νίσυρο στην 5η Λεωφόρο.

Η παρουσίαση των Νισυρίων άρχισε με μια μεγάλη φωτογραφία της Παναγίας Σπηλιανής, που στη θέα της έκαμε τους παρευρισκόμενους Νισυρίους να δακρύσουν από συγκίνηση. Ακολουθούσε η ΤΡΙΜΙΟΛΙΑ (το καράβι) του Γνωμαγόρα. (Δυστυχώς ο κατασκευαστής έχασε να βάλει το όνομα «Ευανδρία Σεβαστά») με το πανί του να έχει από την μια πλευρά την φωτογραφία της «Γέννησης της Νισύρου» από την Μυθολογία, και από την άλλη τον χάρτη της Νισύρου.

Στο καράβι επέβαιναν μικρά Νισυρόπουλα με τοπικές ενδυμασίες και με ελληνικές και αμερικανικές σημαίες, ενώ υπήρχε και η επιγραφή της συμμετοχής των Νισυρίων στη Ναυμαχία του «Γέροντα» υπό τις διαταγές του Μισούλη. Στα πλευρά του καραβιού υπήρχαν τα σήματα όλων των Συλλόγων μας, από το 1903 μέχρι και σήμερα και πιο κάτω, γεγονότα από την Ελληνική Ιστορία που έδειχναν την πορεία αλλά και την Ελληνικότητα της Νισύρου στον χρόνο. Ακολου-

θούσαν τα Λάβαρα των Συλλόγων που ενώθηκαν στον ένα και μοναδικό Νισυριακό Σύλλογο της ΝΥ μαζί με τις μεγάλες φωτογραφίες του Γνωμαγόρα και των Μοναστηρίων μας της Παναγίας της Θερμιακής και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σε ένδειξη τιμής στους τρεις πρώην ανδρικούς μας συλλόγους.

Η φωτογραφία του Αγίου Νικίτα του Νισυρίου, το ηφαιστείο «Πολυβώτης» και το Παλιόκαστρο «Πελασγικά τείχη» ακολουθούσαν μαζί με μια φωτογραφία από κάθε χωριό και Πλούσια πράγματα και επιβλητική ήταν η παρουσία των Νισυρίων που για πρώτη φορά παρέλασαν με δικό τους άρμα. Καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους, ενώ η Ανθούλα, ενθουσιασμένη φώναζε από το megafwono πόσο περήφανοι είναι που είναι Νισυρία.

Ευχόμεθα η επιτυχής παρουσίαση του νέου Συλλόγου μας στην παρέλαση, που ήταν και η πρώτη του εκδήλωση, να έχει συνέχεια, και η ένωση των Συλλόγων μας να σημάει μια νέα εποχή για τους Νισυρίους της Νέας Υόρκης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΝΤΙΝΟ ΡΑΛΛΗ, ΔΩΡΗΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, αλλά και όλοι οι απανταχού της γης Νισυριοί, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια επιληροφόρητην τόσσην ανάθεση σε σένα του τίτλου του «Chairman» για την εθνική παρέλαση επί τη επετείου της Εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, όσο και τη μεγάλη επιτυχία της παρέλασης, επιτυχία η οποία εν πολλοίς οφείλεται στις δικές σου προσπάθειες.

Αυτή η επιτυχία και τα κολακευτικά σχόλια του τύπου που την συνόδευσαν, αποτελούν ασφαλή την καλύτερη επιβεβαίωση για τη σωστή επιλογή που έγινε στο πρόσωπό σου και γεμίζουν με ικανοποίηση αυτούς που το αποφάσισαν, αλλά γεμίζουν με υπερηφάνεια και μας τους Νισυρίους, γιατί για τρίτη φορά επελέγη, για τη σημαντική αυτή για την ομογένεια θέση, ένας επιτυχημένος συμπατριώτης μας, ο οποίος πέτυχε απολύτως στο έργο του.

Με τα ολόθερμα συγχαρητήρια μας και τις ειλικρινείς ευχές μας και για μελλοντικές νέες επιτυχίες, σε χαιρετούμε, με εκτίμηση και αγάπη

Για το Δ.Σ. της Εταιρείας Ν.Μ.

Ο Πρόεδρος Κώστας Χαρτοφύλης

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Μ. προς στον Σεβ. αρχιεπίσκοπο Β. Αμερικής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Σεβασμιώτατε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών, επί της εις Κύριον εκδήμια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής κυρού Ιακώβου, επιτιμού μέλους της Εταιρείας μας, υποβάλλει προς υμάς τα θερμότερα συλλυπητήρια του.

Το έθνος των Ελλήνων, απώλεσε τον ανούτακτον υπερασπιστή των εθνικών μας δικαιών, η Ορθόδοξη, τον γεραρόν ποιμενάρχη και ο Ελληνισμός της Αμερικής, τον ικανόν οικαιοτρόφον του σκάφους του.

Ο Νισυριακός λαός, διατηρεί αγαθήν ανάμνηση των παραινετικών πατρικών του λόγων κατά την προ ετών επίσκεψίν του εις την μικράν νήσον μας.

Συνενοούμεν μεθ' υμών τας προσεχάς μας, προς τον Πανάγαθον Θεόν, όπως τον καταταξη μεταξύ των δικαίων.

Για το Δ.Σ. της Εταιρείας Ν.Μ.

Ο Πρόεδρος Κώστας Χαρτοφύλης

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΤΣΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους

Εκπόνηση μελετών και ηλεκτρολογικών σχεδίων

για κάθε χρήση - Πιστοποιητικά για ΔΕΗ

Τηλ.: Κω 22420-29593 - Νίσυρος: 6942-061060 - 22420-31032

EXPRESSO BAR

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ

Στην καρδιά του Πειραιά, πίσω από τον Άγιο Νικόλαο,

στην οδό Χαρ. Τρικούπη 1, τηλ. 210-4286533.

Όσοι βρεθείτε στην περιοχή επισκεφθείτε το για ένα ποτό.

ΠΑΣΧΑ ΝΙΣΥΡΙΚΟ - ΠΑΣΧΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ - ΠΑΣΧΑ ΩΡΑΙΟ

Στοργική και φιλόξενη, όπως πάντα, η Νίσυρος, άνοιξε και εφέτος την αγκαλιά της για να δεχτεί τους πασχαλινούς επισκέπτες της, που ο αριθμός τους ολοένα και πολλαπλασιάζεται. Και τους υποδέχτηκε όλους, προσφέροντάς τους την αγάπη και τη φιλοξενία της, τη ζεστασιά και την εγκάρδιότητα του κόσμου της, αλλά και το πανέμορφο κι ολόδροσο φυσικό περιβάλλον της στολισμένο με πλούσια πυκνή βλάστηση και μισοχουμισμένο από το άδολο άρωμα που σκορπούσαν τα χλιών ειδών αγριολούλουδα, καθώς ξεφύτρωναν σε πολύχρωμες πυκνές τούφες, θαρρείς σαν πινελέδες μέσα στο καταπράσινο τοπίο.

Ήταν πολλοί κι εφέτος οι επισκέπτες του νησιού. Κι όλοι τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις του, με την ιδιαίτερότητα και το τοπικό χρώμα που προσδίδουν στις άγιες αυτές μέρες. Αλλά και να ζήσουν από κοντά την αναπαράσταση του Θεϊού Δράματος, μέσα στις γεμάτες από κόσμο εκκλησίες και σε μια ατμόσφαιρα κατάνυξης και μυσταγωγίας. Να βρεθούν κοντά στις Νισυριές, που ξεχύτησαν εμπρός στον Εσταυρωμένο το βράδυ των Παθών, ψάλλοντας το τοπικό μοιρολόι της Παναγίας. Να παρακολουθήσουν τις κοπέλλες του νησιού που με πολύ γούστο και μεράκι στόλιζαν τον Επιτάφιο. Να ψάλλουν με όλο το εκκλησίασμα τα Εγκώμια κι ύστερα ν' ακολουθήσουν την περιφορά του Επι-



Ο Επιτάφιος της Ποταμιτίσας

ταφίου.

Κι ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες σ' όλη τη διαδρομή, με τις νοικοκυρές του κάθε μαζαλά να περιμένουν στις πόρτες και στα φρεσκοαφροσπασμένα κατώφλια των σπιτιών, με το θυμάτο στο χέρι και με το ραντιστήρι, για να ράνουν με ανθόνερο τα θεία σύμβολα.

Παντού πάστρα και καθαριότητα, με σκάλες ολόασπρες στολισμένες με χρίνους, τριαντάφυλλα και μεστοκορφίες. Με νοικοκυρόσπιτα κατάφωτα, που άφηναν να φανούν τα χειροποίητα κουρτινάκια στα παράθυρα, δείγματα της τοπικής πλεκτικής και κεντητικής τέχνης.

Εντυπωσιασμένοι δήλωσαν και με την υποδοχή που επιφύλαξε το εκκλησίασμα, το πρωί του Μ. Σαββάτου, στο «Ανάστα ο Θεός», που μόλις ακούστηκε από το στόμα του παπα-Στέφανου σείστηκε η εκκλησία από τους κρότους που έβγαζαν, καθώς ο κόσμος κτυπούσε με δύναμη τα στασιάδια.

Κι αργότερα, κατά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν οι χαρμόσυνες κωδωνοκρούσεις μετέδιδαν, κατά την τοπική παράδοση, το άγγελο της Ανάστασης, άλλοι κρότοι, πιο εκχωφαντικοί, ξεσήκωσαν τον κόσμο, καθώς με καταγιετικούς ρυθμούς έπεφταν εδώ κι εκεί τοπικές κατασκευές «πόμπες» και άλλα είδη χροτίδων.

Πολεμική ήταν η ατμόσφαιρα και συνεχίστηκε ως το βράδυ, για να φτάσει στο απόγειό της κατά την τελετή της Ανάστασης, στην οποία κι εφέτος πολλοί απέφυγαν από φόβο να προσέλθουν.



Το στόλισμα του Επιταφίου στο ναό των Εισοδίων στα Νικιά.

Παιμπάλαιο το έθιμο με τις «πόμπες» και κάθε χρόνο βρίσκεται στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών, όμως χωρίς αποτέλεσμα, αφού δε νοείται Πάσχα στη Νίσυρο χωρίς μπαρουτό. Γι' αυτό κι ο αιεμνηστός παπα-Μανώλης προειδοποιούσε, στα χρόνια του, την αστυνομία πως «αν δεν πέσουν πόμπες δεν θ' ακούσει ο κόσμος το Χριστός Ανέστη».

Ασυνήθιστη, όμως συνδεδεμένη με τις παραδόσεις μας, ήταν και η λιτάρευση στους κεντρικούς δρόμους του λαβάρου της Αναστάσεως, που προηγήθηκε της Δεύτερης Ανάστασης (του Εσπερινού της Αγάπης). Γι' αυτό και προσέβλεπε το ενδιαφέρον σε πολλές φωτογραφικές και τηλεοπτικές κάμερες. Κι αργότερα ένα πυκνό εκκλησίασμα παρακολούθησε στην Ποταμιτίσσα τον Εσπερινό της Αγάπης, άκουσε τα ξενόγλωσσα Ευαγγέλια, πήραν το κόκκινο αυγό από τον παπα-Στέφανο κι αντάλλαξαν ευχές για το χαρμόσυνο γεγονός της ημέρας.

Στενά συνδεδεμένο με τις γιορτές του Πάσχα είναι και το πανηγύρι στην Ευαγγελίστρια, την Τρίτη της Λαμπρής. Κι ήταν κι εφέτος όλοι εκεί, αφού



Στο πανηγύρι της Ευαγγελίστριας.

η ημέρα αυτή προσφέρει την ευκαιρία στον κόσμο να ζήσει τη φιλοξενία του μοναστηριού, να καθίσει στο πανηγυρικό τραπέζι και ν' απολαύσει τη μαγευτική ομορφιά του τοπίου. Κάποιοι, προσκολλημένοι στην παράδοση, δεν παρέλειψαν κι εφέτος ν' αναβιώσουν το «Μάχχο» εκεί στον ίδιο χώρο, που από τα παλιά τα χρόνια φιλοξενούσε το τοπικό αυτό παιχνίδι.

Όμως και η Παρασκευή της Λαμπρής εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη ημέρα για τη Νίσυρο, που την περιμένει όλο το νησί και ζουν με ανάμνησή της όλοι οι ξενιτεμένοι του. Είναι η ημέρα που η Εικόνα της Σπη-



Η εικόνα της Σπηλιανής στα χωριά

λιανής περιφέρεται σ' όλα τα χωριά και επισκέπτεται όλα τα σπίτια, για να δεχτούν οι ένοικοι τη σκέπη και την προστασία της. Κι είναι συγκινητική η υποδοχή που της επιφυλάσσει ο κόσμος των χωριών, που μπορεί να έχουν μείνει πια λίγοι, όμως διακρίνονται για τη βαθειά τους πίστη και την πολλή τους ευλάβεια.

Πολύς κόσμος ακολούθησε κι εφέτος την Εικόνα, που τη συνόδευε σ' όλη τη διαδρομή μεγάλη φάλαγγα από κάθε είδους τροχοφόρα. Και χάρισαν ώρες ζωντανίας και ανακούφισης στα χωριά, που έχουν μάθει πια να ζούνε με συνθήκες μοναξιάς και απομόνωσης.

Η περιφορά της εικόνας συνεχίστηκε ως αργά το βράδυ κι όταν πέρασε κι απ' το τελευταίο σπίτι πήρε το δρόμο για το θρόνο της στο μοναστήρι. Σταμάτησε όμως στην καθιερωμένη θέση στην άκρη της σάλας, όπου εφάλη η «Ευχή». Ήταν άλλη μια μεγαλόπρεπη, φαντασμαγορική εικόνα, με όλα τα σπίτια απέναντι κατάφωτα, με τον κόσμο στα μπαλκόνια και τις ταράτσες, για ν' ακούσουν τη δέηση και ν' απολαύσουν το ανεπανήλυτο θέαμα, με τις «πόμπες» να πέφτουν βροχή, διασχίζοντας το σκοτάδι με τη φωτεινή τους διαδρομή και με τα πολύχρωμα βεγγαλικά ν' ανυψώνονται σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς από την ταράτσα του Δημαρχείου. Ήταν, ιδιαίτερα για τους επισκέπτες μας, εντυπωσιακό και το θέαμα και το άκουσμα, που τα απολάμβαναν με πολλή ευχαρίστηση.

Το Νισυρικό Πάσχα διατήρησε κι εφέτος αυτό το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, αυτό το κάτι άλλο που μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι γονείς μας. Και που φροντίζουν να το κρατήσουν αναλλοίωτο, ιδιαίτερα οι γυναίκες του νησιού, που τις είδαμε πάλι εφέτος να βοηθούν η μια την άλλη, παρές ολόκληρες, να ζυμώνουν και να πλάθουν τα ψιλοκούλουρα, τις αυγάτες, τις λαμπρόπιττες, το ψωμί του αφρού και να ετοιμάζουν τον καππαμά στο διούρι για το πασχαλινό τραπέζι. Ακόμα και κάτσουνα είδαμε να κρέματα στα στήη, γεμάτος ψιλοκούλουρα, φέρνοντας στο νου μας χίλιες δυο αναμνήσεις από τα παλιά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΙΣΥΡΟΥ

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο έργο της λιμνοδεξαμενής στις Λιές. Το έργο, ενταγμένο στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, είναι επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε στις αρχές του 2001, με σκοπό την κάλυψη αγροτοκτηνοτροφικών αναγκών του νησιού, όπως έγινε και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο βουλευτής του ΣΥΝ Γ. Αμπατζόγλου, με ερώτησή του στη Βουλή χαρακτήρισε ως ακατάλληλο το χώρο που είχε επιλεγεί, καθόσον λόγω των φρασιετικών και άκρω υδατοπερατών πετρωμάτων, αλλά και της μικρής επιφάνειας των λεκανών απορροής, αποκλείεται η δυνατότητα συλλογής μεγάλης ποσότητας νερού.

Στη συνέχεια, το έργο ξεκίνησε, προχώρησε και έφτασε μεν στο τέλος, όμως με πολλές ατέλειες και κακοτεχνίες, που είχαν σοβαρές επιπτώσεις στη στεγανότητα της δεξαμενής, με αποτέλεσμα τη διαδρομή μεγάλης ποσότητας νερού, ενώ εν μέρει επαληθεύθηκαν και οι ισχυρισμοί του κ. Αμπατζόγλου όσον αφορά τη μειωμένη απορροή του νερού.

Για την κατάσταση αυτή υπεβλήθη λεπτομερής αναφορά του Δήμου προς το αρμόδιο Υπουργείο, με αίτημα την άμεση και πλήρη εξάλειψη των ατελειών και κανονική ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα είχαν διαπιστωθεί τα ίδια προβλήματα και στις δεξαμενές άλλων νησιών.

Μετά παρέλευση μακρού χρόνου και ύστερα από συνεχείς διαμαρτυρίες του Δήμου, έφθασε επί τόπου συνεργείο της αναδόχου εταιρείας, το οποίο όμως αποφάνθηκε ότι το νερό φεύγει, γιατί «κάποιοι από τους κατοίκους, με σκοπό τη δολιοφθορά, προκάλεσαν ζημιές με αιχμηρό αντικείμενο στη στεγανωτική μεμβράνη». Και μετά την αποκατάσταση, όπως δήλωσε, της ανωμαλίας, η εταιρεία ζήτησε από το Υπουργείο την επίσημη παραλαβή του έργου, ώστε να απαλλαγεί η ίδια από την ευθύνη για τυχόν μελλοντική φθορά.

Αντιδρώντας το Δημοτικό Συμβούλιο Νισύρου, κοινοποίησε απόφασή του προς το Υπουργείο Γεωργίας, στην οποία αναφέρονταν λεπτομερώς οι υπάρχουσες και μη αντιμετωπισθείσες κακοτεχνίες και ατέλειες και ζητείται να μη παραληφθεί το έργο πριν γίνει η πλήρης αποκατάστασή του.

Αντί αυτού όμως, το Υπουργείο με την υπ' αριθ. 14702/203/459 από 21-10-04 απόφασή του, προέβη στη συγχρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου, με την παρατήρηση ότι αυτή θα επιληφθεί και των θεμάτων που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. Νισύρου.

Απ' όλ' αυτά προκύπτει ότι μετά την παραλαβή θα παραδοθεί στο Δήμο ένα έργο ελαττωματικό, κακότεχο και αναποτελεσματικό, για να μη βιαστούμε να το χαρακτηρίσουμε ως άχρηστο.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΚΑΪΣΕΡΑΗ

Για το θέμα της λιμνοδεξαμενής της Νισύρου ο βουλευτής Δωδεκανήσου Κ. Καϊσεραής απύτησε προς τον Υπουργό Γεωργίας την ακόλουθη ερώτηση:

Το νησί της Νισύρου στον Νομό Δωδεκανήσου αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα υδροδότησης εξ αιτίας της γεωλογικής ιδιομορφίας του.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης εκτός από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης τις οποίες λειτουργεί ο Δήμος, το Υπουργείο Γεωργίας προχώρησε στην μελέτη και στην κατασκευή του έργου της λιμνοδεξαμενής. Το έργο αυτό είναι ημετέρας, οι εργασίες έχουν σταματήσει και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί και θα αξιοποιηθεί. Επειδή η κατασκευή και η αξιοποίηση της λιμνοδεξαμενής Νισύρου είναι απαραίτητη για την επίλυση των κατοίκων και αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Για ποιους λόγους έχουν σταματήσει οι εργασίες κατασκευής του έργου.
2. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα έργα, πόσες πιστώσεις έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και πόσες υπολείπονται ακόμα.
3. Εάν υπάρχει πρόβλεψη και πότε θα γίνουν τα έργα αξιοποίησης και ποιος είναι ο προϋπολογισμός τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ Β. ΣΑΡΡΗ

ΝΙΣΥΡΟΣ • Τηλ. 31685 • Κιν. 0973-653622

Χειροποίητα κοσμήματα έτοιμα και με παραγγελία. Επισκενές κοσμημάτων. Εργασία φροντισμένη, με πείρα, με γούστο και με μεράκι. Και τιμές που θα καταπλήξουν. Σας περιμένουμε για να δείτε και μόνοι σας.

ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σε πλήρη στασιμότητα εξακολουθούν να βρίσκονται επί ένα και πλέον χρόνο – οι εργασίες εκσκαφής στον υπαίθριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νισύρου, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατός στο άμεσο μέλλον ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του μουσείου.

Οι λόγοι που επέβαλαν αυτές τις εργασίες και η αιτία για την οποία δεν προχωρούν δεν μας είναι γνωστά. Εκείνο όμως που γνωρίζουμε και το γνωρίζουν οι πάντες – σύμφωνα με επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του αιεμνηστού Νίκου Γιαννιδη – είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου ν' αποδεχθεί τη δωρεά του κτηρίου από τους αδελφούς Γιαννιδη και να εγκρίνει τη λειτουργία του ως αρχαιολογικού μουσείου, επέφερε τις αναγκαίες τροποποιήσεις στα αρχικά σχέδια, ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

φερθείσες τροποποιήσεις των αρχικών σχεδίων:

– Γιατί οι εργασίες μετασκευής να επηρεάζουν την έναρξη λειτουργίας του μουσείου, αφού ο διαμορφωμένος χώρος προορίζεται – όπως τουλάχιστον διαδίδεται – για να φιλοξενηθεί αποκλειστικά τα βαρέα μαρμάρινα ευρήματα και θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως χώρο του μουσείου.

Ο λαός της Νισύρου περιμένει να λειτουργήσει το μουσείο και να χαρεί, μαζί με τις χιλιάδες επισκεπτών του νησιού, τα δείγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Και περιμένει – γιατί αυτή ήταν και η επιθυμία των αιεμνηστων δωρητών του Μουσείου – να βγουν επιτέλους από το υπόγειο τα αρχαιολογικά ευρήματα της Νισύρου, να έρθει σε επαφή μαζί τους το κοινό και να προβληθεί η κληρονομιά μας με την οποία αρχαιολογική σπουδαιότητα, αλλά με την



Το γεγονός ότι επιχειρούνται εκ των υστέρων μετασκευές στο κτήριο μετά την αποπεράτωση του, μετά τον προ 4ετίας επίσημο εγκαινιασμό του από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και σε εποχή που, σύμφωνα με διαρκέουσες πληροφορίες, όλες οι αναγκαίες προκαταρκτικές εργασίες προχωρούσαν ομαλά προς την ολοκλήρωσή τους, έχει προκαλέσει απορίες και ερωτηματικά, όπως:

– Γιατί οι επιχειρούμενες τώρα μετασκευές δεν είχαν προβλεφθεί κατά τις προανα-

νεκτίμητη για τους Νισυριούς συναισθηματική σημασία.

Κι απ' ό,τι φαίνεται, θα περιμένει για πολύ ακόμη, αναγκασμένος, γιατί θεωρεί ως ασέβεια προς την επιθυμία και τη γενναία προσφορά των αιεμνηστων δωρητών το ότι το κτήριο παραμένει κλειστό, τα φωτιστικά σώματα κατά μήκος της πρόσοψής του έχουν ολοσχερώς καταστραφεί και η είσοδός του έχει μεταβληθεί σε χώρο αποθήκευσης υλικών οικοδομής.

Βιβλιοπαρουσίαση:

«ΤΑ ΛΙΟΤΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ»

του Νικήτα Απ. Μαστρογιάννη, Δασκάλου

Μια νέα έκδοση προστέθηκε, τελευταία, στην βιβλιογραφία την αναφερόμενη στην πλούσια πολιτιστική μας παράδοση. Είναι το βιβλίο «Τα Λιοτρίδια της Νισύρου» γραμμένο από το έμπειρο χέρι και το συγγραφικό μεράκι του φίλου και συμπατριώτη μας Νικήτα Μαστρογιάννη. Ενόσ ανθρώπου δεμένου άρρηκτα με το χθες του νησιού μας, λάτρη της τοπικής μας παράδοσης και ενός ακόμα νοσταλγού μιας περασμένης εποχής, μπορεί σκληρής και δύσκολης, όμως ωραίας. Και μ' αυτή τη νοσταλγία οδηγώ ξεκίνησε, έτρεξε, ερευνήσε, ρώτησε, ανέβηκε στα Νικιά, στον Εμπορείο, στην Κυρά, πήρε πληροφορίες από τον πιο ειδικό, το Γιώργο τον Μίχαλο, τον μόνο επιζώντα από τους παλιούς «λιοτριδιόδηδες». Έτσι κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα διάσπαρτα εδώ κι εκεί απομεινάρια της παραδοσιακής ελαιοπαραγωγού τέχνης και να μας τα προσφέρει με το γνωστό γλαφυρό ύφος που χαρακτηρίζει το γραπτό λόγο του και διανοημένα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, παρουσιάζοντας όσο γίνεται πιο ακριβή και πιο ολοκληρωμένη την εικόνα του θέματος με το οποίο καταπιείτο. Και πέτυχε να μας γυρίσει πίσω στα παλιά, να ξαναζήσουμε τη ζωή στο λιοτρίδι, να σπρώξουμε την πλάκα, ν' ακούσουμε το γνώριμο ήχο από τη σύνθλιψη του πυρήνα κάτω από το ασήκωτο πέλαμα του κωλίντρου, να βοηθήσουμε στη «μανέλλα» και να νιώσουμε τη μυρωδιά από το λάδι-κεχρμπάρι που έβρε από το λαμπίκο.

Έκανε πολύ καλή δουλειά ο φίλος μου ο Νικήτας και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον επίσημο φίλο Μάνο Σακελλαρίδη, που στον καλογραμμένο και πολύ επιτυχημένο πρόλόγο του, γράφει, ανάμεσα στα τόσα άλλα καλά, πως ο Νικήτας «κατόρθωσε με την απλότητα της περιγραφής, τη γνησιότητα του λόγου και με τη μαεστρία του, να μας αιχμαλωτίσει και να μας κάνει να ζήσουμε, έστω και νοερά, σε αλλοτινούς όμορφους καιρούς».

Το καλοδιατυπωμένο περιεχόμενο του βιβλίου συμπληρώνει η εντυπωσιακά καλαίσθητη εμφάνισή που του έδωσαν οι συμπατριώτες μας τυπογράφοι Κώστας και Νικήτας Καράλης, που ανέλαβαν την έκδοσή του.

Γιάν. Χαρτοφύλης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Μοναστηριακή Επιτροπή της Ι. Μονής Παναγίας Σπηλιανής Νισύρου ευχαριστεί θερμά α) τους κατοίκους και τους προσκυνητές του νησιού μας, που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί κι εφέτος η λιτανεία της Ι. Εικόνας της Μεγαλόχαρης, β) τους ιεροψάλτες, Αντώνιο Χαρτοφύλη, Ιωάννη Χαρτοφύλη και Ιωάννη Λογοθέτη, γ) τις οικογένειες Παντελή Ορσάρη, Μαρίας Στ. Καμπανί και Μαρίας Χριστοφόρου που δώρισαν τρόφιμα για το τραπέζι της Ευχής και δ) τον Νικόλαο Σφακιανό, που αφιλοκερδώς εργάστηκε στην ετοιμασία του φαγητού.

Τους ευκόμηθα χρόνια πολλά και ο Αναστάς Κύριός μας να τους χαρίσει υγεία και κάθε πολύτιμο αγαθό.

Ο Πρόεδρος: Αρχιμ. Στέφανος Καλλιπίης Ο Γ. Γραμ.: Περ. Κυπραίος



ΑΠ' Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ...

Από το ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ

ΤΡΑΓΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ «ΚΑΖΙΝΟ»

Το όνομα του δεκανέα Νικ. Φιλιππόπουλου δόθηκε στο στρατόπεδο της Νισύρου, που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τα Λουτρά. Και αντικρίζοντάς το καθώς περνούσαμε την πύλη του στρατοπέδου, μας ήρθαν στη μνήμη τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα στο καφενείο «Καζίνο» πριν 60 ολόκληρα χρόνια, στις 8 Μαΐου 1945.

Οι πολεμικές εξελίξεις της περιόδου εκείνης έδειχναν η μία μετά την άλλη - όσες τουλάχιστον μπορούσε να πληροφορηθεί ο κόσμος - πως πλησίαζε το τέλος του πολέμου και πως δεν θα αργούσε η παράδοση των Γερμανών στις συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκε και η Ελλάδα. Όμως, η γερμανική φρουρά υπήρχε ακόμα, μόνιμα εγκατεστημένη, στα μεγάλα υψικά της Δωδεκανήσου, ενώ στα μικρά παίζοταν κλεφτοπόλεμος από περιπολίες των ανταρτοχόμενων, που πριν φύγει η μια ερχόταν η άλλη. Έτσι στη Νίσυρο πηγαίνονταν τότε Γερμανοί, τότε Άγγλοι και τότε Έλληνες ιερολοχίτες.

Στην ημερομηνία που αναφέρθηκε, βρισκόταν στο νησί μας ολιγομελής φρουρά ιερολοχιτών, στην οποία υπηρετούσε ως ασυρματιστής ο δεκανέας Φιλιππόπουλος Νικόλαος από τη Χίο και η οποία είχε στρατωνιστεί στο σπίτι του Διακονάντη, απέναντι από τον Μπαγιάτη. Το πρωί της 8 Μαΐου ο Φιλιππόπουλος «ψάρευε» στον ασύρματο και ειδήθη ότι εκείνη την ημέρα έγινε στη Σύμη η παράδοση στους Άγγλους των γερμανικών στρατευμάτων της Δωδεκανήσου από το Γερμανό στρατηγό Βάγκνερ.

Η πληροφορία έφτασε σαν θείο δώρο, αφού τα Δωδεκάνησα αποτελούσαν από τα λίγα πια οχυρά που κρατούσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και που τώρα απελευθερώνονταν με την παράδοση των γερμανικών στρατευμάτων. Και αυτή η παράδοση άνοιγε τοδρόμο για την πολυπόθητη ένωση των νησιών μας με την Ελλάδα ύστερα από δουλειά αιώνων.

Δικαιολογημένη λοιπόν η φρενιψία ενθουσιασμού που κατέλαβε τον κόσμο, καθώς και οι πανηγυρισμοί που κατέληξαν σε γλέντι στο «Καζίνο». Όλος ο κόσμος, μικροί και μεγάλοι, μαζεύτηκαν εκεί και γλεντούσαν παρές-παρέες, με τους άνδρες της φρουράς να συμμετέχουν αδελφωμένοι με τους ντόπιους, οι οποίοι τους θεωρούσαν ως προάγγελους της λευτεριάς τους.



Το κεφι είχε ανάψει για τα καλά, ο χορός έδινε κι έπαιρνε και η αμόσφαιρα ήταν φορτισμένη από τη συγκίνηση και την ασυγκράτητη χαρά ενός κόσμου, που έβλεπε να απαλλάσσεται πια από το βρακιά και τη λαίλαπα του πολέμου και να πλησιάζει η μέρα της λευτεριάς του.

Και μέσα σ' αυτό το πανδαιμόνιο ενθουσιασμού και πανηγυρισμών, ήρθε το κακό. Κάποιος από την παρέα πέταξε μια χειροβομβίδα καταμεσίς του καφενείου, ανάμεσα στον κόσμο που γλεντούσε, κάποιος ανίδεος προφανώς από όπλα, χωρίς συναίσθηση του κινδύνου που περιείχε αυτή του η ενέργεια και χωρίς επίγνωση των συνεπειών που θα επακολουθούσαν. Αμέσως το γλέντι μετατράπηκε σε μακελιό. Ο κρότος από την έκρηξη μετατράπηκε σε κραυγές πόνου και θογγυτά θανάτου, το αίμα και οι σάρκες πετάγονταν στους τοίχους και στα παράθυρα του καφενείου, ενώ αλλόφρονες οι θαμώνες προσπαθούσαν όπως-όπως να προφυλαχθούν. Σκηνές φρίκης και πανικού σημειώθηκαν στο χώρο της έκρηξης που κατακλύστηκε από κόσμο, καθώς ακούοντας τον κρότο έσπευσαν με αγωνία να μάθουν τα «καθήκαστα».

Από την πρώτη ώρα ο δράστης παρέμεινε άγνωστος, για να μην εντοπιστεί μέχρι σήμερα ποτέ με σιγουριά, το όνομά του. Μέσα στον πανικό, μέσα στην τρομάρα και στο αναπάντεχο θανατικό, άλλοι είπαν πως τη χειροβομβίδα την πέταξε ο δεκανέας Φιλιππόπουλος, ενώ άλλοι έσπευσαν να διαφωτιστούν δηλώνοντας πως την είχε στην ποδιά του ο Φιλιππόπουλος, αλλά άλλος από την παρέα την πήρε ξαφνικά από τα χέρια του, την απασφάησε και την πέταξε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι απ' αυτή την επιπόλαιη όσο και εγκληματική ενέργεια, το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Ο δεκανέας Φιλιππόπουλος έπεσε νεκρός από τα θραύσματα της χειροβομβίδας, στην προσπάθειά του, όπως λέχθη τότε, να εμποδίσει τη ρίψη της... Ενώ ο συμπατριώτης μας Γιώργος Κ. Μαυρουδής, αδελφός του Μάκη Πασκαλάκη, θέτοντας το σώμα του ως ασπίδα και στην προσπάθειά του να διαφυλάξει την υπόλοιπη παρέα, τραυματίστηκε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 21 χρόνων. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, με ελαφρότερα τραύματα ο Γεώργιος Κωνσταντίνου ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στα δάκτυλα του δεξιού του χεριού. Παρέμειναν μόνον ο δέικτης και ο αντίχειρας, γεγονός το οποίο του «κόλλησε» το παρασουόκλι «Γάζος», που τον συνόδευε σ' όλη την υπόλοιπη ζωή του, κοντά στις άλλες τραυματικές εμπειρίες του από το συμβάν. Ελαφρότερα τραυματίστηκαν επίσης οι Γιάννης Σακλαριδής, Νίκος Σακελλαριδής και Νίκος Μισός (ας μην συχωρευθεί αν έχω παραλείψει άλλους).

Η σορός του άτυχου δεκανέα Φιλιππόπουλου τάφηκε στο νεκροταφείο της Νισύρου και αργότερα τα οστά του παρελήφθησαν από τους οικείους του και μεταφέρθηκαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Χίο. Η Πατρίδα, τιμώντας τη μνήμη του, έδωσε το όνομά του στο στρατόπεδο της Νισύρου, στον τόπο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Όσο για τον συμπατριώτη μας Γιώργο Μαυρουδί, με τη γενναία και γενναία αλtruισμό ενέργειά του και με την αυτοθυσία του, έγραψε το όνομά του στο βιβλίο των αθανάτων και στο πάνθεον των αφανών ηρώων του νησιού μας.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Αυξημένη η κίνηση στο Περίπτερο του Δήμου Νισύρου

Επιτυχία σημείωσε κι εφέτος η συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα», που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στον Πειραιά.

Αβραμόπουλος, Σιούφας και Παναγιώτοπουλος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Τάσος Καραμαρίος, ο περιφερειάρχης Νοτ. Αιγαίου Χαρ. Κόκκινος και πολύς κόσμος.



Ο Δήμος Νισύρου είχε οργανώσει περίπτερο, το οποίο επισκέφτηκαν οι Υπουργοί Αιγαίου, Τουρισμού, Ανάπτυξης και Εργασίας κ.κ. Παυλιδής,

Οι εκπρόσωποι του Δήμου και υπεύθυνοι του περιπτέρου Μιχ. Ζαχαριάδης και Δέσι. Μελαχροινάκη, με τη συνδρομή του Γιάν. Διακογιάννη και



Γιάν. Οικονομίδη, ενημέρωναν τους επισκέπτες, προσφέροντάς τους σουσιμάδα, ψιλοκούλουρα, διαφημιστικό υλικό και άλλα προϊόντα της Νισύρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους επισκέπτες δήλωσαν πως θα επισκεφθούν το καλοκαίρι τη Νίσυρο, γοητευμένοι από την ταινία «Νοσταλγός».

Στη λειτουργία του περιπτέρου συ-

μπαραστάθηκε, όπως πάντα, ο «Γνωμαγόρας», με την παρουσία του προέδρου του και μελών του Διοκ. Συμβουλίου και τη διάθεση κορτσιών με τοπικές ενδυμασίες, που πλαισίωσαν το περίπτερο και πήραν μέρος σε πανδωδεκανησιακή χορευτική εκδήλωση.

Στιγμιότυπα από τη λειτουργία του περιπτέρου φαίνονται στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με πανηγυρικό Εσπερινό και Αρτοκλασία στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Καισαριανής, η Νισυριακή παροικία της Αθήνας, με πρωτοβουλία του Διοκ. Συμβουλίου του «Γνωμαγόρα» τίμησε κι εφέτος τη μνήμη του προστάτη μας Αγίου Νικήτα του Νισυρίου την Δευτέρα 20 Ιουνίου.

Αρκαμούζη, ο οποίος έχει προβάει και καθιερώσει αυτή την ημέρα ως πανήγυρη της εκκλησίας του.

Στον Εσπερινό έψαλλε πολυμελής χορωδία από Νισυρίους ιεροψάλτες με επικεφαλής το φίλο του Συλλόγου μας πρωτοψάλτη και μουσικοδιδάσκαλο Γιάννη Πλούμη, ενώ πήραν μέρος και όλοι οι ιερείς του Ναού, με τη φροντίδα του προϊσταμένου και συμπατριώτη μας πρωτοπρεσβυτέρου Ευσταθίου

Ο Πρόεδρος του «Γνωμαγόρα» Γιάν. Χαροφύλης, σε σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε όλους τους προαναφερθέντες όπως επίσης και τον εορτάζοντα συμπατριώτη μας Νικήτα Λιμνιο, καθώς και το ζεύγος Πατσαβού, φίλους της Νισύρου, που πρόσφεραν την αρτοκλασία. και απύθνητες ευχές προς όλους τους παρισταμένους.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση και προσφορά λουκουμάδων από το «Γνωμαγόρα» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ναού, με τη φροντίδα του παπα-Στάθη.

Παρά τη δοθείσα αύξηση των εισιτηρίων ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε δυσώϊωνες προοπτικές για το μέλλον της συγκοινωνίας, ιδιαίτερα των μικρών νησιών, οδηγεί η διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Στο αίτημα των εταιρειών για αύξηση κατά 15% της τιμής των εισιτηρίων επιβατών Γ' θέσης και οχημάτων, ο Υπουργός Ε.Ν. κ. Κεφαλογιάννης απαντούσε ότι η μόνη αύξηση που θα δοθεί θα είναι αυτή που αναλογεί στην αύξηση της τιμής των καυσίμων και θα είναι της τάξεως του 3%. Σε αντίθεση όμως με τις δηλώσεις αυτές, τα εισιτήρια από τις 25 Μαΐου έχουν αυξηθεί κατά 6,8%, επιβαρύνοντας τον κάθε επιβάτη κατά 0,70 έως 2,70 ευρώ και κατά 2,20 έως 6,10 ευρώ τα οχήματα, ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού.

Βέβαια, η υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγήθηκαν οι αυξήσεις, υποχρεώνει τους πλοιοκτήτες να εξασφαλίσουν την ύπαρξη γιατρού σε κάθε πλοίο και σε κάθε ταξίδι και την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων στα νησιά της άγονης γραμμής προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση άρνησης θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τουλάχιστον το ήμισυ της αύξησης.

Η πλευρά όμως των πλοιοκτητών αρνείται την υποχρέωσή της να επιστρέψει την αύξηση και υπογραμμίζει ότι ουσίως μελετήθηκε και καλυπθεί νομοθετικά το θέμα της πρόσληψης γιατρών και εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός, θα έχει περάσει το καλοκαίρι.

Όσον αφορά τα ζητούμενα επιπλέον δρομολόγια, ισχυρίζονται ότι η σχετική ελληνική νομοθεσία έρχεται σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος ευνοεί τις επιδιώξεις τους για απελευθέρωση των δρομολογίων και χάραξη πορείας σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική.

Σημειώνεται ότι όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται σε μια εποχή που η συγκροτηθείσα Παναγίακή Συντονιστική Επιτροπή για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αγωνίζεται για να επιτύχει μείωση του κόστους των εισιτηρίων κατά 50%, βελτίωση της συχνότητας των προσεγγίσεων σε κάθε λιμάνι και δρομολόγηση ασφαλών πλοίων που να εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες συγκοινωνίας.

Η πλευρά όμως των πλοιοκτητών αρνείται την υποχρέωσή της να επιστρέψει την αύξηση και υπογραμμίζει ότι ουσίως μελετήθηκε και καλυπθεί νομοθετικά το θέμα της πρόσληψης γιατρών και εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός, θα έχει περάσει το καλοκαίρι.

Κι είναι πραγματικά περίεργο αλλά και εξωφρενικό, να καταστρέφεται ένα ολόκληρο νησί, να ισοπεδώνονται τα κτήματά του, να ξεραίνεται η πλούσια βλάστησή του, πέτρα στην πέτρα να μη μένει, τώρα να κινδυνεύουν και οι άνθρωποι του.

Κι ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός να παρακολουθεί ως απλός θεατής, ανήμπορος ν' αντιδράσει και να θέσει τέρμα σ' αυτή την ασυδοσία.

Κατά τα άλλα, τα οικολογικά κινήματα καλά κρατούν, ενώ τα κηρύγματα για την προστασία του περιβάλλοντος ολοένα παρουσάζονται χωρίς περιεχόμενο.

Κατά τα άλλα, τα οικολογικά κινήματα καλά κρατούν, ενώ τα κηρύγματα για την προστασία του περιβάλλοντος ολοένα παρουσάζονται χωρίς περιεχόμενο.

Στον απόηχο της απαγόρευσης εξαγωγής κρεάτων ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.

Για πολλές μέρες σχολίαζαν τα ραδιόφωνα της περιοχής το περιστατικό με τα σφαγμένα κατσίκια που εστάλησαν από τη Νίσυρο στην Κάλυμνο, χωρίς προηγούμενο κτηνιατρικό έλεγχο. Και συναγωνίζονταν οι ρεπόρτερς - που βρήκαν θέμα για να καλύψουν το πρόγραμμά τους - ποιος θα παρουσιάσει το περιστατικό πιο μελανό, πιο παραφουσκωμένο, πιο υπερβολικό. Κι ενώ κατηγορούσαν τους κτηνοτρόφους της Νισύρου - έτσι γενικά και αόριστα - για ανευθυνότητα, για κερδοσκοπία, ακόμα και για εγκληματική πράξη, κανένας τους δεν επισήμανε ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει κτηνιατρικός έλεγχος, αφού στη Νίσυρο ούτε κτηνιατρική υπηρεσία λειτουργεί, ούτε έστω και ιδιώτης κτηνίατρος υπάρχει, ούτε και η αρμόδια υπηρεσία φρόντισε να καλύψει το κενό. Κανένας δεν ανέφερε ότι τόσο οι Νισυρίοι κτηνοτρόφοι πωλητές όσο και οι Καλύμνιοι αγοραστάτες ενήργησαν κι εφέτος και μάλιστα εν πλήρει φωτί της ημέρας, με τον ίδιο τρόπο που ενεργούσαν κάθε χρόνο χωρίς καμιά ως τώρα απαγόρευση, χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς κανένα έλεγχο, Αν τώρα εφέτος θέλησαν κάποιοι ξαφνικά να αλλάξουν τα πράγματα, είχαν υποχρέωση πρώτα να δημιουργήσουν την απαιτούμενη υποδομή και να εξασφαλίσουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και μετά να εφαρμόσουν τα νέα μέτρα, τα οποία, σημειωτέον, κανένας δεν αρνείται ούτε επιδιώκει να αποφύγει.

Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθουμε στο ρόλο του ραδιοφώνου, θα θέλαμε να επιστημονοποιήσουμε ότι τέτοιοι ειδούς ρεπορτάζ και σχολιασμοί προκαλούν ζημιά σ' ένα ολόκληρο νησί, που εγκαταλελειμμένο στη μοναξιά του αγωνιάζεται να οργανωθεί, να αναπτυχθεί και να επιβιώσει. Και θα περιμένει σ' αυτό τον αγώνα να έχει δίπλα του συμπαράστατα τη ΜΜΕ. Και όχι αυτά να αναγορεύονται σε εισαγγελέα που με μονομερή θεώρηση γεγονότων και καταστάσεων να «απαγγέλλει» κατηγορίες εκεί που δεν πρέπει.

ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ Αναπολεροματική η κρατική παρέμβαση

Αδέσποτα και ανενόχλητα εξακολουθούν να κυκλοφορούν εδώ κι εκεί στη Νίσυρο, ιδιαίτερα όμως αισθητά στο ανατολικό τμήμα του νησιού, μεγάλα κοπάδια από κατσίκια και βόδια.

Ούτε και το πέρασμα των ειδικών δεν σεβάστηκε οι ιδιοκτήτες τους, ώστε τουλάχιστον αυτή τη ημέρα να φροντίσουν να τα μαζέψουν.

Με αποτέλεσμα να παραμερίσει σε κάποια σημεία του δρόμου η φάλαγγα των αυτοκινήτων για να μη ενοχληθούν τα κοπάδια.

Κι είναι πραγματικά περίεργο αλλά και εξωφρενικό, να καταστρέφεται ένα ολόκληρο νησί, να ισοπεδώνονται τα κτήματά του, να ξεραίνεται η πλούσια βλάστησή του, πέτρα στην πέτρα να μη μένει, τώρα να κινδυνεύουν και οι άνθρωποι του.

Το κακό όμως χειροτέρευσε τελευταία, με μεγάλα κοπάδια από γουρουνιά, που μη βρισκόμενες πια τροφή τρέχουν εδώ κι εκεί πενιμασμένα και αγριωμένα, ενώ δεν διστάζουν να επιτεθούν και σε ανθρώπους που συναντούν στο πέρασμά τους.

Κι ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός να παρακολουθεί ως απλός θεατής, ανήμπορος ν' αντιδράσει και να θέσει τέρμα σ' αυτή την ασυδοσία.

Θα θυμίσουμε ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης, ένα νέο άνθρωπο μπεινοβγαίνει από το νοσοκομείο επί 4 μήνες - και ποιος ξέρει για πόσο καιρό ακόμα - μετά από σοβαρό

Κατά τα άλλα, τα οικολογικά κινήματα καλά κρατούν, ενώ τα κηρύγματα για την προστασία του περιβάλλοντος ολοένα παρουσάζονται χωρίς περιεχόμενο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Εκκλ. Επιτροπή του Ι. Ναού Παναγίας Ποταμίτισσας ευχαριστεί θερμά: α) Τους ιεροψάλτες κ.κ. Αντώνιο Χαροφύλη, Ιωάννη Χαροφύλη, Ιωάννη Λογοθέτη, Σταύρο Κέντηρη και Μιχαήλ Δημητριάδη, οι οποίοι εξυπνήτησαν στα αναλόγια τις ιερές ακολουθίες του Πάσχα 2005.

β) Τις κυρίες που δώρισαν τα μπλε χαλιά με δικεφάλους στον Ι. Ναό: Πολυξένη Σκουμπουρδία, Μαρία Μπύλη, Ουρανία Διακομικήλη, Ειρήνη Γεωργάκη, Ανθούσα Καζακοπούλου, Μαρία Κ. Ορσάρη, Μαρία Κ. Σακλαριδής, Άννα Οικονόμου, Μαρία Χριστοφόρου.

γ) Τις ανώνυμες κυρίες που αγόρασαν τα λουλούδια για τον Επιτάφιο.

Ο Πρόεδρος: Αρχιμ. Στέφ. Καλλιστής
Ο Γ. Γραμμ. Απ. Καλούδης

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
Πτυχιούχου Πανεπιστημίων Αθηνών και Tufts Βοστώνης. Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και της Εταιρείας Εμπνευματολογίας
Οδός Αγίας Σοφίας (πρ. Γράμμου) 4 - ΡΟΔΟΣ Τηλ. 38850
Κιν. 6944-501841. Δέχεται με ραντεβού

Κατάστημα Οπτικών
ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΣΙΚΗ
Οπτικού - Πτυχιούχου ΤΕΙ Αθηνών
Γνωστά οράσους, ηλίου - Φακοί επαφής.
Όλα σε επώνυμες μάρκες και σε μεγάλη ποικιλία.
Άριστη εξυπηρέτηση - Εργασία εγγυημένη.
Πλατεία Κωσταριδίδη (Αγ. Νικολάου) Ρόδος - Τηλ. 22410-70053

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΝΤ. ΜΥΤΙΑΗΝΗ
(γιος της Ρένας Μίχαλου)
Τσαμαδού 27 - Πειραιάς
Τηλ. 210-4132824
Ειδικές τιμές για Νισυρίους.



ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ

Από υπερβάλλοντα ζήλο των Λιμενικών Αρχών ΠΟΛΥΩΡΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Αφάνταστα ταλαιπωρήθηκαν περί τους 50 πασχαλινόι επισκέπτες της Νισύρου, το πρωί της 7 Μαΐου, οπότε η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση και ο ενθουσιασμός των ημερών της παραμονής τους στο νησί μετατράπηκε σε οργή και εκνευρισμό όταν ήρθε η ώρα της αναχώρησης.

Κατά την καθιερωμένη ώρα του δρομολογίου για την Καρδάμεια είχαν απαγορευθεί ο απόπλους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, που όμως αργότερα βελτιώθηκαν με εντελώς ήρεμη θάλασσα και με άπνοια στην περιοχή τόσο της Νισύρου όσο και της Κω. Παρά ταύτα, η Λιμενική Αρχή επέμενε στην απαγόρευση επικαλούμενη το πρωινό μετεωρολογικό δελτίο που μιλούσε, λέει, για 6-7 μποφόρς.

Ζητήθηκε η παρέμβαση του Λιμεναρχείου Κω, για να φανεί όμως ότι από εκεί δίνονταν οι εντολές για απαγόρευση, θέτοντας το εξωπραγματικό για την περιοχή περιεχόμενο του μετεωρολογικού δελτίου υπέρνω της πραγματικότητας, όπως και οι ίδιοι την διαπίστωναν.

Επί 12 ώρες παρέμεινε ο κόσμος στο λιμάνι με την αγωνία αν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Και μόλις περί τις 18.30 ώρα, αντί της 7ης πρωινής, επιεράπη ο απόπλους, αφού στο μεταξύ πολλοί είχαν χάσει τα μεσημβρινά δρομολόγια με τα οποία επρόκειτο να ταξιδέψουν από την Κω και λόγω της αυξημένης κίνησης των ημερών υπέστησαν άλλη ταλαιπωρία ώσπου να βρουν εισιτήριο για να ταξιδέψουν με τα μέσα της επομένης.

Ανεξέλεγκτη η κυκλοφορία τροχοφόρων

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Ένα ακόμα τροχαίο ήρθε να ταράξει, χρονιάρες μέρες, τη Νισύρο, στέλλοντας δύο νέα παιδιά, άρον-άρον, στο νοσοκομείο, το ένα μάλιστα για δεύτερη φορά, με την ίδια αιτία και με εξίσου σοβαρό τραυματισμό.

Παρά τα όσα συμβαίνουν κάθε τόσο στον οδικό άξονα του νησιού, η κατάσταση δυστυχώς παραμένει ανεξέλεγκτη, με ανυπαρξία των νόμων και των προβλεπόμενων κυρώσεων και με οδηγούς χωρίς γνώση του αντικειμένου, χωρίς συναίσθηση των κινδύνων, χωρίς σεβασμό στους συνανθρώπους τους, ακόμα δε και χωρίς δίπλωμα οδηγού, φαινόμενο συνηθισμένο σε περιπτώσεις ανηλίκων οδηγών κυρίως δικύκλων.

Το φαινόμενο, με τα προσκυνητάρια να πυκνώνουν εδώ κι εκεί στους δρόμους, δεν είναι άσχετο με την κατάσταση αυτή, αντίθετα την επιβεβαιώνει. Όμως, ως τότε ο Θεός θα βάζει το χέρι του;

ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΝΑ - ΓΗ

Στροφή προς την καλλιέργεια της γης, που επί τόσα χρόνια έλεούσε σε εγκατάλειψη, παρατηρείται στη Νισύρο. Σε πολλά κτήματα έχει αρχίσει η ανακαλλιέργεια και δεινροκαλλιέργεια, ενώ ολόκληρα και κατακτά εδάφος η καλλιέργεια λαχανικών, κηπευτικών και ιδιαίτερα της πατάτας, η οποία έχει αποδειχθεί ότι ευδοκίμει στη Νισύρο. Η παραγωγή προϊόντων είναι αρκετά ικανοποιητική σε αρκετές δε περσιόσεις φθάνει σε πολλούς τόνους, γεγονός το οποίο δημιουργεί άμιλλα και ανταγωνισμό μεταξύ των καλλιεργητών όσον αφορά την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Βέβαια η καλλιέργεια της γης στο παρόν στάδιο αποτελεί πάρεργο, αφού γίνεται εκτός της κύριας απασχόλησης και... έτσι για να περνά η ώρα. Δεν παύει όμως να είναι επιδοφόρο το φαινόμενο και να δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

→ Στη Μαδρίτη πραγματοποιήσαν την πενήντημερη εκδρομή τους οι μαθητές της Γ' τάξης του Λυκείου Νισύρου. Εκτός από τη Μαδρίτη επισκέφθηκαν το Τολέδο, τη Γρανάδα και άλλες περιοχές της Ανδαλουσίας και επέστρεψαν γοητευμένοι τόσο από τις φυσικές ομορφιές και τα αξιοθέατα, όσο και από τα έργα διάσημων ζωγράφων, που είδαν και θαύμασαν κατά τις επισκέψεις τους στα διάφορα μουσεία.

→ Γοητευμένοι έφυγαν από τη Νισύρο οι ξένοι πασχαλινόι επισκέπτες. Και πολλοί από αυτούς εκδήλωσαν την επιθυμία ν' αγοράσουν εκεί σπιτί για τις διακοπές τους. Φαίνεται όμως ότι τα παλιά σπιτία έχουν καταντήσει είδος εν ανεπαρκεία, αφού το ένα μετά το άλλο κτίζονται, επισκευάζονται και αξιοποιούνται.

→ Είπαμε να διατηρήσουμε το έθιμο με τις «πόμπες». Φαίνεται όμως πως μερικοί ξεπερνούν κάποια όρια, με αποτέλεσμα και ζημιές να προξενούνται και ο κόσμος να παίρνει μέτρα προφύλαξης στο πέρασμά τους. Όμως αυτό δεν λέγεται έθιμο, γιατί το έθιμο το απολαμβάνεις, το διασκεδάσεις, δεν σε τρομάζει. Κι αυτό ας το λάβουν υπόψη τους.

→ Μουσεία ακούμε και μουσεία δεν βλέπουμε. Αρχαιολογικό, λαϊκής τέχνης, μουσείο στα Νικιά για παρατήρηση του ηφαιστείου, το ίδιο και στον Εμπορειό. Όμως όλα φτιάχνονται, όλα κατασκευάζονται, όλα ετοιμάζονται. Κι όλα, εδώ και χρόνια τα περιμένουμε. Ως τότε άραγε;

→ Μηχανικοί της πολεοδομίας επισκέφθηκαν τη Νισύρο για να ελέγξουν σειρά καταγγελιών για παρανομίες σε νεοανεγειρόμενες οικοδομές. Και οι καταγγελίες, αν αμφιβάλλετε, ναι, έγιναν από Νισυρίους. Τα σχόλια δικά σας!

→ Και οι ζωοκλόπες καλά κρατούν. Οι κατασκόπευτες συνεχίζουν, απ' ό,τι μας καταγγέλλθηκε, ακάθεκτοι τη δράση τους, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για να περιοριστεί το φαινόμενο. Ίσως διάλεξαν αυτό τον τρόπο για να... περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων.

→ Σιγά-σιγά ξαναβρίσκει η Νισύρος το γνώριμο καλοκαιρινό ρυθμό. Με τα πρώτα τραπέζια στη τσαρδάκα του Αλεξάνδρου, με τα γκρουπ τουριστών να κυκλοφορούν στους δρόμους, με πανέτομα τα εσπιατόρια να περιποιούνται τους πελάτες τους και με την Ηλικιωμένη να υποδέχεται ντόπιους και επισκέπτες στα καφενεία της. Άντε, καλό καλοκαίρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ματαιώση εκδρομής

Ζωηρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από πολλά μέλη και φίλους του «Γνωμαγόρα», όταν ανακοινώθηκε ότι προγραμματίζεται εκδρομή του Συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που ανυπομονούσαν να μάθουν λεπτομέρειες προκειμένου να αποφασίσουν οριστικά.

Όταν όμως συγκεντρώθηκαν και ανακοινώθηκαν αυτές οι λεπτομέρειες, το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό, αφού οι δηλώσεις συμμετοχής δεν έφταναν τα δάκτυλα ούτε της μιας παλάμης. Και φυσικά η εκδρομή ματαιώθηκε.

Βεβαιωμένη και απροετοίμαστη η εφαρμογή της απόφασης ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

Σάλο προκάλεσε στη Νισύρο μια απόφαση με την οποία, παρά τα όσα ίσχυαν ως τώρα, απαγορεύτηκε η εξαγωγή στα άλλα νησιά σφαγμένων κατσικιών, στα πλαίσια ελέγχου των προοριζόμενων για την πασχαλινή αγορά αμνοερριφίων.

Προϋπόθεση για την εξαγωγή ήταν ο έλεγχος των κρεάτων από την Κτηνιατρική Υπηρεσία, ενώ είναι γνωστό ότι τέτοια υπηρεσία δεν υπάρχει στη Νισύρο, κανένας δεν φρόντισε για να καλυφθεί το κενό και όταν οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν την προσέλευση νομαρχιακού ή επαρχιακού κτηνιάτρου το αίτημα απερρίφθη.

Τα μέτρα που είχαν ληφθεί ήταν τόσο αυστηρά, που απαγορεύτηκε ακόμα και η αποστολή κρεάτων ως «πεσκέσι» σε συγγενικά πρόσωπα των κτηνοτρόφων, όπως συνηθίζεται πάντα τέτοιες μέρες.

Σημειώνεται ότι περί τα 30 σφαγμένα κατσικιά, που εστάλησαν πριν την ένταση των μέτρων στην Κάλυμνο, απαγορεύθηκε να παραδοθούν στους κρεοπώλες-αγοραστές, κατασχέθηκαν και επειδή στο μεταξύ παρουσίασαν αλλοιώσεις καταστράφηκαν στη χωματερή και η υπόθεση παραπέμφθηκε στον ει-

σαγγελέα.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να παραμείνουν στη Νισύρο άσφαχτα και απούλητα πολλές εκατοντάδες κατσικιά, να υποστούν οικονομική ζημιά οι κτηνοτρόφοι και να ενταθεί ακόμη πιο πολύ ο παρατηρούμενος στο νησί υπερκρεοσμός σε ζώα.

Θα σημειώσουμε ότι κανένας δεν αντιδρά ούτε διαφωνεί για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, αφού πρόκειται για την υγεία του κόσμου. Όμως, αφού ξαφνικά αποφασίστηκε ο έλεγχος της ακολουθούμενης ως τώρα ελεύθερης διακίνησης, δεν θα έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες να φροντίσουν, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ή τουλάχιστον να προσέλθει, έστω προσωρινά, στο νησί κτηνίατρος;

Κι αφού τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά και επικίνδυνα, γιατί τα μέτρα εφαρμόζονται μόνο στα προς εξαγωγή κρέατα, ενώ καμιά απολύτως μερίμνα δεν εκδηλώνεται γι' αυτά που διατίθενται στην τοπική αγορά; Να έχουν αποκτήσει άραγε ανοσία οι Νισυρίοι, ή μήπως για κάποιους θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας;

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Με τη συνοδεία του ίδιου του Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ. Αιμιλιανού έφθασε στη Νισύρο το Άγιο Φως, στο οποίο επιφυλάχθηκε επίσημη υποδοχή στο λιμάνι, με την παρουσία του Δημάρχου,



Ο Αρχιμ. Στέφανος μεταφέρει το Άγιο Φως.

του Κλήρου του νησιού με επικεφαλής τον Αρχιερατικό Επίτροπο Αρχιμανδρίτη Στέφανο, αντιπροσωπείας των στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών Αρχών, καθώς και πολλών κατοίκων.

Κατά την αποβίβαση αποδόθηκαν τιμές από στρατιωτικό άγημα και στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή με προπορευόμενο το Άγιο



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αιμιλιανός χοροστάτησε στον Εσπερινό.

Φως πλαισιωμένο από το άγημα και κατευθύνθηκε στο Ναό της Ποταμήτισσας, όπου εψάλη αρχιερατικός Εσπερινός.

Στο τέλος ο Μητροπολίτης απηύθυνε ευχές, διένειμε το Άγιο Φως στο εκκλησίασμα, μοιράζοντας και πασχαλινά αυγά.

Λόγω των συνθηκών συγκοινωνίας το Άγιο Φως έφτασε στη Νισύρο μετά το Πάσχα, γεγονός όμως που δεν στάθηκε ικανό να μειώσει τη σημασία του γεγονότος, αλλ' ούτε και την ευλάβεια με την οποία υποδέχτηκε ο κόσμος το ιερό αυτό σύμβολο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Το Σάββατο 2 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ. τελούμε το γάμο μας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καισαριανής (περιοχή Καραβελ).

Θα είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά, σ' αυτή την τόσο μεγάλη και ιερή στιγμή της ζωής μας, να έχουμε κοντά μας όλους εσάς τους συμπατριώτες, τους συγγενείς και τους φίλους μας. Σας περιμένουμε.

Οι μελλόνυμφοι

Αιμίλιος Χριστοδουλίδης - Κυριακή Ευστ. Αρκαμούζης

Αντικατέστησαν τον ταχυδρόμο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Το σύστημα της δια ταχυδρομικών θυρίδων εξυπηρέτησης καθιέρωσαν και στη Νισύρο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Οι θυρίδες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία του Μανδρακίου και των άλλων δημοτικών διαμερισμάτων, είναι ονομαστικά και με μέσο αυτών θα διακινείται η αλληλογραφία και θα φθάνει στους παραλήπτες σε συντομότερο χρόνο.



Το σύστημα αυτό καθιερώθηκε, όπως μάθαμε, για να καλύψει το κενό σε ανθρώπινο δυναμικό που παρατηρείται σε πολλά ταχυδρομικά γραφεία, ένα από τα οποία είναι και αυτό της Νισύρου, στο οποίο από τα τρία άτομα που διέθετε πριν ένα χρόνο, σήμερα υπηρετεί μόνο ένα, επιφορτισμένο και με τη λειτουργία του γραφείου και με τη διακίνηση της αλληλογραφίας στο νησί.

Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Την Ευγενία Φραντζή-Κοντοβερού ανεκήρυξε ως Μητέρα της χρονιάς ο Σύλλογος Γυναικών Νισύρου, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας.

Η απόφαση αυτή του Συλλόγου έτυχε της γενικής αποδοχής και προκάλεσε τα πιο ευνοϊκά σχόλια, γιατί πρόκειται για μια πολύτεκνη μάνα, γεμάτη στοργή και αγάπη για την οικογένειά της. Για μια ιδανική σύζυγο, που σε χρόνους δύσκολους αγωνίστηκε στο πλευρό ενός εξάετου συζύγου, του αειμνηστού καταπάν-Νικολιού κι έδωσαν στην κοινωμία παιδιά τα οποία τους έκαναν ναιώθουν περήφανοι.

Απ' ό,τι μπορούσαμε να μάθουμε, τα μέλη του Συλλόγου επισκέφθηκαν την τιμηθείσα αρχόντισσα, την οποία τόσο η ηλικία της όσο και η κατάσταση της υγείας της την έχουν καθλώσει στο κρεβάτι εδώ και αρκετά χρόνια. Της ανακοίνωσαν την απόφασή τους, της πρόσφεραν δώρα και της απήγγειλαν ποιήματα, ένα από τα οποία, της **Ουρανίας Ν. Διακομχάλη**, δημοσιεύουμε (είναι το μόνο που έφτασε στην εφημερίδα):

Σ' αξίζει κάθε έπαινος κυρία Ευγενία
γιατ' ήσουν πάντα καύχημα μέσα στην κοινωμία.
Μεσ' στον αγώνα της ζωής και μέσ' στις τρικυμίες
μεγάλωσες πολλά παιδιά με κόπους και θυσίες.
Μεγάλη καπετάνισσα μέσα στο σπιτικό σου
κι ο Νικολιός σου πάντοτε στεκόταν στο πλευρό σου.
Μέγας, καλός και άγιος, με πείρα καπετάνιος
ο σύζυγός σου ήτανε ωσαν κανένας άλλος.
Έκαμες όμορφα παιδιά με χαρά και τιμημένα
με ήθος και εκτίμηση και πολυαγαπημένα.
Κι αν ζουν μακριά στην ξενιτιά πάντα «μάνια» φωνάζουν
σε κάθε δύσκολη στιγμή για σε αναστενάζουν.
Όσο να ζεις θα έρχονται να βλέπουν τη μορφή σου
να σκύβουν να σε φιλούν να παίρνουν την ευχή σου.
Μη φύγεις μάνα μας γλυκειά ποτέ από κοντά μας
να είσαι πάντα πλάι μας και μέσα στη ματιά μας.
Το βλέμμα σου δίνει ζωή το χάδι σου χαρά μας,
μανούλα, μάνα μας γλυκειά, μάνα εσύ δικιά μας.
Μάνα για σε ερχόμαστε εκεί μακριά που ζούμε
για σένα μάνα μας γλυκειά, μάνα για να σε δούμε.
Λεβέντες γιοι του Νικολιού καύχημα στο χωριό σας
κι οι όμορφές σας αδελφές στολίδι στο πλευρό σας.
Πάντοτε να την έχετε στολίδι στην καρδιά σας
γιατ' είναι ανεκτίμητη η μάνα η δικιά σας
Σε όλους δίνει τις ευχές η κυρά Ευγενία
και θάναι πάντα αξέχαστη από την κοινωμία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πρόσκληση

Αγαπητοί συμπατριώτες

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας πληροφορούμε ότι ο 16ος Τόμος των «ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ» ευρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της εκτυπώσεώς του και το Δ.Σ. της Εταιρείας μας απεφάσισε όπως η παρουσίαση του λάβει χώρα στη Νισύρο, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, στις 13 Αυγούστου ε.έ. ημέρα Σάββατο, στις 8 το βράδυ, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Ξενώνα.

Για πληρέστερη ενημέρωση σας πληροφορούμε ότι ο Τόμος είναι αφιερωμένος στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Κώου, συμπατριώτη μας κυρόν Ερμανουήλ Καραθίου, ως ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης των Νισυρίων για ό,τι έπραξε υπέρ της πατρίδος μας.

Σ' αυτόν περιλαμβάνονται πολύ αξιόλογες εργασίες, μεταξύ των οποίων και πέντε καθηγητών ΑΕΙ, της κ. Μ. Αποστόλου του ΕΜΠ, της κ. Δ. Πετανίδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της κ. Π. Νομικού, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κ. Δ. Παπανικολάου, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του κ. Ε. Λέκκα, του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα κληθούν δε να παρουσιάσουν στην παρουσίαση, ο Μητροπολίτης Κώου-Νισύρου, ο Υπουργός Αιγαίου και άλλοι,

Παρακαλούμε για την παρουσία σας.

ΚΑΚΟΣ «ΤΟ ΠΡΩΤΟ»

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΝΙΣΥΡΟΣ - Τηλ. 22420-31534

ΣΤΙΣ 10.000 ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
«ΠΟΥΛΑΜΕ ΦΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΠΟΛΛΑ»

