



ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ



« Πολυβότης γὰρ εἰς τῶν γιγάντων ὑπὸ τοῦ Διὸς βληθεὶς ἠνείχετο· Ποσειδῶν δὲ ἐπ' αὐτὸν ἀφείξ τήν τρίαῖναν τοῦ μὲν ἤμαρτε· γέγονε γὰρ νῆσος τὸ βληθὲν Νίσυρος. »

«Νῆσος ἑπταστάδιος πῶς τὴν πείμετρον, ὕψηλὴ καὶ θεατροειδὴς συναπτομένη χῶμασι πρὸς τὴν ἥπειρον καὶ ποιούσα δίπολιν τρόπον τινὰ τὴν Κνίδον, κατ' αὐτὴν δὲ Νίσυρος πελαγία. (Στράβων)

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΣΥΡΙΩΝ «Ο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 25 (104 32 Αθήνα) - Μάιος-Ιούνιος 2006 - Περ. Γ' ❖ Φύλλο 88

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ;

Πανέτοιμη, μας λένε, είναι η Νίσυρος για να υποδεχθεί και εφέτος τους επισκέπτες της, που όλα δείχνουν μέχρι τώρα, πως θα είναι πολυπληθείς. Όμως εσείς μας επιτραπεί να έχουμε κάποιους ενδοιασμούς όσον αφορά το κατά πόσον η ετοιμότητα θεωρείται επαρκής, μόνο με την προετοιμασία της ταβέρνας, του εστιατορίου ή της καφετέριας.

Ας μη μας διαφεύγει πως υπάρχουν και άλλοι σοβαρότεροι τομείς, που κάθε καλοκαίρι γίνονται πρόξενοι παραπόνων και διαμαρτυριών τόσο του μονίμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών του νησιού μας. Κι όμως οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς κλείνουν τ' αυτιά τους σ' αυτές τις διαμαρτυρίες και αντιμετωπίζουν τα αίτια με απαράδεκτη ανοχή και με σκανδαλώδη συγκάλυψη.

Γνωστή είναι η κατάσταση που δημιουργείται κάθε καλοκαίρι στο νησί και γνωστά σε όλους τα παράπονα, τα σκόλια και η αγανάκτηση του κόσμου από την αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των δικύκλων μέσα στα στενά δρομάκια του νησιού, όλες τις ώρες του 24ώρου. Μια κατάσταση που εγκυμονεί κίνδυνο νευρασθένειας στους περιοίκους, οι οποίοι ζουν εφιαλτικές ώρες, αναγκασμένοι να πετάγονται μεταμεσονύκτιες ώρες από τα κρεβάτια τους έντρομοι από τα εκκωφαντικά μαρσαρίσματα.

Μικροί και μεγάλοι, που ανυποψίαστο κυκλοφορούν στα στενά δρομάκια του νησιού, ιδιαίτερα όμως οι γέροντες και τα παιδιά, κινδυνεύουν να παρασυρθούν από ασυνείδητους δικυκλιστές, που έχουν εκλάβει τα σκόλια αυτά ως πίστες αγώνων. Κι αυτή η κατάσταση προκαλείται με την προκλητική περιφρόνηση και παραβίαση των σημάτων της τροχαίας και μάλιστα με την ανοχή και την απαθή αντίδραση των ιδίων των εντεταλμένων οργάνων που τα έχουν τοποθετήσει. Έχει άραγε ληφθεί κάποιο μέτρο για ν' αντιμετωπιστεί αυτή η απαράδεκτη εικόνα; Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε ο κόσμος να πειστεί πως κάποιος φροντίζει για την ασφάλειά του και την ψυχιά του, όπως άλλωστε προστάζουν οι νόμοι του Κράτους;

Όμως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην προεκτεθείσα κατάσταση. Υπάρχουν, φαίνεται, και προβλήματα στην αγορά, όπως προκύπτει από πάμπολλα παράπονα που κάθε χρόνο ακούγονται. Παράπονα για την ποιότητα και την τιμή των προσφερόμενων καταναλωτικών αγαθών. Παράπονα και διαμαρτυρίες για την κανονικότητα, την τιμή αλλά και την ποιότητα των προσφερομένων μερίδων σε κάποια εστιατόρια, τα οποία – αν βεβαίως ενσταθούν οι κατηγορίες – φαίνεται πως έχουν ως στόχο να καταστρατηγούν και να πνέξουν στον αέρα τον αγώνα και την προσπάθεια που καταβάλλουν οι άλλοι συνάδελφοί τους, οι οποίοι εσπευσμένα εργάζονται για να παράσχει η νησιότητα τις υπηρεσίες που τους και με την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και τον πελάτη κερδίζουν αλλά και το νησί μας προβάλλουν και διαφημίζουν.

Έχει, άραγε, γίνει προετοιμασία, για να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση; Έχει αποφασίσει κανένας να αφροντιστεί αυτά τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των επισκεπτών μας αλλά και των κατοίκων του νησιού;

Μας είπαν ακόμα πως η Πλατεία Ηρώων αναπλάστηκε, πλακοστρώθηκε, ευπρεπίστηκε με διακοσμημένα μωσαϊκά δάπεδα και είναι και αυτή έτοιμη. Έτοιμη όμως γιατί; Για να συνεχίσει να είναι πάρκινγκ και να φιλοξενεί τα πόσες φούσες τροχοφόρα; Για να συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους θαμώνες των γεγονικών καφετεριών, αναγκάζοντάς τους να κλείνουν τ' αυτιά στα μαρσαρίσματα και να φράσσουν τη μύτη τους, για ν' αποφύγουν την αφόρητη μπόχα του καυσαερίου; Για να συνεχίσει να κρατά σε αγονία τις μετέρες καθώς έντρομες σφίγγουν τα μωρά τους στην αγκαλιά μη τυχόν και ξεφύγουν και ξευθούν στην πλατεία, όπου κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τα αυτοκίνητα.

Το να ζητείται η προετοιμασία και η λήψη μέτρων σε περιπτώσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του νησιού μας, αυτό σίγουρα είναι παράλογο. Το να μη λαμβάνεται όμως μέριμνα σε θέματα που υπάρχει η δυνατότητα, που μόνο ενδιαφέρον και θέληση χρειάζεται, θέματα για τα οποία ανεξήγητα εθελουφλούν τα εντεταλμένα γι' αυτό το σκοπό όργανα, τότε αυτό σίγουρα είναι εξοργιστικό αλλά και κατακριτέο.

ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

➔ **Μα τέτοια πια περιφρόνηση!** ➔ **Για να διασωθεί η μουσική μας παράδοση**

Οργάνωσε, λέει, κι εφέτος ο Δήμος μας περίπτερο στα πλαίσια της έκθεσης «Τουριστικό Πανόραμα», που λειτουργεί κάθε χρόνο στην Αθήνα, όπως οργάνωσαν και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Με τη διαφορά όμως ότι, ενώ εκείνα φρόντισαν και ενημέρωσαν έγκαιρα τους τοπικούς συλλόγους και τις παρτίκιες τους στην Αθήνα και ζήτησαν τη συνδρομή τους, ο δικός μας Δήμος αγνόησε και περιφρόνησε, για μια ακόμη φορά, και τους Νισυριακούς συλλόγους και τη Νισυριακή παρτίκια, θεωρώντας, φαίνεται, περιττή μια τυπική έστω ενημέρωσή τους.

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τη λειτουργία του μουσικού σχολείου στη Νίσυρο. Και τυχερά όλα εκείνα τα παιδιά, που έχουν την ευκαιρία για φοίτηση. Μια ευκαιρία που θα καλλιεργήσει το καλλιτεχνικό τους ιδεώδες, θα προωθήσει τη μουσική τους παιδεία και θα τα εφοδιάσει με μέσα τα οποία θα ποικίλουν τον τρόπο ψυχαγωγίας τους, αλλά και θα συμβάλουν στην αναβίωση της μουσικής παράδοσης του νησιού μας.

Φιλολογία στο παρελθόν η Νίσυρος, διέθετε κανείς σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα μουσικές κομπανίες, μέσω των οποίων διεσώθη και έφτασε ως εμάς η πλούσια μουσική παράδοση του νησιού μας. Κι αυτό, σε αντίθεση με τη σημερινή μουσική πενία, η οποία δεν είναι άσχετη με τον κίνδυνο παραποίησης, νοθείας και παραχάραξης, που απειλεί αυτή μας την παράδοση.

Καλούνται λοιπόν οι υπεύθυνοι του μουσικού μας σχολείου, με το μεράκι και το κέφι που τους διακρίνει και με την αρτιότητα των γνώσεων που διαθέτουν, αλλά και οι μαθητές τους αναλογισμένοι αυτή τη βαρεία τους κληρονομιά και την ευθύνη τους ως απλών Νισυρίων απέναντι σ' αυτή την παράδοση, να φροντίσουν από κοινού ν' αποτρέψουν τον κίνδυνο που την απειλεί.

Με ερώτηση του Βουλευτή Φώτη Κουβέλη ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΕΠΙΛΟΤΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟΥ

Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Συνασπισμού Φώτη Κουβέλη προς τον Υπουργό Αιγαίου Αριστο. Παυλίδη, σχετικά με το δρομολόγιο των πλοίων στη γραμμή Νισύρου-Κω-Νισύρου, συζητήθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης 30 Μαΐου.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του ο κ. Κουβέλης ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νισύρου, οι κοινωνικοί φορείς και οι κάτοικοι του νησιού διαμαρτύρονται γιατί οι ώρες αναχώρησης του πλοίου «Παναγία Σπηλιανή», που εκτελεί τη γραμμή Νισύρου-Κω-Νισύρου, αντί 7.15 από Νίσυρο και 14.30 από Κω τροποποιήθηκαν, με απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου, σε 8.15 και 15.15 αντίστοιχα. Κι ακόμα γιατί η εν λόγω γραμμή, που συνδράμει σημαντικά στην οικονομική στήριξη και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού και θεωρείται ότι αποτελεί ανταπόκριση με τα πλοία του Πειραιά, δεν επιδοτείται από το Υπουργείο.

Απαντώντας ο Υπουργός Αιγαίου, δήλωσε ότι η τροποποίηση των ωρών αναχώρησης έγινε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, μετά από εισήγηση του Υπουργείου του, με το σκεπτικό ότι η ώρα 8.15 είναι μια λογική ώρα και ότι στις 14.30 λειτουργούν ακόμα οι Υπηρεσίες στην Κω και επομένως η μεταφορά στις 15.15 θεωρείται εξυπηρετική για τους ταξιδιώτες. Άλλωστε, όπως είπε, αυτή είναι μια τακτική που εφαρμόζεται από χρόνια σ' όλο το Αιγαίο. Όσον αφορά την επιδότηση, πρόσθεσε, σύμφωνα με την ακολουθούμενη από την απελευθέρωση και εδώ τακτική, τα μικρά νησιά συνδέονται μεταξύ τους μέσω των εγγυτέρων σημείων τους. Και η Νίσυρος σε μόνιμη βάση συνδέεται με την Κω

με την επιδοτούμενη γραμμή Νισύρου - Καρδάμενας - Νισύρου. «Εγώ θαμύμαι, είπε, από τα παιδικά μου χρόνια το «επίτακτο». Στις διαδικασίες για την ανάθεση της γραμμής αυτής, πήρε μέρος και το «Παναγία Σπηλιανή», αλλά

Και ό,τι άλλο μου ζήτησαν προθύμως έχω αντιδράσει θετικά. για να κρατηθούν στη γραμμή. Προσνήγγειλε δε ότι η γραμμή αυτή, που τώρα δεν είναι ενταγμένη στις επιδοτήσεις, πιθανώς σε μια νέα διαγωνιστική διαδικασία να



ο διαγωνισμός ανέδειξε άλλο μειοδότη αυτόν που εκτελεί τη γραμμή σήμερα, χωρίς να υποβληθεί καμιά ένσταση».

ενταχθεί στο σύστημα.

Στην παρατήρηση του κ. Κουβέλη, ότι έπρεπε κατά το διαγωνισμό να ληφθεί υπόψη συγκριτικά και συναξολογικά η κατάσταση των δύο πλοίων, ο κ. Παυλίδης δήλωσε ότι και τα δύο είναι καλά καραβάκια, το ένα – το παλαιότερο – κάνει τη δουλειά του χρόνια, το άλλο είναι φρέσκο. Είναι μια επιχειρηματική προσπάθεια από ένα καλό σκάφος που είναι από πέρι στη γραμμή μας και προς το οποίο επιδοκνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οσάκις βλέπουμε ότι έχει δυσκολίες, η ανταπόκριση είναι θετική. Ό,τι μου ζήτηνε το κάνω. Ζήτησε εφέτος να κάνει δρομολόγιο στη Ρόδο και μετά διαπίστωσε ότι δεν τον συμφέρει και τον απαλλάξαμε, ενώ θα μπορούσε να μη γίνει. Ζήτησε μετά από δυο μήνες που έβαλε το δρομολόγιο αυτό για το οποίο μου λέτε τώρα, πως φωνάζει το Δημοτ. Συμβούλιο, να σταματήσει γιατί δεν «έβγαίνει» Του το σταμάτησα.

Απαντώντας στον υπαιτιγμό του κ. Κουβέλη, ότι λέγεται πως αυτοί που εκτελεί τη γραμμή Νισύρου-Κω είναι «εκ των ημετέρων», ο κ. Παυλίδης δήλωσε ότι πολιτεύεται τριάντα χρόνια και θεωρεί όλους τους Νισύριους ημετέρους. «Ναι, είναι ημετέρος ο έχων το πλοίαριο Νίσυρος-Καρδάμενα. Μα ημετέρος είναι και ο Διακογιάννης που έχει το παπύρι για το οποίο μιλάμε τώρα. Με παίρνει τηλεφώνω τα μεσάνυχτα στις δώδεκα, στη μία ή ώρα. Όποιος σε παίρνει στη 1 η ώρα το βράδυ τι είναι, εχθρός;»

Περιγράφοντας, τέλος, ο κ. Παυλίδης τις συνθήκες συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της Νισύρου, ανέφερε ότι με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα από τον Πειραιά, με δύο δρομολόγια του «Πρωτέα» από Κω με το σύστημα ανταπόκρισης και με 5 δρομολόγια με την Καρδάμενα, η Νίσυρος δεν θεωρείται απομονωμένη. Αλλά ούτε και τα «ημετέρος» ισχύουν.

Στα πλαίσια εξαήμερης περιοδείας του Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστ. Παυλίδη, τον Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ. Αιμιλιανό, το Νομάρχη Δωδεκανήσου Γιάννη Μαχαίριδη, την Έπαρχο Κω Μαρία Κυπραίου, βουλευτές της περιοχής κ.ά. επισκέφτηκε τις αργεμυαίνες ώρες της Πάροσας στις 16 Ιουνίου τη Νίσυρο, πρώτο σταθμό εξαήμερης περιοδείας του στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου.



Τον κ. Παπούλια υποδέχτηκαν στο λιμάνι του νησιού ο Δήμαρχος Παναγ. Κατσαματίδης, επικεφαλής του Δημοτ. Συμβουλίου και των λοιπών τοπικών Αρχών και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι, οι οποίοι του επιφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή, για την οποία ο Πρόεδρος δήλωσε συγκινημένος και ενθουσιασμένος.

Σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτ. Ξενοστάσιο, όπου και κατέλυσε, το Δημοτ. Συμβούλιο ανεκήρυξε τον κ. Παπούλια επίτιμο δημότη Νισύρου, ενώ ο Δήμαρχος του απένευσε το χρυσό μετάλλιο του Δήμου και προσφωνώντας τον τόνισε πως η επίσημή του δίνει κοράκι και ειπίδες στους ακρίτες των μικρών νησιών και έκαμε αναφορά στις συνθήκες της καθημερινής ζωής και στα προβλήματα που ταλαιώνουν τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών. Απαντώντας ο κ. Παπούλιας ευχαρίστησε για την υποδοχή που του επιφύλαχθηκε, εξέφρασε τη χαρά του γιατί βρίσκεται στη Νίσυρο, γιατί, όπως είπε, στις εσχάτες της Ελλάδας ζει η υπερηφάνεια της πατρίδας μας. «Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Νίσυρο, είπε, και είμαι βέβαιος ότι θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό, γιατί με γοήτευσε το τοπίο και οι άνθρωποί του, η ησυχία και το φως του, το φως του Ανατολικού Αιγαίου που δεν σιγήνιζεται. Γνωρίζω ότι αρκετοί ανάμεσά σας περιμένουν την τουριστική περίοδο για να πάρουν μια ανάσα. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και αδιέξοδα. Η ανάπτυξη της περιφέρειας, ειδικά στις ακριτικές περιοχές, είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας. Χωρίς ανάπτυξη οι νέοι θα εξακολουθήσουν να εγκαταλείπουν τα νησιά τους και οι μεγαλύτεροι θα συνεχίσουν να υποφέρουν από μοναξιά και στερησιές. Η Νίσυρος έχει ιστορία αιώνων και μια βαρεία πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η κληρονομιά είναι ο πλούτος του νησιού, και η σημαντικότερη δύναμή του για τη δημιουργία καλύτερων οικονομικών συνθηκών. Είχα την ευκαιρία να δω από κοντά το σεβασμό των κατοίκων του νησιού στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, με τη βεβαιότητα ότι αυτός ο σεβασμός είναι προϋπόθεση της ευημερίας.

Αγαπητοί μου συμπολίτες, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη θερμή και ευγενική φιλοξενία που μου προσέφερατε, καθώς και τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε να με ανακηρύξετε συμπολίτη σας. Μα πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ για την περιφάνεια που αισθάνθηκα, γιατί μόνο περιφάνος μπορεί κάποιος να αισθάνεται όταν αντικρύζει Έλληνες που επιμένουν να δημιουργούν σε δύσκολες συνθήκες και με μεγάλες στερησιές».

Στη διάρκεια της 24ωρης παραμονής του στη Νίσυρο, ο κ. Παπούλιας γνώρισε τα αξιολογικά και τις ομορφιές του νησιού, επισκέφτηκε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, είδε το ηφαίστειο και με απλότητα και εγκάρδιότητα συνομιλήσε με τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι με κάθε τρόπο του εξέδηλωσαν την αγάπη τους και το σεβασμό τους. Επίσης παρακολούθησε πολιτιστικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς, που παρουσίασαν νέοι και νέες του νησιού με τοπικές ενδυμασίες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συγκινημένος από τη θερμότητα της υποδοχής και της φιλοξενίας που του επιφύλαχθηκε και με τις καλύτερες, όπως δήλωσε, εντυπώσεις ανεχώρησε την επομένη με προορισμό την Τήλο, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του.

Σύμφωνα με κυβερνητικές εξαγγελίες ΜΕ ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Προς τα μικρά ακριτικά νησιά αποφάσισε να στρέψει τον προβολέα της φροντίδας και του ενδιαφέροντός της η Κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σε πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κων. Καραμανλή με τον Υπουργό Αιγαίου Αριστ. Παυλίδη, αποφασίστηκε όπως σε 44 μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, εκτελεστούν αναπτυξιακά έργα ύψους δαπάνης 120 εκατ. ευρώ, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση της νησιωτικής χώρας.



Ο κ. Αριστ. Παυλίδης

Μιλώντας για το θέμα αυτό ο Υπουργός Αιγαίου δήλωσε πως αναμένεται η έγκριση από το Κοινοβούλιο του προγράμματος έργων για τα μικρά νησιά, το οποίο περιλαμβάνει έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, δημιουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η υπογραφή εξαετών συμβάσεων με ακτοπλοϊκές εταιρείες για την καλύτερη εξυπηρέτηση της συγκοινωνίας των νησιών. Συνεχίζοντας ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ζήτησε την επίτευξη της έναρξης των εργασιών και την συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις, ενώ επέμεινε στην ανάγκη βελτίωσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, για την απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με το κέντρο.

Σύμφωνα με σχόλια, που δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο τύπο, η εξαγγελία της κατασκευής των έργων αυτών στέλνει μήνυμα ασφάλειας προς τους κατοίκους των ακριτικών νησιών, οι οποίοι εδώ και πολλές δεκαετίες βιώνουν τις διαφοροποιήσεις και τις αποστάσεις που τους χωρίζουν από τους υπόλοιπους Έλληνες. Γι' αυτό και υποδέχτηκαν με ικανοποίηση την εξαγγελία του προγράμματος των έργων αυτών, με τη βεβαιότητα ότι η εκτέλεσή τους θα τονώσει την οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών, θα συμβάλει στην ανάπτυξη των νησιών, θα ενισχύσει τις τουριστικές δυνατότητές τους και θα δώσει ανάσα στις ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές. Σημειώνεται τέλος, ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος των έργων από κοινοτικά κονδύλια, αποτελεί ασπίδα και εγγύηση ότι τα έργα θα εκτελεστούν όπως πρέπει και στην ώρα τους.

ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ

Επικήδειος από το Γιάννη Χαρτοφύλη

Αδυσώπητο το χέρι του χάρου, κτύπησε και πάλι την παροικία μας. Κι αυτή τη φορά το χτύπημα είναι πιο βαρύ και ο πόνος αβάσταχτος, γιατί θύμα είσαι εσύ, αγαπητέ μου Αντώνη. Εσύ ο καλός ο φίλος, ο θερμός πατριώτης, ο εξαιρετός άνθρωπος.

Με αγωνία παρακολουθούσαμε όλοι μας αυτή την τελευταία περιπέτεια της υγείας σου. Κι ελπίζαμε πως κι αυτή τη φορά θα βγεις νικητής. Φαίνεται όμως πως άλλα ο Θεός εκέλευσε. Κι έστειλε τον Άγγελό του να σε οδηγήσει σήμερα στην αιώνια κατοικία σου.

Μας ξάφνιασε όλους το θλιβερό μαντάτο. Όλους εμάς που είχαμε τη χαρά, πριν λίγο μόλις καιρό, να χαϊρούμαστε τη συντροφιά σου, να περνούμε μαζί σου ώρες ευχάριστες, με συζητήσεις ατέρμονες και με νοσταλγικές πάντα αναφορές στην κοινή γεύτευρά μας Νίσυρο. Εκεί που γεννήθηκες και μεγάλωσες και που οι υποχρεώσεις της ζωής σε κράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά της.

Γι' αυτό κι ήταν ολοφάνερη η χαρά που δοκίμασες, όταν τα τελευταία χρόνια ξανασυνδέθηκες μαζί της, ξαναβρήκες την Ιθάκη σου. Τακτικός από τότε επισκέπτης της κάθε καλοκαιρί, προσπαθούσες να ξαναζήσεις και να αναπληρώσεις όλα όσα είχες στερηθεί στα χρόνια της απουσίας σου.

Αγάπησες κι αγαπήθηκες από τους εκεί συμπατριώτες μας, οι οποίοι την ώρα αυτή, με θλίψη και οδύνη στρέφουν το βλέμμα στον ουρανό και δέονται για την ανάπαυση της ψυχής σου.

Λένε πως σ' αυτές τις στιγμές του αποχωρισμού μόνο τα καλά ακούονται. Όμως στη δική σου την περίπτωση δεν υπάρχει κάτι το κακό που να χρειαστεί να το παραβλέψουμε. Γιατί σ' όλη σου τη ζωή μόνο καλοσύνη πρόσφερες. Καλοσύνη και αγάπη. Κι ένωθες ευχαρίστηση και χαρά κάθε φορά που σου δινόταν η ευκαιρία να βοηθήσεις, να συμπαρασταθείς, να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου, να πεις έστω ένα καλό λόγο. Γιατί ήσουν προικισμένος με καλοσύνη ψυχής, με ηθικές αρχές, με πλούσια χαρίσματα, τα οποία είχε ενσταλάξει στην ψυχή σου η σεβάσμια και αείμνηστη μητέρα σου, η Ευτυχία του παπα-Καζαβή.

Είχα την τύχη και τη χαρά να συνεργαστούμε για πολλά χρόνια στη διοίκηση του Συλλόγου μας «Γνωμαγόρα». Κι ήταν ολοφάνερη η προθυμία και το πάθος με το οποίο πρόσφερες τις υπηρεσίες σου και η ικανοποίηση που ένιωθες στη σκέψη ότι συμβάλλεις στην προβολή του νησιού μας και προσφέρεις για το καλό της παροικίας μας, που σε περιέβαλλε πάντα με εκτίμηση και αγάπη.

Τώρα, το κενό που αφήνεις στο Σύλλογο είναι δυσαναπλήρωτο, όπως κενή θα παραμείνει η θέση σου στη συντροφιά μας. Και πάντα θα περιμένουμε το καθιερωμένο πια τηλεφώνημά σου, για να συναντηθούμε και να τα πούμε.

Μας έφυγες τόσο ξαφνικά, αξέχαστε φίλε Αντώνη. Και συγκεντρώσαμε γύρω σου όλοι οι συγγενείς, οι γνωστοί, οι φίλοι σου, κλαίμε για τον τόσο απρόσμενο θάνατό σου. Σ' εμένα έλαχε η θλιβερή αποστολή να σε προπέμψω εκ μέρους της παροικίας μας και εκ μέρους του Συλλόγου μας, ο οποίος ευγνωμών για όσα του πρόσφερες, θα διαθέσει εις μνήμη σου χρηματικό ποσό για αγαθοεργό σκοπό.

Τη στερνή αυτή ώρα του παντοτινού χωρισμού, υποκλινόμαι με σεβασμό αλλά και με πόνο ψυχής προ της σορού σου. Και εύχομαι ο Θεός, που διάλεξε να σε καλέσει κοντά του αυτές τις Αναστάσιμες μέρες της χαράς και της ελπίδας, να σου χαρίσει την αιώνια ανάπαυση. «ένθα πάντων εσίν ευφρανόμενον η κατοικία». Θα μένεις για πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.

ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ

Επιμνημόσυνο από το Γιάννη Λογοθέτη

Η παροικία μας και οι φίλοι σου θρηγούν το χαμό σου, που μας βρήκε όλους απροετοίμαστους. Η όλη υγιεινή σου κατάσταση δεν προοιωνίζε τόσο σύντομα το φευγικό σου. Λύπη και θλίψη η στέρησή σου, κενό δυσαναπλήρωτο στους κολλητούς σου φίλους και στο «Γνωμαγόρα», που τον είχες κορώνα στο κεφάλι σου. Η Νίσυρος σε στερείται, γιατί και εκεί και εδώ ήσουν ένας άξιος υποστηρικτής της. Πάντα έβρισκες ένα καλό λόγο για να καλύπτεις τα κενά που υπάρχουν στις εκάστοτε υφιστάμενες ελλείψεις σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητάς του ως νησί.

Τη στερήθηκες πολλά χρόνια, αλλά την έζησες τα τελευταία καλοκαίρια σ' όλες τις εκδηλώσεις και χαϊρούσαν με την εκεί παρουσία σου. Ακόμα πρωτοστατούσες σε κάθε τι που θα συνέβαλλε στην προβολή της.

Όσοι σε έζησαν και σε γνώρισαν από κοντά θα θυμούνται για πάντα αυτή σου την αδυναμία, η οποία πολλές φορές έφθανε σε σημείο έντονης αντιπαράθεσης. Σφράγισες με τη συμπεριφορά σου τη μεγάλη σου αγάπη για τη Νίσυρο.

Ο Αντώνης Καρταπάνης ξεκίνησε επαγγελματικά από τη Ρόδο τα πρώτα προπολεμικά χρόνια ως χρυσοχόος. Γρήγορα όμως προχώρησε προς νέους ορίζοντες που θα εκπληρούσαν το όνειρό του να ανεβεί πιο ψηλά. Έτσι, σταδιοδρόμησε στις επιχειρήσεις Λαλαούνη, όπου το ήθος του, η εργατικότητα του και η επαγγελματική του κατάρτιση αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία που εδραίωσαν τη θέση του ως διευθυντικού στελέχους των Επιχειρήσεων Λαλαούνη μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Πάνδημη υπήρξε η εκφορά της σορού του. Ολόκληρο το προσωπικό των Επιχειρήσεων που ανήκε, σε ώρες αργίας προς τιμήν της μνήμης του, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, μαζί και πολλά μέλη της παροικίας μας, που τον περιέβαλλαν με την αγάπη τους.

Ας είναι ελαφρό το χόμα που σε σκεπάζει, φίλε μου Αντώνη.

ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ

–Του Λευκαντιού τα κύματα, του Διαβατιού τ' αέρι εμείνανε ασάλευτα Σάββατο μεσημέρι.
–Τα λούλουδα και τα δεντρά ντυθήκανε στα μαύρα και τα πουλιά σταμάτησαν τον όρθρο τους να ψάλλουν.
–Σαν άκουσαν τις θλιβερές κημπάνες να χτυπούνε ούλ' ήρτανε στην εγκλησιά το υστερνό αντίο τους με δάκρυα να σου πούνε.
–Μάτι δεν έμεινε άκλαφτο καρδιά να μη ραγίσει για το δικό σου το χαμό, βαριάρρωστη, βαριάμοιρη μονάκριβη μας κόρη.
–Την ώρα τ' αποχωρισμού ετούτη δα την ώρα να θυμηθώ την προτροπή για να σου πώ το ποιητή.
«Στο ταξίδι που σε πείει ο μαύρος καβαλάρης κοίταξε από το χέρι του τίποτε να μην πάρεις.
–Κι αν διψάσεις, μην το πιείς από τον κάτω κόσμο το νερό της αμνησίας»

(και μας αλημονήσεις)
«βάλε τα σημάδια σου το δρόμο να μη χάσεις».
–Και νάνα τα σημάδια σου σημάδια γυρισμού κι ούλους εμάς που σ' αγαπούν να μην τους ξεχάσεις.
–Στα ονειράτα μας νάρχεσαι παρηγοριά να δίνεις να είναι λάδι ο γυρισμός στις μνήμης το καντήλι. Ο δρόμος είν' αλαργινός κι είναι σιμά το δελτί.
–Εσύ έφυγες τόσο νωρίς χωρίς να τελειώσεις τα έργα σου τ' ατελείωτα κι ούλους να μας πληγώσεις.
–Καλό ταξίδι στο στερνό ταξίδι της ζωής σου κι εκεί ψηλά στον ουρανό δικαίωση κι ανάπαυση νάβρει η αγνή ψυχή σου.
–Εμείς θάχουμε πάντοτε γλυκειά τη θύμησή σου το χόμα της Αμερικής πούζησες τόσα χρόνια νάν' απαλό και ελαφρύ κι η μνήμη σου αιώνια.

Μάνος Γ. Σακελλαρίδης

ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ

Ο κυρ Αντώνης έφυγε στα ουράνια παλάτια και άφησε τα δάκρυα στα πονεμένα μάτια.

Σ' αυτούς που τον αγάπησαν και νιώσαν την ψυχή του έστω στιγμές κι αν πέρασαν μέσ' τη ζωή μαζί του.

Χαμόγελο στα χείλη του στο βλέμμα του αγάπη και η μορφή του αληθινά σαν άγγελος να λάμπει! Μιαί όλο γλυκύτητα χρυσάφι η καρδιά του και κήπος ανθοστόλιτος όλα τα όνειρά του.

Εξάιρετος, σεβάσμιος, Νισύριος Πατριώτης, ως σήμερα που πέταξε κι απ' τον καιρό της νιότης.

Στον ήπιο τον αιώνιο για πάντα ταξιδεύει, στη μνήμη του την άβυσση η σκέψη μας οδεύει.

Στου παραδείσου την αυλή η ψυχή του ηουχάζει κι ας είν' το χόμα ελαφρύ το σώμα που σκεπάζει.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του

Αντώνης Αλεξανδρίδης

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικ. Συμβούλιο του «Γνωμαγόρα» συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 2 Μαΐου 2006 και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου, μόλις εγνώσθη το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του συμπατριώτη μας και μέλους του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου

ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, παίρνοντας το λόγο εξήρε την προσωπικότητα του εκλιπόντος, αναφέρθηκε στο ζήλο και στο ενδιαφέρον με το οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Σύλλογο, έκαμε ιδιαίτερη αναφορά στην έντονη αγάπη που ένιωθε για τη Νίσυρο, στον πλούσιο συναισθηματικό του κόσμο, στην καλοσύνη της ψυχής του και εξέφρασε τη θλίψη του γιατί ένας καλός φίλος, ένας εκλεκτός συμπατριώτης, ένας εξάιρετος άνθρωπος έφυγε για πάντα από τη ζωή.

Στο ίδιο πνεύμα μίλησαν και άλλα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, το οποίο ομόφωνα

αποφάσισε:

1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την κηδεία του μεταστάντος.
2. Να αποχαιρετήσει εκ μέρους του Συλλόγου το νεκρό ο Πρόεδρος.
3. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Συλλόγου προς τους οικείους του
4. Να διατεθεί, στη μνήμη του, χρηματικό ποσό για αγαθοεργό σκοπό.
5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην εφημερίδα «Νισυριακά Νέα».

Ό Πρόεδρος: Γιάν. Χαρτοφύλης

Ο Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σακελλαρίδης

Η Γεν. Γραμματέας: Άννα Βλέσσα-Κορωναίου

Τα Μέλη: Γ. Λογοθέτης, Μ. Παπαλάκης, Οδ. Σακελλαρίδης,

Ν. Σακελλαρίδης, Μ. Παπάτσου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γάμοι

– Ο Γιώργος Μουλακάκης και η Κυριακή (Κίκη) Ξ. Τραμπούλη στην Αθήνα.

Θάνατοι

– Η Ειρήνη Μ. Αντάπση στη Νίσυρο

– Η Σεβαστή Γ. Πατούρη στην Κω.

– Η Μαρίκα Ν. Λήμιου στην Αθήνα.

– Η Αταλάντη Ταμίτη-Φραντζή στη Νέα Υόρκη.

– Ο Μιχάλης Πετρ. Κατσαρός στο Σίδνεϊ.

– Ο Σταμάτης Χριστοδούλου στην Κω και ετάφη στη Νίσυρο.

REAL ASTATE - ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ

MICHAEL ANDRIOTIS

Νίσυρος - Τηλ.: 02420-31003, 31103

Αγορές - Πωλήσεις - Γονικές παροχές - Γονικές δωρεές - Ενοικιάσεις - Διαχείριση Σπιτιών

We sale - Buy - Transfer Property - Rent - Manage Homes

ΔΙΑΚΟΜΗΛΙΣ

Travel amd Shipping Agency

Tel. 2242031459 - Fax 2242031527 Mobile + 6977735229 Email: diakomihalis@kos.forthnet.gr NISYROS 85303

ΔΙΑΚΟΜΗΛΙΣ RENT A CAR ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Διαθέτουμε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων
2. Απεριόριστα χιλιόμετρα.
3. Μικτά ασφάλεια.
4. Ειδικές τιμές για τους Νισύριους και τους φίλους της Νισύρου.
5. Δεκτές Πιστωτικές Κάρτες.
6. Παράδοση των αυτοκινήτων στο λιμάνι ή στο ξενοδοχείο σας.

ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΟ

Μια συζήτηση σε άλλες εποχές

Παραμονή της Παναγίας και η παρέα μας στη Ηλικιωμένη είχε πια αραιώσει. Περαισμένα μεσάνυχτα και λέω στο Γιάννη.

– Όρα να φύγω κι εγώ για τους Πάλους. Πρέπει να ξεπνήσω πρώι για να πάω και στη δική μας Παναγιά, την Κυρά.

– Πουθενά δε θα πας. Εδώ θα κάτσεις και πρωί-πρωί θ' αφηροίσομε μαζί, μου απάντησε. Άντε τώρα πάνω, να μας παίξουν τα βιολιά το «Κάστρο της Αστροπαλιάς» που σ' αρέσει, να χορέψομε.

Το βγάλαμο του ήλιου μάς βρήκε να καθόμαστε σε δυο βραχάκια κάτω από το λόφο του Αη-Θανάση, στον Εμπορείο. Ξεκουραζόμασταν κι απολαμβάναμε το μαγευτικό πρωινό.

– Πολύ χολιά, γιατρέ, που βλέπω τη Νίσυρο να λιγοστεύει. Οικογένειες φεύγουν, σπίτια κλείνουν, χωράφια ρημώνουν, Αντρείονομα όπως πάλι και λέω: Εγώ δε θα την αφήσω να μαραζώσει. Εκούρασα τη γυναικά μου με τόσες γέννες. Άμα της λέω όμως, κοίτα πόσα σπίτια θ' ανοίξομε πάνω στη Νίσυρο, μου απαντά. Όλα γανάλι του! Αλήθεια, εσύ γαπιάς το να ησάς;

– Πολύ, Γιάννη.

– Λόγια, που όλοι τα λέτε, αλλά πράξεις μη-δεν. Έλα να κάμεις την Ιατρική σου εδώ.

– Το βλέπω δύσκολο

– Γιάντα 'ναι δύσκολο; Ο πατέρας σου κι ελ-

λοι γιατροί μας ξεγεννούσαν τις Νισυριές σε πιο άσχημα χρόνια. Τώρα έχουμε κι εμείς τις ευκολίες μας. Να νιώσομε μια σιγουριά, που κάθε τόσο μένομε χωρίς γιατρό. Νά βρεις και μιά κοπέλλα, έχουμε όμορφες και καλές κόρες.. Να κάμεις οικογένεια, ν' ανοίξεις το σπίτι σας στους Πάλους. Χαρά Θεού!

– Όμορφα λόγια λες, Γιάννη και η θύμησή τους θα με νοιάξει.

– Άκου Ηλία. Εγώ σε τίποτα δεν έκαμα και δεν κάμνω σκόντο. Στη δουλειά, στην οικογένεια, στα γλέντια μου. Ό,τι έχω τα δίνω. Σε κολλεί ο άλλος στα βαφτίσια του παιδιού του, στο γάμο του. Άμα φύομεν ούλλο από νωρίς, ποιος θα βγάλει πέρα το γάμο; Εγώ τα εθιμάτά μας τα θέλω αμπαστάρδευτα!

– Έλα τώρα. Είμαστε στα μέρη μου. Γιόρνα πίσω κι εγώ πιά κατευθεία στο Μοναστήρι.

– Πάλε σκόντο με βάζεις να κάμω. Δεν το δεχόμαι. Θ' αναψομε το κερύ μας στην Παναγιά κι εγώ θα γυρίσω στη Σηλιανή μου. Και πού 'σαι. Αν το διαλύσετε νωρίς, έλα να μ' έβρεις. Ξέρεις πού θα 'μαι.

Ξέρω και τώρα πως, με τη μεσολάβηση της Σηλιανής σου, ο Θεός θα σε αναπαύσει σε μια ουράνια γωνιά, όμορφη σαν τον τόπο σου. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου.

Ηλίας Τριανταφύλλου
Ιατρός - Μαιευτής

ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΣΦΑΚΙΑΝΟ

Θάρθει κι εφέτος, Παναγιάς παραμονή γάμοι, βαφτίσια, φαγοπότια, πανηγύρια: όμως σε τίποτα δεν θάναί όπως πριν, φτώχιναν όλα και δεν είναι πια τα ίδια.

Γιατί, μάς άφησε στη μέση το χορό, Αυτός, που ήταν της Νισύρου το μπροστάρι και τώρα ψάχνουμε να βρούμε χορευτή νάχει Εκείνου τη Νισυριζική την χάρη.

Λεβέντη εσύ, που σ' όλα τράβαγες μπροστά κι όρθιος στάθηκες μέσ' της ζωής τις μπόρες, μ' αποστολίδικα, με σούστα και συρτό, έτσι ξεπέρναγες τις δύσκολες τις ώρες.

Κλαίει η Νίσυρος, που νιώθει ορφανή, χαϊδεύει, γλύφει την πληγή της να την γειάνει πάλι θ' αρχίσουν τα βιολιά και οι χοροί χωρίς μπροστάρι τον αξέχαστο τον Σφακιανό τον Γιάννη.

Νίκος Ι. Γιαννάκης Ν. Υόρκη 15-5-2006

ΣΤΗ ΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΝΙΟΥ

Στο γλυκό μας άγγελο που πέταξε στον ουρανό

Μάνα γλυκειά κι ατίμητη μοναδική μας μάνα, πέτα ψηλά σ' ολόφωτη, ροδοπλασμένη στράτα.

Τέλεψε το λαδάκι σου μια ορθώθηκες πανούρια για να γιορτάσεις ορθρινά σ' αγγελικά περβόλια.

Κλείνομε βαθιά μέσ στην ψυχή την άμετρη στοργή σου, δώσ' μας μητέρα φυλαχτό να 'χομμε την ευχή σου!

Τα παιδιά σου

ΔΩΡΕΕΣ

– Εις μνήμη του αξέχαστου Αντώνη Καρταπάνη ο Σύλλογος «Γνωμαγόρας» προσέφερε 100 ευρώ για αγαθοεργό σκοπό.

– Εις μνήμη του Αντώνη Καρταπάνη προσέφερε για ενίσχυση του αγαθοεργού και κοινωνικού έργου του «Γνωμαγόρα», ο Μιχάλης και η Μίνα Μαστρογιάννη από τη Ν. Υόρκη 500 δολλ., ο Γιάννης και η Νέλη Σακελλαρίδη 100 ευρώ, ο Γιάννης Κορωνάιος 50 ευρώ, ο Γιάννης Ρουσσέτος 50 ευρώ, ο Γιάννης Λογοθέτης 50 ευρώ, ο Γιάν. Χαρτοφύλης 50 ευρώ, ο Αντώνης Χαρτοφύλης 50 ευρώ, ο Αντώνης Πληθίδης 50 ευρώ.

– Για τον ίδιο σκοπό η Πόπη Κουλάκη προσέφερε 50 Ευρώ εις μνήμη της Αταλάντης Φραντζή.

– Εις μνήμη του Γιάννη Σφακιανού ο αδελφός του Νίκος από τη Ν. Υόρκη, προσέφερε 100 δολλ. για ενίσχυση του αγαθοεργού σκοπού του «Γνωμαγόρα».

Στην Ι. Μ. Παναγίας Σηλιανής (σε ευρώ)

Αφού Γιαννίδη Α.Ε. 5.000. Γεώργιος-Σεβαστή Κασδαγλή 500. Αγγέλικα Κοντοβερού 20. Χριστίνα Κατζήσπεφάνη 100. Ασημέννη Διακαντώνη 210. Αμιλία Μαγγανά 100. Νικόλαος Παπαδόκης 100. Νικόλαος Π. Καραγεωργίου 30. Ειρήνη Κοντορινή 200. Σκεύος Σκουμπούρης 100. Ανθούσα Καζακοπούλου 40. Μαρία Ορσάρη 20. Νικόλαος Παριανός 100. Μαρία Χριστοφόρου 50. Δημήτριος Τσουλάτος 50. Νικόλαος Στ. Διακογιάννης 100. Ειρήνη Κασδαγλή 20. Αριέττα Παυλάκη 20. Βασίλειος Χουρμούζιδης 500. Νικόλαος Σακαλιός 100. Ε.Ζ. Ρόδος 150. Μαρία Πατρίκη 10. Νικόλαος Καμιαρής 50. Νικόλαος Σακελλαρίδης 75. Νικόλαος Θεοδωρίδης 200. Νικόλαος Κατινάς 100. Ιωάννης Ματθαίος 50. Νίκη Κάκουλλου 100. Κυριάκος Καλλιστής 60. Μαρία Στ. Καμπαρή 20. Νικόλ. Εμ. Σταυριανός 50. Αιωνάκης Δημήτριος 50. Αγγέλικα Κοντοβερού 20.

Παρία Μείμάρη 50.

Σε \$ ΗΠΑ: Δημήτριος Κατσάνης 100. Ιωάννης Φραντζής 100. Γεώργιος Μιχαήλ 20. Ελένη Σαρτζετζίδη 20. Αντώνιος Ορσάρης 10. Νικόλαος Κουλιανίδης 100.

Σε \$ Καναδά: Πόπη Λεντίη 20, Γεωργία Δεστούνη 20.

Οικογ. Ιωάννου - Αλεξάνδρας Καμπαρή εικόνα της Παναγίας, αιογραφία, 1Χ1 μ.

Στον Ι.Ν. Παναγίας Ποταμής

Αδελφοί Γιαννίδη Α.Ε. 5.000 ευρώ. Καλλιόπη-Λούης Μαυρονικόλας 50 ευρώ. Ειρήνη Κακακίου 20 ευρώ. Αντώνιος Ορσάρης 10 \$ ΗΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Μοναστ. Επιτροπή της Ι. Μονής Παναγίας Σηλιανής Νισύρου ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στη λιτανεία της Ι. Εικόνας της Μεγαλόχαρης, τους εύχεται ο Αναστάσιος Κύριος να τους χαρίσει υγεία και κάθε πολύτιμο αγαθό και η Παναγία μας να τους επισκεπάζει με τη Χάρη της.

Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες Αντωνίου Καρακωνσταντίου, Μαρίας Στ. Καμπαρή, Μαρίας Χριστοφόρου, Εμμανουήλ Πιστικακή για τα έξοδα του τραπέζιου.

Εισπράξεις Περιφορών: Εμπορείος: 2005, 146,50 ευρώ και 10 \$ ΗΠΑ. 2006, 135,50 ευρώ.

Νικιά: 2005, 320 ευρώ και 24 \$ ΗΠΑ. 2006, 305 ευρώ και 16 \$ ΗΠΑ.

Μανδράκι: 2005, 3.844 ευρώ, 106 \$ ΗΠΑ, 20 \$ Καναδά. 2006, 4.490 ευρώ, 114 \$ ΗΠΑ., 20 \$ Καναδά.

Πάλο: 2005, 584,50 ευρώ, 41 \$ ΗΠΑ. 2006, 690 ευρώ, 5 \$ ΗΠΑ.

Σύνολο: 2005: 4.895 ευρώ, 181 \$ ΗΠΑ, 20 \$ Καναδά. 2006: 5.620 ευρώ, 130 \$ ΗΠΑ, 20 \$ Καναδά.

Νίσυρος 1-5-2006

«ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ»

ΔΙΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ιδιοκτησία - Έκδοση:

Συλλόγου Νισυρίων «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»
3ης Σεπτεμβρίου 25 ΤΚ 10432 Αθήνα
Τηλ. 210/52.24.463

Διευθυντής - Συντάκτης

Υπεύθυνος έκδοσης:

ΓΙΑΝ. ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ

Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου
Κανάρη 4 - 154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ. - Fax: 210/67.17.671

Συνδρομές - Εμβάσματα:

ΝΙΚ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Σηλυβρίας 29 - 17123 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210/9337899

Αντιπροσωποί

Ρόδου: Ν. Μαυρονής

Κω: Λουκία Πληθίδη

Νισύρου: Μιχ. Βεζυρογλόου

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΡΟΜΗ

Εσωτερικού Ευρώ 10

Εξωτερικού Δολ. 20

Τυπογραφείο: ΝΙΚΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ
Γεραίου 7 - Αθήνα, Τηλ.-Fax: 210/5233965

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Κατά την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΜΕ ΝΙΣΥΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΣΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ

Στο προηγούμενο φύλλο μας γράψαμε για τη μεγαλειώδη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Ν. Υόρκης, με την οποία η ελληνική Ομογένεια τίμησε την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Για το ίδιο θέμα μας ενημερώνει η συμπατριώτισσά μας από τη Ν. Υόρκη Άννα Ν. Κουλιανίδη-Κοττοβερού, με ένα γράμμα της γεμάτο εθνική περηφάνεια και πατριωτικό παλμό, στέλνοντάς μας και τις φωτογραφίες, που δημοσιεύουμε. Μας



Ο Ν. Τσουκαλάς, μέλος του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ και ο Πρόεδρος του Νισυριακού Συλλόγου Μ. Κορτσιδής κρατώντας την τιμητική πλακέτα.

γράφει, λοιπόν, μεταξύ άλλων η αγαπητή Άννα:

«Την Κυριακή 2 Απριλίου στην 5η λεωφόρο της Ν. Υόρκης με την παρουσία 140 χιλ. θεατών έγινε η παρέλαση στην οποία πήραν μέρος περί τις 30 χιλιάδες ομογενείς, 55 άρματα διακοσμημένα 30 φιλαρμονικές και



Ο Ν. Τσουκαλάς με το Ντίνο Ράλλη, επικεφαλής της παρέλασης.



Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας και το Ντίνο Ράλλη στην εξέδρα των επισήμων.

ομάδες από 120 περίπου σχολεία και σωματεία. Ήταν η ημέρα που κάθε χόνο αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και περηφάνεια για την ελληνική καταγωγή μας.

Πρόεδρος της επιτροπής της παρέλασης ήταν ο δικός μας, ο Ντίνο ο Ράλλης, για δεύτερη συνεχή χρονιά και τα αποτελέσματα ήταν

άριστα από πάσης απόψεως. Ενώ εκφωνήτρια της παρέλασης ήταν η αγαπημένη μας Ανθούλα Κατσιματίδη με τη γλυκειά της φωνή.

Την Παρασκευή προ της παρέλασης η Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων τίμησε με μεγαλειώδη δεξίωση τα Νισυριακά Σωματεία για την προσφορά τους προς την Ελληνική Ομογένεια και για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή τους, απονέμοντας ειδική τιμητική πλακέτα, την οποία παρέλαβαν ο αξιότιμος δικαστής Νικόλαος Τσουκαλάς,



Αντιπροσωπεία του Νισυριακού Συλλόγου παρέλαυνει κρατώντας τοπικά σύμβολα.

συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας Μιχ. Κορτσιδίδη. Για τον ίδιο λόγο οι τιμώμενοι Νισύριοι με το άρμα του «Γνωμαγόρα Δωροθέου» μπροστά απετέλεσαν το πρώτο τάγμα της παρέλασης, με επικεφαλής τον κ. Τσουκαλά και τον Πρόεδρο με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι και η εφετινή παρέλαση μας βρήκε ενωμένους και ισχυρούς όσο ποτέ άλλοτε.

Όλες τις πατριωτικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις λάμπρυναν με την παρουσία τους οι Εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς και η Φιλαρμονική του στρατού, που έφτασαν γι' αυτό το σκοπό από την Ελλάδα. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας κ. Νάκος, διακομματική αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής και άλλα μέλη του Κοινοβουλίου των οποίων η παρουσία έδωσε χαρά και περηφάνεια στην Ομογένεια η οποία με τις εκδηλώσεις αυτές έδωσε και πάλι την ευκαιρία στους Αμερικανούς να καμαρώσουν την ελληνική λεβεντιά και να θαυμάσουν το ελληνικό μεγαλείο.

ΣΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Του ΝΙΚΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΗ (Ν. Υόρκη)

Την κάθε μέρα και την ίδια ώρα τον βλέπω στη γωνιά του δρόμου και τον γνωρίζω απ' το βαρύ του βήμα κι από την κούραση, το σκόνισμο του ώμου.

Βλέπεις στο πρόσωπο, της μέρας τη βιοπάλη την αγωνία, για το τι θα ξημερώσει. Όμως, τι θανάμια! Σαν το σπύρι του αντικρύσει το βλέμμα του αμέσως θα ημερώσει.

Κι όταν βρεθεί μαζί με τους δικούς του όλα αλλάζουν από χέρι μαγικό και ξαστερώνει αμέσως η μορφή του κι ένα χαμόγελο χαράσσεται γλυκό.

Πόση αγάπη κρύβει στην ψυχή του κι όμως σκληραίνει τη ματιά του η ευθύνη και βρίσκει την ξεκούραση μονάχα μεσ' του σπυριού του τη θερμή γαλήνη.

Όταν στις δύσκολες στιγμές κλαίει οι άλλοι μόνος αυτός το βρίσκει το κουράγιο τον πόνο του να πνίγει στην καρδιά του και να κερδίζει της ψυχής την πάλη.

Μεσ' στις ζωής τις τόσες τις φουρτιούνες σαν καπετάνιος στέκει ορθός την κάθε ώρα κρατά στα χέρια του σπυριού του το τιμόνι ως ότου ξεπεράσει κάθε μπόρα.

Και σήμερα τη μέρα του πατέρα το πρωινό κοιμήθηκε λιγάκι κι είδε, λέει, μέσα σ' όνειρο του, πως έγινε ξανά μικρό παιδάκι.

Και βλέπει, τάχα, τον δικό του τον πατέρα να τον κρατά σφιχτά στα στήθια να τον χαϊδεύει τα μαλιά και να του λέει νανούρισμα με χίλια παραμύθια.

Και σήμερα, τη μέρα της γιορτής του, αντί για δάρο, αφήστε τον λιγάκι να ονειρευθεί... πως έγινε παιδάκι!

Ο Μητροπολίτης Κώου Εμμανουήλ (1887-1972) και η Καρπαθιακή καταγωγή του

Στην Καρπαθιακή εφημερίδα «Η Φωνή της Ολύμπου» (μηνών Απριλίου - Ιουνίου 2005) δημοσιεύεται άρθρο του Γεωργ. Τσαμπανάκη που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την Καρπαθιακή καταγωγή του αοιδίμου Μητροπολίτου Κώου Εμμανουήλ. Στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνεται και η από 9 Ιουλίου 1938 επιστολή του Αρχιμανδρίτου τότε Εμμανουήλ (Καρπάθιου) προς τον Πρόεδρο της Φιλελευθέρων Αδελφότητος Απεριτών Καρπαθίων «Η ΟΜΟΜΟΙΑ», που έδρευε στην Ν. Υόρκη, στην οποία είχε επισυνάψει και «αρθροδίον» με τίτλον «Οι δεσμοί μου με την Κάρπαθον». Στο «αρθροδίον» περιέχονται ενδιαφέροντα στοιχεία, τόσο για την καταγωγή, όσο και για τις συνθήκες μετοίκησης και εγκατάστασης της οικογένειας «Βογιατζή» στη Νίσυρο, γι' αυτό και το αναδημοσιεύουμε:

Με την Κάρπαθον δεν με συνδέει μόνον -το όνομα μου. Οι δεσμοί μου με την ωραία νήσον είναι πολύ βαθύτεροι. Και το όνομα μου δεν είναι παρά η έκφρασις των βαθύτερων και στενότερων τούτων δεσμών. "Και πόθεν μοι τούτο", ινα έχω και ως επώνυμον το τιμητικόν του "Καρπαθίου" όνομα; Όνομα τιμητικόν, δι' ους λόγους θα επώ εις τας λιπές ταύτας γραμμάς, δια των οποίων την φιλοξενία εις το περιφιλιχτόν της "Ομονομίας" Λεύκιωμα θερμότατα ευχαριστώ το έντιμον του Συλλόγου Προεδρείον.

Ο αείμνηστος πατήρ μου Ιωάννης Αντωνίου Βογιατζής ήτο από την δοξασμένην Έλυμπον. Παιδάκι ήμην ακόμη, και ενθυμούμαι που έπαιρνα το χαρτί εις τον πατήρ της ενόριος μας να μνημονεύη: Αντωνίου και Βασταρκούλας. Ήσαν οι γονείς του πατρός μου. Όταν ήμην πάρα πολύ μικρός την ηλικίαν, ενθυμούμαι που είχε κάμει ο πατήρ μου το τελευταίον του ταξίδιον εις την γενέτειράν του, ινα προλάβη να πάρει δια τελευταίαν φοράν την "ευχήν του πατέρα του". Και ενθυμούμαι ακόμη ότι έκλαια δια να υπάγω και εγώ μαζί τους εις την Έλυμπον, αλλ' αφ' ενός μεν η ηλικία, αφ' ετέρου δε αι δυσκολίαι των ταξιδίων, δεν εστάθη δυνατόν να ικανοποιηθί η επιθυμία μου. Μοί απέμεινε δε έκτοτε ισχυρά νοσταλγία, η οποία όμως μέχρι σήμερον παραμένει ακόμη τοιαύτη, και τις οίδεν αν κάποτε αξιωθώ να ικανοποιηθί. Αλλ' αν δεν ηξιώθην να επισκεφθώ την Κάρπαθον, ητύχησα όμως από των παιδικών μου χρόνων να ζήσω μέσα εις περιβάλλον Καρπαθιακόν, και εν τινι μετρώ εσφυρηλατήθη ισχυρώς η ψυχική επαφή μου με την Κάρπαθον.

Και εν πρώτοις, ουδέποτε ήκουσα εις επώνυμον "Βογιατζής". Ο μακαρίτης πατήρ μου, σωστός Ιώβ κατά τα βάσανα και πάθη, αλλ' και την υπομονήν και την πίστιν εις τον Θεόν, φεύγων την αστοργίαν κακής μητριάς, τόσον αυτός, όσον και ο αδελφός του Βασίλειος, και η αδελφή του Σοφία, είχαν εν τέλει εγκατασταθή εις Νίσυρον, όπου και αποκατεστάθη, νυμφευθείς την μακαριστήν μητέρα μου Ειρήνην Παπά Νικολάου Ζαπέτη. Η Σοφία προσεκολλήθη εις την υπηρεσίαν του οίκου Κωνσταντίνου Σακελλαριδίου εις το Απέρι, και μας εράνη αργότερα χρησιμώτατη. Τον θεόν μου Βασίλειον ητύχησα να γνωρίσω εν έτει 1922 εις Άγιον Όρος, υπό το όνομα Βενιαμίν, μοναχόν εις την Μονήν Κασταμονίτου, όπου, φεύγων, ως είπον, την θηριωδίαν της μητριάς, είχε καταφύγει από παιδικής ηλικίας. Ο πατήρ μου άριστος οικοδόμος, ως όλοι οι Καρπάθιοι, αφού εγκατεστάθη εις την Νίσυρον, απέσπασε την κοινήν αγάπην και εκτίμησιν, και δια τον ηθικόν χαρακτήρα του, αλλ' και δια την φιλοπορίαν και την καλήν εργασίαν του. Ο κάθε ένας, εις την οικοδομήν του, ήθελε να πάρη και τον "Καρπάθιον" κτίστην. "Ο Γιάννης ο Καρπάθιος" απ' εδώ, "ο Γιάννης ο Καρπάθιος" απ' εκεί, εξηνεμίθη επί τέλους το επώνυμον "Βογιατζής", το οποίον ήτο άλλως τε, και εκείνο, όχι οικογενειακόν, αλλ' του επαγγέλματος του εν Έλυμπω πάππου μου, ο οποίος ήτο βαφεύς. Με το επώνυμον αυτό εγράφησαν και τα "νοφούσιά" μας και ούτω ψυχή τε και σώματι συνεδέθημεν με το τιμητικόν του Καρπαθίου όνομα. Μερικοί Νισυρόπαιδες εις τα μαθητικά μας χρόνια μετεχειρίζοντο το επίθετόν μου επί χλευασμώ. Εθωρώσαν την Κάρ-

παθον τα ταλαίτωρα πλάσματα, κατωτέρων της Νισύρου! Και τούτο επειδή κάθε χρόνον ήρχοντο Καρπάθιοι εις την Νίσυρον και επώλων σακκία, δισάκκια και άλλα είδη, αυτά εφαινότο κάτι το εξευτελιστικόν εις τα ανόητα παιδιά, δυστυχώς δε και εις αυτούς τους μεγάλους. Αλλά τι με τούτο; Αυτό με εφραντίπει ακόμη περισσότερο εις την αγάπην μου προς την Κάρπαθον.

Οι δεσμοί μου με αυτήν ολονέν ενίνοντο σφικτότεροι. Η Καρπάθικη "διπλή", που εσκεπαζόμην, η "μπάζινα" η Καρπάθικη, τα "τριφτούργια" τα Καρπάθια, και τόσα άλλα έφερον την Κάρπαθον εις τα πόδια μας. Αι μετέπειτα γνωριμίαι μου και η στενή επαφή μου με Καρπαθίους, εν Αιδινίω, εν Σμύρνη, εν Ρόδω, εν Αθήναις, και αλλαχου, εχαλύβδωσαν την συνειδησίμ μου, ως γόνου της ευκλεούς Καρπάθου και ομολογώ ότι οσάκις υπογράφω, πράττω τούτο μετά εσωτερικής υπερηφανείας. Διότι παντού και πάντοτε εύρον την ευκαιρίαν να εκτιμήσω και να θαυμάσω τον Καρπαθιακόν χαρακτήρα. Η φιλεργία, η ευθύτης, η εντιμότης, το φιλότιμον των Καρπαθίων είναι αρεταί ανεξίτηλοι και ζωηραί. Οι δε παλμοί του πατριωτισμού, οι οποίοι δονούσι τα στήθησιν αυτών, και όταν ακόμη κάποτε διαστανται εις τας γνώμας των και προς αλλήλους, είναι εις άλλος λό-



Αρχιμ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ
Καθηγητής των Θεολογικών
του εν Άνδρω Γυμνασίου (εξ Άνδρου)

γος, ώστε να σαηνεύει την ψυχήν μου, και αυτό τούτο να με μαγεύη, το γλυκύ της Καρπάθου όνομα, το οποίον τόσον τιμή εν τη ξενίη ο ευεργετικώτατα και πατριωτικώτατα δρων Σύλλογος των Απεριτών "Ομόνοια", εις την οποίαν εύχομαι να σκεπάση υπό τας πτέρυγας της όλους ανεξαιρέτως τους εν Αμερική Καρπαθίους, να ζωογονή δε δια του πνεύματος της και τους ανά τον κόσμον άπαντα εσκορπισμένους τούτους.

ΘΑΞΟΣ

Για το πλούσιο κοινωνοφελές έργο του Χρυσό μετάλλιο στον παπα-Γιώργη Διαμαντόπουλο

Μπορεί η Ανδρομάχη Διαμαντοπούλου για την οποία γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο να διακρίνεται για το σπουδαίο έργο που επιτελεί στη Θάσο, όμως κι ο παπα-Γιώργης, ο πατέρας της, συνεχίζει με αμείωτο ζήλο και ενδιαφέρον το πλούσιο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, που εδώ και αρκετά χρόνια κι εκείνος επιτελεί.

Κι αυτό το έργο φαίνεται πως ξεπέρασε τα περιορισμένα όρια της Θάσου κι έφτασε πολύ πιο μακριά.

Ο πολιτιστικός Σύλλογος της Σαλαμίνας «Το κafenείο των ιδεών», ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ανάπτυξη του πνεύματος και της τέχνης, απένειμε στον παπα-Γιώργη το Διαμαντόπουλο το «Χρυσό Μετάλλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» για την προσφορά του προς τους πολίτες του κόσμου μέσα από το κοινωνοφελές έργο του οποίον επιτελεί.

Η τιμή αυτή έχει αντίκτυπο και στη Νίσυρο στην οποία γεννήθηκε ο παπα-Γιώργης και με το όνειρο της ζει σ' όλα τα χρόνια που βρίσκεται μακριά της.

Τον συγχαίρουμε ειλικρινά και του ευχόμαστε «πάντα τέτοια».



ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΖΑΝΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Μανδράκι - Νίσυρος Τηλ. 22420 - 30545 • Fax 22420 - 31115

Συστήματα με Computer - Internet
Καλή τύχη και καλά κέρδη

ΚΑΚΟΣ «ΤΟ ΠΡΩΤΟ» ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΝΙΣΥΡΟΣ - Τηλ. 22420-31534

ΣΤΙΣ 10.000 ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

«ΠΟΥΛΑΜΕ ΦΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΠΟΛΛΑ»

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΜΕΝΤΟ - Ρόδος

Νανούρισμα μιάς παλιάς Νισυριάς

Σήμερα θα προσπαθήσω να θυμηθώ με απέραντη αγάπη τη σεβάσιμα μορφή της συχωρεμένης μάνας μου.

Μιάς μάνας αγράμματης, μα στοργικής για τα τρία παιδιά της, σαν τις άλλες μανάδες που ζήσανε στο μικρό μας νησάκι. Είναι βεβαιωμένη πια η ψυχική ηρεμία που απολαμβάνουν στον ύπνο τους τα μικρά παιδιά σα νιώθουν το νανούρισμα, που με περισσή φροντίδα θωπεύει τις ακοές τους από τα χείλη της μάνας τους.

Οι παιδοψυχολόγοι θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με την παραπάνω μητρική προστασία που προέρχεται από το περίσσεμα της αγάπης που πλημμυρίζει τα φυλλοκάρδια της μάνας.

Ακόμα, το μητρικό αισθητήριο μπορεί να εποπτεύει συνολικά το υπνικό πεδίο μέσα στο οποίο κυριαρχούν τα όνειρα, άλλα ευχάριστα και άλλα φοβισμένα που βλέπει το παιδί της, πότε με ασυνήθιστο και ήρεμο γελαστό προσωπάκι και πότε με κλαμένο και ιδρωμένο. Η ανησυχία και ο φόβος είναι τότε ζωγραφισμένα στην παιδική μορφή, που τη στιγμή εκείνη πάσχει ψυχικά και υποφέρει.

Δεν μου είναι εύκολο να ξεχάσω τα χαρακτηριστικά νανούριασμα της μητέρα μου, που ελαφρά σκυμμένη στο μικρό κρεβατάκι του τελευταίου μας παιδιού μελωδικά τραγουδούσε κι έλεγε:

«Ω πορτοκάλι μου γλυκό κι' απτίδι μου δροσάτο
και τμήν μου μικρό παιδί σαν μήλον το αφράτο.

Όξω μουρέ μπαμπούλλαρε, όξω μουρέ μπαμπούλλα
πάαινε πάρε τα παιδιά πούν' κάκω στο Πισούλλι».

Έτσι σταματούσε το ασυνήθιστο φοβισμένο κλάμα του, αφού ένιωθε κοντά του την παρουσία και προστασία της μητέρας του, αυτής της αγίας μορφής της οποίας η ΓΙΟΡΤΗ καθιερώθηκε να τιμάται παγκόσμια κάθε χρόνο τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου.

Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα, που είχε να αντιμετωπίσει η Δωδεκάνησος, όπως άλλωστε και ολόκληρη η Ελλάδα, ήταν το ζήτημα του ιμπεριαλισμού και του επισιτισμού. Η γεωργία γενικά βρισκόταν σε πολύ μικρό βαθμό ανάπτυξης και οι παραγωγικές μονάδες ανύπαρκτες.

Η ΟΥΝΡΑ (UNRRA = United Nations Relief and Rehabilitation) Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, ήδη από το 1945 είχε αναλάβει να έλθει βοήθως στους λαούς που ο πόλεμος έφερε σε ανείπωτη θέση επιβίωσης, αντικαθιστώντας έτσι την μικρή βοήθεια, που παρείχαν οι ένοπλες δυνάμεις της Αγγλίας (Ε.Μ.Ε.) στα μέρη που απελευθερώθηκαν.

Έτσι έφτασε στην Ελλάδα από την ΟΥΝΡΑ μεγάλη βοήθεια σε τρόφιμα και άλλα αγαθά, τα οποία σ' ένα βαθμό ανακούφιζαν τους Έλληνες στη δύσκολη εκείνη περίοδο.

Τότε λοιπόν, δέχεται και η Δωδεκάνησος τη βοήθεια αυτή. Η κατανομή των αγαθών γίνεται από Επιτροπές Επισιτισμού, που τις αποτελούσαν οι Δημάρχοι, οι Κοινοτικοί σύμβουλοι, οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Στη Δωδεκάνησο κατά την περίοδο της Στρατιωτικής Ελληνικής Διοίκησης (1947) με Διοικήτη το ναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη, δημιουργούνται τέτοιες Επιτροπές χωριστά για κάθε νησί.

Έτσι στη Νίσυρο στις 9 Μαΐου 1947 δίδεται με τηλεγραφική Διαταγή (αριθ. Πρωτ. 1003/47) του Στρατιωτικού Διοικήτη εντολή προς τον ανθυπασπιστή χωροφυλακής Βρασίδα Ξυπτερά, πρώτο Έλληνα διοικήτη του Σταθμού Χωροφυλακής Νισύρου, να συγκροτήσει Επιτροπή Επισιτισμού.

Αυτός αμέσως συγκαλεί στο Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου Μανδρακίου τους τρεις Δημάρχους του νησιού, δηλαδή του Μανδρακίου Πασχάλη Χριστοφόρου, του Εμπορείου-Πάλων Τριαντάφυλλο Τριανταφύλλο γιατρό, των Νικεϊών Νικήτα Νικητιάδη και τον Διευθυντή του Γυμνασίου Νισύρου Μ. Κατσιματιδη φιλόλογο.

Προς αυτούς προτείνει τον σχηματισμό Επιτροπής επισιτισμού, αφού προηγουμένως τους διάβασε το περιεχόμενο της πιο πάνω τηλεγραφικής Διαταγής. Όλοι από κοινού αποδέχτηκαν την πρόταση και μάλιστα δήλωσαν ότι «θα επιληφθούν με απόλυτο ενδια-

Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στη Νίσυρο

Από το Λυκαίραρχη ΣΤΑΥΡΟ ΚΕΝΤΡΗ

φέρον δια την επισιτιστική κατάσταση ολόκληρου του νησιού».

Έπειτα απ' αυτό συγκροτείται η Επιτροπή ως εξής:

Βρασίδας Ξυπτεράς, Πρόεδρος
Μαχάλη Κατσιματιδής, Γεν. Γραμματέας
Πασχάλης Χριστοφόρου, μέλος
Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου, μέλος
Νικήτας Νικητιάδης, μέλος

Το έργο της Επιτροπής αυτής συνίσταται:

1. Ανάθεση σε έμπιστο πρόσωπο της φροντίδας ανάληψης και μεταφοράς των επισιτιστικών ειδών από το Κέντρο διανομής, που εδρεύει στην Κω και Ρόδο.

2. Είσπραξη του αντίτιμου από την κατανομή και την κατάθεσή του στο Δημόσιο Ταμείο.

3. Διευθέτηση τυχόν παρουσιαζόμενων παραπόνων μεταξύ εμπόρων και κατοίκων του νησιού.

4. Λύση ζωτικωτέρων ζητημάτων που αφορούν στην καλή διατροφή του πληθυσμού της Νισύρου.

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει στις 10 Μαΐου 1947 ημέρα Σάββατο να προβεί στη διανομή 22.080 kg. αλευριού για τον μήνα Απρίλιο και την μετάβαση του Προέδρου Βρασίδα Ξυπτερά και του Δημάρχου Πασχάλη Χριστοφόρου στην Κω για να γνωρίσουν στην Κεντρική Επιτροπή τα εξής:

1. Την διευθέτηση λιποβαρούς αλευριού που παρουσιάστηκε στην Κεντρική αποθήκη Μανδρακίου Νισύρου μετά από τους εμπόρους.

2. Να εισηγηθούν διάφορα επισιτιστικά ζητήματα για την διευκόλυνση του πληθυσμού, και

3. Να φροντίσουν για την μεταφορά των τροφίμων του Απριλίου.

Η όλη διαδικασία για την διανομή των αγαθών γίνεται με τον εξής τρόπο:

Κάθε οικογένεια δήλωνε τα άτομα από τα οποία αποτελείτο στον έμπορο της αρεσκείας της. Ο έμπο-

ρος κατάρτιζε πίνακα πελατών και τον υπέβαλλε στην επιτροπή Επισιτισμού.

Η Επιτροπή με τη σειρά της υπέβαλλε προς την Κεντρική Επιτροπή συγκεντρωτικό πίνακα, βάσει του οποίου έπαιρνε τις ανάλογες ποσότητες τροφίμων, που στη συνέχεια εδίδοντο στους εμπόρους προς διανομή, με κοπόνια. Οι μεταφορές από Κω στη Νίσυρο ή από Ρόδο στη Νίσυρο γίνοντο ως επί το πλείστον με το καϊκι του Χαράλαμπου Διακομχάλη ή με το βενζινόλιτριο των αδελφών Κώστα και Νικολίου Χαρίτου.

Στην όλη και ταχεία διαδικασία διεκπεραίωσης των αποστολών συνέβαλλε τα μέγιστα ο συμπατριώτης μας Δημήτρης Έψιμου (Ρουσσέτος) που υπηρετούσε στο Γραφείο Εφοδιασμού της Νομαρχίας Δωδεκάνησου. Από τον κατάλογο που υποβλήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή στις 25 Μαΐου 1947 πληροφορούμεθα, σαν από απογραφή πληθυσμού, τον αριθμό των κατοίκων της Νισύρου, που παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα.

Μανδράκι	άτομα	1.405
Πάλοι – Εμπορείος	»	716
Νικεΐα	»	508
Σύνολο κατοίκων	»	2.629

Τον επόμενο μήνα παρουσιάζεται κάποια μετακίνηση των κατοίκων από τα Νικεΐα, όπου έχουμε κάποια μείωση (4 μεταφέρθηκαν στο Μανδράκι και άλλοι 4 έφυγαν ή πέθαναν) οπότε ο αριθμός κατοίκων διαμορφώνεται ως εξής:

Μανδράκι	άτομα	1.409
Πάλοι – Εμπορείος	»	716
Νικεΐα	»	500
Σύνολο κατοίκων	»	2.625

Τον Ιανουάριο του 1948 εξουσιοδοτείται από την

Επιτροπή ο έμπορος Ιωάννης Χ. Κορωναίος να μεταβεί στην Κω και να παραλάβει τρόφιμα για 1.365 άτομα, ενώ για τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους εξουσιοδοτείται ο έμπορος Νικόλαος Βογιαζής για την παραλαβή τροφίμων για 1.352 άτομα.

Από τα στοιχεία αυτά καταφαίνεται η ταχεία πλέον συρρίκνωση του πληθυσμού της Νισύρου, λόγω της αναχώρησης προς το εξωτερικό (Αμερική, Αυστραλία κ.λπ.) των Νισυριών. Αυτό ήταν το θλιβερό φαινόμενο της μετανάστευσης.

Πέραν των παραπάνω στατιστικών στοιχείων διαπιστώσαμε πως η Επιτροπή με Πρόεδρο τώρα τον δεύτερο κατά σειρά Σταθμάρχη Νισύρου κ. Χρήστο Κάρνου για να αποφυγεί φαίνεται κάθε έννοια κατάχρησης ή όπως αναφέρεται στα Πρακτικά «δια την ορθήν, ακριβή και δίκαιαν ζύγισιν των επισιτιστικών ειδών» προσέβη στον διορισμό του λογιστού του Δήμου Χαράλαμπου Παπάτου και του Ιακώβου Καραβάκη ως αποθηκάριου. Τον Μάιο του 1948 φθάνει στη Νίσυρο μια ποσότητα ειδών ιμπετισμού «δι' άπαντας τους μισθωτούς υπαλλήλους της νήσου», σύμφωνα με σχετική Διαταγή του Στρατιωτικού Διοικήτη Δωδεκάνησου (Πραξ. Γ' 6.5.1948).

Τότε η επιτροπή Νισύρου αποφασίζει, προς αποφυγή κάθε παραξήγησης, τον διορισμό υποεπιτροπής (δύο μέλη από κάθε Δήμο) για την «αποσφράγιση, και απαριθμισμό και διαλογήν των ειδών τούτων».

Η υποεπιτροπή λοιπόν αυτή αποτελείται από τους:

1. Απόστολο Μαστρογιάννη και Γεώργιο Σακελλαρίδη από τον Δήμο Μανδρακίου.

2. Σπύρο Κωστίδη και Δημήτριο Καλυμνίου από τον Δήμο Πάλων – Εμπορείου.

3. Σπύρο Σακέλλη και Ζαχαρία Ζαχαριάδη από τον Δήμο Νικεϊών.

Μετά παρέλευση δύο ημερών η επιτροπή αυτή συμπληρώθηκε με τους Φρανήη Κώστα τελώνη Νισύρου και τον αστυνομικό υπηρεσίας Ηρακλή Δουράκη.

Κατά την χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε για το Μανδράκι αναφέρονται ως έμποροι επισιτισμού οι εξής:

1. Ιωάννης Πασχαλάκης
2. Κων/νος Λαδερός
3. Νικόλαος Βογιαζής
4. Ιωάννης Μούρας
5. Γεώργιος Σακελλαρίδης
6. Θάλια Παρθεναίου
7. Μέλπω Φασουλαριδού
8. Ιωάννης Κορωναίος
9. Γεώργιος Κέντρης
10. Φίλιππος Φιλίππου

Τέλος, στις 23 Ιουλίου 1948 η Επιτροπή Επισιτισμού αποφασίζει την διανομή ειδών Καναδικής βοήθειας για τους απόρους του νησιού. Η εικόνα που καταγράφεται έχει ως ακολούθως:

Μανδρακίου Α' κατηγορίας 181

» Β' » 100

Σύνολο 281

Εμπορείου – Πάλων Α' κατηγορίας 50

» Β' » 50

Σύνολο 100

Νικεϊών Α' κατηγορίας 33

» Β' » 50

Σύνολο 83

Πιστεύουμε πως με όλα αυτά τα στοιχεία που καταρθώσαμε να συγκεντρώσουμε, μπορέσαμε σε κάποιο μέτρο να δώσουμε μια πλήρη κατά το δυνατόν εικόνα στη Νίσυρο, αλλά να καταδείξουμε συγχρόνως την υπευθυνότητα με την οποία λειτουργούσαν και διαχειρίζοντο τα κοινά οι πατεράδες μας.

Έτσι ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφτηκαν μύριες όσες παραβιάσεις – καταχρήσεις σε βάρος του απλού λαού, η Νίσυρος δεν έχει να δείξει τέτοιου είδους παραδείγματα.

Για να περιοδώσουμε τη γλώσσα μας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΣΥΡΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Έτσι τα ΄εξαν τότε στη Νίσυρο

παραζώαλλη (η): Η επιπόλαιη, η απερισκεπτική. «Μονός μιν της κοίτης, της παραζώαλλης. Αυτή εν ηξέο' ίντα 'μ' που λέει».

παραζανίζω: Παραζανίζομαι. Λέγεται για καρπούς δένδρων. «Γιάνα εν' μαερίεις τα σόκα; Εθ-θωρείς; επαραζανίζασον».

παροστέρο: Παροσπαστώ. «Έβρανεμ - πάνω τη σκάλα - κι επαρόσπρεφε - κι εκόντενεν να οσοορδιστεί κάτω».

παράφρηση (η): Η διαθήκη. «Έκαμεμ - παράφρηση - πριμ - πεθάνει κι έγραψέν του τα ούλλα».

παρμακλίνα (τα): Τα ΄εβλινα κάρκελλα. «Στα παρμακλίνα της σκάλας έχω πλωμένο το πονκάμισον του πατέρα σου. Μάεψέ το».

παρτοροζίζω: Υπεροσπίζομαι, παίρνω το μέρος κάποιου. «Μην τομ - παρτοροζίζεσαι κι εκάμεζ τον σαν το χοίρο».

παρκάζω: Δεν νησιεύω, τρώω παρκάζω. «Μονός παρκάζεις; εν εντρέπεισι οι μέρες ποίνα; Κι εγώ 'λεα να ματαλάβωμ ούλλοι μαζί την Κεργιαζή».

παστρένω: Καθαρίζω από κάτι το άγιοστο. «Επάστρενεν το χωράφι, ποίτο γεμίτον αγιάθους και τώρα το ζεναρζέει», ή «Πάστρενε τις μπατιάτες νάοτω να τις θηανίσω».

πατσιμά (η): Η καθαρή. Λέγεται και ειδικά για να γυναικα ύποπτης ηθικής. «Ω μάνα μου, η πατσιμά. Εθ - θωρεί την - καμπίσαν της μόνο θέλει να κατηγορήσει τον άλλου».

πατσούλια: Αδυνατίω. «Για δε τον, επατσούλιμ - πάλα. Αμμ' αφού εν τρώει τίποτ, τί α σου κάμεν».

πατσούλι (το): Μικρό κομμάτι από ΄ξερά κλαδιά. «Με τα πατσούλια ποιεμάς να μαερένεις; Βάλε κοντσούρια στην παραστιά, για να κάμεις τη δουλειά σου».

πατφούλα (η): Ο οβόλος. «Έχε το νου σου μμη - πατφουλίσει το μαρέμω», ή «έν επήρα ζέχαρη γιατί 'ητον όλο πατφούλες».

παράφρη: Περιφέρωμαι άσκοπα. «Από το προίμ - παραδέχνει δόσα απόζω κι εν - κάμνει τίποτ».

πατσούρα (η): Κομμάτι ύφασμα για καθαρισμό ή σφονγγώσιμα. Χρησιμοποιείται ως υβριστική έκφραση. «Ω η πατσούρα. Εθ - θωρεί τα δικά της μόνο θέλει να μιλήσει οι άλλω».

παντονί: Επιδρομιακή έκφραση, που

σημαίνει ότι ασχολείται κάποιος με κάτι ακαθάριστο. «Και που παντονί ούλλην την ημέρα, ίντα ποίκαμεν; Τίποτ».

πάφιας (ο): Κάτι το πολύ ελαφρό. «Σήκωσέ το να δεις, εν εν' καθόλου βαρύ. Πάφιας είναι».

πελιδρομάζω: Περιδρομάζω, τρώω. «Ήστε σαν τον ανιάστητον και πελιδρομάσε καλά - καλά κι εσορζήνη κι έφνε».

περιλά (η): Το περιγιάλι. «Μάνα μου, άνεσις είναι να παίνεις προίμ - προί τί-σση την περιλά και να σε κνπιτά τ' αεράκι».

περιουρίζω: Περιφέρωμαι άσκοπα, κνοπιτώ. «Έχει τώρα καμμία ώρα που περιουρίζει εκεία μέσ' στο δρόμο και πάει τα έρχεται. Ποίός ηξέρει ποιομ - περιμένει».

περιζέμα (το): ΄Υποπο προμύνημα. «Α, κακόμ - περιζέμα. Για να κοιμάται αυτός τούτοδ ώρα... μάχη κι τίποτα».

περιουζένω: Περιουζένω. «Περιουζένε φράν από χτές. Α θηανίσω και καμιάμ - πατάτα, να φάσω το μεσημέρι».

πεοκίμ (το): Η πετοπέτα. «Βάλε μέσ' στο πεοκίμ τ' αντίερο και πάστο στην εργλησιμά».

πετσουκόλι (το): Κομμάτι από πετό. Λέγεται όμως μεταφορικά και η κόρα (το πετό) του ψωμιού. «Τρώει τις ψήγες και φήνει τα πετσουκόλια και πετούμεν τα του χοίρου».

πηλούμα: Απαντώ. «Γιάνα, που τον φωνάζω πηλούμα».

πηλιόμα: Θυμώω. «Εμύλλωσέν τον ο πατέρας του κι επηρίστην και πήρε δρόμον όζω κι έφνε».

πίνα (η): Άχη. «Πίκαν τον είχαν από τα χτεσνά. Κι ως τον ειδεν που κατέβανεν εμούνταρεμ - πάνω τον κι έδοκέν τον τες».

πιλόβαρο (το): Το βαρύ το μπόλινο, αλλά και το λαιπομένο. «Έζέσανε το κρέας κι ήταν τρία καλά πιλόβαρο». Αλλά και «Έπην να κάμει ζενηάον, αμ' 'ητον τα χόματα πιλόβαρο κι έφνεν κι ήρτε».

πιλώνω: Πιέζω. «Πίλωσε τα ρούχα για να χωρέσω μεσ' στη βαλίτσα».

πιταντινού: Επίτηδες. «Πισταντινού τα κάμνει για να τον εσκάσει».

πιθακόνω: Πλακόνω. «Τρία βρονλιά έκαμεν η σκρόφο κι έφρεσεμ - πάνω τον κι επιτάκωσεν τα κι εγοφρόσασον».

(Συνεχίζεται)

Ανακαινίστηκε το Εικονοστάσι του Βρεττού

➡ Η Μοναστηρ. Επιτροπή με έξοδα της ανακαίνισε το προσκυνητάρι της Ευρέσεως της Ι. Εικόνας της Παναγίας μας στην θέση «ΒΡΕΤΤΟΥ».



Στην δαπάνη συνέβαλε με χρηματική δωρεά των 500 ευρώ η οικογένεια Γεωργίου – Σεβαστής Κάσδαγλη.

Τους ευχαριστούμε κι ευχόμαστε η Μεγαλόχαρη να τους επισκιάζει με την Χάρη Της.

Εκ της Μοναστ. Επιτροπής

➡ Ευχαριστήριο

Θεωρώ υποχρεωσή μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς όλους τους συμπατριώτες, τους συγγενείς και τους φίλους, που μας συμπαράστηκαν στη θλίψη μας για το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας Ειρήνης Αντάπαση.

Διαίτερα θέλω να ευχαριστήσω το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τόσο του Ιατρείου Νισύρου, όσο και της Παθολογικής – Καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Κω για τη φροντίδα και το ενδιαφέρον που επέδειξαν και την ευσυνειδησία με την οποία αντιμετώπισαν την ασθένεια της αείμνηστης μητέρας μας.

Νίκος Μιχ. Αντάπασης Διόνυσος – Αττικής

➡ Ευχαριστήριο

Η Μοναστηριακή Επιτροπή της Ι. Μονής Παναγίας Σπηλιανής, ευχαριστεί θερμά τους Αδελφούς Κων/νο και Ιωάννη Γιαννίδη για την δωρεά τους προς την Ι. Μονή μας, του ποσού των 10.000 ευρώ για το τέμπλο στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στην Ταύλα του Γαλιού, εις μνήμη του πατρός των «Αρχοντος Ακτουαρίου», Νικολάου Γιαννίδη.

Δια την Μον. Επιτροπή

Ο Πρόεδρος: Αρχιμ. Στέφ. Καλλιστής

Ο Γεν. Γραμματέας: Περικλής Κυπραίος

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός των αναγνωστών φρόντισε να τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την εφημερίδα.

Οι υπόλοιποι, ενώ επί σειρά ετών βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ούτε και τώρα δείχνουν διατεθειμένοι να καταβάλουν τη συνδρομή τους. Λόγω των πενιχρών οικονομικών του Συλλόγου, το Δ. Συμβούλιο βρέθηκε στην ανάγκη να περιορίσει τον αριθμό των συνδρομητών, όμως κάθε φορά αντιμετωπίζει με δισταγμό την περίπτωση, γιατί πιστεύει στη σοβαρότητα της αποστολής που επιτελεί η εφημερίδα, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα γράμματα που μας έρχονται. Στο χέρι λοιπόν των συνδρομητών είναι αν θα συνεχίσει η εφημερίδα την κυκλοφορία της, ή αν θα διακόψει ελλείψει οικονομικών πόρων.

Υπενθυμίζεται ότι η θερινή περίοδος προσφέρεται για αποστολή της συνδρομής μέσω των μετακινούμενων συμπατριωτών μας, ιδιαίτερα του εξωτερικού, για διακοπές και παραθερισμό στην Ελλάδα. Ας την εκμεταλλευθούν όσοι, όπως μας παραγγέλλουν, δεν έχουν τον χρόνο να σπεύθουν στην ουρά του ταχυδρομείου ή της τράπεζας. Εμείς θα περιμένουμε. Κι εκείνοι ας φροντίσουν να μη μας απογοητεύσουν, για μια ακόμα φορά.

Για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας «Τήλος 21ος αιώνας»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΙΣΥΡΟΥ – ΤΗΛΟΥ

Με επιστολή, που απέστειλε στους Δήμους Νισύρου και Τήλου ο συμπατριώτης μας δικηγόρος Μάνος Κόκκινος, προτείνει τη συνεκμετάλλευση από τους δύο Δήμους του πλοίου «SEA STAR» της ναυτιλιακής εταιρείας «Τήλος 21ος αιώνας».

Στην επιστολή του ο κ. Κόκκινος ανατρέπει στις ελπίδες και τις προσδοκίες με τις οποίες ο κόσμος υποδέχτηκε την πρωτοβουλία του δήμου της Τήλου να δημιουργήσει αυτή την εταιρεία, με σκοπό να δώσει αυτοδύναμη λύση στο ακτοπλοϊκό πρόβλημα του νησιού, αναφέρεται στις υπηρεσίες και τις εξημερήσιες που πρόσφερε ως τώρα η δρομολόγηση του πλοίου, των οποίων πρώτοι αποδέκτες, όπως σημειώνει, στάθηκαν η Τήλος και η Νίσυρος και κάνει λόγο στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τελευταία η συνέχιση των δρομολογίων του πλοίου, δυσκολίες που προήλθαν κυρίως από τις οικονομικές κρίσεις στον τουρισμό, από τον ανελήτο ανταγωνισμό, αλλά και από την ίδια την Πολιτεία, που αντί να προσφέρει χέρι συμπαράστασης, έρχεται «με πισώπλατες μαχαίρες να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο μια κρίση».

Και καταλήγει, σημειώνοντας ότι: «η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νισυρου και της Τήλου, μέσα από ένα κοινό φορέα διαδημοτικής εκμετάλλευσης του πλοίου, πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να δώσει τη λύση στο πρόβλημα και τη βιωσιμότητα της επιχειρήσεως. Νισυριοι και Τηλιακοί μαζί περπατήσαμε το ίδιο οδοιπορικό στο χρόνο και στην ιστορία. Μαζί μοιραστήκαμε προβλήματα, ανάγκες, χαρές και λύπες. Μαζί πήραμε το δρόμο της ξενιτιάς, αναζητώντας ένα καλύτερο αούρο και μαζί κτίσαμε τη Νίσυρο και την Τήλο, που μεγαλούργησαν στο εξωτερικό. Σήμερα καλούμαστε και πάλι μαζί να αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα, κοινές ανάγκες, αλλά και κοινές προοπτικές. Πιστεύω πως μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος για μια συνεργασία συνεκμετάλλευσης του πλοίου, που θα ικανοποιεί επί ίσοις όροις τα προβλήματα θαλάσσιας συγκοινωνίας των δύο νησιών με Ρόδο και τα άλλα Δωδεκάνησα. Ίσως ακόμα η πρωτοβουλία αυτή γίνει η αφορμή, αλλά και η υποδομή για συνεργασίες και σε άλλους τομείς, που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και των δύο νησιών μας».

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΚΩ

Σε σχετική με τον Τουρισμό μελέτη της ICAP, που αναλύει και σχολιάζει στο «Βήμα της Κω» ο Γ. Καραναστάσης γίνεται αναφορά και στη Νίσυρο και συγκεκριμένα στο «μείγμα του τουριστικού προϊόντος της Κω-Νισύρου, που χαρακτηρίζεται πολύ πλούσιο με μοναδική αρμονία ήλιου, θάλασσας και πολιτισμού».

Απαριθμώντας η μελέτη τα προσφερόμενα τουριστικά ενδιαφέροντος στοιχεία και αξιοθέατα, αναφέρει και το ηφαίστειο της Νισύρου ως μνημείο της φύσης, ενώ στις προτάσεις για τις προσφερόμενες προς ανάπτυξη μορφές τουρισμού, αναφέρεται η Νίσυρος ως τόπος ανάπτυξης οικολογικού, περιηγητικού και ιαματικού τουρισμού. Περιγράφοντας εξάλλου τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του τουριστικού προϊόντος, ο συντάκτης της μελέτης λες και φωτογραφίζει τη Νίσυρο ιδιαίτερα όσον αφορά: Στις ελλείψεις σε οργάνωση και υποδομή, στα περιβαλλοντικά προβλήματα, στην ανεξέλεγκτη φθορά παραδοσιακών στοιχείων, στην παραγάρη του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του νησιού και στα θέματα ελέγχου και αστυνόμευσης.

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση για την ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των νησιών του βορείου συγκροτήματος (Κως - Νίσυρος - Κάλυμνος - Λέρος - Λειψί - Πάτμος - Αστυπάλαια) με τη δημιουργία ενός Διανησιωτικού Τουριστικού Φορέα. Είναι δεδομένη, αναφέρεται, η σχέση και η αλληλεξάρτηση της Κω με όλα τα γειτονικά της νησιά, όσον αφορά τον τουρισμό. Και αυτή η σχέση και εξάρτηση είναι απαραίτητο να μετατραπεί σε συνεργασία με στρατηγικό κέντρο την Κω.

Οι ευρύτερες συνεργασίες, σημειώνεται, με κοινούς προσδιορισμούς, ενδιαφέροντα και στόχους είναι πάντα εποικοδομητικές και επωφελείς για τους συνεργαζόμενους. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα προσδιοριστεί ένας νέος πολυνησιακός ολοκληρωμένος τουριστικός προσδιορισμός, ο οποίος θα προβάλει τη δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών μέσα από κοινά προγράμματα διαφήμισης και προβολής.

Εταιριόριο SUNSET του ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

Νίσυρος – Τηλ. 22420-31242

Πάνω στο λιμάνι, στην είσοδο του Μανδρακίου και με φόντο την απέραντη θάλασσα. Υποδέχεται και κατευοδώνει τους επισκέπτες με νοσημότατα σπικά φαγητά, με ολόφρεσκα ψάρια και ούζο με εκλεκτούς μεζέδες.

Εγγύηση, οι εντυπώσεις των πελατών του



Νίσυρος Δωδεκ



ΑΠ' Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ...

Από το ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ

ΑΠΟ ΤΟ «ΠΛΑΪ» ΣΤΟ INTERNET

Χολοσκοσμένη ήταν μια μάνα με τον κανακάρη της, γιατί, όπως δήλωνε, από το πρωί ήταν κλειδωμένος στο δωμάτιο του και έπαιζε με τα ηλεκτρονικά του, φορτώνοντας στον κόκορα τις σχολικές υποχρεώσεις του. Ήταν τότε οι μέρες, που κάποιες έρευνες απέδειξαν πως το 55% των παιδιών της σχολικής ηλικίας βρίσκονται καθηλωμένα, τουλάχιστον για ένα τρίωρο κάθε μέρα, απέναντι στη μικρή οθόνη και ασχολούνται με τα κάθε είδους πλέι-στέσιον ON LINE και με άλλα παιχνίδια μέσα από τον υπολογιστή και το Ίντερνετ.

Ήταν επόμενο, παρακολουθώντας όλα αυτά, ν' αφήσω τη σκέψη μου να πετάξει πίσω στα παλιά. Τότε που εμείς δεν κλεινόμασταν στο δωμάτιο, αλλά βιαζόμασταν να τελειώσουμε το διάβασμα για να τρέξουμε στο πλάι για παιχνίδι. Όχι βέβαια το ηλεκτρονικό, αλλά το άλλο, το δικό μας, το παραδοσιακό, το αυτοσχέδιο. Αυτό που γύμναζε το σώμα, ασκούσε το μυαλό, καλλιεργούσε μέσα μας την έννοια της συνεργασίας και της ομαδικότητας, μας συνήθιζε στην πειθαρχημένη αποδοχή του όποιου αποτελέσματος και μας έκανε να νιώθουμε τη χαρά της δημιουργίας και της επιτυχίας.

Όλοι οι μαχαλάδες στο Τρίστατο, στον Έλιθα, στη Φάμπρικα, στην Τάβλα του Γιαλού, στο Λαγκαδί, στο Λαπαρδά, στο Περιοίλι του Ποταμού, είχαν το πλάι τους και τον παιδοτόπο τους. Κι εκεί μαζευόταν όλο το παιδολόι, που με τις φωνές και το θόρυβο έκαναν τις γειτονίες σαν περνούν μαύρες ώρες. Φώναζαν εκείνες, χολοσκούσαν, βλαστημούσαν, αλλά «πού σου κόυη η χώρα». Ποιος τους έδινε σημασία. Μόνο σαν έβγαινε ο Φίλιππος από το μαγαζί με τη βέτσα, αμέσως το Περιοίλι άδειαζε. Όλοι οι άλλοι ήταν των χεριών μας.

Εκεί λοιπόν παίζαμε **σαμάδες με προύλια, μπιλίες με αμύγδαλα, σβούρες, μπιρί, κόζαλα, μάγκο**, αλλά και **κυνάρι, μπιρίδι, μπιζ, καβάλλα, ουρανό και γη, αμπάρες**. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν, καταφεύγαμε στο τσίγκο στον Ποταμό ή κάτω από μπαλκόνια, για να παίξουμε τρίπετρο, πεντόβολο ή ντάμα. Κι όταν ο καιρός άρχιζε να καλοκαιρεύει, καταφεύγαμε στη θάλασσα για να караβίσουμε τα καϊκια μας, άλλα ιστοφόρα κι άλλα «αμκοκίττα», στόλους ολόκληρους, που τα είχαμε φτιάξει μόνοι μας από τενεκέ ή λαμαρίνα.

Είχαμε όμως και τον πετροπόλεμο, παιχνίδι προσαρμοσμένο στην πολεμική ατμόσφαιρα της εποχής. Στρατιές ολόκληρες ξεκινούσαν, καταφεύγον με πέτρες ή λεμόνια. Οι Λαγκαδιώτες ενάντια στους Ελιθιώτες, οι Τρουλλιιώτες ενάντια στους Λευκαντιώτες, οι Πηραουλιώτες ενάντια στους Αησαββιώτες. Οι πέτρες έπεφταν βροχή κι όποιος ήταν ο... τυχερός μεταφερόταν στον Θεοδωρή στο φαρμακείο, για να του ράψει το κεφάλι. Και πάντα την ώρα της «μάχης» έκαμαν την εμφάνισή τους οι δάσκαλοι μας, οπότε οι μάχες είχαν άδοφο τέλος κι εμείς, με κατακόκκινα τα μάγουλα από τα σκαμπίλια, επιστρέφαμε στις βάσεις μας.

Αργότερα, όταν στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια άρχισε η λειτουργία του Ημιγυμνασίου Νισύρου, έγινε αισθητή η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλου χώρου για παιχνίδι αλλά και για να επιδοθούν οι μαθητές στα διάφορα αγωνίσματα, αθλοπαιδιές κλπ. Και τότε, με πρωτοβουλία και προσωπική εργασία των ίδιων των μαθητών και με τη συνδρομή μαστόρων και εργολάβων του νησιού, ισοπεδώθηκε και επιχλωματώθηκε η Φάμπρικα - η σημερινή Πλατεία Ηρώου - κι έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο, υποτυπώδες έτος, γήπεδο, που συγκεντρώνει καθημερινά τις προτιμήσεις όλων των παιδιών για παιχνίδι, ενώ παράλληλα φιλοξενούσε και όλες τις αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων.

Μερίδιο όμως στο παιχνίδι είχαν και τα κορίτσια. Όμως δεν είχε ακόμη ευδοκιμήσει το φεμινιστικό κίνημα κι έτσι ήταν αδιανόητη η συμμετοχή τους στα παιχνίδια των αγοριών στους δημόσιους παιδοτόπους. Γι' αυτό και περιοριζόνταν στις γειτονίες τους κι εκεί έπαιζαν συνήθως μεταξύ τους με τις κούκλες ή τις **κούτσες** (αυτοσχέδια πάννη κούκλα γεμισμένη με κουρέλια), με την **πάπφα** (τόπι) **κρουφτό, κουστό, περνά-περνά η μέλισσα, ένα λευκό κρομμύδι, πού θα πας κυρά-Μαρία** κ.ά.

Μα κι οι πιο μικρές ηλικίες είχαν τα δικά τους παιχνίδια. Ποιος δε θυμάται το **υ κύρα γεπόνισσα, λίτρα-λίτρα και μισή, την κουκουμάρα, γύρου-γύρου όλοι, γυρίστε πουλάκια μου, ω μπάρβα Κουκχουλιανέ, μονά ή ζυγά** και τόσα άλλα. Ενώ στη νηπιακή ηλικία η μάνα ένιωθε την πιο μεγάλη ευτυχία, όταν έπαιζε με το παιδί της το **σαουνάς-ψυμοφάς, το εκεί θα κάσει το πουλί, την κουκουμάρα, το σία-μόλα, κουκχουά μου του Πλατή, πάει ο λαγός να πει νερό** κ.ά.

Ήταν τότε εποχές, που τα μεγάλα κυρίως παιδιά είχαν και το χρόνο και το χώρο για να παίζουν και να εκτονωθούν. Όμως σήμερα οι προϋποθέσεις αυτές είναι είδος εξαφανισμένο, αφού όλοι σχεδόν οι τότε παιδοτόποι έχουν πέσει βόρα της οικιστικής μανιέρης τοιμητοστρώθηκαν, όπως συνέβη και με πολλούς άλλους χωματίλους χώρους. Και οι μαθητές, αγχωμένοι και πιεζόμενοι από τις κάθε είδους υποχρεώσεις με τις οποίες τους φορτώνει και το σχολείο, αλλά πολλές φορές και η οικογένεια, μάταια αναζητούν το παιχνίδι, για να ικανοποιηθούν μα από τις πρωταρχικές ανάγκες της ηλικίας τους, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Έτσι, μια ακόμα ανάμνηση από την πλούσια λίστα της μνήμης, μας κρατά δεμένους με τα παλιά και μας ξαναφέρει πίσω σε εποχές που έσβησαν και χάθηκαν.

ΑΝΘΗΘΕΛΕΙΟ

ΑΡΓΥΡΩΣ ΕΜΜ. ΜΠΙΛΛΗ

Στη Νίσυρο, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Διαθέτουμε πλούσια ποικιλία λουλουδιών σε συνθέσεις, μπουκέτα αλλά και σε γλάστρες, σε τιμές απίστευτα χαμηλές. Σας περιμένουμε για να βεβαιωθείτε.

ΟΡΤΙΜΑ

Κατάστημα Οπτικών - Φικοί επαφής

ΑΝΔΡΕΑ ΨΑΧΟΥ - ΧΑΡΟΥΛΑΣ Π. ΑΜΑΡΙΩΤΗ

Νοταρά 84 Πειραιάς - Τηλ. 210-4227671

Επιλεγμένες μάρκες - Εκλεκτική ποιότητα - Λογικές τιμές

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

IN - HOME

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

(Νισύριος από τα Νικιά)

Μέλος του Συλλόγου Αστικών Συμβάσεων Αττικής

Γραβιάς 37 - Γλυφάδα - Τηλ. Fax 210-9616598, Κιν. 6937-377068

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ» Επιβάλλεται η απρόσκοπτη πορεία του

Ανεβλήθη για τον Οκτώβριο η συγκλήσιση για την Κυριακή 28 Μαΐου Γεν. Συνέλευση του «Γνωμαγόρα». Κι αυτή η αναβολή προκαλεί ανησυχητικές σκέψεις για την πορεία του Συλλόγου, αφού, αντί της αθρόας, άλλοτε, προσέλευσης, αυτή τη φορά ο αριθμός των προσελθόντων μόλις που πλησίασε τη δεύτερη δεκάδα.

Συνθηματικό, θα πείτε, σ' όλες τις συλλογικές διαδικασίες το φαινόμενο. Όταν όμως αυτό έρχεται ως επακόλουθο μιας ολοένα αυξανόμενης αποχής από τα δρώμενα του Συλλόγου μας και μάλιστα σε αντίθεση με την ακολουθούμενη ως το πρόσφατο παρελθόν τακτική, τότε τα πράγματα παίρνουν άλλες, σοβαρότερες διαστάσεις και τα μηνύματά δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

Τα Ν.Ν. και άλλη φορά είχαν εκφράσει αγωνία και ανησυχία για την παρατηρούμενη κατά καιρούς απροθυμία των μελών της παροικίας μας να πλησιάσουν και να πλαισιώσουν το Σύλλογο και να εν-

θαρρύνουν την προσπάθεια του εκάστοτε Διοικ. Συμβουλίου να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Γιατί μέσα από αυτή την απροθυμία το μέλλον του Συλλόγου προοιωνίζεται αβέβαιο και αποθαρρυντικές οι προοπτικές για την περαιτέρω πορεία του.

Αυτή η κατάσταση είναι καιρός να απασχολήσει σοβαρά τα μέλη της παροικίας μας, όλους εκείνους που δηλώνουν - και πρέπει να είναι - περήφανοι για το Σύλλογο, που τον ίδρυσαν οι πιο παλιοί από εμάς με ελπίδες και προσδοκίες και με στόχους προσαρμοσμένους στις συνθήκες της εποχής τους.

Μπορεί οι συνθήκες αυτές σήμερα να άλλαξαν, όμως άλλαξαν και εκσυγχρονίστηκαν και οι στόχοι του «Γνωμαγόρα», του οποίου η φιλόξενη πάντα και στοργική στέγη εξακολουθεί να προσφέρει στιγμές ιδιαιτέρως ζεστές και ευχάριστης. Στιγμές που μας κρατούν δεμένους με την κοινή μας πατρίδα και απαλύνουν τη νοσταλγία, από την οποία ο καθένας κατέχει ζώντα

μακριά από τον τόπο στον οποίο απέκτησε όλα εκείνα τα βιώματα, που συνοδεύουν μέχρι σήμερα όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.

Είναι πραγματικά αδιανόητο, είναι οξύμωρο σε εποχές που καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για την προσέλκυση της νέας γενιάς κοντά στο Σύλλογο, ο «Γνωμαγόρας» να απειλείται με λουκέτο, λόγω της παρατηρούμενης απροθυμίας ή αμέλειας ή αδιαφορίας - ο χαρακτηρισμός δεν αλλάζει την ουσία - των παλαιότερων.

Θα πρέπει να θυμίσουμε πως η ευθύνη για την απρόσκοπτη συνέχιση της δράσης και της παραγωγικής πορείας του «Γνωμαγόρα» ανήκει σε όλους τους συμπατριώτες, που αποτελούν την παροικία μας της Αθήνας, αφού όλοι τους θεωρούνται, κατά παράδοση, μέλη του. Σ' όλους όσοι σέβονται την ιστορία και την προσφορά του Συλλόγου αλλά και τιμούν τη μνήμη των γονιών τους και των παππούδων τους, με πρωτοβουλία και απόφαση των οποίων γεννήθηκε ο «Γνωμαγόρας» και πα-

ραδόθηκε σ' εμάς σαν μια ιερή παρακαταθήκη.

Αυτή την ευθύνη καλούμαστε να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και να αναλογιστούμε το βάρος που επιβαρύνουμε αλλά και τον θλιβερό συνασθηματικό αντίκτυπο που μας επιφυλάσσει το απευκαίριον ενδεχόμενο διάλυσης του Συλλόγου των Νισυρίων της Αθήνας ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ, με το καθόλου τιμητικό αιτιολογικό, ότι η δική μας η γενιά δεν στάθηκε ικανή να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και τη συνέχιση της λειτουργίας του. Της λειτουργίας ενός Συλλόγου, που η 85χρονη πολύπλευρη προσφορά του είχε πολλούς αποδέκτες, που πάντοτε τίμησε και ευρήμως προέβαλε το όνομα της κοινής μας πατρίδας Νισύρου, που πολλές φορές προβλήθηκε ως πρότυπο οργάνωσης και δραστηριότητας και που κατέχει επίσημη θέση ανάμεσα στους συλλογικούς φορείς της κατηγορίας του, των οποίων απολαμβάνει την αναγνώριση και την τιμή.

ΜΑΣ ΕΦΥΓΕ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ Με θλίψη τον αποχαιρέτησε η παροικία μας



και πρόσφερε για το καλό της παροικίας μας.

Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» της Αθήνας, όπου είχε εισαχθεί για νοσηλεία, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, ο Αντώνης ο Καρταπάνης. Ένας εκλεκτός συμπατριώτης και φίλος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ως την τελευταία του πνοή ερλήγετο από αγάπη και νοσταλγία για τη Νίσυρο. Και την αγάπη του αυτή την εξεδίωξε με χίλιους-δύο τρόπους, ιδιαίτερα όμως από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. του «Γνωμαγόρα», στον οποίο ως το τέλος της ζωής του πρόσφερε με προθυμία και με πάθος τις υπηρεσίες του, στη σκέψη ότι συνέβαλλε στην προβολή του νησιού μας

Ο αείμνηστος Αντώνης έχαιρε της εκτίμησής και της αγάπης όχι μόνο των συμπατριωτών του, αλλά και όλων όσοι με οποιοδήποτε τρόπο είχαν συνάψει σχέση μαζί του. Κι αυτό ακριβώς μαρτυρούσε η αθρόα προσέλευση κόσμου, που κατέκλυσε το Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης, όπου εμάλη η νεκρώσιμη ακολουθία, ανάμεσα στον οποίο διακρίναμε τους πρώην υπουργούς Πάνο Παναγιωτόπουλο της Ν.Δ. και Αλέκο Παπαδόπουλο του ΠΑΣΟΚ.

Εκ μέρους του «Γνωμαγόρα» και της παροικίας μας της Αθήνας αποχαιρέτησε τον νεκρό ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Χαρτοφύλης, ενώ επικηδείους εκφώνησαν ο Πρόεδρος της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών Κώστας Χαρτοφύλης και ο Ασημ. Κόνστας, συγγενείς του αείμνηστου Αντώνη. Παρά την επιθυμία της οικογένειάς του αντί στεφάνου να διατεθούν τα ποσά σε κοινωνικές ιδρυμα, κατατέθηκαν πολλά στεφάνια, ανάμεσα στα οποία ήταν της Ι. Μ. Παναγίας Σπηλιανής Νισύρου και του Νηϊού και Ντομνίκ Ράλλη από τη Ν. Υόρκη.

Με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η ΝΙΣΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Με θέμα «Νίσυρος: Παρόν και Παρελθόν» πρόκειται να συμμετάσχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε διεθνείς εκθέσεις, με το γενικό τίτλο Social Gym και στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Παιδαγωγικών τμημάτων του.

Το θέμα εστιάζεται στην ανάδειξη της παραδοσιακής φορεσιάς της Νισύρου με video clip, που την παρουσιάζει να αναδύεται μέσα από τον κρατήρα του ηφαιστείου, ως σύμβολο δημιουργίας και ομορφιάς του νησιού, θα παρουσιαστεί δε στη Biennale της Ιρλανδίας, στη διεθνή καλλιτεχνική έκθεση του Αμβούργου, στην Πνακοθήκη Tamer του Λονδίνου και στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου αποβλέπει στην προβολή του πολιτισμικού πλούτου μας, στην καθιέρωση της στολής ως συμβόλου καλλιτεχνίας, ομορφιάς και ποιότητας και στην ανάδειξη της στολής και της εν γένει παράδοσης ως πηγής έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Σημειώνεται ότι η επιλογή της Νισυριακής φορεσιάς έγινε με υπόδειξη της συμπατριωτισσάς μας Ασπασίας Μαστρογιάννη, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, ζωγράφου, αποσπασμένης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ

Αχαρνών 318 - Κάτω Πατήσια

Τηλ.: 210 2023661 - 210 2281769 - FAX: 210 2230914 Κινητό: 6944/387427

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣ. ΣΑΡΡΗ

ΝΙΣΥΡΙΟΣ

Χειροποίητα και έτοιμα κοσμήματα. - Επισκευές.

Γίνονται δεκτές και παραγγελίες.

Τηλ. 22420-31685 - Κιν. 6973-653622

Με χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

Επί ίσους όρους με τους ασφαλισμένους της υπόλοιπης χώρας καταβάλλουν οι Νισύριοι τις εισφορές τους στο ΙΚΑ, όμως με άνωστο όρους ανταποκρίνεται αυτό απέναντί τους, όσον αφορά την υγειονομική τους περίθαλψη.

Και προκειμένου περί απλών περιστατικών υγείας το θέμα καλύπτεται, λόγω συμβατικής υποχρέωσης, από τον αγροτικό γιατρό του νησιού. Τα δύσκολα όμως παροσιάζονται όταν απαιτείται η συνδρομή γιατρού ανάλογης ειδικότητας, τον οποίο ο ασθενής υποχρεούται να αναζητήσει στο πλησιέστερο, εκτός Νισύρου, ιατρείο του ΙΚΑ. Και τότε αρχίζει η ταλαιπωρία ή σωματική, ή ψυχική αλλά και η... οικονομική.

Γι' αυτή την ταλαιπωρία μάς μίλησε αγανακτισμένος συμπατριώτης μας, που αναγκάστηκε για πρόβλημα υγείας να ταξιδέψει στη Ρόδο. Το πλοίο, όπως μας είπε, έφτασε εκεί απογευματινή ώρα και τα ιατρεία του ΙΚΑ είχαν κλείσει. Όταν τα επισκέφτηκε το πρωί της επομένης, βρέθηκε τελευταίος σε μια μακροσκελή ουρά κόσμου που ανέμενε να εξυπηρετηθεί. Και όταν κατάφερε να εφοδιαστεί με το απαιτούμενο παραπεμπτικό, πήγε στο γιατρό, ο οποίος όμως του δήλωσε πως είχε συμπληρωθεί ο αριθμός των ασθενών, τους οποίους ήταν υποχρεωμένος να εξετάσει. Και του συνέστησε να έλθει την επομένη - σε ώρα όμως που θα είχε αποπλεύσει το πλοίο με το οποίο θα επέστρεφε στη Νίσυρο. Θα υποχρεωνόταν έτσι να παραμείνει σίγουρα τρία βράδια σε ξενοδοχείο, με άγνωστο το πότε θα βρισκόε μετά άλλο μέσον για να φύγει Υπολόγιζονταν λοιπόν το ύψος της δαπάνης με την οποία θα επιβαρυνόταν παραμέντας στη Ρόδο, και τέληξε στο συμπέρασμα πως αυτή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από το ποσό μιας επίσκεψης σε μη συμβεβλημένο γιατρό. Αγωνήσε λοιπόν το ΙΚΑ, επισκέφτηκε τον γιατρό όπου εξετάστηκε με άνεση και εξοπλήρεται, κατέβαλε το αντίτιμο της επίσκεψης και επέστρεψε γέγκαιρα στο σπίτι του.

Τέτοια φαινόμενα, μας είπε, είναι δυστυχώς συνηθισμένα, ενώ παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στην Κω. Γι' αυτό και πολλοί ασθενείς, προκειμένου να μην εμπλακούν σε ανάλογες χρονοβόρες αλλά και πολυδάπανες διαδικασίες, καταφεύγουν κατευθείαν σε ιδιώτη γιατρό επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα της εξέτασης, αλλά και της ανάλογης φαρμακευτικής αγωγής.

Ειδική η περίπτωση, όπως μας την περιέγραψε ο συνομιλητής μας, με δυσκολίες και ιδιαίτερες. Όμως και στις δύσκολες περιπτώσεις υπάρχει λύση, φτάνει να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί και να επιδειχθεί ανάλογο πνεύμα κατανόησης και από τις δύο πλευρές. Δε θα μπορούσε άραγε για τη συγκεκριμένη περίπτωση να εξεταστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασθενών της κατηγορίας αυτής με κατά προτεραιότητα χρονικά και κατά παρέκκλιση, συμβατικά, εξέτασή τους; Αλλά και η επί τόπου εξέτασή τους με περιοδικές επισκέψεις στη Νίσυρο κλιμακίου από ειδικευμένους γιατρούς θα μπορούσε να δώσει λύση. Κι ως μην ξεχνάμε οι ασφαλισμένοι μας πως «πρέπει να κλάψει το παιδί για να το βυζάξει η μάνα του».

Καιρός λοιπόν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, διεκδικώντας κάτι το οποίο δικαιούνται και το οποίο έχουν χυλιοπληρώσει.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΙΣΥΡΙΟΣ Η παροικία μας της Αθήνας τίμησε τη μνήμη του

Με την πρόνοια λαμπρότητα τίμησε κι εφέτος η Νισυριακή παροικία της Αθήνας τον προστάτη μας Άγιο Νικήτα το Νισύριο. Με πρωτοβουλία, όπως κάθε χρόνο, του Διοικητικού Συμβουλίου του «Γνωμαγόρα», τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Καισαριανή με αρτοκλασία, προσφορά κι εφέτος του Νικήτα Λίμνιου, εις μνήμην της συζύγου του Μαρίας, που πρόσφατα εγκατέλειψε τα εγκόσμια, και των φίλων της Νισύρου Τάκη και Αφρούλας Κατασβού.



οποιούς στη συνέχεια προσφέρθηκαν αναψυκτικά, προσφορά του παπά Στάθη εις μνήμην των γονιών του και λουκουμάδες, προσφορά του Γιώργου και Ιωάννας Περούλη.

Το Διοικ. Συμβούλιο του «Γνωμαγόρα» εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες του προς το σεβαστό και αγαπητό παπα-Στάθη, για τη λαμπρότητα που προσέδωσε στον Εσπερινό και για την προθυμία και το ενδιαφέρον που επέδειξε για την προετοιμασία της δεξίωσης.

Θερμές επίσης ευχαριστίες εκφράζει και προς τον πρωτοψάλτη και φίλο μας Γιάννη Πλούμη, ο οποίος κι εφέτος, όπως κάθε χρόνο, προσέδωσε στον εορτασμό την πρόνοια κατασκευτική μεγαλοπρέπεια με την καλλιέλεδη ψαλμωδία του.

ΕΝΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ Α. ΧΑΛΙΚΟΥ

Ενορία Χριστού - Κάλυμνος - Τηλ. 22430-29761

Πλούσια συλλογή σε ό,τι χρειάζεται ένα καίκι. Λίκντα παντός τύπου, σε όλα τα νούμερα και σε άριστη ποιότητα.

Τιμές καταπληκτικές Επισκεφθείτε μας και δεν θα χάσετε.

ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ

ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ «ΗΧΟΓΕΝΕΣΗ» Απέσπασε πρώτα βραβεία σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό

Ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα τα πρώτα δείγματα της σοβαρής και υπεύθυνης δουλειάς που γίνεται στο Μουσικό Εκπαιδευτήριο «Ηχογένεση» των Ευγένιου Καζάντη και Καλλιόπης Παχού, το οποίο λειτουργεί στη Νίσυρο

στο μπουζούκι, ο Σταύρος Ν. Οροσάρης πήρε έπαινο στη Βυζαντινή μουσική, ενώ με ικανοποιητική απόδοση διαγωνίστηκαν στο τραγούδι η Άννα Α, Καρακωνσταντίνου και η Καλλιόπη Ε. Καρακωνσταντίνου.



Τέσσερις σπουδαστές του Σχολείου, οι: Άννα Καρακωνσταντίνου, Μαρία Νικολίτση, Γιάννης Χατζόγλου και Φίλιππος Τσουλάτος κέρδισαν το πρώτο βραβείο στα μουσικά σύνολα, κατά τους Πανελληνίους μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες, που διεξήχθησαν στη Ρόδο τον περασμένο Απρίλιο.

Στους ίδιους αγώνες οι Γιάννης Χατζόγλου και Φιλ. Τσουλάτος κέρδισαν αντίστοιχα, το πρώτο και τρίτο βραβείο

Οι τέσσερις σπουδαστές, στους οποίους, όπως προαναφέρθηκε, απενεμήθη το πρώτο βραβείο, για τα μουσικά σύνολα, εκπροσώπησαν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης, που οργανώθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου και παρουσίασαν με επιτυχία το πρόγραμμά τους, για το οποίο απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα και ευμενή σχόλια του πυκνού ακροατηρίου.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΟΥ ΚΩ

Εκδόθηκε στην περίοδο των εξετάσεων των σχολείων

«Στα παιδιά μας, που αυτή την περίοδο αγωνίζονται και διεκδικούν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εύχομαι ολόψυχα δύναμη και καλή επιτυχία.

Στα παιδιά που εγκαταλείπουν οριστικά τα θρανία και βγαίνουν στο στίβο της ζωής, εύχομαι τα καλλίτερα σ' αυτή την κακή οικονομική συγκυρία για τον τόπο μας.

Και να έχετε πάντα κατά νου, ότι Εσείς είστε η ελπίδα όλων μας για μια κοινωνία καλύτερη.

Η Έπαρχος Κω: **Μαρία Κυπραίου**

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

• Τρία σοβαρά έργα της Νισύρου περιελήφθησαν στο Πρόγραμμα «Θυσέας» και αναμένεται η προώθηση των απαιτούμενων μελετών για την εκτέλεσή τους. Πρόκειται για την Ύδρευση - Αποχέτευση των Πάλων, για την Ύδρευση-Αποχέτευση του Εμπορείου και για τη Συμπλήρωση των μηχανημάτων φαρμάτωσης. Επίσης από την Επιτροπή Οικονομικών - Ανάπτυξης και Εκτέλεσης Έργων της Νομαρχίας εγκρίθηκε η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου συντήρησης του επαρκούς οδικού δικτύου της Νισύρου καθώς και τα Πρακτικά δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Νισύρου προϋπολογισμού 153.000 ευρώ.

• Σύσκεψη με θέμα τον αντιπυρικό αγώνα στα νησιά Κω-Νίσυρο έλαβε χώρα στο Επαρχείο Κω. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα διαπισθέντα μέσα, οι κρίσιμες περιοχές, τα μέτρα πρόληψης κλπ. και δόθηκαν οδηγίες για την πληρέστερη οργάνωση και το συντονισμό ενόψει του καλοκαιριού.

• Με 73 αστυφύλακες θα ενισχυθούν οι Υπηρεσίες της Υποδιοίκησης Κω για τη θερινή περίοδο, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός. Θα θυμηθεί άραγε κανένας πως ανάμεσα σ' αυτές τις Υπηρεσίες συγκαταλέγεται και ο Αστυνομικός Σταθμός της Νισύρου, ο οποίος πρέπει κάποτε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του;

• Σύλλογος ΑΜΕΑ Κω-Νισύρου πληροφορείται ο φορέας που έχει αναλάβει τη φροντίδα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες των δύο νησιών. Κι όμως, κατά τις πρόσφατες - ίσως και σε παλαιότερες - αρχαιρεσίες ούτε μια θέση για το Διοικ. Συμβούλιο δεν περίσπευε για να δοθεί σε Νισύριο, έστω και αναπληρωματικό. Έτσι, άραγε, εννοούν οι αρμόδιοι του φορέα την επί ίσοις όροις συνεργασία μεταξύ των δύο νησιών;

Νέες μορφές ενέργειας στα νησιά

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε μικρά νησιά για την παραγωγή ηλεκτρισμού και την εξοικονόμηση φηνής ηλεκτρικής ενέργειας αποφάσισε η Κυβέρνηση. Το σχετικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται πρωτοποριακό και θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου Στήριξης, επειδή δε στόχος της Κυβέρνησης είναι να τεθεί το σύστημα σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος του 2007, πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν τα νησιά ειδικοί μηχανικοί για τη λήψη των αναγκαίων στοιχείων.

Σε πρώτο στάδιο το σύστημα θα εφαρμοστεί σε μικρά και απομακρυ-

σμένα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων., όπως η Νίσυρος, η Τήλος, η Χάλκη, η Σύμη, η Κάσος, το Καστελλόριζο, η Πάμπος, η Αστυπάλαια, οι Λειψοί και το Αγαθονήσι.

Σε σχετική δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Νάκου αναφέρεται ότι: «Η λειτουργία των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αφ' ενός μεν θα αξιοποιήσει μια απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον και επαρκή πηγή ενέργειας, την ηλιακή, και αφ' ετέρου θα δημιουργήσει συνθήκες ενεργειακής αυτονομίας, σύμφωνα με τους στόχους της Κυβέρνησης να καταστήσει τα νησιά στο μέλλον αυτόνομα σε ενέργεια».

«Ο TEMPORA Ο MORES!» (ΤΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΙ ΗΘΗ!)

«Για την Ελλάδα με γα...». Η γνωστή πια φράση της ολυμπιονίκου μας σε στιγμές έξαρσης και ξεσπάσματος του φιλότιμου και της φιλοπατρίας της, ήλθε αμέσως στο νου μου όταν πληροφορήθηκα τα τελευταία νέα, όπως θα παραθέσω πιο κάτω. Για τη Νίσυρο με γα...

Τη στιγμή που οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού μας με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή με δημοψήφισμα, και όλοι οι Σύλλογοι των αποδήμων Νισυρίων ανά την Ελλάδα με πρωτοπόρο το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού, με αποφάσεις τους τάσσονται κατά της εκμεταλλεύσεως της γεωθερμίας στη Νίσυρο, τη στιγμή που κάθε σκεπτόμενος Νισύριος, που αγαπά πράγματι το νησί του, αγωνιά για την εξέλιξη του θέματος αυτού, έρχεται η είδηση ότι η υπό σύσταση εταιρεία «Γεωθερμική Νισύρου ΑΕ», με έδρα την Αστόρια (παρακαλώ) των ΗΠΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία «Metron Navitas» με έδρα το Μαρούσι, ζητά την άδεια για άμεση δοκιμαστική γεωτρήσεων για εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου του νησιού, σε μια μεγάλη έκταση στις Λυές. Έτσι λένε τώρα το ροκάνισμα των επιδοτήσεων της Ε.Ε.

Δεν ενδιαφέρει ποιος ή ποιοι «Νισύριοι» είναι αυτοί. Θέτω σε εισαγωγική τη λέξη Νισύριοι, γιατί δεν θεωρούνται Νισύριοι. Γιατί Νισύριοι δεν είναι αυτοί που γεννήθηκαν ή είναι δημότες Νισύρου, αλλά αυτοί που πονούν για το νησί τους και πασχίζουν χωρίς υστεροβουλία για την πρόδοσή του. Με αυτά τα κριτήρια, αυτοί δεν είναι Νισύριοι.

Γράφω αυτό το άρθρο, πριν πληροφορηθώ ποιος ή ποιοι είναι. Δεν έχει σημασία αν είναι συγγενής μου ή φίλος μου. Η άποψή μου γι' αυτόν ή γι' αυτούς δεν αλλάζει. Την πράξη κατακρίνω και όχι τα πρόσωπα. Και ως πράξη είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα. Το αμείλικτο ερώτημα που αναφύεται είναι: Τόσο πολύ τους έχει κυριεύσει το πάθος του πλουτισμού; Τόσο οριστικά έχει εγκατασταθεί στην ψυχή τους ο Μαμωνάς και ξεπουλούν την πατρίδα τους, για να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Θα προβληθεί ίσως η ένσταση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το νησί. Όμως η πλειοψηφία των Νισυρίων έχει ήδη εκφράσει την οριστική της θέση. Κι αυτή η θέση δεν είναι ούτε επιτόλαιη ούτε βεβιασμένη, ούτε αποσπασμένη αποδοχολογική επαρχιωτισμό ή στείρα άρνηση οφειλόμενη σε άγνοια. Είναι αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα της ανυπόκριτης αγάπης και του αδιάπτωτου ενδιαφέροντος προς την πατρίδα τους και αποτελεσματικά έρυντα σε βάθος επιστημονικών διατριβών, άρθρων και εισηγήσεων ειδικών επιστημόνων. Αυτή την εκπερασμένη θέση των Νισυρίων έπρεπε να σεβαστεί αυτός ο ανεκδήγητος, που αντί να συμπαραταχθεί μαζί τους, πρωτοστατεί σε ενέργειες που έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της οικολογικής αρμονίας του νησιού μας και της μετατροπής του σε σεληνιακό τοπίο.

Η δική μου γεννιά ευγνωμονεί τους συμπατριώτες μας της Αμερικής, γιατί σε καιρούς χαλεπούς, από το υστέρημά τους - και αυτό έχει σημασία - βοήθησαν το νησί με έργα ευποίας και αναπτύξεως και συμπαραστάθηκαν στους εμπειριστάτους συμπατριώτες μας. Τότε, σήμερα, όχι βέβαια οι πολλοί, αλλά ελίτώς μόνο ένας ή έστω λίγοι, βλέπουν τη Νίσυρο σαν πηγή πλουτισμού και σαν ευκαιρία για προσωπικό τους πλουτισμό σε βάρος της. Γι' αυτό και αυτή η επικεφαλίδα: ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ! Με τι μάτια θα αντικρύσετε το καλοκαίρι τους Νισύριους; Η χλεύη και η περιφρόνηση των συμπατριωτών σας θα σας συντροφεύει.

Ίσως κατηγορηθώ ότι είμαι υπερβολικά σκληρός. Το θέμα αυτό όμως είναι θέμα υπαρξιακό για τη Νίσυρο. Και όποιος αγαπά τη Νίσυρο, έτσι πρέπει να σκέπτεται και να αντιδρά.

Κώστας Χατζοφύλης
Υποναύαρχος Α.Σ. ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Ποιες οι προτιμήσεις των κομμάτων

Τον μέχρι τώρα Νομάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη θα υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ για τη Νομαρχία Δωδεκανήσου κατά τις προσεχείς Νομαρχιακές εκλογές. Αυτό ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ, η οποία επίσης ανακοίνωσε ότι το χρίσμα για το Δήμο της Ρόδου δόθηκε στον ήδη Δήμαρχο Γιώργο Γιαννόπουλο και για το Δήμο της Κω στο Γιώργο Κυρίτση, εκ πατρός Νισύριο την καταγωγή και μέχρι τώρα επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο.

Εξάλλου από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δωδεκανήσου της Ν. Δημοκρατίας οριστικοποιήθηκαν και προωθήθηκαν για έγκριση οι προτάσεις για τους υποψηφίους σε επίπεδο Νομού. Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές, για το Δήμο Ρόδου προορίζεται ο Χ. Χατζηγεωργίου, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο, ενώ για την Κω οι απόψεις διίστανται, με τη μια πλευρά να υποστηρίζει τον Αλκ. Χατζηνικολάου και την άλλη να τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας του υποστηριζόμενου από το ΠΑΣΟΚ Γ. Κυρίτση, όπως συνέβη και στις προηγούμενες Δημοτικές εκλογές, ενώ για τη Νομαρχία δεν έχει ληφθεί οριστικά απόφαση.

Στην ίδια πρόταση αναφέρεται ως υποστηριζόμενος από τη Ν. Δημοκρατία και ο υποψήφιος Δήμαρχος Νισύρου Νικ. Καρακωνσταντίνου. Ο ίδιος όμως σε ανακοίνωσή του από 25-5-06 αναφέρει: «Ο συνδυασμός του οποίου ηγούμαι είναι ανεξάρτητος από κομματικές δεσμεύσεις. Οι συνυποψήφιοί μου και εγώ σε μια υπερκομματική συμπαράταξη, με την υποστήριξη πολλών συμπολιτών μας που ανήκουν ιδεολογικά σε όλα τα κόμματα, με νέες δυνάμεις, με νέα πρόσωπα, με έμπειρα στελέχη, με νέες προτάσεις, θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του τόπου μας. Η Νίσυρός μας θα εγκαταλείψει μια νέα περίοδο, με νέα νοοτροπία και αλλαγή στον τρόπο και προπάντων στην υλοποίηση της ανάπτυξης».

Τέσσερα νησιά της Δωδεκανήσου, η Ρόδος, η Κω, η Νίσυρος και η Τήλος, περιλαμβάνονται στη χρονή λίστα των τριάντα καλύτερων νησιών, στα οποία είναι αφιερωμένο το ένθετο περιοδικό RESA, της πιο μεγάλης σουηδικής ταξιδιωτικής εφημερίδας AFTONBLADET. Το ένθετο αυτό περιοδικό προβάλλει και διαφημίζει τα νησιά μας με ήμνους και εργομαστικές περιγραφές και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όπως τα γνώρισε ο πολυταξιδευμένος και γνωστός στην Ελλάδα συντάκτης του περιοδικού JANNE EKLUND, σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 1979 με πρώτο σταθμό τη Ρόδο.

Όπως δηλώνει ο ίδιος, έχει επισκεφτεί σχεδόν 50 φορές την Ελλάδα, έχει ταξιδέψει σε όλα τα νησιά, τα οποία τον έχουν εντυπωσιάσει με τις ομορφιές τους, με τους φιλικούς και φιλόξενους ανθρώπους τους, με το ιδιαίτερο χρώμα τους, με τα φαγητά τους, τη μουσική τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «στα νησιά αισθάνομαι άνθρωπος».

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο

Στη Νίσυρο θα λειτουργήσει εφέτος από 10-21 Ιουλίου το θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο (Θ.Ο.Π.) που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Διαπανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Το ΘΟΠ, το οποίο η λειτουργία οργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο Νισύρου, είναι ένας κύκλος σεμιναρίων επιμόρφωσης με θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος, έχει δε στόχο να συνδύσει την επιμόρφωση με διακοπές σ' ένα ευχάριστο και ειδικά επιλεγμένο περιβάλλον. Ως διδακτικό προσωπικό χρησιμοποιούνται διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, μελετητές και στελέχη του οικολογικού κινήματος.

Η παρακολούθηση του ΘΟΠ είναι ελεύθερη με καταβολή μικρού χρηματικού ποσού για δίδακτρα και με ανάλογο επίπεδο γνώσεων, που θα επιτρέψει την άνετη παρακολούθηση των μαθημάτων.

Με το υπό ψήφισμα νομοσχέδιο ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Ύστερα από δεκαετιών αγώνες και κινητοποιήσεις, φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα για να δικαιωθούν και οι 1.000 επιτυγχόντες στο διαγωνισμό για την πρόληψη αγροφυλάκων και να δουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη το 1993 και τα ονόματα των επιτυχόντων δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης. Όμως η αλλαγή τότε της εξουσίας έστειλε την υπόθεση στην καλνδές. Το θέμα επανήλθε και πάλιν στην επιφάνεια με την ανασύσταση της Αγροφυλάκης που προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η πρόληψη των χιλίων επιτυχόντων θα γίνει πραγματικότητα αμέσως μετά την ψήφιση από τη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου, η οποία προβλέπεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

Ανάμεσα στους υπό πρόληψη νέους αγροφυλάκες είναι και δυο για τη Νίσυρο, ο Βασ. Μάμης και ο Μιχ. Πελευράκης, οι οποίοι θα επωμιστούν το σοβαρό έργο της ασφάλειας της αγροτικής περιουσίας των κατοίκων και του ελέγχου της κυκλοφορίας και βόσκησης των ζώων στη Νίσυρο.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πολλές φορές τα Ν.Ν. Ν. έχουν επισημάνει την ανάγκη μεταφοράς του Νεκροταφείου Μανδρακίου. Μια ανάγκη που υπαγορεύεται από την σημειωθείσα, τα τελευταία χρόνια, οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή, με τη γενίκευση με δημοσίους οργανισμούς, με ξενοδοχειακή μονάδα, με επέκταση της τοπικής αγοράς και ιδιαίτερα με το Δημοτικό Σχολείο, σε άμεση επαφή με όλες τις δυσμενέστερες επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται στον ψυχικό κόσμο των μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημ. Σχολείου.

Παρά το γεγονός ότι οι επανειλημμένες επισημάνσεις μας δεν κατάφεραν, έστω και μόνο, να προβληματίσουν τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ούτε όμως και τους γονείς των μαθητών, επανερχόμεθα με αφορμή πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν, για το ίδιο ακριβώς θέμα, από μαθητές, γο-

νείς, δασκάλους, τοπικούς άρχοντες μικρού ορεινού χωριού, που σύσσωμοι προέβησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, ζητώντας τη μεταφορά του νεκροταφείου μακριά από το Σχολείο και την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών τους. Και οι κινητοποιήσεις αυτές βρήκαν το στόχο τους. Στη δική μας την περίπτωση κανένας δεν τολμά, γιατί, λέει, το θέμα είναι δύσκολο και οι διαδικασίες πολύπλοκες.

Όμως κάποιοι θα πρέπει να υπολογίσουν και τη ζημία από τα ψυχικά τραύματα που προκαλεί στο μικρό παιδάκι το θέαμα μιας κηδείας, που γίνεται μπρος στα μάτια του και το άκουσμα των γοερών θρήνων που τη συνοδεύουν. Κι αυτοί οι κάποιοι θα πρέπει, πρώτοι απ' όλους, να είναι οι γονείς, οι οποίοι μάλιστα έχουν παρόμοια βιώματα από τη μαθητική τους ζωή.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Εφημερίδες: Συμιαϊκόν Βήμα, Ο Συμιακός, Simi Visitor, Καστελλοριζιακά Νέα, Καρπαθιακή Γραμμή, Καρπαθιακά., ο Παλμός της Τήλου., Η Φωνή της Ολύμπου, Νησιωτική Διαδρομή, Η Αγιάλη, Αρτοτίνα, Η Φωνή των Τριφυλιών, Ο Δάφνος, Νέα της Δάφνης, Κερκυραϊκή Ένωση, Αθλητής, Αιγιοργίτικα, Κραυγή Αγωνίας, Δόξα, Εκκλησιαχωρικά Νέα, Ο Ρουμελιώτης, Μορφωτικά της Πετρούπολης, Η Φωνή των Σκορναίων, Η Φωνή τη Λευκίμης., Ο Ίναχος, Εποχή, Νέα της Ιθάκης, Αρτόζηνος, Λευκαδικίτα Νέα, Το Απόκυρο, Σμόκοβο, Νέα της Ηπείρου, Εύρυτος, Χρυσιώτικα Νέα, Λεριακά Νέα.

Περιοδικά: Ο Διαβάτης της Νισύρου (συλλεκτικός τόμος με όλα τα μέχρι τώρα εκδοθέντα τεύχη), Καρπαθιακή Ηχώ, Ιστορίες για Φώκιες, Πλωμαρίτικο Αντίλαλο, Κασιώτικο Παλμό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενόψει της εκδόσεως του 17ου τόμου «ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ», ο οποίος προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στη Νίσυρο τον Αύγουστο του 2007, το Δ.Σ. της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών παρακαλεί οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τη συντάξει άρθρο προς δημοσίευση και προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες, να έρθει σε επαφή με τα μέλη του Δ.Σ.:

1. Χατζοφύλη Κων/νο τηλ. 210-4283622
2. Πλάκα Νικόλαο » 210-8066572
3. Νικολόπουλο Ιωάν. » 210-2823420
4. Σακελλαρίδη Γεώργιο » 210-9337899

Βασική προϋπόθεση, τα άρθρα να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Έκτακτο οικονομικό έλεγχο στο Δήμο Νισύρου πραγματοποίησε ελεγκτής του Υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος κάλυψε τον περίοδο από το 1998 μέχρι σήμερα και - σύμφωνα με πληροφορίες των Ν.Ν. - διατάχθηκε μετά από καταγγελία συγκεκριμένου κατοίκου για οπατάλες και αδικαιολόγητες δαπάνες στο Δήμο.

Πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν διέρρησαν, ενώ σε οχετική ερώτηση ο ελεγκτής παρέπεμψε στην έκθεσή του, την οποία θα υποβάλει στην προετοιμαζόμενη του Αρχή.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

στο Μανδράκι Νισύρου, απέναντι από το συντριβάνι, επιχειρησή των πλήρως εξοπλισμένη, σε καλή τιμή.
Πληροφορίες: Χαράλ. Μανουράς - Τηλ. 6974064850.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στη Νίσυρο παραθαλάσσιο συγκρότημα από τρεις γκαρσονιέρες, στην περιοχή της Πλατείας Ηρώων, πλάι στο Δημοτικό Φούρο. Προσφέρεται και για τουριστική εκμετάλλευση. Τιμή 180.000 ευρώ. Πληροφορίες απ' τη Σοφία Χ. Αμαριώτη, στο κιν. 6972-141344 και σταθ. 22420-31159.

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

Πτυχιούχου Πανεπιστημίων Αθηνών και Tufts Βοστώνης. Μέλους της Αμερικανικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και της Εταιρείας Εμφυτευματολογίας
Οδός Αγίας Σοφίας (πρ. Γράμμου) 4 - ΡΟΔΟΣ Τηλ. 38850
Κιν. 6944-501841. Δέχεται με ραντεβού