









ΑΠ' Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ...



Από το ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Πολλά ήταν τα εμπορικά καταστήματα, που εξημερευούσαν τον κόσμο της Νισύρου...

Οι έμποροι του νησιού, με ενδιαφέρον για την πελατεία τους, αλλά και με διευρυμένο εμπορικό πνεύμα...

Νέστορας των εμπόρων του νησιού ήταν ο Μανώλης ο Παρθενιάδης, γνωστός ως ο Παρθένης...

Στο γραφείο του, στο βάθος του μαγαζιού, φιγουράριζε το μεγάλο κατάστιχο με τα βερσεδία, συνηθισμένη τακτική της εποχής...

Μεγάλος έμπορος ήταν και ο Φίλιππος (Φιλίππου), που διατηρούσε κατάστημα στο δεξιό ισόγειο του Δημαρχείου...

Ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο τότε, με τα ακυροβόλημένα μότορσιπ στην Τάβλα του Γιαλού...

Είχα την τύχη, ως μαθητής του Γυμνασίου, να εργαστώ κάποια καλοκαίρια στο μαγαζί του και ομολογώ πως διδάχτηκα πολλά πράγματα...

Μεγάλο εμπορικό ήταν και αυτό της εταιρείας «Ρουσετός - Χιώτης», στο ισόγειο του σπιτιού του Γιάνναρου...

Ως ανατέλλον εμπορικό αστέρι εμφανίστηκε τότε ο Γιώργος Φασουλαριδής (του Ιωάννη). Γιος του αιμνήστου δασκάλου Ιωάννου Φασουλαριδίου...

Και πάμε στο Γιώργη Σακελλαρίδη, το Τσουλάτο. Ήταν ο εμπορικό, που έμπαιναν οι πελάτες με τη βεβαιότητα πως θα βρουν ό,τι δεν υπήρχε στα άλλα μαγαζιά...

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ

Το πρόβλημα του προσανατολισμού, που παρατηρείται στις μεγαλουπόλεις...

Table with 2 columns: Name, Address/Description. Lists streets like Αζηΐ Πορφυρίδου, Νικητών, etc.

Σε περιορισμένη έκταση περιοχές, στα νησιά, στα χωριά κ.λπ., το πρόβλημα, που προαναφέρθηκε είναι ανύπαρκτο...

- Ονομασία Πλατειών: 1) Πλατεία Γνωμογόρα... 2) 25ης Μαρτίου... 3) Συντάγματος Δωδ/ησιών...

Ο Δωδεκανησιακός Τύπος (1848-2008) του Μιλτιάδη Λογοθέτη

Παρουσιάστηκε στη Δωδεκανησιακή Παροικία Αθηνών

Στην αίθουσα τελετών της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων...

Το έργο παρουσίασαν κατά σειράν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Μανώλης Κωνσταντινίδης και Μηνάς Αλεξιάδης...

Σημαντική θέση ανάμεσα στις καταγραφόμενες εκδόσεις κατέχουν τα Νισορικά έντυπα, που κατά καιρούς κυκλοφόρησαν...

Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, το νέο βιβλίο του Μιλτιάδη Λογοθέτη εντυπωσιάζει για την πλούσια ύλη...

Περιεχόμενο διατηρούσε και ο Γιώργης ο Κέντρης (ο Μπαρβαγιώργης), αρχικά στο Λαγκάδι και μετά στον ποταμό...

Υπήρχαν κι άλλα εμπορικά και παντοπωλεία, όπως του Λαδερού που κατ' εξοχή διακινούσε άλευρα, του Πασχαλάκη...

- 5) Οδός Αθανασίου Διάκου το στενόν Λαδερού 6) Υψηλάντου... στενόν οικίας Παρθενιάδου...

Τα ονόματα αυτά, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν, ούτε και συνέτρεξε λόγος γι' αυτό...

Οι Νισύριοι της Αθήνας τίμησαν τον Άγιο Νικήτα

Τη μνήμη του προστάτη μας Αγίου Νικήτα του Νισυρίου τίμησε κι εφέτος η Νισορική παροικία της Αθήνας...



Από τον Εσπερινό στον Άγιο Νικόλαο



Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο πέρασι στον Άγιο Νικήτα στη Νίσυρο

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Χαρτοφύλλης, απευθύνοντας ευχές στους παρισταμένους, ανέφερε ότι, την ώρα αυτή όλοι οι ανά τον κόσμο Νισύριοι στρέφουν τη σκέψη προς τη γενέτειρα Νίσυρο...

