



ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ



« Πολυβότης γάρ εις τῶν γιγάντων ὑπὸ τοῦ Διὸς βληθεὶς ἠνείχετο· Ποσειδῶν δὲ ἐπ' αὐτὸν ἀφείψας τὴν τρῖαιναν τοῦ μὲν ἡμαρτε' ἔγεγονε γὰρ νήσος τὸ βληθὲν Νίσυρος ».

«Νῆσος ἐπταστάδιος πῶς τὴν πείμετρον, ὕψηλὴ καὶ θεατροειδὴς συναπτομένη χῆμασι πρὸς τὴν ἠπειρον καὶ ποιούσα δίπολιν τρόπον τινὰ τὴν Κνίδον, κατ' αὐτὴν δὲ Νίσυρος πελαγία». (Στράβων)

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΣΥΡΙΩΝ «Ο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»
ΕΠΑΪΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γραφεία: 3ης Σεπτεμβρίου 25 (104 32 Αθήνα) ❖ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 - Περ. Γ' ❖ Αρ. φύλλου 114

ΚΑΛΩΣ ΣΑΣ ΒΡΗΚΑΜΕ, ΑΔΕΛΦΙΑ!

Με λαχάρα και νοσταλγία για την ιδιαίτερη πατρίδα τους και με αγάπη για τους συμπατριώτες τους που επέλεξαν να ζουν μόνιμα στο νησί, παίρνουν το δρόμο για τη Νίσυρο κάθε καλοκαίρι οι ξενιτεμένοι Νισύριοι. Κι έρχονται για να χαρούν τις διακοπές τους στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους, συντροφιά με τους συμπατριώτες τους κοντά σε πρόσωπα γνοστά, φιλικά και αγαπημένα. Τίποτε παραπάνω δεν ζητούν, τίποτε δεν διεκδικούν, τίποτε άλλο δεν επιδιώκουν.

Γ' αυτό και κάθε φορά πικραίνονται, νιώθουν απογοήτευση, όταν αυτά τα ανά και άδοξα δικά τους συναισθήματα προσκρούουν σε αντιδράσεις άκομφες και σε συμπεριφορές ανεπίτρεπτες μεριδίας των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι δεν κρύβουν τη δυσφορία τους, ούτε την ενόχληση που τους προκαλεί η παρουσία των ξενιτεμένων συμπατριωτών τους.

Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε σ' αυτή την κατηγορία των, κατά τα άλλα, αγαπητών συμπατριωτών μας, ότι ήταν δική τους η επιλογή να παραμείνουν «οικεία βουλήσει» στη Νίσυρο και να «φυλάνε Θερμοπύλες», όπως κατά κόρον επαναλαμβάνουν. Όπως και δική τους επιλογή θα είναι, αν αυτό δεν τους ικανοποιεί, να πάρουν τη βαλίτσα τους και να πάρουν το δρόμο για την ξενιτιά. Μένοντας όμως στο νησί, κανένας δεν τους έχει παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα και κανένας δεν τους έχει εξουσιοδοτήσει να ελέγχουν και να ρυθμίζουν το πότε θα έρθουν οι ξενιτεμένοι Νισύριοι στην πατρίδα τους, για το τί θα πουν και πώς θα συμπεριφερθούν.

Ας μάθουν λοιπόν, **μια για πάντα**, πως οι Νισύριοι της ξενιτιάς θα επισκέπτονται το νησί τους όποτε εκείνοι το θέλουν, χωρίς να ζητούν την άδεια κανενός. Γιατί αυτός είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, που έσκαψαν και πόσαν με ιδρώτα τη γη του, που εδώ είναι το σπίτι τους, οι τάφοι των γονιών τους, αλλά και τα κτήματά τους, τα οποία ήρθε τώρα η δική τους η γενιά και τα κασπαρέφει. Αν αυτό δεν τους ικανοποιεί, το πρόβλημα είναι δικό τους. Και επειδή συχνά-πυκνά ρωτάνε «**και ποιοί είναι αυτοί?**», ας μάθουν επιπέδους ότι:

➤ Αυτοί είναι εκείνοι που, όπου κι αν βρίσκονται, ανιδιοτελώς αγαπούν, φροντίζουν και ενδιαφέρονται για τη Νίσυρο, την οποία σπεύδουν πρόθυμα να βοηθήσουν κάθε φορά που εκείνη έχει την ανάγκη τους και ζητά τη βοήθειά τους.

➤ Αυτοί είναι εκείνοι που έρχονται κάθε καλοκαίρι για να τονώσουν την αγορά του νησιού προς όφελος και αυτών των ιδιών.

➤ Αυτοί είναι εκείνοι που πρόσφατα έσπευσαν να σώσουν το Μοναστήρι της Σπηλιανής από τον κίνδυνο κατάρρευσης που το απειλούσε.

➤ Αυτοί είναι οι συνεχιστές του έργου εκείνων, που στόλισαν τη Νίσυρο με έργα αγάπης και φιλοπατρίας όπως: Τα Λουτρά, για να έρθει και πάλι η γενιά η δική τους και να τα γκρεμίσει, το Σχολείο που δεν κατάφερε να τους μπάει ν' αγαπούν τους συμπατριώτες τους και να σεβαστεί την προσφορά τους, το Ζωσιμοπούλειο και τόσα άλλα.

➤ Αυτοί είναι εκείνοι που βοήθησαν το νησί στις δύσκολες ώρες της αναγκοπληθούς του, έφεραν ηλεκτρισμό, οργάνωσαν την παιδεία, την υγειονομική περίθαλψη, τη συγκοινωνία, φρόντισαν για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ιδιών και των πατέρων τους, ακόμη και συσσίτια και κατασκηνώσεις οργάνωσαν για τη δική τους υγεία.

Είναι λυπηρό ότι αυτό το μένος, απήντην εκθρόνισμα κατάφεραν να τη μεταδώσουν και στις καινούργιες γενιές. Και θα πρέπει να νιώθουν τύψεις, να νιώθουν τουλάχιστον ντροπή, βλέποντας τα παιδιά τους να ακολουθούν πιστά τη δική τους συμπεριφορά, προς άτομα στα οποία ταιριάζει μόνο σεβασμός.

ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

➤ Υποχέσεις χωρίς αντίκρισμα - Υποχρεώσεις χωρίς ενδιαφέρον

Έχει λυπηρό ότι αυτή τη φορά τα προεκλογικά μαλακόνια από υποσχέσεις, εξαγγελίες και μεγαλεπήβολα σχέδια. Όλα τα εκκρεμή προβλήματα επιστρατεύθηκαν και για όλα τα μεγάλα προβλήματα η λύση ήταν έτοιμη. Μια λύση που χρόνια τώρα την ακούμε, αλλά δεν την βλέπουμε. Όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία!

Πέρα όμως από τον τομέα των κτηριακών υπάρχουν και άλλα εξίσου σοβαρά, αν όχι σοβαρότερα, θέματα, που πρέπει κάποτε να απασχολήσουν την τοπική αρχή, αλλά και όλους τους αρμόδιους τοπικούς παράγοντες. Θέματα κοινωνικής φροντίδας, ψυχαγωγίας, επιμόρφωσης, συμπεριφοράς. Θέματα καθοδήγησης και προστασίας της νεολαίας, ιδιαίτερα από κάποια φαινόμενα ηθικής κατάπτωσης, τα οποία μάλιστα αντί να προβληματούσονται, αντιμετωπίζονται ως φαινόμενα φαιδρά και ευτράπελα. Είναι μεγάλη η ευθύνη που συνεπάγεται η αποσιώπηση και η αδιαφορία απέναντι σε τέτοια μορφή περιστατικά, όταν μάλιστα εκδηλώνονται σε περιορισμένη κοινωνία, όπως αυτή του νησιού μας.

Καλά και αναγκαία τα έργα, όμως προέχει η δομή της κοινω-

νίας στην οποία αυτά θα παραδοθούν. Και αυτό ας μη διαφεύγει της προσοχής των αρμόδιων τοπικών φορέων.

➤ Ήμες όμως απουσιάζουμε

Από τα παλιά τα χρόνια και μέχρι σήμερα προσδίδουν με την παρουσία τους ιδιαίτερο τόνο στο πανηγύρι της Σπηλιανής οι προσκυνητές από την Κω και κυρίως από τα απέναντι γειτονικά χωριά, από τα οποία προέρχονται και οι Νιαμερίτισσες. Γ' αυτό και οι παλαιότεροι συμπατριώτες μας σε ανταπόδοση, και μάλιστα σε εποχές που η συγκοινωνία ήταν ανύπαρκτη, ναύλωναν καϊκι για να πάνε στα πανηγύρια του Αη-Γιάννη στην Κεφαλό και της Παναγίας στην Καρδάμενα, στις 29 Αυγούστου και στις 8 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Σήμερα που οι συγκοινωνίες είναι ιδανικές, οι νεο-Νισύριοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ' αυτά τα πανηγύρια. Και όμως λόγω αμοιβαιότητας επιβάλλουν να επανέλθει η ωραία αυτή συνήθεια, σε ανταπόδοση της προσέλευσης εκείνων στο δικό μας πανηγύρι.

Προτείνουμε και πέρα κι εφέτος στο Σύλλογο Γυναικών Νισύρου να οργανώσει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Καρδάμενα, όμως η πρόταση έμεινε αναπάντητη. Ας το καλοσκεφθούν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις και οικονομικά οφέλη

Ριζικές αλλαγές επέρχονται στον τομέα της Αυτοδιοίκησης με το σχέδιο «Καλλικράτης», που ήδη έχει γίνει Νόμος του Κράτους και προχωράει για εφαρμογή.

Βασικός στόχος είναι η συρρίκνωση των ανά τη χώρα αυτοδιοικητικών φορέων στα απολύτως αναγκαία επίπεδα, με τελική επιδίωξη την καλύτερη οργάνωση της διοικητικής μηχανής αλλά και τον περιορισμό των λειτουργικών αναγκών, στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης.

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης»:

• Καταργούνται οι υπάρχουσες έως τώρα 13 Κρατικές Περιφέρειες και δημιουργούνται στη θέση τους 7 Διοικήσεις, με διοριζόμενο στην καθεμία διοικητή.

• Οι μέχρι τώρα 57 Νομαρχίες της χώρας συγχωνεύονται σε 13 και μετονομάζονται Περιφέρειες, με αιρετό για την καθεμία Περιφερειάρχη, ενώ

καταργούνται τα 19 Επαρχεία.

• Οι 1.034 δήμοι, που δημιουργήθηκαν με το σχέδιο «Καποδιστριας», περιορίζονται σε 325, με αιρετό για τον καθένα Δήμαρχο, στον οποίο παρέχονται διευρυμένες αρμοδιότητες.

• Η θητεία όλων των αυτοδιοικητικών αρχών καθορίζεται πενταετής και η διεξαγωγή των εκλογών, αρχής γενομένης από το 2014, θα συμπίπτει με αυτή των Ευρωεκλογών. Επομένως, η θητεία των αυτοδιοικητικών αρχών, που θα προκύψουν από τις προσεχείς εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, θα διαρκέσει τριάντισι χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

• Από το 2014 οι εκλογές θα διεξάγονται κατά μήνα Ιούνιο και η εγκατάσταση των εκλεγμένων θα

γίνεται τον αμέσως επόμενο Σεπτέμβριο, ώστε ο προϋπολογισμός του Δήμου να συντάσσεται από τη νέα διοικητική αρχή.

Εξάλλου, το σχέδιο «Καλλικράτης» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και προβλέπει γι' αυτό το σκοπό ειδικά μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι και τα παρακάτω:

➤ Καθιερώνεται σε κάθε Δήμο ο θεσμός του «Συμπαράστατη του Δημότη», με αποστολή την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αυτοδιοικητικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών των δήμων από ανάλογες προσφυγές.

➤ Δημιουργούνται στις γειτονίες και στα διαμερίσματα κάθε δήμου συμπληρωματικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την εξυπηρέτηση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσέλευσης προς το δήμο ή τα κεντρικά ΚΕΠ.

➤ Καθιερώνεται η «Κάρτα Δημότη», η οποία θα συμβάλει στην άμεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.

Παράλληλα όμως αλλάζει και διαμορφώνεται ένα νέο πεδίο δράσης των δήμων, στους οποίους παραχωρούνται 223 συνολικά νέες αρμοδιότητες, από τις οποίες οι 92 αμέσως μετά την εφαρμογή του νέου σχεδίου, δηλ. από την 1η Ιανουαρίου 2011 και οι υπόλοιπες 131 από το 2013.

Συγκεκριμένα, στους δήμους περιέρχονται, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικών παροχών, υγείας, πρόνοιας, παιδείας, περιβάλλοντος. Οι σοβαρότερες εξ αυτών είναι οι αρμοδιότητες σε θέματα:

➤ Έκδοσης οικοδομικών αδειών, με ευθύνη για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων μελετών, για κατασκευές αυθαιρέτων και επιβολή ανόλογων προστίμων.

➤ Παρακολούθησης του προγράμματος Καθαρές ακτές - Καθαρές θά-

λασσες.

➤ Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας-ανακύκλωσης, δημιουργίας ΧΑΔΑ.

➤ Συντήρησης-βελτίωσης οδικών δικτύων, ρύθμισης θεμάτων οδικής συγκοινωνίας.

➤ Αντιμετώπισης θεμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως διενέργεια εμβολιασμών, κανόνες υγιεινής στα σχολεία, άδειες λειτουργίας ιδρυμάτων πρόνοιας.

➤ Αντιμετώπισης θεμάτων σχολικής στέγης, συντήρησης σχολικών εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά την επίτευξη των οικονομικών επιδιώξεων, σύμφωνα με έκθεση του Γεν. Λογιστηρίου, από τη νέα κατάσταση που δημιουργείται στο χώρο της Αυτοδιοίκησης θα προκύψει ετήσια εξοικονόμηση 1.185.000.000 ευρώ από τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την ορθολογική αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων. Ενώ από τη σύμπτωση των εκλογών με τις ευρωεκλογές εξοικονομούνται 75.000.000 ευρώ σε κάθε εκλογική περίοδο.

Σημαντικοί επίσης είναι οι πόροι που εξοικονομούνται από την επερχόμενη μείωση κατά το ήμισυ των 16.150 δημοτικών συμβουλίων, που εκλέγονται μέχρι τώρα στους παλαιούς δήμους καθώς και των 195 θέσεων Αντινομαρχών, αλλά και από τη μείωση σε 703 τών έως τώρα 1.496 νομαρχιακών συμβουλίων και σε 25.000 των έως τώρα 50.000 θέσεων πολιτικού προσωπικού. Το ίδιο θα συμβεί και από τον περιορισμό σε 20.000 των μέχρι τώρα 60.000 μελών των διοικητικών συμβουλίων τους.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, ο ελάχιστος αριθμός των κατοίκων για κάθε δήμο είναι 10.000, εκτός από τα νησιά, καθένα των οποίων και άσχετα από τον πληθυσμό του αποτελεί ανεξάρτητο δήμο.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Νίκος Καρακωνσταντίνος και πάλι Δήμαρχος



Ο Νίκος Καρακωνσταντίνος επανεξελέγη Δήμαρχος Νισύρου στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του νησιού ανανέωσε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του σημερινού Δημάρχου με ψήφους 522 έναντι 495 του αντιπάλου συνδυασμού του Βασίλη Πάχου. Παρά την προσέλευση μεγάλου αριθμού από τους εκτός Νισύρου ψηφοφόρους - ακόμα και από την Αμερική είχαν έρθει - η αποχή σημείωσε ρεκόρ και αυτή τη φορά, φθάνοντας στον αριθμό 1.194, επί συνόλου εγγεγραμμένων 2.247.

Αναλυτικά, τὰ κατά εκλογικό διαμέρισμα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Διαμέρισμα	Εγγεγραμμένοι	Ψήφισαν	Έγκυρα	ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΧΟΣ
Μανδραζαίου	1.334	757	735	375	360
Πιάλων	569	210	198	111	87
Νικιών	344	86	84	36	48
ΣΥΝΟΛΟ	2.247	1.053	1.017	522	495

Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέχθηκαν, κατά αριθμό ψήφων:

Από το συνδυασμό Καρακωνσταντίνου οι: Μαρία Κιτρινα, Γιάννης Παπαδάκης, Γιάννης Καραγιάννης, Αντ. Καρακωνσταντίνος, Μιχ. Χαρίτος, Ευθ. Ασημακόπουλος, Νικ. Ορσάρης, Ευγ. Καζάντης.

Από το συνδυασμό Πάχου οι: Βασ. Πάχος, Γεώργ. Αμαριώτης, Γιάν. Κουλάκης, Δέσπ. Μελαχροινάκη, Ιάκ. Χατζηνικολαου.

Φωτογραφικό Αρχείο



NISIRO (Egeo). - Porto Vecchio e Monastero Spilianes

Το Λευκαντιό
πριν την Προβέζα
του 1941,
με φόντο
τον «Οξό»
και φωτοστέφανο
το Μοναστήρι
της Σπηλιανής.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Με την παρουσία, ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης, του συμπατριώτη μας Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργου Νικητιάδη, συνοδευμένου από τη Γεν. Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου κ. Λίνα Μενδώνη, έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Νισύρου, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.



Φθινόπωρο 1997. Ο αξιωματικός Νίκος Γιαννιδής θέτει τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του Μουσείου.

Στην τελετή των εγκαίνιων, που οργανώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, παραβρέθηκαν: Ο Δήμαρχος επικεφαλής των λοιπών τοπικών Αρχών, διευθυντικά στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τα μέλη της οικογένειας Γιαννιδή, με δαπάνη της οποίας ανιέρχεται και προσφέρθηκε ως δωρεά στο Υπουργείο Πολιτισμού το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο, και πολλοί κόσμος.

Μιλώντας μετά τον Αγιασμό, ο κ. Νικητιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση σήμερα που ως Υφυπουργός καλούμαι να εγκαινιάσω το λαμπρότερο πολιτιστικό επίτευγμα που έχουμε να παρουσιάσουμε στη Νίσυρο. Ένα αρχαιολογικό μουσείο που αναδεικνύει με τα εκπληκτικά του εκθέματα τη ιστορία του πολιτισμού και την ελληνικότητα του νησιού. Ο κάθε επισκέπτης σ' αυτή την έκθεση, που διαρθρώνεται σε ενότητες οι οποίες καλύπτουν όλη την ιστορική διαδρομή της Νισύρου, από την προϊστορία έως τη μεταβυζαντινή περίοδο, θα μείνει έκπληκτος από το ωραίο, το μεγάλο και το αληθινό που θα ανακαλύψει στις αίθουσές του...».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε, εκ μέρους της Πολιτείας και του Πρωθυπουργού, την οικογένεια Γιαννιδή, εξήρε τη φιλοπατρία και τη γενναιοδωρία της, επαινέσε την προσφορά της και δήλωσε προς τα παρόντα μέλη ότι η προσφορά αυτή θα τιμηθεί σε ειδική τελετή, που θα οργανωθεί στην Αθήνα από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και θα απονεμίσει ειδική τιμητική διάκριση.

Ο κ. Νικητιάδης δεν παρέλειψε να εξάρει και το ενδιαφέρον της προϊσταμένης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Μελίνας Φιλήμονος η οποία, όπως είπε, έβαλε την ψυχή της για την ολοκλήρωση της οργάνωσης και της λειτουργίας του Μουσείου.

Εκπρόσωποι της οικογένειας Γιαννιδή, που πήραν στη συνέχεια το λόγο, αναφέρθηκαν με συγκίνηση στην απόφαση των αξιωματικών γονιών τους, οι οποίοι, όπως είπαν, είχαν τάξει ως σκοπό της ζωής τους την ανέγερση του μουσείου, για να συγκεντρωθούν, να προστατευθούν και να προβληθούν στο ευρύ κοινό τα ευρήματα του αρχαιολογικού θησαυρού και της πολιτιστικής παράδοσης των προγόνων μας, και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους γιατί αυτό το όνειρο έγινε ήδη πραγματικότητα.

Όπως είναι γνωστό, το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νισύρου εγκαινιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο κατά την επίσκεψή του στη Νίσυρο για τον επίσημο εορτασμό των 600 χρόνων της Ι. Μονής Παναγίας Σπηλιανής, τον Αύγουστο του 2001. Με την ευκαιρία μάλι-

στα του γεγονότος αυτού, απένειμε στον δωρητή του κτηρίου Νίκο Γιαννιδή, ως εκπρόσωπο και των δύο αξιωματικών συνδωρητών αδελφών του Αρμόδιου και Σταύρου, το οφίκιον του Αρχοντος Ακτουαρίου.

Ακολούθως το κτήριο υπέστη κάποιες απαραίτητες μετατροπές, μετά την ολοκλήρωση των οποίων και με τη φροντίδα της ΚΒ' Εφορείας Προϊστορι-



Φθινόπωρο 2010. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού-Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης ανάμεσα στο Δήμαρχο Ν. Καρακωνσταντίνο και τη Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Λίνα Μενδώνη εγκαινιάζει το Μουσείο.

κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το Μουσείο στέγασε εκθέματα, που καλύπτουν ήδη την ιστορική διαδρομή της Νισύρου από την προϊστορική έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο. Τα εκθέματα προέρχονται από τις σωστικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν στο νησί κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας, αλλά και αργότερα από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, ενώ πολλά μαρμάρια μέλη αποτελούν αντικείμενο περιουλογής ή παράδοσης από Νισυρίους, τους οποίους «διακρίνει η αγάπη για τις αρχαιότητες του νησιού τους», όπως δηλώνουν παράγοντες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.



Ο κ. Γ. Νικητιάδης προσφέρει εικόνα της Παναγίας στον Γιάννη Γιαννιδή, εκπρόσωπο της οικογένειας.

Το Μουσείο άνοιξε επίσημα τις πύλες του από το Μάιο του 2009, λειτουργεί με εποχικό προσωπικό, συγκέντρωσε δε το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών τόσο πέρισι όσο και εφέτος το καλοκαίρι – σε 7.000 είχαν φθάσει ως το τέλος του περασμένου Αυγούστου – οι οποίοι με επαινετικά και εγκωμιαστικά σχόλια αποτυπώνουν στο βιβλίο επισκεπτών τις εντυπώσεις τους, την ικανοποίησή τους και το θαυμασμό τους, γιατί σ' ένα τόσο μικρό νησί συνάντησαν ένα τόσο μεγάλο πολιτιστικό πλούτο κι ένα τόσο πολύτιμο αρχαιολογικό θησαυρό.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Μετά τα επίσημα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου, οι επίσημοι επισκέπτες του νησιού μας, συνοδευόμενοι από τις τοπικές Αρχές και κατοίκους, επισκέφθηκαν δύο ακόμη έργα πολιτισμού, που πρόσφατα αναστηλώθηκαν, διαμορφώθηκαν και κατέστησαν επισκέψιμα για το κοινό.

Το ένα από τα έργα αυτά είναι το Παλιόκαστρο, δηλ. η αρχαία οχυρωμένη ακρόπολη του νησιού

που, όπως δηλώνουν οι αρχαιολόγοι, αποτελεί μια από τις καλύτερα σωζόμενες αρχαίες οχυρώσεις του Αιγαίου χώρου. Χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα και διακρίνεται για τη στιβαρή και εντυπωσιακή κατασκευή του από ηφαιστειογενή μαύρη πέτρα, τον βασιλικό ανδρείτη. Πρόσφατα αναστηλώθηκαν δύο πύργοι του τείχους, αποκαταστάθηκαν τα τμήματα που κινδύνευαν να καταρρεύσουν και το τείχος σε πολλά σημεία ανέκτησε το επιβλητικό του ύψος. Ο χώρος μέσα και έξω από το μνημείο καθαρίστηκε, διαμορφώθηκε και έγινε προσβάσιμος στους επισκέπτες. Πρόκειται για ένα σημαντικό αναστηλωτικό έργο, το οποίο έχει τιμηθεί με έπαινο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δεύτερο έργο είναι η εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης στη θέση Καρδιά της Νισύρου. Κατά τη γνώμη των αρχαιολόγων, πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους και κομψότερους ναούς στα Δωδεκάνησα, κτισμένο στον σχετικά σπάνιο για την περιοχή αρχιτεκτονικό τύπο, του σταυροειδούς εγγεγραμ-



Πανοραμική άποψη του Παλιόκαστρου (αεροφωτογραφία).

μένου, Χρονολογείται – σύμφωνα με τα λείψανα του τοιχογραφικού διακόσμου που σώζεται στο εσωτερικό της εκκλησίας – στις αρχές του 12ου αιώνα. Με τη φροντίδα της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και τη χρηματική συμβολή των Υπουργεί-

ων Αιγαίου και Πολιτισμού, ξεκίνησε η αναστήλωση και στήριξη του μνημείου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2009.

Οι Αφοί Γιαννιδή και η δωρεά για το Μουσείο Νισύρου 450 εκ. δραχ.

Από την εφημερίδα «Το Βήμα της Κω» αντιγράψουμε το οχόλιο που ακολουθεί, το οποίο δημοσιεύθηκε με τον παραπάνω τίτλο:

«Η σπουδαία δωρεά για το Μουσείο της Νισύρου από την οικογένεια Γιαννιδή (ύψους 450 εκατ. δραχμών) ξαναφέρει στην επικαιρότητα τις έννοιες δωρητής - ευεργέτης - ευπατρίδης. Ιδιαίτερα στην Κω και σε αντίθεση με άλλα μέρη, το «είδος» αυτό σπανίζει, παρά το γεγονός ότι στο νησί μας δεν είναι λίγοι αυτοί που κυριολεκτικά θησαύρισαν τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν δίνουν ούτε τ' αγγέλου τους νερό...»

Θυμάμαι τον τελευταίο των «μεγάλων» Γιαννιδηδών σε μια συνέντευξη που μου έδωσε, να λέει και να το πιστεύει: «Από τον τόπο που ζεις και κερδίζεις χρήματα, ένα μέρος από τα κέρδη σου πρέπει να τα επιστρέφεις στην τοπική κοινωνία...».

Ψιλά γράμματα...



Η εκκλησία της Φανερωμένης στο στάδιο της αναστήλωσης.

ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ



Πένθος κτύπησε κι αυτό το πρωινό η καρδιά του νησιού μας. Κι «οι κόσμοι εμείνανε βουβοί» – όπως θά 'λεγε κι αυτή τη φορά ο ποιητής – καθώς διαλαλούσε απ' άκρη σ' άκρη το θλιβερό μαντάτο. Ο Παναγιώτης Κατσιματίδης δεν υπάρχει πια στη ζωή. Ένας νέος άνθρωπος, δυναμικός, ολοζώντανος, με χίλια-δύο όνειρα για τη ζωή, που λίγο καιρό πριν η αγάπη του κόσμου τον ανέδειξε Δήμαρχο του νησιού, αυτός που ως τώρα βρισκόταν στην παρέα

μας και χαϊρόμασταν τη συντροφιά του, τώρα έχει φύγει για πάντα από κοντά μας για την άλλη ζωή.

Βαρύ το πένθος, αβάσταχτος ο πόνος, αγιάτρευτη η πληγή που άνοιξε αυτό το αποτρόπαιο θανατικό κτύπημα. Κλαίει και πενθηφορεί όλο το νησί. Θρηνηλόγησε και πάλι η τοπική μας μούσα, σέρνοντας αργόσυρτα το μοιρολόι της «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα...». Κι ο ήχος του έφτασε πέρα μακριά, φέρνοντας το θλιβερό μήνυμα σ' όλους τους ξενιτεμένους του νησιού, που με θλίψη και πόνο δέχθηκαν. Γιατί;

Ο Παναγιώτης ο Κατσιματίδης είχε καταξιώσει στη συνείδηση των συμπατριωτών του ως άτομο έντιμο, με γνώση και πείρα, με σοβαρή σκέψη, με οραματισμούς και ανησυχίες, ως άνθρωπος εθικός στις αποφάσεις του και μεθοδικός στις ενέργειές του. Και μ' αυτά τα εφόδια άσκησε επί 8 χρόνια τα δημαρχιακά του καθήκοντα και άφησε πίσω του έργο, που ακόμα και τώρα αποδίδει καρπούς.

Με τη μεγαλοψυχία εξάλλου και την ανεξικακία που τον διέκρινε, αντιμετώπισε με στωικότητα και συγκράτηση όλες τις κακόβουλες αντιδράσεις και τα πσιώπλατα φτηνά αντιπολιτευτικά κτυπήματα, που δέχτηκε στη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας του.

Γιατί είναι αλήθεια, αγαπητέ μου Παναγιώτη, πως γεύτηκες πικρά ποτήρια, πληγώθηκες, λιοιδορήθηκες, συκοφαντήθηκες, σπυλώθηκες από ανθρώπους που δεν άντεξαν στην ιδέα πως έχασαν τη νομή της εξουσίας, ούτε και σε κάποιες συγκρίσεις, αποκλυπτικές της αδυναμίας και της ανεπάρκειας, με την οποία ασκούσαν μέχρι τότε. Ακόμα και στο εδωλό βρέθηκες, για να λάμψει όμως και εκεί η αλήθεια.

Στην πορεία του χρόνου η προσφορά σου σε δικαίωσε και σε καταξίωσε στη συνείδηση της υγιώς σκεπτόμενης πλειοψηφίας των συμπατριωτών σου, η δε υστεροφημία σου επιβεβαιώνει ότι παρήγαγες μια δυναμική εφεδρεία, ένα υπολογίσιμο κεφάλαιο, στο οποίο θα μπορούσε να ελπίζει η Νίσυρος. Όμως με το θάνατό σου το νησί μας έγινε φτωχότερο και το κενό που άφησες δυσαναπλήρωτο.

Εύχομαι, αγαπημένε μου εξάδελφε Παναγιώτη, ο Θεός, που τόσο πρόθυμα σε κάλεσε κοντά του, να σε ανταμείψει κατά τα έργα σου και να σε αναπαύσει στους κόλπους του. Να χαρίσει δε υπομονή και παρηγοριά στη χαροκαμένη Άννα σου, σ' αυτόν τον άγριο φύλακα-άγγελό σου στις δύσκολες ώρες που πέρασες, και στα απαρνήθηρα παιδιά σου, που αδυνατούν να πιστέψουν πως σε έχασαν για πάντα.

Θα σε διατηρώ πάντοτε ζωντανό στη σκέψη μου και στην καρδιά μου.

Γιάννης Χαρτοφύλης

Χαιρετισμός στον Θεό Αντώνη τον Κατσιματίδη



Αγαπημένε, πολυαγαπημένε μου θεΐε, αγαπητέ μου φίλε, θεΐε Αντώνη,

Αποχαιρετά η οικογένειά σου, όλοι εμείς, τον καλό σύζυγο, το στοργικό πατέρα, τον αγαπημένο θεΐο και αδελφό. Αποχαιρετούν οι φίλοι ένα πιστό, ειλικρινή και πρόσχαρο φίλο. Αποχαιρετά η Νίσυρος ένα αξιοτέκνο της.

Όλοι οι φίλοι σου, οι συγγενείς και η Νισυρική παροικία έχουν έρθει γύρω από το φέρετρό σου να σε αποχαιρετήσουν και να εκφράσουν την εκτίμησή τους στο πρόσωπό σου και στην προσφορά σου στη λατρευτή μας πατρίδα Νίσυρο. Εγώ μπορώ να μην είμαι εκεί, αλλά το μυαλό μου, η ψυχή μου και ο λογισμός μου βρίσκονται μαζί σου.

«Ο θάνατος του κάθε ανθρώπου με λιγοστεύει εμένα, γιατί είμαι αξεδιάλυτα δεμένος με την ανθρωπότητα. Γι' αυτό μη στέλνεις ποτέ να ρωτήσεις «για ποιόν χτυπά η καμπάνα;» Η καμπάνα χτυπά για σένα», είχε γράψει κάποτε ο John Donne.

Αγαπημένε μου θεΐε Αντώνη, η καμπάνα της Παναγίας Σπηλιανής στο καμπαναριό που εσύ έφτιαξες, κτυπάει σήμερα όχι μόνο για σένα, αλλά και για όλους μας. Ο απροσδόκητος θάνατός σου που μας έχει συγκλονίσει, μας λυγοστεύει όλους μας, γιατί χάσαμε έναν από εμάς, ένα μοναδικό θεΐο, αδελφό, πατέρα, ένα καλό φίλο, ένα πλατύ χαμόγελο, μια καλή καρδιά, μια απέραντη καλοσύνη. Η μορφή σου, το μελίχιο ύφος σου και ο καλός σου λόγος θα μείνουν πάντοτε στη μνήμη όλων μας.

Νικήθηκες στον αγώνα με το θάνατο, όπου κανείς δεν βγαίνει νικητής. Κέρδισες όμως την καταξίωση στον αγώνα της ζωής και θα παραμείνεις στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Με την αξία σου, και όχι με ξένες πλάτες, περήφανα «περπατούσες μέσ' στις ζωής τις στράτες», όπως τραγούδησε και ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης, και περήφανα πορεύεσαι τούτη τη στιγμή για τη στενή σου κατοικία, αφήνοντας πίσω μόνο φίλους.

Ξεκίνησες από τη Νίσυρο φτωχός και ορφανός, με τρύπια παπούτσια και στην Αμερική κατάφερες να αποκτήσεις οικονομική ευμάρεια. Δεν έχασες όμως ποτέ τον τόπο που σε γέννησε και με τις προσφορές σου στη Νίσυρο μας, μας έκανες όλους υπερήφανους. Η οικογένειά σου, η σύζυγός σου, η θεΐα η Πόπη, η Ανθούλα και ο Γιώργος, όλοι εμείς, χάνουμε τον άνθρωπό μας. Η Νίσυρός μας χάνει ένα φανατικό τέκνο και έναν ευεργέτη.

Αγαπημένε μου θεΐε, ήσουν τυχερός που είχες, στο ταξίδι σου στη ζωή, σύντροφο τη θεΐα Πόπη, αυτήν τη θαυμάσια και δυνατή γυναίκα με την οποία πορεύτηκες στη ζωή μέσα από χαρές και λύπες και μεγαλώσατε τον Γιώργο, την Ανθούλα, τον Γιάννη και τον Μιχάλη. Η θεΐα Τύχη όμως, που δεν ανταμείβει τους ανθρώπους με βάση τις αγαθές τους προθέσεις, σε χτύπησε τόσο σκληρά και πήρε από κοντά σου τον Γιάννη και τον Μιχάλη σου. Η ζωή σας μαύρισε. Τώρα θα είσαι για πάντα μαζί τους.

Υπάρχει όμως για όλους μας μια παρηγοριά: Για τη θεΐα Πόπη που σε θηρηΐ, ότι ήταν η σύντροφος ενός σπουδαίου ανθρώπου και τα παιδιά σου, παιδιά ενός καλού πατέρα, για μένα δε ότι είχα ένα μοναδικό θεΐο, φίλο και συμπαράστατη, για όλους δε τους φίλους και συμπατριώτες που σε θηρηΐνουν, ότι γνώρισαν έναν άνθρωπο καλό κι αγαθό.

Σου απευθύνω το ύστατο χαιρετί. Το κενό που αφήνεις είναι πολύ μεγάλο. Θα μου λείψεις αφάνταστα, θα μου λείψει η αγάπη σου, θα μου λείψει η γνώριμη φωνή που μου τηλεφωνούσε όπου κι αν βρισκόμουν. Θα μου λείψουν οι μακροσκελείς συζητήσεις μας για τη Νίσυρο και κυρίως για τις εκλογές. Θα μου λείψεις υπερβολικά, πολυαγαπημένε μου θεΐε.

Να μου φιλήσεις τον Μιχάλη και τον Γιάννη που χάσαμε τόσο νωρίς και να δώσεις πολλά χαιρετίσματα και μια αγκαλιά στο φίλο Παναγιώτη, που χάσαμε πριν λίγες μέρες.

Γεια χαρά, θεΐε Αντώνη. Να είναι ελαφρύ το χόμα που θα σε σκεπάσει. Θα σε θυμάμαι για πάντα.

Ο αγαπημένος σου ανηψιός, Χριστοφής

«ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ»

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

• **Ιδιοκτησία - Έκδοση:**

Συλλόγου Νισυρίων

«ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»

3ης Σεπτεμβρίου 25 ΤΚ 10432 Αθήνα
Τηλ.: 210/52.24.463

• Διευθυντής - Συντάκτης

Υπεύθυνος έκδοσης:

ΓΙΑΝ. ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ

Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Κανάρη 4 - 154 51 Ν. Ψυχικό

Τηλ. - Fax: 210/67.17.671

• Συνδρομές - Εμβάσματα:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΑΚΕΛΑΡΙΑΝΗΣ

Σπάρτης 29 - 17123 Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210/9337899

• Αντιπρόσωποι

Ρόδου: Ν. Μανουδής

Κω: Λουκία Παλιθίδη

Νισύρου: Μιχ. Βεζυρογιάννη

Σίδονη: Νικ. Γιαννιδής

• **ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ**

Εσωτερικού Ένφω 10

Εξωτερικού Ένφω. 25

• Τυπογραφείο:

ΝΙΚΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ

Γερανίου 7 - Αθήνα,

Τηλ.-Fax: 210/5233965

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΣΥΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΘΑΨΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΞΥΝΗΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ ΕΦΕΤΟΣ

Κεφαλή της Δωδεκάνησος η Ρόδος, ψυχή της ιερή, η Πάτμος ποδιά της, η Κάσος και η Κάρπαθος. Χέρια και ποδιά της, η Κως, η Κάλυμνος, η Λέρος και τα λοιπά νησιά: μα η καρδιά της Δωδεκάνησος, σχήματι και πράγματι, είναι η Νίσυρος και τι καρδιά!

Μια εκθεματική καρδιά διατηρητέας ομορφιάς πανίδας και χλωρίδας όλων των χρωμάτων και των αποχρώσεων, ένας θρίαμβος με λύχνα του αγρού μέχρι δρυν παλιών αλσών και ιερών σηκών, με αίγες ημίαιγες και πέρδικες πλουμιστόπτες, που σε ξυπνούνε το πρωί, που βγαίνουν μπρος στο δρόμο σου, σου ρίχνουν μιά ματια ιεροεξεταστικά κι ευθύς κάνουν φτερό, και δραπετεύουν...

Αυτή τη Νίσυρο διάλεξε φέτος για να περάσω τις διακοπές μου οικογενειακά, αλλά και προσκομιματικά, αφού είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η γεννησιμιά μου γη, ο τόπος ο παραδεισένιος, ο εμός. Και χάρηκα όχι μόνο την αρχοντιά και την ομορφιά του, αλλά και την εξέλιξη του σε όλα, όλα που πάνε να την κάμουν μια περιζήτητη ναυαρχίδα τουρισμού σε όποιον αποζητά την ησυχία, το λιθρίνι στο πιάτο του από το μονοάγκιστρο του «παρά θην αλόε» εστιατορίου των Πάλων και των Βράχων της Σηπλιανής Χάρης, αλλά και την ικανοποίηση της πνευματικής και ψυχικής μου δίψας, με παρακλήσεις μικρές και μεγάλες του δεκαπενταύγουστου στη Θεομήτορα, με πανηγύρια και τραπέζια αγάπης, όπου συντρώνε και συμπίνουν και συνοεράζονται όχι μόνο θεόφρονες ενήλικες και γέροντες, αλλά και νέοι ερωτευμένοι με τις πατρικές τους παραδόσεις, φερμένοι από το τετραπέρατο της διασποράς των Νισυρίων της δεκαετίας κυρίως του 1955-65. Από κοντά ήταν και οι γιγνευείς νέοι και το τίμησαν με την ψυχή τους το πανηγύρι και το γλέντι, που λέγεται Νίσυρος εν θερμώ, του μελτεμιού, του εκτασιασμού, της περισίεψης και του δέους, γιατί η Νίσυρος με το ηφαίστειο της σου προκαλεί πρωτόγονο δέος. Με τα ιαματικά ρείθρα της σε νεάζει, με την γλυκευδίστικη φιλοξενία της σε κάνει ήμερο σαν αρνί, παιδί ξανά αθώο, που το λεν στη ντοπολαλιά τους οι Νισύριοι, αβραθά...

Λόγια, λόγια, θα μου πείτε, και όμως είχα την ευλογία και την ευτυχία να ζήσω αυτά που σας γράφω. Συνέφαγα όχι μόνο με τον πρώην υπουργό Αιγαίου κ. Σφυρίου και τον υφυπουργό Τουρισμού κ. Νικητιάδη, συμπροσευχήθηκα όχι μόνο με ανθρώπους του πνεύματος, όπως οι κ.κ. Γιάννης Χαροτοφύλης, Ιωάννης Λογοθέτης, Νικήτας Μαστρογιάννης, συλλειτούργησα όχι μόνο με το νέο Δεσπότη Κω και Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ, μα και με πλήθος λαού μικρών και μεγάλων, που σου εφίπιαχναν ενθουσιαστικά κάθε στιγμή την διάθεση.

Ένα φτενόπεστο μικρό, και γλυκό Νισυρίκις συκιάς σύκο, σαν επιδόρπιο-κέρασμα κιάλας του εστιατόρα, ένα πιατάκι μικροσκοπικές «κοχλάκων γαριδούλες» για την όρεξη, κέρασμα κι αυτό του εστιατόρα, λίγα καθαρισμένα φραγκόσυκα, λίγη σαλάτα με κάππαρη, σου κάνουν κυριολεκτικά την καρδιά σου ζάχαρη και τη γλώσσα, γλώσσα ευχαριστίας και δεν πιστεύεις πως στην εποχή μας υπάρχει ακόμα μια τέτοια Εδέμ, που λέγεται Νίσυρος και Νισυρίκο δωρικό και ρωμαϊκό ήθος.

Είχα επίσης την ευτυχία να εγκαινιάσω και να μείνω στο νεότευκτο ξενοδοχείο του Συλλόγου «Παναγία Θερμιανή», το λεγόμενο και Νισυρίκο Σπίτι, ή ξενοδοχείο των Πάλων, που βρίσκεται στο πιο κεντρικό και ποιητικό σημείο του μοναδικού κολπίσκου του νησιού και αυτό ήταν που μ' έκαμε να πω φεύγοντας ευτυχής από τη Νίσυρο μου, άφοβα, το «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα», μαζί με ένα στίχο-κύκλιον άσμα του προσκυνηματός μου τόσον αυτού του καλοκαιριού που μας πέρασε, όσο και του περάσματός μου από την ζωή αυτού του κόσμου.

Χαίρε Νίσυρος, γλαρόνι μισοπέλαγο, γκρεμοθεμιέλωτο σκήνωμα, έκθεμα θριαμβευτικό της «εν θερμώ» διάγουςας πάντοτε Δωδεκανησιακής λωϊας μας Γης.

Γεώργιος Ι. Διαμαντόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της «Εταιρείας Νισυριακών Μελετών»

Το Νοέμβριο του προσεχούς έτους 2011 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που 24 καλοί συμπατριώτες μας της Αθήνας ίδρυσαν την Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, ως έκφραση της αγωνίας και του ενδιαφέροντός τους για την τύχη της πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού.

Από τότε πέρασαν 50 χρόνια προσφοράς της Εταιρείας στο νησί μας και οι αποτελούντες κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της επιδιώκουν να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο των προκατόχων τους.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που προγραμματίζουμε για την επέτειο των 50 χρόνων, η Εταιρεία μας ανήρτησε στην ιστοσελίδα της σε ψηφιακή μορφή, όλες τις εκδόσεις της. Εικοσιεπτά ογκώδεις τόμοι, το σύνολο δηλαδή των εκδόσεών μας, (με εξαίρεση το Αρχείο της Σηπλιανής που για διαφόρους λόγους προς το παρόν δεν ψηφιοποιήθηκε), βρίσκονται ήδη στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται, από την Αλάσκα ως το Κέιπ Τάουν και από το Τόκιο ως το Μπουένος Άιρες, για μελέτη ή και εκτύπωση οποιουδήποτε άρθρου.

Εκτός όμως από τις εκδόσεις μας, στην ιστοσελίδα υπάρχουν ανηρτημένα και πολλά άλλα άρθρα και δοκίμια που έχουν σχέση με τη Νίσυρο, όπως η αναγνώριση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εις Επίτιμον Πρόεδρον της Εταιρείας μας, φωτογραφία από την

ανάγλυφη αναπαράσταση της Γιγαντομαχίας, στην δη ανατολική μετόπη του Παρθενώνος που αναφέρεται στο μύθο της δημιουργίας της Νισύρου, άρθρο και φωτογραφίες για Νισυριακούς θησαυρούς που βρίσκονται σε ξένα μουσεία, οι απόψεις των ειδικών επιστημόνων για την πραγματική ηλικία της Ι.Μ. Παναγίας Σηπλιανής, παλαιοί χάρτες της Νισύρου και της Δωδεκανήσου, το ιστορικό της Εταιρείας, θέματα για τη διαφύλαξη της οικολογικής αρμονίας του νησιού μας και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας μας.

Το γεγονός ότι ορισμένα από τα άρθρα αυτά έχουν αναρτηθεί και στην αγγλική γλώσσα, παρέχει τη δυνατότητα και σε αλλόγλωσσους να μελετήσουν τα πολιτισμικά στοιχεία της Νισύρου.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι είναι ίσως η πρώτη επιστημονική Εταιρεία η οποία προέβη σε ψηφιοποίηση όλων των εκδόσεών της.

Στόχος όλων μας είναι η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου και της αισθητικής της ιστοσελίδας μας και η απόδοση στην Αγγλική και άλλων άρθρων, με την πεποίθηση ότι παρέχουμε στους ιδρυτές της Εταιρείας μας τη διαβεβαίωση ότι ο σπόρος που έριξαν βρήκε γόνιμο έδαφος, ευδοκίμησε και παράγει εύχοιμους πνευματικούς καρπούς για το καλό του νησιού μας.

Η ιστοσελίδα μας είναι: www.nisyriakesmeletes.gr

Ν. ΥΟΡΚΗ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗΣ

Σε ηλικία 76 ετών πέθανε σε νοσοκομείο της Ν. Υόρκης, όπου νοσηλεύεται τον τελευταίο καιρό, ο Αντώνης Κατσιματίδης. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε και βύθισε σε πένθος την εκεί παροικία μας, τις οποίες απολάμβανε την εκτίμησή και την αγάπη, εθεωρείτο δε ένα από τα αξιόλογα μέλη της.

Ο αείμνηστος Αντώνης διεκομίσθη στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό και ενώ η πορεία της υγείας του εβαινε προς πλήρη αποκατάσταση, προσεβλήθη από τη λεγόμενη «νοσοκομειακή λοίμωξη», η οποία του έκωψε το νήμα της ζωής. Ο θάνατός του ήρθε ως το τρίτο κτύπημα της μοίρας, η οποία του εξείξε το πιο σκληρό της πρόσωπο, παίρνοντας, μέσα σε δυο χρόνια, τα δυο παιδιά του, το ένα από άτυχια μιας κακής σημηγής και το άλλο θύμα του τρομοκρατικού κτυπήματος στους Δίδυμους Πύργους, στο Μανχάταν.

Ο Αντώνης ο Κατσιματίδης ήταν άνθρωπος της προσφοράς και της συμπράτασης, με πολλούς συνανθρώπους του δέκτες των έργων της φιλανθρωπίας του, ήταν δε και ένας από τους μεγάλους δωρητές της Μονής της Σηπλιανής, όπως μάρτυρει η νεοικτισμένη μαρμαρίνη πλάκα στην είσοδο του Μοναστηριού.

Για τις δωρεές του αυτές τον τίμησε η Εκκλησία με το Χρυσό Σταυρό της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου, τον οποίο του απένειμε πρόσφατα ο Μητροπολίτης μας κ. Ναθαναήλ.



Ο Αντώνης Κατσιματίδης τιμάται με το χρυσό Σταυρό της Εκκλησίας.

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΟΜΑΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:

Προς αδελφοποίηση Θάσου - Νισύρου;

Γνωστή ποιήτρια συμπατριώτισσά μας Ανδρομάχη Διαμαντοπούλου-Φιλιππίδου, που είχαμε τι χαρά να τη δούμε κοντά μας στη Νίσυρο με την οικογένειά της το περασμένο καλοκαίρι, είχε την ιδέα να προτείνει την αδελφοποίηση της Θάσου - στην οποία μεγάλωσε και ζει μόνιμα - και της Νισύρου, στην οποία βρίσκονται οι ρίζες της από τον πατέρα της πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Διαμαντόπουλο, θεολόγο-λυκειάρχη.

«Τα δύο νησιά μας - δήλωσε η Ανδρομάχη μιλώντας στο θερινό Φεστιβάλ Θάσου - μοιάζουν πολύ και στο χάρτη ως προς το σχήμα, αλλά και ως προς το βαθύτερο νόημα, μιας και οι δύο είμαστε ακριτές... Η αγάπη μου και μόνο και για τα δύο νησιά με έκαμε να προτείνω τόσο στο Δήμαρχό μας κ. Λευτέρη Μερέση, όσο και στο Δήμαρχο Νισύρου κ. Καρακωνσταντίνου, την αδελφοποίηση Θάσου-Νισύρου, με στόχο την ανταλλαγή πολιτιστικής παράδοσης, αλλά και στην πράξη την



Η Ανδρομάχη κοντά μας στη Νίσυρο.

περαιτέρω ανάπτυξη την τουριστική... Η ιδέα της αδελφοποίησης έχει κατατεθεί γραπτά εκ μέρους μου στο Δήμαρχο Νισύρου, αλλά και προφορικά έχει αναγγελθεί από εμένα την ίδια ενόπιον 2.000 περίπου κατοίκων στο μοναστήρι της Κυράς, στο θρησκευτικό κουρμπάνι. Οι αντιδράσεις υπήρξαν θετικές και εύχρημα το ευκαίριο να γίνει και πρακτέο... Μακριά η Νίσυρος, όμως εμείς θα την τραβήξουμε κοντά μας με την αλυσίδα της Αγάπης, την αλυσίδα που όλα τα ενώνει».

Κι η Ανδρομάχη εκλείψει τη δόλωσή της με το ακόλουθο ποίημα-ύμνο για τη Νίσυρο:

ΤΟ ΤΑΜΑ

ΝΙΣΥΡΟΣ, τον Ήλιον Αρραβωνιάρα,
τον Αλωνάρη η στερνοκόρη
κι Αγαπημένη σαν Μοναχοκόρη!
Γέννημα Λάβας, της Ωραίας Ελλάδας!
Των Δωδεκανήσων, μικρό νησί,
στο κομπολόι τ' ουρανού χρυσή κλωστή!
Το Αγαν και το Θανασιόν!
Ακριβό άρωμα, σε μπουνκάμι μικρόν!
Από εδώ είναι το νησί μας.
Το κρατάμε μέσα στις χούφτες μας.
Μέσα στις χούφτες μας το κρατάμε.

Για το ίδιο θέμα απεστάλη προς το Δήμαρχο Νισύρου σχετική επιστολή από τον συνάδελφό του της Θάσου Ελ. Μπερέση.

Λόγια που γίνονται και ενδιαφέρον

Από τον συμπατριώτη μας παπα-Αναστάσιο Διακοβασιλή, από τη Ν. Υόρκη, πήραμε την επιστολή που ακολουθεί. Την δημοσιεύουμε με θερμές ευχαριστίες:

«Κύριε Πρόεδρε,

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθη την ενημέρωση των πατριωτών μας Νισυρίων όπου γης κι αν ευρισκονται, αφού έχετε δημιουργήσει μια γέφυρα που μας συνδέει με τη γλυκειά μας πατρίδα.

Δι' εμάς τους αποδήμους η Εφημερίδα σας αποτελεί την πνευματική επικοινωνία με το νησί μας κι έτσι γινόμεθα νοσταλγοί της επισκέψεως του νησιού μας προ πάντων την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου με το αποκορύφωμα της πανηγύρεως της Παναγίας Σηπλιανής.

Συνεχίστε το ωραίο πατριωτικό έργο σας με αντικειμενικότητα, όπως επιβάλλουν οι νόμοι των μέσων ενημερώσεως του κοινού.

Οι προσεχνές μου σας ακολουθούν, αλλά και οι ευχές μου επίσης σας συνοδεύουν στο θεάρεστο και πατριωτικό έργο σας.

Ευχόμενος ένα χαρούμενο και καρποφόρο καλοκαίρι καθώς και προβολή του αγαπημένου μας νησιού της Νισύρου, διατελώ με αγάπη Χριστού».

Πρωτοπρεσβύτερος Αναστ. Διακοβασιλής, Ν. Υόρκη

ΝΙΣΥΡΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας που αποφάσισαν να διεκδικήσουν μια θέση στα Αυτοδιοικητικά Συμβούλια, στις προσεχνές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.

Στην Κω ο σημερινός Δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης διεκδικεί και πάλι την ίδια θέση, ενώ στα ψηφοδέλτια των υποψηφίων Περιφερειάρχων Ν. Αιγαίου μετέχουν ως υποψήφιοι Σύμβουλοι: Στο Γιάννη Μαχαίρη ο γιατρός Γιάννης Καμπανής, ήδη Νομαρχιακός σύμβουλος, και η νεαρή δικηγόρος Κατερίνα Ι. Μαραγκού (εγγονή του Γιώργου Κουμέντου), στο Χ. Κόκκινου ο Νίκος Σταυριανός (ο Άγιος), πλοιοκτήτης και στην Λίλας Καφαντάρη ο Γιάννης Πεδικάρης, Πολ. Μηχανικός και η Ειρήνη Καρούτσου, πρώην Αντιδήμαρχος.

Υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι είναι: Στο Δήμο Ρόδου ο Δημήτρης Καραγιωργής (τ. Δ/τής της ΑΤΕ Ρόδου), στο Δήμο Κω ο Ιπποκράτης Μαργαρίτης (καταγωγή από τα Νικιά εκ μητρός) επιχειρηματίας και Δημ. Χασαπλαδάκης εκπαιδευτικός, στο Δήμο Γλυφάδας ο γιατρός Δημ. Ζαχαριάδης, στο Δήμο Χαϊδαρίου ο Λυκεάρχης-Δρ. Θεολογίας Γιάννης Κέντρης, στο Δήμο Διονύσου ο Νίκος Αντάπσης (εκτελωνιστής) και ο Ηλίας Παπαχαροτοφύλης, συνταξιούχος ΟΤΕ, στο Δήμο Χολαργού-Παπάγου ο Νίκος Αποστολόπουλος, ηλεκτρονικός (σύζυγος Μαρίας Ασημ. Κώνστα) και στο Δήμο Ν. Σμύρνης οι Μιχάλης Ελευθεριάδης και Γαβριήλ Σακκελλαρίδης.

Ευχές σ' όλους για επιτυχία.

Έκθεση ζωγραφικής του Κ. Ασλανίδη

Έκθεση με έργα ζωγραφικής του Κώστα Ασλανίδη εγκαινιάστηκε στη Λέρο το Σάββατο 24 Ιουλίου.

Ο Κώστας Ασλανίδης, σύζυγος της συμπατριώτισσας μας Πόπης Ζαχ. Θεοδώρου, υπηρετεί στη Λέρο από το 1979 και παράλληλα με τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα ασχολείται και με τη ζωγραφική, την οποία υπηρετεί από τα παιδικά του χρόνια. Έργα του έχουν εκθεθεί σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.

Την τελευταία αυτή έκθεση, όπως ο ίδιος δηλώνει, την παρουσιάζει ως «αντίδωρο» στο νησί και τους ανθρώπους της Λέρου, που του χαρίζουν γενναϊόδωρα γνήσιους εσωτερικούς καρπούς, όμορφες στιγμές και άπειρες συγκινήσεις.

Την έκθεση παρουσίασε ο αρχιτέκτονας Γεώργιος Καμπούρης.

Συνταξιοδοτήθηκε ο Γιώργος του Πασχάλη

Απεχώρησε από τη θέση του επιστάτη του Ιου Ιπποκράτειου Λυκείου Κω και συνταξιοδοτήθηκε ο συμπατριώτης μας Γιώργος Διακοβασιλής. Η αποχώρηση του αγαπητού μας Γιώργου έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν λόγια καλά και εγκωμιαστικά, λόγια επαινετικά, όχι μόνο από γονιούς και φίλους του, αλλά ακόμα και από τις σφύξεις των τοπικών φημερίδων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι προς τιμήν του και με γνωστό το πάθος του για το ποδόσφαιρο, οργανώθηκε φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών του Λυκείου. Και ο τύπος έγραψε:



α) Το «Βήμα της Κω»

«Προς τιμήν του Επιστάτη τους: Κανένας δεν μπορεί να έμεινε ασυγκίνητος βλέποντας το ρεπορτάζ της σ. Μ. Παπαζαχαρίου για τον αγώνα των μαθητών του Ιππ. Λυκείου προς τιμήν του αποχωρούντος - λόγω συνταξιοδότησης - επιστάτη του Σχολείου, Γιώργου Διακοβασιλή. Μου θύμισε την κλασική ταινία «Στον Κύριο μας με αγάπη». Τι κι αν δεν ήταν εκπαιδευτικός από κάποιον Πανεπιστήμιο Ο Γιώργος διαθέτει άλλες περιγαμηγές, αυτές της ανθρώπινης ευαισθησίας, που τον κάνει τόσο αγαπητό σε όλους μας, ακόμα και όταν διαφωνούμε ποδοσφαιρικά!

Φίλε Γιώργο, ό,τι καλό στη ζωή σου»!

β) Και η «Παγκωκάκη»

«Η διεύθυνση, οι καθηγητές και όλα τα παιδιά του Ιου Ιπποκράτειου Λυκείου Κω αποχαυρέτησαν με το δικό τους τρόπο «το φύλακα άγγελό τους», τον επιστάτη τους που συνταξιοδοτήθηκε, τον γλυκό και χαμογελαστό κ. Γιώργη. Με συναισθήματα χαράς, συγκίνησης και αμοιβαίου σεβασμού, είπαν το έχε γειά, με ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μας και όλοι γνωρίζουν το πάθος του κ. Γιώργη για το ποδόσφαιρο και την αγαπημένη του ομάδα τον «Παναθηναϊκό». Αντίπαλες ομάδες αυτές των καθηγητών και των μαθητών. Μια από τις πιο γλυκές στιγμές της σχολικής ζωής, που θα χαραχθεί ανεξίτηλα στις μνήμες όλων».

Και από μας πολλές ευχές στο φίλο Γιώργο.

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ανεπαρκής η ποσότητα, ακατάλληλη η ποιότητα, υψηλό το κόστος

Συμπatriώτης μας, που παρενέβη τηλεφωνικά από τη Νίσυρο, σε τηλεοπτική συζήτηση σε τοπικό κανάλι της Ρόδου, μετέφερε τη δυσφορία του λαού της Νισύρου, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι σήμερα να καλύπτει με εμφανωμένο νερό το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του σε ύδρευση με όλες τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις, αφού το νερό της αφαλάτωσης παραμένει ακατάλληλο για πόσιμο. **Κι αυτή η αναφορά επαναφέρει, για άλλη μια φορά, προς συζήτηση το θέμα της ύδρευσης του νησιού μας.**

Πριν από 20 χρόνια άρχισε να υλοποιείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος, που από τα πολύ παλιά χρόνια ταλαιπωρεί τη Νίσυρο, με την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού. Κι ενώ από την αρχή οι πληροφορίες έλεγαν πως η ποσότητα του παραγομένου νερού ξεπερνά τις τοπικές ανάγκες, στα σπίτια μέχρι σήμερα το νερό παρέχεται κατά περιόδους και με το σταγονόμετρο, ενώ, παράλληλα, είναι ακατάλληλο για πόσιμο, με κόστος υψηλό και με τιμή δυσβάστακτη.

Για ό,τι αφορά την υδροδότηση με συνεχή ροή, κάθε φορά που τίθεται το θέμα, η αδυναμία αποδίδεται στην παλαιότητα του δικτύου, το οποίο, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των εκάστοτε αρμοδίων, δεν αντέχει στις πιέσεις, γι' αυτό και επίκειται η αντικατάστασή του. Αυτή την απάντηση ακούμε για πολλά τώρα χρόνια, περιμένοντας να δούμε μέχρι πού θα φτάσει επιτέλους αυτό το «επίκεται».

Για την ποιότητα του νερού υπάρχει η υπεύθυνη και έγκυρη γνώμη ειδικού επιστήμονα, συμπατριώτη μας εξ αγχιστείας, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια βεβαίωσε με επιστολή του το Δήμο, ότι με την προσθήκη κατάλληλων χημικών στοιχείων το νερό θα γίνει εύγευστο, πόσιμο αλλά και με προοπτική να κυκλοφορήσει και ως εμφανωμένο. Έθεσε, μάλιστα, στη διάθεση του Δήμου φιλοκερδώς και τις επιστημονικές του γνώσεις αλ-

λά και τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον της τότε Δημοτικής Αρχής, που ούτε απάντηση δεν δόθηκε στην επιστολή!

Το κόστος του παρεχόμενου νερού – μη πόσιμο – είναι ίσως από τα υψηλότερα, λόγω των ενεργειακών συσκευών της αφαλάτωσης, γι' αυτό και το θέμα αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στα αντίστοιχα προγράμματα του αρμόδιου Υπουργείου τόσο της προηγούμενης όσο και της σημερινής Κυβέρνησης, το οποίο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει δωρεάν υδροδότηση των άνω νησιών μέσω συστημάτων αφαλάτωσης, έχει τάξει ως πρωταρχικό στόχο του την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους, με την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών κ.λπ.).

Και μιας και γίνεται λόγος γι' αυτά τα προγράμματα, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθεί ότι, κατά την εφαρμογή του πρώτου αντίστοιχου προγράμματος του Υπουργείου Αιγαίου, η Νίσυρος έμεινε εκτός. Αυτή την περίοδο η Γενική Γραμματεία Αιγαίου επεξεργάζεται παρόμοιο πρόγραμμα και θα είναι άδικο, αλλά και προκλητικό, να μείνει και πάλι το νησί μας στο περιθώριο.

Για την ιστορία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια από το Δήμο δύο συμπληρωματικών συσκευών αφαλάτωσης, αλλά η υπόθεση εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγαν αυτοί που «έχασαν» στο διαγωνισμό.

Υπάρχει όμως και ομάδα καθηγητών του Πολυτεχνείου που έχει αναλάβει την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών στο δίκτυο, με στόχο την αύξηση της παροχής. Οι καθηγητές αυτοί μας διαβεβαίωσαν ότι οι εργασίες θα είχαν τελειώσει τον περασμένο Μάρτιο, οπότε η Νίσυρος θα είχε «πλημμυρίσει» από νερό. Έχουν περάσει όμως από τότε οκτώ μήνες και όχι μόνο νερό δεν είδαμε, αλλά ούτε και οι καθηγητές εμφανίστηκαν!

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Τ' ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Κόσμος πολύς πήρε κι εφέτος μέρος στα δύο τοπικά μας πανηγύρια, που κάθε χρόνο κλείνουν τη θερινή περίοδο στη Νίσυρο. Στο Σταυρό Άργους πρώτα και

πανηγυριού, όλοι αδελφωμένοι, με την παρουσία και των τελευταίων παραθεριστών. Γέμισε η μεγάλη σάλα στο Σταυρό, ενώ στον Άγιο Θεολόγο ο ιστορικός



Η εκκλησία του Σταυρού, με φόντο το βουνό τ' Αη-Γιάννη.

λίγες μέρες μετά στον Άγιο Θεολόγο στα Νικιά. Στα δύο αυτά γραφικά μοναστήρια, που αγναντεύουν από ψηλά το ηφαίστειο, λησημονημένα όλο το χρόνο και

«αβράμυτθας» φιλοξένησε τους προσκυνητές κάτω από τα «ευσκιάφυλλα» κλαριά του. Και μετά άρχισε το γλέντι με χορό και κέφι ανεξάντλητο, που κράτησε μέχρι



Το εκκλησάκι του Αγίου Θεολόγου και πίσω ο ιστορικός «αβράμυτθας».

περιμένοντας την ημέρα του πανηγυριού για ν' αποκτήσουν, όπως και πρώτα στα παλιά τα χρόνια, ζωή, κίνηση, οχλαγωγία.

Από ενωρίς την παραμονή συγκεντρώθηκαν στο κάθε μοναστήρι προσκυνητές απ' όλα τα χωριά, άναψαν το κεριό τους, παρακολούθησαν τον Εσπερινό και παρακάθισαν στο τραπέζι του

τα ξημερώματα.

Ήταν τα τελευταία καλοκαιρινά πανηγύρια, που τα εκμεταλλεύτηκαν οι κάτοικοι του νησιού, για να «το ριζούν έξω» και να ξεχάσουν τις σκοτούρες και τα προβλήματα της καθημερινότητας, αφού μετά τους περιμένουν οι γνωστές πια μέρες της χειμωνιάτικης μοναξιάς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

– Στο **Θέμη** και την **Αλέκα Οικονομίδη** χάρισαν μια χαριτωμένη εγγονούλα τα παιδιά της Γιάννης και Σεβαστή. Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

– Στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Ζούμπερι, βαπτίστηκαν τα δίδυμα εγγονάκια, που χάρισαν στον Κυριάκο και τη Μαργιώ Κυριακίδη (Παπάτσου) τα παιδιά τους Στέλιος και Βίκυ Κεραμίδα. Και τα ονόματα αυτών **Μαργιώ** και **Βασιλική**.

– Στην Παναγία τη Σηπλιανή στη Νίσυρο βαπτίστηκε η εγγονούλα του Ιάκωβου και της Άνας Καφετζιδάκη, που τους χάρισαν τα παιδιά τους Ανδρέας και Μαρία Παναγιωτοπούλου. Της δόθηκε το όνομα **Τρισυένη**.

Να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ

– Ο **Κώστας Ν. Σφακιανός** και η **Άννα Ι. Κασιματίδη**, στη Νίσυρο.

– Ο **Ανδρέας Παναγιωτονάκος** και η **Μαρία Καφετζιδάκη**, στη Νίσυρο.

– Ο **Κώστας Ι. Νικολόπουλος** και η **Ελένη Σπυροπούλου**, στην Αθήνα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

– Ο **Παναγιώτης Ν. Κασιματίδης**, στην Αθήνα και ετάφη στη Νίσυρο.

– Ο **Αντ. Γ. Κασιματίδης**, στη Ν. Υόρκη.

– Ο **Χρήστος Ηλ. Σακκαλής**, στη Ν. Υόρκη.

– Ο **Ιπποκράτης Γ. Μίχαλος** (από τα Νικιά), στη Ν. Υόρκη.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σε ηλικία 88 χρόνων κοιμήθη στις 22 Σεπτεμβρίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ρόδο, όπου διέμενε μετά την παραίτησή του, ο πρώην Μητροπολίτης Ρόδου και Νισύρου κυρός Απόστολος Διμέλης.

Η είδηση του θανάτου του σεπτού Ιεράρχη έγινε δεκτή με θλίψη και οδύνη από τους συμπατριώτες του και από τα πνευματικά του παιδιά, τα οποία έσπευσαν να προσκυνήσουν το σκήνωμά του, που τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Ναό του Ευαγγελισμού και να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, η οποία τελέστηκε στον ίδιο ναό, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολιτών της Δωδεκανήσου, Κρήτης και άλλων περιοχών και την παρουσία πλήθους κόσμου.



Ο Μητροπολίτης Απόστολος στη Νίσυρο, ανάμεσα στα μέλη του Συμποσίου «Περί Φραγκοκρατίας (Ιούνιος 1995)

Ο εκλιών ιεράρχης, που κατήγετο από το χωριό Αρχάγγελος της Ρόδου, είχε αποφοιτήσει από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, υπηρέτησε ως κληρικός σε ενορίες του Πατριαρχείου και το 1973 χειροτονήθηκε εις Επίσκοπον, τοποθετηθείς ως ηγούμενος στην Πατριαρχική Μονή της Αγίας Αναστασίας στη Χαλκίδα. Μητροπολίτης Ρόδου εξελέγη το 1988 σε αντικατάσταση του κοιμηθέντος Μητροπολίτη Σπυρίδωνος. Μέχρι το 2004 ετύγχανε ποιμενάρχης και της Νισύρου, προ της εκκλησιαστικής υπαγωγής της στην Ι. Μητρόπολη Κώου. Τον Απρίλιο του 2004 παραιτήθηκε για λόγους υγείας.

Επιστημονικές έρευνες στον υποθαλάσσιο χώρο της Νισύρου

Ωκεανογραφική έρευνα με το βαθυσκάφος «Ναυτίλος» πραγματοποιήθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο της Νισύρου από 3 έως 8 Οκτωβρίου, με στόχο την εξερεύνηση και τη μελέτη των υποθαλάσσιων κατολισθήσεων της Νισύρου και τη συνέχεια μεταξύ των ηφαιστειακών

(Ρόδου) και το Ι.Γ.Μ.Ε.

Υπεύθυνη της ελληνικής αποστολής και επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν η ωκεανογράφος Παρασκευή Νομικού, Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, και μόνιμο μέλος της, υπό τον καθηγητή Δημ. Πα-



Το ωκεανογραφικό σκάφος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» ερευνά τα υποθαλάσσια ηφαίστεια μεταξύ Κω και Νισύρου.

νησίδων Στρογγυλή, Παχειά και Περγούσα.

Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού-εκπαιδευτικού προγράμματος «New Frontiers in Ocean Exploration 2010», στο οποίο συνεργάζονται πολλά ξένα Πανεπιστήμια, ενώ από πλευράς Ελλάδας μετέχουν το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

πανικολάου, επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης του ηφαιστείου της Νισύρου.

Το ωκεανογραφικό «Ναυτίλος» είναι εξοπλισμένο με υψηλής τεχνολογίας όργανα και με δορυφορικό σύστημα υψηλού εύρους, ώστε να διευκολύνεται η εξ αποστάσεως παρακολούθηση εκπαίδευσης και έρευνας και η συμμετοχή στις συζητήσεις των ερευνητών.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΖΑΝΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Μανδράκι - Νίσυρος Τηλ. 22420 - 30545 • Fax 22420 - 31115

Συστήματα με Computer - Internet

Καλή τύχη και καλά κέρδη

Εδώ κι εκεί στη Νίσυρο...



Σάκκοι με σκουπίδια, κουβάδες με χρώματα, άδεια χαρτοκιβώτια και σπασμένες καρέκλες. Αυτό είναι το ντεκόρ που στολίζει το εστιατόριο των Λουτρών. Κι αν φυσήξει λίγο αεράκι, το χρώμα και η σκόνη που περνούν από δίπλα προσγειώνονται στα πιάτα των πελατών, κάνοντας πιο... νόστιμο το φαγητό τους.



Καθαροί, ομολογουμένως, οι δρόμοι στο νησί. Όμως υπάρχουν και οι παράδρομοι και μάλιστα λίγα βήματα από την πλατεία του Ποταμού, απ' όπου και η φωτογραφία. Ποιός, άραγε, θα φροντίσει γι' αυτούς;



Σε νεκροταφεία άχρηστων και κατεστραμμένων δικύκλων έχουν μεταβληθεί ακάλυπτοι χώροι και γωνίες των δρόμων καταμεσής του οικισμού. Το φαινόμενο μέχρι πρότινος παρατηρείτο σε εξοχικές περιοχές. Τώρα ήρθε και μέσα στα σπίτια μας. Αυτό σημαίνει... εξέλιξη!

ΑΠ' Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ...

Από το
ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ



ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΑΣ... ΣΑΤΙΡΑΣ

Κατροπαράδοτη είναι η ροπή των γυναικών, κυρίως, της Νισύρου προς την ποίηση και ανέκαθεν ακάθεκτη η Νισυρική Μούσα σπεύδει να τραγουδήσει, να επαινέσει, να χαιρετήσει, να ευχθεί αλλά και να εκφράσει συμπόνια και συμμετοχή σε καλές και κακές στιγμές.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο Νισυρικός δεκαπεντασύλλαβος βρίσκει έδαφος για να εισχωρήσει, παρακινημένος από διαφορετικά κίνητρα και επιδιώκοντας άλλους στόχους.

Ιδιαίτερα κατά τους «ομηρικούς» προεκλογικούς καυγάδες, στα παλιότερα χρόνια, η μία παράταξη ήθελε να βγάλεται τα... απωθημένα της κατά της άλλης, όμως στις περιπτώσεις αυτές και στην περιορισμένη τοπική κοινωνία η επωνυμία πάντα έβλαπτε. Γι' αυτό και η πιο εύκολη και συνηθισμένη λύση ήταν η **σάτιρα**. Εκεί κατέφευγαν όλοι οι... φιλοκατήγοροι, ιδιαίτερα από το γυναικείο φύλο και τα έψαλλαν - ανώνυμα βέβαια - στον αντίπαλο, με στιχάκια πολύ περιποιημένα και γραμμένα με πολλή προσοχή, ώστε να μην τους ξεφύγει τίποτε απ' όσα τρωτά κι επιλήψιμα εκείνος σήκωνε στην πλάτη του, έστω κι αν χρειαζόταν να δουλέψει λίγο παραπάνω η φαντασία και η... κακογλωσσία, μόνο και μόνο, πολλές φορές, για να ταιριάζει ο στίχος.

Όμως και σ' άλλες πολλές περιπτώσεις επιστρατεύονταν η σάτιρα, αφού ήταν ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί η έλλειψη παρηγοσίας και θάρρους, συνηθισμένη σε περιπτώσεις που... μύριζε μπαρούτι. Και μια τέτοια περίπτωση καταγράφεται στη συνέχεια.

Ήταν η εποχή που τα «Παπαλεξανδρινά» βρίσκονταν σε έξαρση στη Νίσυρο, με δύο παρατάξεις να αντιμάχονται, με πάθος και με πείσμα, η μία υπέρ κι η άλλη κατά του Παπαλεξανδρου. Έκρυθμη και θλιβερή η κατάσταση που επικρατούσε στο νησί και δυσμενές το κλίμα, με οικογένειες να διαλύονται, με φίλιες να αποκόπτονται, με καφενεία να στιγματίζονται και με καυγάδες κι έντονες λογομαχίες σε καθημερινή βάση. Κι άλλο που δεν ήθελε τότε η «σάτιρα», βρήκε κατάλληλο το έδαφος και εισχώρησε.

Κάθε πρωί μικρά και μεγάλα χαρτιά με έμμετρο περιεχόμενο βρίσκονταν κολλημένα στις πόρτες των αντιπάλων και άλλα κυκλοφορούσαν εδώ κι εκεί στους δρόμους και τα σοκάκια. Η μια παράταξη «περιποίταν» την άλλη και τα αίματα άναβαν, όταν ξεμέρωνε και τα διάβαζε ο κόσμος.

Η κατάσταση είχε πολύ αιφνιδιασθεί, όταν κάποτε αποφάσισε να επέμβει η Αστυνομία, η οποία όμως πήρε θέση ενάντια στην παράταξη που υποστήριζε τον Παπαλεξανδρου, υπακούοντας στις διαθήξεις του Σταθμάρχη, του Ανθυποαποιστή Αντύπα. Οπότε οι εκείνοι ένιωσαν υποχρεωμένοι ν' απαντήσουν. Κι ένα πρωί γέμισαν οι δρόμοι με σάτιρες, που έβγαζαν στη φόρα όλα τα «άπλυτα» της Αστυνομίας και ιδιαίτερα του Σταθμάρχη. Ακόμα και τις γυναίκες τους είχαν πάρει τα σκάγια, με περιγραφές ευτράτελες μεν, όμως άκομφες και καθόλου τιμητικές. Και όπως ήταν επόμενο, το κυνηγητό άρχισε άγριο και επίμονο, με στόχο να εντοπιστούν οι δράστες.

Ξεκίνησαν με αιφνιδιαστικές εφόδους και έρευνες σε σπίτια, ακολούθησε σωματική έρευνα σε ανύποπτα άτομα στη μέση του δρόμου και κατέληξαν σε επιλεκτικές συλλήψεις για γραφολογικό έλεγχο. Οπότε σε μια ομάδα των συλληφθέντων έμαθα πως ήταν και ο αειμνηστος αδελφός μου ο Νίκος, ο οποίος είχε οδηγηθεί με τα άλλα άτομα στη Δημαρχία για γραφολογικό έλεγχο.

Νέος τότε εγώ, ασυγκράτητος και ζώντας τις... επαναστατικές τάσεις των είκοσι χρόνων μου, χωρίς να υπολογίσω τις συνέπειες, ανέβηκα στη Δημαρχία, όρμησα στο γραφείο που γινόταν η εξέταση, πήρα κι έσχινα τα χαρτιά απ' όλους τους εξεταζόμενους και σέρνοντας τον αδελφό μου τον πήρα κι έφυγα.

Η εφόδος μου αυτή αιφνιδιασε, αλλά έφερε και σε δύσκολη θέση τόσο το Δήμαρχο όσο και το Σταθμάρχη, που ήταν οι εξεταστές. Γιατί η ενέργεια αυτή, όπως και όλα τα άλλα μέτρα που είχαν πάρει, μόνο νόημα δεν ήταν. Θυμάμαι πως σε κάποια στιγμή πήγε να με σταματήσει ο Σταθμάρχης, όμως, αποφασισμένος εγώ για όλα, του κούνησα στο πρόσωπο μια άλλη σάτιρα σε βάρος της άλλης παράταξης με σοβαρές κατηγορίες, συκοφαντίες, υβρεολόγιο κ.λπ., η οποία έτυχε της γενικής καταδίκης, ρωτώντας τον: «Γιατί γι' αυτά δεν έδειξες το ίδιο ενδιαφέρον; Αυτά όμως θα τα βρούμε στον Εισαγγελέα». Και έφυγα, παίρνοντας μαζί μου και τον αδελφό μου. Και πριν κατεβούμε τη σκάλα της Δημαρχίας, ακολούθησαν και οι υπόλοιποι «συλληφθέντες», τους οποίους είχαν αφήσει ελεύθερους.

Έληξε λοιπόν το επεισόδιο, όμως όσο περνούσε η ώρα, τόσο πιο πολύ σκεφτόμουν τη βαρύτητα της ενέργειάς μου και προετοιμαζόμουν για τις συνέπειες, οι οποίες όμως τότε δεν ήρθαν, γεγονός που το απέδωσα σε κουμπαρία του Αντύπα με θεϊό μου κοινοτάρχη τότε των Νικιών. Όμως εκείνος... άλλα εκέλευσε.

Ένα χρόνο μετά, στα 1953, φοιτούσα στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Ρόδου και χρειάστηκε τότε να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο για μια μικρή χειρουργική επέμβαση. Στη διάρκεια της νοσηλείας μου, η σπουδάζουσα και η μαθητώςσα νεολαΐα το νησιού οργάνωσαν ύπηρεση της Κύπρου μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας, η οποία πραγματικά εντυπωσίασε σε όγκο και σε παλμό και στην οποία φυσικά εγώ δεν μπορούσα να είμαι παρών. Όμως, όταν μετά από λίγες μέρες βγήκα από το Νοσοκομείο, με κάλεσαν στην Ασφάλεια της Ρόδου, κατηγορώντας με ως πρωταγωνιστή της διαδήλωσης, υποκινητή των άλλων μαθητών κ.λπ. και με πίεζαν να ομολογήσω ποιοί κρύβονταν πίσω από μένα.

Μάταια εγώ προσπαθούσα να τους πείσω ότι ήμουνα εντελώς αμέτοχος και ούτε καν ήμουνα παρών στην εκδήλωση, αφού ήμουνα χειρουργημένος. Και μόνον όταν το Νοσοκομείο βεβαίωσε εγγράφως ότι τη συγκεκριμένη μέρα νοσηλευόμουν εκεί, μόνο τότε πείστηκαν για τη μη συμμετοχή μου και με απάλλαξαν της κατηγορίας. Και έφυγα μεν από την Ασφάλεια, μου έμενε όμως η απορία, γιατί να ενοχοποιηθώ.

Απευθύνθηκα τότε σε φιλικό μου πρόσωπο που είχε πρόσβαση στην Ασφάλεια και μέσω αυτού πληροφορήθηκα με έκπληξη μου ότι «με ενοχοποίησαν κάποιες πληροφορίες που υπήρχαν σε βάρους μου από τις Αστυνομικές Αρχές της Νισύρου». Μήπως αμφιβάλλει κανείς ποιος και για ποια αιτία έδωσε αυτές τις πληροφορίες;

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης οργάνωσε για τα μέλη του «Γνωμαγόρα» το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου. Η επίσκεψη, επιτυχημένη από κάθε άποψη, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετασχόντες να θαυμάσουν τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και τα ανεκτίμητα ευρήματα που κοσμούσαν το παγκόσμιας ακινοβολίας Μνημείο της Ακρόπολης

πitas περιγραφές, κράτησε αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών, πέτυχε να τους φέρει σε επαφή με το αθάνατο ελληνικό πνεύμα και να τους μυήσει στα άδυτα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Όλοι τους έμειναν ενθουσιασμένοι, όλοι τους εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και δήλωσαν ότι η επίσκεψη αποτέλεσε μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώ-



Ομάδα των επισκεπτών με φόντο τον Ιερό Βράχο.

των Αθηνών.

Την ξενάγηση ανέλαβε, ευγενώς προσφερθείσα, η συμπatriώτισσά μας αρχαιολόγος Μάχη Καρανίκη, η οποία με βαθειά γνώση του αντικείμενου, με εντυπωσιακής σαφήνειας επεξηγήσεις και με ελκυστικές γλαφυρό-

σεις του «Γνωμαγόρα».

Το Διοικ. Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη και δημόσια να συσχαρεί τη Μάχη Καρανίκη και να την ευχαριστήσει θερμά για τη μεγάλη αυτή προσφορά της προς το Συλλογο.

Με παρέμβαση του Γιώργου Νικητιάδη Σε καλό δρόμο μπαίνει το έργο του Οξού

Σε καλή πορεία φαίνεται να μπαίνει, επιτέλους, το έργο στήριξης του Οξού της Παναγιάς. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συμπatriώτης μας Γιώργος Νικητιάδης, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Νισύρου δήλωσε ότι εξασφάλισε από την Περιφέρεια τη χρηματοδότηση του έργου, γεγονός που προκάλεσε τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των παρισταμένων.

Ο Οξός, αυτός ο ηφαιστειογενής βράχος που φιλοξενεί στην κορυφή του το Μοναστήρι της Σπηλιανής - ό,τι πιο πολύτιμο έχει να προβάλλει η Νίσυρος - εδώ και πολλά χρόνια έχει προειδοποιήσει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Οι κατωλισθήσεις στην αρχή και οι βραχοπτώσεις αργότερα, χρόνο με το χρόνο πολλαπλασιάζονται και ο κίνδυνος κατάρρευσης γίνεται ολοένα και πιο ορατός. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς είναι ενήμεροι.

Θα θυμίσουμε ότι ακόμα και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε την παρέμβαση της Πολτείας, χωρίς μέχρι τώρα να επιδειχθεί ενδιαφέρον. Νά λοιπόν, που ήταν πεπρωμένο ο δικός μας άνθρωπος, ο Υφυπουργός μας, να συνδέσει το όνομά του με τη στερέωση του Οξού και με τη σωτηρία του Μοναστηριού της Σπηλιανής. Με ένα έργο για το οποίο θα τύχει της ευγνωμοσύνης της Νισύρου αλλά και των όπου Γης Νισυρίων συμπatriωτών μας.

Στα πλαίσια της... ελληνο-τουρκικής φιλίας Η ΗΜΙΣΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν προς τα νησιά μας, τα τελευταία χρόνια, οι εξ Ανατολών φίλοι μας Τούρκοι. Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, πάλι εφέτος, τουρκικά τουριστικά σκάφη έπλεαν, σε καθημερινή βάση, από λιμάνι στα λιμάνια της Δωδεκανήσου, με την ημισέληνο να κυματίζει ανενόχλητα στα κατάρτια τους.



Φιλικόι, καταδεχτικοί και ανοικτοχέρηδες οι Τούρκοι επισκέπτες μας, δεν άφηναν ευκαιρία που να μη δηλώσουν ότι θεωρούν φίλους τους κατοίκους των νησιών και ότι πιστεύουν και υποστηρίζουν την αμοιβαία φιλία μεταξύ των δύο λαών. Το σημερινό είναι από το λιμάνι της Νισύρου, όπου σκάφη κατέφθαναν σε καθημερινή βάση στο νησί, μεταφέροντας Τούρκους, πολλές φορές όμως ναυλωμένα και από άλλους Ευρωπαίους τουρίστες.

ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ

Σκόπιμη θεωρείται η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων τους

Έχει παρατηρηθεί ότι τα Μουσεία της Νισύρου, τόσο τα παλαιότερα όσο και αυτά που τέθηκαν τελευταία σε λειτουργία, δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα περιήγησης των τουριστών, που κατά ομάδες καταφθάνουν καθημερινά στο νησί. Τα μέλη αυτών των ομάδων, μετά την επίσκεψη στο ηφαιστειο και το μοναστήρι της Σπηλιανής, περιφέρονται, όσο πιο άσκοπα γίνεται, στους δρόμους του νησιού, όπου οι συνοδοί απεραντολογούν, δείχνοντάς τους αντικείμενα επουσιώδη και ασήμαντα, ενώ θα μπορούσαν να διαθέσουν το χρόνο τους, έστω και προαιρετικά, για την



Άποψη το Αρχαιολογικού Μουσείου

επίσκεψη ενός από τα μουσεία του νησιού, ιδιαίτερα το Αρχαιολογικό Μουσείο, που και στον άξονα της πορείας τους βρίσκεται και η είσοδος σ' αυτό είναι δωρεάν. Και όμως πολλές φορές οι ξεναγοί τους σταματούν στην είσοδο του Μουσείου, τους μιλάνε για το απέναντι δενδροφυτευμένο τοπίο, χωρίς να τους παρέχεται η δυνατότητα να μπουν στους χώρους του, από τους οποίους, είναι βέβαιο, θα βγουν ωφελημένοι.

Η δημιουργία στη Νίσυρο του Αρχαιολογικού, του Ηφαιστειολογικού, του Εκκλησιαστικού, του Λαογραφικού Μουσείου συνηγορεί υπέρ της αναπροσαρμογής των προγραμμάτων περιήγησης των συντεταγμένων τουριστών. Η νέα αυτή κατάσταση ασφαλώς θα είναι σε γνώση των πρακτορειών, αλλά και οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς θα μπορούσαν να έρθουν σε κάποια ενημερωτική επικοινωνία μαζί τους. Θα έχει πολλά να ωφεληθεί η Νίσυρος από την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, που θα γίνει μέσω και αυτών των ανθρώπων.

Όχι άλλα προσκυνητάρια στο δρόμο

Έχουν ξεπεράσει τη δεκάδα τα προσκυνητάρια που συναντούμε κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου από το Μανδράκι στα Νικιά. Και αν είναι αλήθεια ότι το καθένα αφορά κι ένα αντίστοιχο τροχαίο ατύχημα, τότε το ζήτημα παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Στη Νίσυρο, με τόσο περιορισμένο αριθμό κατοίκων και με εξίσου μειωμένη κυκλοφοριακή κίνηση το χειμώνα, ένα τέτοιο νούμερο είναι τρομακτικό και θα πρέπει να οδηγήσει σε σοβαρές σκέψεις. Είναι αδιανόητο, νέα κυρίως παιδιά, χωρίς όμως να εξαιρούνται και οι μεγαλύτερες ηλικίες, να αψηφούν τις συνέπειες από μια αλόγιστη οδήγηση και «να πατάνε γκάζι» με ορατό τον κίνδυνο να οδηγηθούν κατευθείαν στο βωμικό του Μολώχ της ασφάλτου.



Εικονοστάσι στην περιοχή της «Κυράς»

Δυστυχώς από αυτή την αιτία έχουν ήδη μαυροφορέσει οικογένειες συμπatriωτών μας και το νησί έχει θρηνηθεί θύματα, ενώ η ζωή άλλων παιδιών έχει σημαδευτεί με παθήσεις και αναπηρίες που θα τους συνοδεύουν εφ' όρου ζωής. Είναι κρίμα, είναι άδικο να χάνουν νησί άνθρωποι τη ζωή τους, σε μια εποχή, που αυτή ανοίγεται ελπιδοφόρα μπροστά τους. Φτάνει πια, όχι άλλο αίμα. Ας σταματήσει εδώ το κακό!

Στη Νίσυρο η πρ. Πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Σε εσπιατόριο της παραλίας των Πάλων θεαθή να γευματίζει η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη με το σύζυγό της και άλλα μέλη της συντροφιάς της. Η παρουσία της κ. Μπενάκη στη Νίσυρο ήταν ολιγόωρη και πέρασε απαρατήρητη, όπως η ίδια το επιδίωξε, όμως αν είχε οργανωθεί σε σωστότερη βάση ο τρόπος εντοπισμού των αφικνουμένων στο νησί μας προσωπικοτήτων, θα μπορούσε να τύχει μιας κάποιας υποδοχής, την οποία άλλωστε εδικαιούσε. Γιατί η κ. Μπενάκη, ως Υπουργός Πολιτισμού, είχε εγκρίνει από τις εισπράξεις του ΟΠΑΠ ποσό 17 εκατ. δρχ. για την ενίσχυση των έργων σπερέρωσης του Οξού. Κι η ευκαιρία για να της πει η Νίσυρος ένα «ευχαριστώ» χάθηκε.



Η κ. Μπενάκη, όπως μάθαμε, έμεινε γοντευμένη από τη Νίσυρο και φεύγοντας δήλωσε ότι θα επανέλθει για να περάσει εκεί μέρος των διακοπών της.

ΔΩΡΕΕΣ

Στο Γηροκομείο της Ι. Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου προσέφεραν:

- Ο Σύλλογος Νισυρίων Αθηνών «Γνωμαγόρας» αντί σεφάνου εις μνήμην Παναγιώτη Κατσιματίδη 200 ευρώ και Αντωνίου Κατσιματίδη 100 ευρώ.
- Ο Γιάννης και η Ελένη Χαρτοφύλη εις μνήμην Παναγιώτη Κατσιματίδη 100 ευρώ και Αντωνίου Κατσιματίδη 100 ευρώ.
- Από το Ντίνο Ράλλη διετέθη ποσό 500 δολ. ΗΠΑ για οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας του Συλλόγου μας «Νισυριακά Νέα».
- Από τους Δημήτρη και Πόνη Καραγιώργη προσφέρθηκε στο «Γνωμαγόρα» ποσό 50 ευρώ για ενίσχυση του κοινωνικού του έργου, εις μνήμην του πατέρα τους Γιάννη Μ. Χαρτοφύλη, που πρόσφατα πέθανε στη Ν. Υόρκη.

ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ

Η υγρασία κτύπησε το χώρο της Δημ. Βιβλιοθήκης

Η κατάσταση χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης

Πολλές φωνές ακούστηκαν για το ακατάλληλο του κτηρίου στο οποίο μεταφέρθηκε πρόσφατα η Δημοτική Βιβλιοθήκη και πολλοί ήταν εκείνοι, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα μας, που επισήμαναν τον κίνδυνο καταστροφής των βιβλίων από υγρασία, λόγω της γεινιάσσης του κτηρίου με τη θάλασσα. Όμως ο καθησυχασμός ήταν απόλυτος, με τις διαβεβαιώσεις ότι το κτήριο στεγανοποιήθηκε, ότι ο κίνδυνος αντιμετωπίστηκε και ότι τα βιβλία βρίσκονται σε ασφαλή χώρο. Όπως φαίνεται όμως στη φωτογραφία, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, αφού μέσα σ' ένα



χρόνο οι τοίχοι, εσωτερικοί και εξωτερικοί, έγιναν μαύροι, οι σοβάδες κατέρρευσαν και η υγρασία προχωρεί στο διαβρωτικό της έργο.

Η διαβεβαίωση ότι η επισκευή της πρόσοψης θα λύσει το πρόβλημα δεν φαίνεται να παρέχει εγγύια αντιμετώπισης της κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί, η οποία είναι σοβαρή, ενώ επισφαλής είναι και η προστασία των βιβλίων. Γι' αυτό, το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τους υπεύθυνους του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα να προστατευθεί ένας ολόκληρος πνευματικός θησαυρός.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πάτων Νισύρου αισθάνεται την υποχρέωση να απευθύνει και δημόσια θερμές ευχαριστίες στο συμπατριώτη μας **Μιχαήλ Νικ. Φραντζή**, για τις επανειλημμένες δωρεές και την αμέριστη συμπαράστασή του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν το Ναό μας.

Για την πολύτιμη αυτή προσφορά του η Εκκλησιαστική Επιτροπή, με ομόφωνη απόφασή της, τον ανακήρυξε Μέγα Δωρητή του Ναού και εύχεται το παράδειμά του να βρει και άλλους μιμητές.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ



Όση μέσα στους μαχαλάδες και τα σοκάκια του νησιού αποτελούν οι ανθοστόλιστες πρασιές και οι καταπράσινες γλάστρες στα μπαλκόνια και στα σκαλοπάτια των σπιτιών. Παντού μοσχοβολά ο βασιλικός, εδώ κι εκεί σε προκαλεί το άρωμα της μεσσοκορυφιάς και η πρασινάδα απλώνεται μοσχομυρισμένη, για να στολίσει αυλές κάτασπρες, δρόμους πεντακάθαρους και γειτονιές, που η ομορφιά τους σε κερδίζει και η γραφικότητά τους σε κρατά για ώρες πολλές δέσμιο.

Η Νισυριά νοικοκυρά πάντα βρίσκει τον τρόπο και την οικογένειά της να φροντίσει και το σπίτι της να περιποιηθεί και τη γειτονιά της να ομορφύνει.



Μιά ακόμη όμορφη γειτονιά



*Η τι' όμορφη η γειτονιά
μέσα εις το Μανδράκι
είν' η δική μας γειτονιά
με τ' όμορφο σοκάκι.*

*Οι βουκαμβίλιες κι οι ροδιές
και οι κληματάρές της
στολίζουν το σοκάκι μας
με τις γειτόνισσές της.*

Μαρία Ι. Κοροναίου - Ιούλιος 2010

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΑΝΑΓ. ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗΣ

Μετά από ολιγόμηνη μάχη με το θάνατο, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας ο **Παναγιώτης Κατσιματίδης**, πρώην Δήμαρχος Νισύρου και μέχρι το θάνατό του επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε σε πένθος το νησί ολόκληρο, ενώ με θλίψη και οδύνη έγινε δεκτή από τους Νισυριούς της διασποράς, που παρακολουθούσαν με αγωνία την πορεία της ασθένειάς του, ελπίζοντας σε μια καλή έκβαση, η οποία όμως δεν ήλθε.

Η σορός του αξέχαστου Παναγιώτη, σύμφωνα με την επιθυμία του, μεταφέρθηκε και ετάφη στη Νίσυρο, όπου σύσσωμοι οι κάτοικοι του νησιού έσπευσαν να υποδεχθούν το νεκρό στο λιμάνι και μέσα σε ατμόσφαιρα οδύνης και πόνου να τον συνοδέψουν, με τη συμμετοχή τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος, στον καθεδρικό Ναό της Ποταμιάσσης, όπου εψάλη η νεκρώσιμη ακολουθία. Στο τέλος εκφωνήθηκαν επικήδειοι λόγοι, αναγνώστηκαν επικήδεια μηνύματα των διοικητικών και εκκλησιαστικών αρχών της περιοχής και ψηφίσματα συλλογικών φορέων, ενώ δεκάδες στεφάνια είχαν κατατεθεί στη σορό του. Η κηδεία του έγινε με κοινωτική δαπάνη.

Ο Παναγιώτης Κατσιματίδης είχε σταδιοδρομήσει ως τελωνειακός στον Πειραιά, όπου κατοικούσε μόνιμα με την οικογένειά του. Για πολλά χρόνια διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του «Γνωμαγόρα» και της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών, ενώ υπήρξε και μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του έργου στερέωσης του Όξου της Σπηλιανής.

Αισθανόμενος την επιθυμία να προσφέρει ουσιαστικότερη βοήθεια προς τη Νίσυρο, αποφάσισε να διεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου του νησιού, την οποία του εμπιστεύθηκαν για **8 χρόνια** οι συμπατριώτες του και το όλο έργο του μόνο με μιά κακή προαίρεση θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε ακόμα την ευκαιρία να υποδεχθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. **Βαρθολομαίο**, κατά την ιστορική επίσκεψή του στη Νίσυρο.



ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ «ΚΑΖΑΡΜΑ»

Το κτήριο ξαναβρήκε την παλιά του μορφή

Προς το τέλος τους βρίσκονται οι εργασίες στο κτήριο του Διοικητηρίου (Καζάρμα), το οποίο πλησιάζει να ξαναβρεί την παλιά του μορφή, να στολίσει το χώρο του λιμανιού και να αποτελέσει και πάλι για το επισκέπτη ευπρεπή βιτρίνα του νησιού.

Με την ευκαιρία της επισκευής,

εκεί, στην ίδια θέση, πάνω στο λιμάνι, και θα υποδέχεται τους επισκέπτες του νησιού μεγαλόπρεπο, εντυπωσιακό και καλοσυντηρημένο. Όμως θα θυμίζει και στο νησί την ευγνωμοσύνη που πρέπει να αισθάνεται προς ένα περαστικό από τη Νίσυρο πρώην Υπουργό, το Γιάννη Βαρβισιώτη, ο οποίος,



στο κτήριο προστέθηκαν και άλλοι αναγκαίοι βοηθητικοί χώροι, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν τα δίκτυα, ώστε να καλυπτούνται όλες οι προϋποθέσεις για κάθε είδους χρήση.

Το κτήριο θα υψώνεται και πάλι

από ανιδιοτελές ενδιαφέρον για το νησί μας αλλά και από φροντίδα προς την περιουσία του Δημοσίου, ανέλαβε πρωτοβουλία για την επισκευή του κτηρίου, της οποίας τα αποτελέσματα απολαμβάνουμε σήμερα.

Τιμητική πλάκα με... ταλαιπωρημένα ονόματα

Όλο το καλοκαίρι φιγουράριζε, αναρτημένη ψηλά στον τοίχο, η μαρμαρίνη πλάκα αριστερά, με δυσανάγνωστα έως αφανή τα ονόματα, που είναι χαραγμένα επάνω και που τιμητικά δόθηκαν στον παρακείμενο δρόμο. Όλοι τα έβλεπαν, όμως κι όλοι τα προσπερνούσαν αδιάφορα.

Και μόλις εθεάθη ο φακός των Ν.Ν. να απαθανατίζει την εικόνα, έφθασε, μέσα σε λίγα λεπτά, συνεργείο με μια σκάλα και λίγο χρώμα και δεν χρειάστηκαν παρά μόνο πέντε (5) λεπτά της ώρας για να επανέλθει η πλάκα στην κανονική της μορφή, όπως φαίνεται δεξιά.



ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των εν Αθήναις Νισυριών «Ο Γνωμαγόρα» συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση μόλις πληροφορηθηκε τον αδόκητο θάνατο του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ

και αφού άκουσε τον Πρόεδρο ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα του εκλιπόντος και αναφέρθηκε στη δραστηριότητα και τα επιστεύγματά του ως Δημάρχου επί δεκάετη της Νισύρου και στην προσφορά του στο Σύλλογό μας, τον οποίο υπηρέτησε για πολλά χρόνια, από τη θέση του ταμιά και του μέλους του Διοικ. Συμβουλίου, **αποφάσισε ομόφωνα:**

1. Να διαβιβαστούν τα συλλυπητήρια του Συλλόγου στην οικογένεια του μεταστάσιου.

2. Να αναβληθεί κάθε εκδήλωση του Συλλόγου μέσα στο πρώτο 40ήμερο από το θάνατό του.

3. Να διατεθεί ποσό 200 ευρώ, αντί στεφάνου, υπέρ των σκοπών του Γνωμοκείου της Ι. Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου.

4. Να επιδιωχθεί, σε συνεννόηση με το Δήμο, η εκτέλεση, στη μνήμη του, έργου κοινής ωφέλειας στη Νίσυρο.

5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην εφημερίδα του Συλλόγου «Νισυριακά Νέα».

Ο Πρόεδρος	Τα Μέλη	Ο Γ. Γραμματέας
Γιάννης Χαριστοφύλης	Γ. Σακελλαρίδης, Μ. Πασχαλάκης, Μαρ. Παπάσου, Άννα Κοροναίου, Νικ. Φραντζής, Ανδρ. Σφακιανιάκης	Νικ. Μίχαλος
	Δημ. Λογοθέτης	

ΤΟ «ΚΑΖΙΝΟ» ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Με ικανοποίηση δέχτηκαν οι Νισυριοί την πληροφορία ότι σύντομα πρόκειται να αρχίσουν εργασίες επισκευής και συντήρησης στο ιστορικό «Καζίνο». Σ' αυτό το παραδοσιακό καφενείο, που φιλοξένησε όλες τις προσωπικότητες κι τους αξιωματούχους επισκέπτες του νησιού, που χάρισε γλέντια και ξεφαντώματα σε γενιές και γενιές και που έχει συνδέσει το όνομά του με γεγονότα της νεότερης ιστορίας του νησιού.

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα που παρουσίαζε καθόλου δεν ταίριαζε στην ιστορία του και στην προσφορά του. Νά λοιπόν τώρα που χαράσσει πορεία για εκσυγχρονισμό και ξαναζωτάνεμα.

Ευχή μας είναι, σύντομα να ξαναδούμε το Καζίνο να είναι, όπως και πρώτα, το στολίδι του νησιού μας.

Του Λαγκαδιού ο ποταμός βρέχει δε βρέχει... τρέχει... !!

Αύγουστος μήνας. Κατακαλόκαιρο. Κι ο ποταμός κατέβαινε από το Λαγκάδι, όπως συμβαίνει στις χειμωνιάτικες μέρες βροχής.

Ρωτήσαμε από πού έρχεται το νερό και όπως μας είπαν, εκείνη την ημέρα έπαιρνε νερό το Λαγκάδι και το δίκτυο έχει διαρροές!

Δικά σας κι εδώ τα σχόλια.



Είναι αξιοσημείωτο ότι το ίδιο ακριβώς συνέβη και πέρσι με τα ίδια ονόματα στην άλλη άκρη του δρόμου.

Δεν θα σχολιάσουμε το γεγονός.

Θα επισημάνουμε όμως ότι καυτηριάζοντας τέτοια φαινόμενα υπάρχουν συμπατριώτες μας που μας κατηγορούν ότι «μεγαλοποιούμε ψιλά πράγματα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν».

Τα σχόλια δικά σας.

