



# ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ



« Πολυβότης γάρ εις τών γιγάντων υπό του Διός βληθείς ήνείχεται· Ποσειδών δέ έπ' αυτόν άφείς τήν τριάναν του μέν ήμαρτε· γέγονε γάρ νήσος τό βληθέν Νίσυρος ».

« Νήσος έπταστάδιος πώς τήν πέιμετρον, ύψηλή και θεατροειδής συναπτομένη χώμασι πρòς τήν ήπειρον και ποιούσα δίπολιν τρόπον τινά τήν Κνίδον, κατ' αυτήν δέ Νίσυρος πελαγία. (Στράβων) »

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΣΥΡΙΩΝ «Ο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ» Γραφεία: 3ης Σεπτεμβρίου 25 (104 32 Αθήνα) ❖ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019 - Περ. Γ' ❖ Αρ. φύλλου 168  
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

## ΚΟΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Ένα ακόμα καλοκαίρι πέρασε κι έφυγε και μια θερινή περίοδος έφτασε στο τέλος της. Κι όσοι είχαν κι εφέτος την τύχη να επισκεφτούν την κοινή γενέτειρά μας Νίσυρο, παίρνουν άρον-άρον και με βαρειά καρδιά το δρόμο της επιστροφής, ξαναγυρίζοντας καθένας στο σπίτι του και στη δουλειά του.

Και ξαναγυρίζουν όλοι με «γεμάτες τις μπαταρίες» και με νέες δυνάμεις, σαν αυτές που παίρνουν κάθε φορά, που πατούν τα ευλογημένα χώματα του νησιού μας. Εκεί που καθένας είδε το πρώτο φως της ζωής, εκεί που πρωτοπερπάτησε, έτρεξε, έπαιξε, έπεσε κι αιμάτωσε, εκεί που κάθε σοκάκι, κάθε γωνιά, κάθε γειτονιά, κάθε...πέτρα έχει κάτι να του θυμίσει, βρίσκει κάτι που του συνδέει με τα όμορφα παλιά χρόνια. Εκεί που βρίσκεται το χωραφάκι που του άφησε κληρονομιά ο πατέρας του, αλλά και το πατρικό του, που μέχρι σήμερα είναι γι' αυτόν το πιο ασφαλές απάγκιο, εκεί που η γη κρατεί σφιχτά στην αγκαλιά της ό, τι πιο όσιο και ιερό, τα οστά των γονιών του. Εκεί που όλοι του συμπεριφέρονται φιλικά και οικεία όλοι τριγύρω είναι φίλοι, γνωστοί και συγγενείς και όλοι σμιγόμενα σε συντροφικές αγάπης, φιλίας και καταδεκτικότητας. Εκεί έχει το δικό του όνομα και δεν είναι ούτε ο... ασπρομάλλης του τρίτου, ούτε ο... κύριος με τη Σιτροέν. Εκεί ο αέρας φυσά πιο καθαρός και μυρωμένος, η θάλασσα είναι πιο μαγευτική, το τοπίο πιο γνώριμο κι ο κόσμος γενικά πιο δικός του. Μπορεί να μην περπατά σε μεγάλες λεωφόρους, μπορεί να μη βλέπει βιτρίνες με πολύχρωμο και φανταχτερό περιεχόμενο, μπορεί να μη περπατά ανάμεσα σε πολύχρωμο φωτεινό διάκοσμο.

Όμως, «προτιμά τα ράκη της μάνας, από την πορφύρα της μητριάς...». Γι' αυτό όπου κι αν βρίσκεται, όσοδήποτε καλά κι αν περνά, όσοδήποτε ανέσεις κι αν απολαμβάνει, η σκέψη του και ο λογισμός του είναι πάντα στραμμένα στον τόπο, που γεννήθηκε και μεγάλωσε και εκεί, απ' όπου πιεζόμενος από τις βιοτικές ανάγκες, πήρε το δρόμο για τη ξενιτιά, ακολουθώντας τη μοίρα του κάθε νησιώτη.

Κι εκεί περνά τον καιρό του με ακώριστο σύντροφο τη νοσταλγία, με μοναδική του σκέψη τη Νίσυρο και με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς τη Μεγαλόχαρη, τη μεγάλη μάνα και προστάδα του νησιού μας, με την ευχή και την ικεσία «...του χρόνου πάλι νάρθωμε στην άγια σου τη Χάρη»...

## ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

**ΝΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΟΥΛΑΙΑ**  
Πολλά νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, πρόσφεραν κι αυτό το καλοκαίρι της υπηρεσίας τους σε ταβέρνες, εστιατόρια, μπαράκια, καφετέριες κλπ του νησιού μας. Κι ήταν χαρά να τα βλέπει κανείς, όλα με την ποδιά και το δίσκο στο χέρι να μπαίνουν, ολοζώντανια, κεφάλια, ακούραστα, αλλά και «μορφοκαλλάτα» και να περιποιούνται την πελατεία τους.  
Όπως μάθαμε, κάποια απ' αυτά δούλευαν για να ενισχύσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κι άλλα για να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους. Πως να μη συγχαρείς και να μη επαινήσεις αυτά τα παιδιά, πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν όπως έγραφαν οι εφημερίδες της περιοχής, από πλευράς νέων άνεργων, παρατηρείτο απροθυμία κάλυψης θέσεων σε μεγάλα ξενοδοχεία άλλων νησιών, με το αιτιολογικό ότι, οι ώρες απασχόλησης συνέπιπταν με τις ώρες μπάνιου ή τις ώρες συνάντησης στο μπαράκι για ποτό!...  
Κατά τα άλλα, συνεχίζεται αμείωτη η προσπάθεια για μείωση της ανεργίας και για δημιουργία προϋποθέσεων αύξησης της απασχόλησης!...

**ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ!**  
Με τον κανακάρι της στην αγκαλιά, ένα τριχρόνο περιπόι, πανέμορφο αγοράκι, πήγαινε η μάνα για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Στο δρόμο συνάντησαν τη γειτόνισσα, η οποία εστράφη προς το μικρό, λέγοντάς του, «παιδί υγιέ μου να ψηφίσεις τον... ΑΛΦΑ»;. Κι αμέσως ο μικρός άλλαξε όψη, αγρίεψε, κοκκίνισε, γούρλωσε τα μάτια και με τρομερό πάθος φώναζε «όχι, η μαμά μου θα ψηφίσει τον... ΒΗΤΑ». Η άλλη συνέχισε «όχι γιέ μου περιπαίξει σε, τον ΑΛΦΑ θα ψηφίσει». «Όχι τον ΒΗΤΑ» φώναζε ο μικρός. Η σκηνή κράτησε για αρκετή ώρα, με τη μάνα να τα ανέχεται και να χασκογελά. Ωστόσο στο τέλος πήρε το παιδί, έτοιμο να εκραγεί και συνέχισε την πορεία της. Και το ερώτημα ήρθε αβίαστα. Κατάλαβαν άραγε, τόσο η μάνα, όσο και η γειτόνισσα πόση ζημιά έκαμαν στη ψυχούλα αυτού του παιδιού; Κατάλαβαν, πόσο μίσος και πόση εμπάθεια φύτεψαν μέσα του; Δεν είναι «παίξε - γέλασε» η ανατροφή του παιδιού!

## ΝΙΣΥΡΙΚΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΕ ΞΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Έλούσια σε ποσότητα και σημαντικά από αρχαιολογική άποψη, είναι τα ευρήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νισύρου, που κατά καιρούς έχει φέρει στην επιφάνεια η αρχαιολογική σκαπάνη. Και, όπως είναι γνωστό, πολλά από αυτά κοσμούν το αρχαιολογικό μουσείο του νησιού μας και προσελκύουν το ενδιαφέρον του πλήθους των επισκεπτών του, οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται κήρυκες του πολιτισμού των προγόνων μας, ανά την υφήλιο. Στοιχεία όμως, που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πείθουν πως και σε άλλα μεγάλα και παγκόσμια εμβέλεια μουσεία, εκτίθενται δείγματα του πολιτισμού της Νισύρου. Όπως γράψαμε κι άλλη φορά, σε περίοπτη θέση του Μουσείου VICTORIA AND ALBERT του Λονδίνου (1ος όροφος, πτέρυγα Β-26, διαμέρισμα «Ευρωπαϊκή λαϊκή τέχνη»), εκτίθενται τρία δείγματα Νισυριακής κεντητικής τέχνης. Πρόκειται για:

- 1.- Μια μαξιλαροθήκη σε βαμβακερό καμβά, κεντητή με μετάξι σε σταυροβελονιά και γκομπλέν και όπως πληροφορεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, προέρχεται από τη συλλογή του αρχαιολόγου ερευνητή James Bent, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη Νίσυρο το 1883 και τα προμηθεύθηκε από τον Εμπορείο.
- 2.- Άλλη μαξιλαροθήκη σε λινό καμβά και κέντημα με μετάξι σε σταυροβελονιά, προσφορά από τον καθηγητή Wace.
- 3.- Προπέτασμα (Πάντα) κρεβατιού, κεντημένο με μετάξι σε σταυροβελονιά και πλεκτή άκρη, προσφορά από τον καθηγητή Dawkins.

Σε επιστολή του Bent, που βρέθηκε και «Πάντα»

## ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Άλλη μια τουριστική περίοδος προχωρεί προς το τέλος της και ακόμα μια φορά η Νίσυρος την υποδέχτηκε, χωρίς την αναγκαία προετοιμασία και οργάνωση, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Χιλιάδες κόσμο επισκέφθηκαν κι εφέτος το νησί, ως ημερήσιοι επισκέπτες από την Κω. Κι όλοι τους ακολούθησαν την... πεπατημένη. Μια ολιγόλεπτη επίσκεψη στο ηφαίστειο, κι ύστερα στο μοναστήρι της Σπηλιανής, ίσα-ίσα για να υποστούν την ταλαιπωρία του πύργου - έλα, μέσα στο λιούρι του καλοκαιριού και να ακούσουν μια ανεύθυνη, ατεκμηρίωτη και εξωπραγματική, πολλές φορές, ξενάγηση, αφού πάντα απουσιάζει ο ειδικός, ο καταρτισμένος, ο γνώστης ξενάγωγός, ο επισφραγισμένος με τη σωστή και ρεαλιστική ενημέρωση, όπως συμβαίνει σε όλα τα αξιοθέατα και σε όλα τα μνημεία της Χώρας.

Πέρα όμως από αυτά τα όντως αξιόλογα και ιδιαίτερης φυσιογνωμίας μνημεία, υπάρχουν και άλλα εξίσου σπουδαία αξιοθέατα, που παραμένουν απροσπέλαστα για το ευρύ κοινό, όπως το μοναδικό και το πιο αξιόλογο στον Αιγαϊακό χώρο, Παλιόκαστρο, τα Ρωμαϊκά λουτρά στους Πάλους, με το ναύριο της Παναγίας Θερμιανής, τα μουσεία με τα πλούσια, ποικίλα και με πολλές ιδιαιτερότητες εκθέματα, αλλά και η μαγευτική περιπλάνηση στους οικισμούς των διαμερισμάτων του νησιού. Για την επίσκεψη σ' αυτά απαιτείται, κατ' αρχήν, η επιμύηση του χρόνου παραμονής στη Νίσυρο, αλλά και η αναθεώρηση των προγραμμάτων των καθ' ημέραν επισκέψεων, που μπορούν να επιτευχθούν σε συνεννόηση με τους οργανωτές των εκδρομών. Όμως και η προημενη τακτική της «υποδοχής», επιδέχεται, σε πολλές περιπτώσεις, αναθεώρηση. Όπως συμβαίνει σε πολλά μικρά και τουριστικά αναπτυσσόμενα διαμερίσματα της Χώρας, θα μπορούσαν να οργανωθούν εκπαιδευτικές υποδοχές των πρώτων επισκεπτών, με ένα κέρασμα, ένα λουλούδι, ένα θερμό καλωσόρισμα, που δεν στοιχίζουν τίποτε, όμως ο αντίκτυπος είναι θετικός και επωφελής. Κάποτε γίναμε μάρτυρες μιας τέτοιας υποδοχής, σε μικρό τουριστικό νησί και την επομένη τα κάθε είδους τουριστικά έντυπα είχαν πλημμυρίσει από φωτογραφίες και θερμές περιγραφές της εκδήλωσης, με τα ανάλογα, βέβαια, για το νησί οφέλη.

Θα σημειώσουμε, ακόμα πως έχουμε δυο μεγάλα καλοκαιρινά πανηγύρια, του Αγίου Νικίτα και του Δεκαπενταύγουστου.

Θα ήταν άραγε δύσκολο να μεταδώσουμε το πνεύμα του εορτασμού και στους επισκέπτες μας; Θα ήταν δύσκολο, την ημέρα εκείνη, να τους καλωσορίσουμε με ένα σύντομο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με προσφορά τοπικών αναψυκτικών και γλυκισμάτων, ώστε ναιώσουν το πνεύμα των πανηγυρικών κωδωνοκρουστών και να μυηθούν στα των παραδόσεών μας; Όλα αυτά τα θέματα και ό, τι άλλο παρόμοιο, αρμόδια θα μπορούσε να είναι η Τοπική Επιτροπή Τουρισμού, για τη συγκρότηση της οποίας έχει κουραστεί να γράφει η εφημερίδα μας. Και για να προλάβουμε κάποιους καλοθελητές καιροσκόπους, θα σημειώσουμε πως, ούτε τα φαινόμενα είναι σπερηνά, ούτε οι προτάσεις διατυπώνονται για πρώτη φορά. Πρόκειται για τακτικές και παραλείψεις, που εντοπίζονται σε βάθος χρόνου, με τις υποδείξεις, που κάθε φορά διατυπώνονται, να προσκρούει σε κλειστά αυτιά και γυρισμένες πλάτες και με τη Νίσυρο να έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για την τουριστική της ανάπτυξη, στην καλή διάθεση και στο βαθμό συμπεριφέροντος των τουριστικών πρακτόρων της γειτονικής μας Κω.

δημοσιεύθηκε πρόσφατα, αναφέρει ο ίδιος πως προμηθεύτηκε και άλλα είδη από τον Εμπορείο, όπως κεντητά μισοφόρια, γάντια, μαξιλαροθήκες, κουνοπιέρες και πλήρως 3 λίρες και 15 σεντς. Τα είδη αυτά πρόσφερε στο ίδιο Μουσείο, το οποίο όμως δεν έδειξε ενδιαφέρον και σήμερα τα εκθέματα βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται το όνομα άλλου ερευνητή, του Charls Newton, ο οποίος, όπως σημειώνεται, διενήργησαν ανασκαφές στη Νίσυρο, σε τάφους της Κλασικής εποχής, πριν από το ταξίδι του Bent εκεί, και τα ευρήματα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Με βάση την τελευταία αυτή πληροφορία, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών Κώστας Χαροφύλης, επικουρώνησε πρόσφατα με το Βρετανικό Μουσείο, ζητώντας σχετικές πληροφορίες και το Μουσείο απάντησε, ότι όντως υπάρχουν και εκτίθενται τα παρακάτω ευρήματα, προερχόμενα από ανασκαφές στη Νίσυρο :



Χρυσό δακτυλίδι, Αργυρό δακτυλίδι

- Αττική ερυθρόμορφη οινοχόη, με παράσταση κεφαλής Αρμασπού του 370-350 π.χ. Αποκτήθηκε το 1859.
- Αττική ερυθρόμορφη οινοχόη με παράσταση τριών εφίβων, του 370-350 π.χ.
- Χάλκινο μαχαίρι του 1600-1060 π.Χ. που αποκτήθηκε το 1859.
- Αργυρό δακτυλίδι με ωσειδή σφενδόνη, στο κέντρο της οποίας, υπάρχει το επάνω μέρος μορφής (Δημήτρας;) σε χρυσό, του 4ου - 3ου π.Χ. αιώνα. Αποκτήθηκε το 1897.
- Χρυσό δακτυλίδι με ανάγλυφο γοργόνειο στη σφενδόνη, του 4ου-3ου π.χ. αιώνα. Αποκτήθηκε το 1859.

Όμως το πλάτισκο δεν σταματά εδώ. Στο μουσείο της Κωνσταντινούπολης υπάρχει και προβάλεται ο «Εφίβος της Νισύρου». Μια επιτύμβια στήλη ύψους 1,84 μ. και πλάτους 0,60 μ., με ανάγλυφη παράσταση εφίβου ελληνική, που φέρει ακόντιο στο αριστερό χέρι. Το άγαλμα ανευρέθη στη Νίσυρο το 1897, κατά την εκσκαφή θεμελίων σπιτιού, στο κτήμα Παπάτσου και για το φόβο αρπαγής από τους Τούρκους, εκρύβη στον περίβολο του Ναού της Παταμίτσας. Επί τρία χρόνια παρέμεινε κρυμμένο εκεί το άγαλμα, ώσπου το Νοέμβριο του 1900 το πληροφορήθηκαν οι Τούρκοι κι αμέσως έπεισαν. Το πήραν και το έστειλαν με ειδικό περιπολικό πλοίο στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, όπου και φυλάσσεται μέχρι σήμερα, με τον χαρακτηριστικό αριθμό 11 (1142) και με τη γαλλική ονομασία «Stele funeraire d'un discobole». Όπως έγραφαν οι αρχαιολόγοι της εποχής, πρόκειται περί ανιστορηγίματος, αξίου των μεγαλύτερων καλλιτεχνημάτων της Ιταλικής Αναγέννησης και αποτελεί ένα θαύμα της γλυπτικής τέχνης. Καταγράφοντας το γεγονός της αρπαγής και μεταφοράς του αγάλματος ο Λάζαρος Κοντοβερός, αναφέρει ότι: «γένετο αυτότης της σπαράξεως σκηνής, να βλέπει τους Τούρκους να φέρουν τα δύο ημίση τεμάχια του ανεκτιμήτου αρχαίου ελληνικού αναγλύφου, δεδεμένα εις την ανάφορον αχθοφόρου και να τα μεταφέρουν εις τον όρμον της Τάβλας του Γαλαύ, δια να επιβιβασθούν εις την προς το πέλαγος ηγκυροβολημένην τουρκικην τελωνοφυλακίδα». Φαίνεται όμως πως και οι Γερμανοί έχουν μερίδιο στα πολιτιστικά ευρήματα της Νισύρου. Όπως αναφέρει ο Βασίλης Παπακόστας στην εργασία του με θέμα «Ιστορία της Νισύρου» (ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ τόμος 4ος σελ.95), στο μουσείο του Βερολίνου εκτίθεται το άγαλμα «Γυναίκα φέρουσα μίλον» προερχόμενο από ανασκαφές της Νισύρου.

Έχομε όμως και τις μαρτυρίες των παλαιότερων Νισυρίων, που με πικρία αλλά και όργη αναφέρονταν σε ανασκαφές, στις οποίες προέβησαν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι, από τα πρώτα κι όλας βήματά τους ως κατακτητών στα Δωδεκάνησα. Στη Νίσυρο έσκαψαν τάφους στην περιοχή Κρίος-Δάλι, με πλήρη μυστικότητα και με απαγόρευση στον οποιοδήποτε Νισύριο να πλησιάσει. Κι έφυγαν συναποκομίζοντας σάκου, γεμάτους κτερίσματα κι άλλα ευρήματα, που έφερε στην επιφάνεια η σκαπάνη τους. Κανένας δεν έμαθε ούτε το είδος, ούτε την ποσότητα των ευρημάτων, ούτε και το που κατέληξαν.

Γιάννης Χαροφύλης

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ» ΡΟΕΥΓΕΙ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, και από ώρα 19.30, το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ» θα «ροέψει», όπως κάθε χρόνο, στην αίθουσα της «Γιαννιδείου Νισυριακής Εστίας» (3ης Σεπτεμβρίου 25) λουκουμάδες, κατά το πατροπαράδοτο έθιμο, στη γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Στην εκδήλωση είναι καλεσμένοι όλοι οι συμπατριώτες και οι φίλοι του Συλλόγου. Σας περιμένουμε, για να περάσουμε όλοι μαζί ένα όμορφο βράδι.



# Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΗΓΕΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Γενεές-γενεών Νισυρίων ήρθαν και έφυγαν από τη ζωή, αντικρίζοντας, σε καθημερινή βάση, το τοπίο των Πάλων με φόντο ένα λαμπρό και μεγαλόπρεπο κτηριακό συγκρότημα, που δέσποζε, και δεσπόζει μέχρι σήμερα, στην περιοχή και αφιέρωνει να αναδυθούν ολοφάνερα τα δείγματα της χλιδής και της πολυτέλειας, που άλλοτε επικρατούσαν στο εσωτερικό του. Όλοι το έβλεπαν και το βλέπουν, όμως λίγοι μπόρεσαν να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις τόσο για την ιστορία του, όσο και για τον δημιουργό του, ένα άνθρωπο, που μέχρι σήμερα θαυμάζεται, επαινείται και ευφώνως μνημονεύεται για την οξυδερκεία και τη διορατικότητα του, για το επιχειρηματικό δαιμόνιο, που έκλεινε μέσα του αλλά και για την αποφασιστικότητα, που επέδειξε σε χρόνους δύσκολους και χαλεπούς.

Αυτό το καινό, έρχεται σήμερα, να καλύψει η στήλη, με οδηγό τα όσα έγραψε ο αξιόμητος συμπατριώτης, καθηγητής Αντώνης Αντάσπας, (ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ τ.17 σελ. 35-61). Πρώτη σκιαγραφική αναφορά στο γιατρό και άνθρωπο Παντολέοντα Παντελίδη και λόγω έλλειψης χώρου, σε δεύτερο πλάνο στο ρόλο, που ο ίδιος έπαιξε

στη ίδρυση και την ιστορική πορεία των υδροθεραπευτικών εγκαταστάσεων, που μέχρι σήμερα φέρουν το όνομά του.

Ο Παντολέων ή Πανταλέων Παντελίδης γεννήθηκε την 15η Μαρτίου του 1860 στον Εμπορείο της Νισύρου. Γονείς του ήταν ο Αναστάσιος Παντελίδης και η Μαρία το γένος Ξανθού, δύο άνθρωποι φτωχοί, όμως τίμιοι και εργατικοί. Ο Παντολέων φοίτησε στο Δημοτικό σχολείο του Εμπορείου και διακρίθηκε για την επιμέλεια και την ευφυΐα του, γι' αυτό και ο δάσκαλός του παράτρυνε τον πατέρα του να φροντίσει το παιδί να συνεχίσει σπουδές, όμως εκείνος αντέδρασε, επικαλούμενος οικονομικούς λόγους, αφού στη Νίσυρο δεν υπήρχε Γυμνάσιο και έπρεπε να μεταβεί σε άλλο νησί. Όμως προ της επιμονής του δασκάλου άλλαξε γνώμη και έτσι ο Παντολέων Παντελίδης φοίτησε στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο Σάμου, από το οποίο αποφοίτησε με λαμπρά αποτελέσματα, γεγονός που υπαγόρευσε στο πατέρα του την υποχρέωση να τον εγγράψει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ως φοιτητής ο Παντολέων, ήταν υποχρεωμένος, κατά καιρούς, να εργάζεται για να καλύπτει τις δαπάνες του. Παρόλα αυτά όμως συνέχισε κανονικά και πάντα με επιτυχία τις σπουδές του, ώπου στις 9 Δεκεμβρίου

του 1883 έλαβε το Πτυχίο της Ιατρικής, με βαθμό Λιάν Κάλως και με την ειδικότητα του Χειρουργού και Γυναικολόγου. Στη συνέχεια μετέβη στο Κάιρο, όπου ολοκλήρωσε σπουδές στην ειδικότητα του, στο εκεί Γαλλικό Νοσοκομείο. Και ειδικευμένος πλέον γιατρός επανήλθε στη Νίσυρο, όπου πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους ασθενείς συμπατριώτες του.

Στο διάστημα της παραμονής του στη Νίσυρο και συγκεκριμένα το 1889, ανακάλυψε στον ανατολικό όριο της παραλίας των Πάλων ερείπια αρχαίων θερμοπηγών, τα οποία άνοιξαν το δρόμο για την δημιουργία των εγκαταστάσεων, που στέγασαν και αξιοποίησαν τα ιαματικά νερά, επ' ωφελεία των ασθενών, θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο μας. Το 1892 και ενώ το υδροθεραπευτήριο είχαν αρχίσει συστηματικά τη λειτουργία του, ο Παντελίδης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και ε-



νεγράφη στην εκεί Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή, από την οποία απέφοιτσε μετά δυο χρόνια, παίρνοντας άδεια άσκησης της Ιατρικής, αλλά και της ειδικότητας της χειρουργικής σε όλη την επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Παντελίδης νυμφεύθηκε την Θεοφανώ (Φανή) Κοκκία, με την οποία απέκτησαν

έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια.

Ξαναγυρίζοντας στη Νίσυρο, παράλληλα με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, διαχειριζόταν το υδροθεραπευτήριο που, στο μεταξύ, είχαν ανεγείρει και έθεσε σε λειτουργία.

Ήταν άνθρωπος κοινωνικός, καλολογιστής και πολυταξιδεμένος. Τακτικά προσκαλούσε και φιλοξενούσε στο ξενοδοχείο του ανθρώπους από το χώρο της ιατρικής, των γραμ-

μάτων, των επιχειρήσεων, της Εκκλησίας, της Διοίκησης κλπ. ενώ ταξίδευε συχνά σε διάφορα μέρη για σκοπούς επιστημονικούς, ψυχολογικούς, επιχειρηματικούς κλπ.

Ήταν καταδεδειγμένος προς τους συμπατριώτες του και ελεύθερα συζητούσε μαζί τους για διάφορα θέματα, πρόθυμος πάντα να προσφέρει τη συνδρομή και τη συμπαράστασή του, ενώ συχνά ήταν κουμπάρος σε γάμους και νόνος σε βαφτίσια. Σε πολλές περιπτώσεις επισκέψεων ασθενών προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίες του, λόγω οικονομικής αδυναμίας τους. Δεν θέλησε ποτέ να θέσει υποψηφιότητα και να διεκδικήσει θέση στο Δήμο, ούτε και θέλησε ποτέ να διοριστεί κοινοτικός γιατρός. Με τη λειτουργία εξάλλου του υδροθεραπευτηρίου εξασφάλισε εργασία σε πολλά εργατικά χέρια του νησιού, ενώ βοηθήθηκαν οικονομικά πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, διαβέτοντας τα προϊόντα τους για τις ανάγκες των πελατών. Αλλά και η απόφασή του να παραμείνει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Νίσυρο, συγκράτησε στο νησί πολλούς υποψηφίους μεταστάτες.

Ενδιαφερόμενος για το σφέλι και το καλό του χωριού του είχε πάντα ανάμηση στα εκλογικά και στηρίζοντας στην οικονομική και κοινωνική του δύναμη, υποστήριζε άτομα ικανά, κατά τη γνώμη του, για να προωθήσουν τα συμφέροντα του χωριού, όμως εις βάρος άλλων υποψηφίων, γεγονός που προκαλούσε έντονες πικρίες, μικρόψυχες εκδηλώσεις και αλόγιστες αντιδράσεις, αλλά και φθόνο κατά του Παντελίδη, ο οποίος όμως, κατά κύριο λόγο, πήγαινε από την απόφασή του να ανεγείρει ο ίδιος το υδροθεραπευτήριο, το οποίο κάποιος προτιμούσαν να είχαν ανεγείρει ο Δήμος Εμπορείου.

Όμως κι άλλες συμπεριφορές του έδωσαν αφορμή για παρερμηνείες και συκοφαντικά σχόλια, όπως το γεγονός ότι, διατηρούσε στενές φιλικές σχέσεις, τόσο με τους Τούρκους, όσο και με τους Ιταλούς κατακτητές και αυτό χαρακτηρίστηκε ως συμβιβασμός με τον κατακτητή και αδιαφορία για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Επικρίσεις όμως, που διαψεύδονται από τα ίδια τα γεγονότα και από την όλη εθνική και θρησκευτική συμπεριφορά του Παντελίδη. Μπορεί να μη εξσηκώθηκε κατά της εξου-

σίας, να μην επαναστάτησε. Όμως αυτό δε σημαίνει πως δεν υπήρξε καλός πατριώτης και πιστός χριστιανός.

Πολλές φορές με την καλή φιλική σχέση του με την εξουσία, επέλυσε ατομικές και συλλογικές εκκρεμότητες, εξείρασε το νησί από τις επιπτώσεις αυστηρών μέτρων του κατακτητή και βοήθησε στο να μην αφαιρεθούν από το νησί απονεμημένα προνόμια, ενώ απάλλαξε πολλούς συμπατριώτες από κάποιες σοβαρές ταλαιπωρίες.

Και δεν είναι τυχαίο το ότι εκλέχτηκε από τους προκρίτους του νησιού να μεταβεί ως πληρεξούσιός τους στην Πάτμο και να συσκευθεί με τους πληρεξούσιους των άλλων νησιών ενάντια στα μέτρα φορολόγιας, που επέβαλλαν οι τουρκικές αρχές.

Επιπλέον ήταν θρησκευόμενος και εκτός από το ότι ανέθεσε τα παιδιά του με το Ορθόδοξο Ανατολικό Δόγμα, φρόντισε να τελείται τακτικά η Θεία λειτουργία στο παρακείμενο, στο ξενοδοχείο, παρεκκλησί της Παναγίας Θεομιανής, ενώ συμμετείχε ενεργά στις τοπικές εορτές και τα πανηγύρια.

Δυστυχώς ο περιορισμένος χώρος δεν επιτρέπει μια εκτενέστερη παρουσίαση ενός ανθρώπου του μεγάλου του Πανταλέοντος Παντελίδη. Ενός ατόμου ταχείας αντίληψης, ώριμης σκέψης, αλλά και στρεφών επιστημονικών βάσεων και του οποίου η εγκατάσταση στη Νίσυρο, του επέτρεψε να αξιοποιήσει τις πλούσιες ιαματικές θερμοπηγές της αλλά και τις μεγάλες διοικητικές ικανότητες του και να εξελχθεί σε σημαντικό επιχειρηματία του είδους, που συνέβαλε σπουδαίως στην οικονομική ανάπτυξη της, πρωτοστάτησε στην κοινωνική ζωή της και τη επηρέασε, επί σαράντα περίπου χρόνια, την ιστορική διαδρομή της.

Έτσι αν η επιστημονική έρευνα δεν κέρδισε από τον Παντελίδη, σίγουρα η Νίσυρος είχε απ' αυτόν μεγάλο κέρδος. Ο Πανταλέων Παντελίδης έφυγε από τη ζωή, από παθολογικά αίτια, ανήμερα την πρωτοχρονιά του 1928.

Λόγω πληθώρας και επικαιρότητας, οι ονομαστικές προσφορές προς την Ι.Μονή Παναγίας Σπηλανιάς, θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο μας.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

### ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	
Παρακλήσεις	Τρόφιμα	582,20
Εσπερινός	Μπαρ	4.795,00
Θ.Λειτουργία	Εργατικά	2.175,00
Κούπα		
Μπαρ		
«Παναγιά»		
Δωρεές		
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ</b> ευρώ		<b>7.552,20</b>
ΕΣΟΔΑ	17.843,00	
ΕΞΟΔΑ	7.552,20	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ</b> Ευρώ	<b>10.290,80</b>	<b>1.519,00</b>
Δολάρια ΗΠΑ		<b>315,00</b>
Δολάρια Αυστραλ.		

ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	
Εσπερινός ευρω	375,00	
Θ.Λειτουργία	67,00	
Μπαρ	3.368,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.036,30</b>
ΕΣΟΔΑ ευρώ	3.810,00	
ΕΞΟΔΑ ευρώ	3.036,30	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ</b> ευρώ	<b>773,70</b>	<b>70,00</b>
Δολάρια ΗΠΑ		

### ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΝΙΚΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	
Εσπερινός ευρω	Κάβες ευρω	1999,50
Θ.Λειτουργία	Εργατ. βάψιμο	600,00
Μπαρ	Χρώματα	293,90
	Είδη καθαριότητας	47,90
	Μαβαδική	25,00
	Μεταφορά ξύλων	70,00
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ</b>		<b>3.036,30</b>
ΕΣΟΔΑ ευρώ		
ΕΞΟΔΑ ευρώ		

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ	ΕΞΟΔΑ	
ευρώ	773,70	70,00
Δολάρια ΗΠΑ		
Δια την Μοναστηριακήν Επιτροπή		
Ο Πρόεδρος: Αρχιμανδρίτης του Οικουμ. Θρόνου <b>Στέφανος Καλλιστής</b>		
Ο Ταμίας: <b>Μιχ. Πλευράκης</b>		

### ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Ι.ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΝΙΚΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	
Εσπερινός ευρώ	Υλικά-Χρώματα ευρω	350,00
Θεία Λειτουργία	Εργατικά-βάψιμο	150,00
Εισπραξ. από γάμο		
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ</b> ευρώ		<b>500,00</b>
ΕΣΟΔΑ ευρώ		
ΕΞΟΔΑ ευρώ		

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΞΟΔΑ	
255,00		
Δια την Μοναστηριακήν Επιτροπή		
Ο Πρόεδρος: Αρχιμανδρίτης του Οικουμ. Θρόνου <b>Στέφανος Καλλιστής</b>		
Ο Ταμίας: <b>Μιχ. Πλευράκης</b>		

## ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Ο Χρυσός και το Μάρμαρο  
Λέει ο χρυσός στο μάρμαρο: Στα πέρατα του κόσμου  
Ποιος ήλιος λάμπει σαν κι εμέ, ποιο φως έχει το φως μου;  
Εγώ τον κόσμο κυβερνώ, την ευτυχία υφαίνω  
Ποδοπατώ τη μορφή, την ασχημιά μορφαίνω.  
Ποδοπατώ την αρετή, καταπατώ το Νόμο,  
περίσιες είν' οι χάρες μου κι η δύναμή μου μόνη  
γκρεμίζει θρόνους απ' εδώ, θρόνους εκεί στυλώνει.  
- Εσύ τι έκανες μάρμαρο; Και τ' αποκρίθη εκείνο:  
- Εγώ σε τάφου σκοτεινιά τη δύναμή σου κλείνω!..

Ιωάν. Πολέμης

## GREEN AND BLUE

ΨΑΡΕΜΑ - ΚΥΝΗΓΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΗ PET SHOP  
Επώνυμα είδη στις καλύτερες τιμές  
**ΠΟΠΗ ΣΑΚΚΑΛΗ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ**  
Νίσυρος, τηλ. 22420-31218

«ΠΡΩΤΟ»  
**ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ**  
ΝΙΣΥΡΟΣ - Τηλ. 22420-31534

ΣΤΙΣ 10.000 ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ  
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ -  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ  
«ΠΟΥΛΑΜΕ ΦΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΠΟΛΛΑ»  
**MARIA ΠΑΧΟΥ**

## ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**  
**ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΛΑΡΗΣ**  
ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  
Τηλ. 22860-23229 - 22860-23750



Και στη Σαντορίνη έχουμε το δικό μας άνθρωπο, το συμπαιτριώτη μας το Μάρκο (γιο της Μαρίας του Νικολιού). Πρόθυμος πάντα, έχει τα μέσα, την πείρα και τη δυνατότητα για να εξυπηρετήσει όσους επισκέπτονται το γραφείο του.

## «ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΝΕΑ»

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Ιδιοκτησία - Έκδοση:  
Συλλόγου Νισυρίων Αθηνών  
«ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»  
3ης Σεπτεμβρίου 25 ΤΚ 10432 Αθήνα  
Τηλ. 210/52.24.463  
Διευθυντής Σύνταξης:  
ΓΙΑΝ. ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ  
Επίτιμος Πρόεδρος «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ»  
Κανάκη 4 - 154 51 Ν. Ψυχικό  
Τηλ. - Fax: 210/67.17.671  
e-mail: hartofylis@yahoo.gr  
Συνδρομές - Εμβάσματα:  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ  
Σηλυβρίας 29 - 17123 Ν. Σμύρνη  
Τηλ.: 210/9337899  
Αντιπρόσωποι  
Ρόδου: Δ.Μ. Καγαριώφης  
Κω: Λουκία Παλιδή  
Νισύρου: Μιχ. Βεζυρτζόγλου  
Σίδνεϊ: Νικ. Γιαννάκης  
Τηλεγραφήμοι:  
ΝΙΚΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ  
Γεραίων 7 - Αθήνα,  
Τηλ. - Fax: 210/5233965

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

### ΓΑΜΟΙ

- Ο Σωτήρης Δολδούρης και η Άννα Αλεξάνδρου Σφακιανού, στη Νίσυρο.
- Ο Κώστας Δημ. Κακακιός και η Άννα Ζαχαριού στη Νίσυρο

### ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Ένα χαριτωμένο εγγονάκι απέκτησαν ο Κώστας και η Μαρία Χαρτοφύλη, από την κόρη τους την Άννα. Να τους ζήσει και να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

### ΓΕΝΕΕΣ

- Η Μιχάλης Σγουριδής, σύζυ-

γος της Σούλας Μαζούτογλου, στην Αθήνα.

### ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

#### ΣΤΑ ΑΕΙ

- Η Κλειώ-Πασχαλιά Τσιγάρο, εγγονή της Πόπης Κακά, στη Σχολή Εσωτερικής - Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
- Η Ευαγγελίνα Νικολάου, εγγονή της Νίτσας Μαυρομιάτη, στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή φοίτηση.

## ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

- Θερμά συγχαρητήρια στην εγγονή μου Κλειώ-Πασχαλιά, κόρη του Θεολόγου Τσιγάρο και της κόρης μου Ευαγγελίας Κακά, για την εισαγωγή της στη Σχολή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κάτι που ήταν και η πρώτη της επιθυμία. Με όλη μου την αγάπη  
Η γιαγιά της Πόπη Κακά.

- Πολλά συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας εγγονή Ευαγγελίνα Νικολάου, για την επιμέλεια, την επιμονή και την προσπάθεια, που κατέβαλε, στην πολύχρονη σχολική προετοιμασία της, με επιβράβευσαν την επιτυχία της, και με καλή σειρά, στον μεγάλο, που διάλεξε να υπηρετήσει, τη Διοίκηση Τουρισμού, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Καλή φοίτηση, Αγγελίνα μας και να είσαι πάντα τυχερή, να έχεις πάντα επιτυχίες, όπως έγινε στην εκδίωξη του Δήμου Γλυφάδας, για την επιβράβευσαν των επιτυχόντων μαθητών, στην οποία κληρώθηκε μαζί με άλλους 64 μαθητές για ένα 5ήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες. Και να θυμάσαι πάντα, ότι το ήθος και η επιμονή είναι απαραίτητα στη σταδιοδρομία. Ευχαριστούμε για τη μεγάλη χαρά, που μας έδωσες.

Ο παππούς και η γιαγιά σου  
Βαγγέλης και Νίτσα Μαυρομιάτη.

### ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

**ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ**  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

Πτυχιούχου Πανεπιστημίων Αθηνών και Tufts Βοστώνης. Μέλους της Αμερικανικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και της Εταιρείας Εμφυτευματολογίας

Οδός Αγίας Σοφίας (πρ. Γράμμου) 4 - ΡΟΔΟΣ  
Τηλ. 22410 - 38850 Κιν. 6944-501841. • Δέχεται με ραντεβού



# «ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ»

**Με τον παραπάνω τίτλο, το Πολεμικό Ναυτικό, οργάνωσε κι εφέτος εορταστικές εκδηλώσεις, στα πλαίσια των οποίων έγινε διασπορά πολεμικών πλοίων σε διάφορα λιμάνια της Χώρας, ενώ, όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, στη Νίσυρο κατέπλευσε και παρέμεινε στο λιμάνι η Πυραυλάκατος «ΔΑΝΙΟΛΟΣ».**

Οι εκδηλώσεις αυτές, όπως και παλαιότερα ο εορτασμός της «Ναυτικής Εβδομάδας», ένα έχουν σκοπό. Να απονεμηθεί η οφειλομένη τιμή στη «θάλασσα την μεγάλην και ευρύχωρον», σ' αυτή την απέραντη πλανεύτρα, την καταγάλανη αρχόντισσα, που τόσα πολλά χαρίζει αγαθά στη χώρα μας, αλλά και γιατί φιλοξενεί στην αγκαλιά της τον πατέρα, το γιο, τον αδελφό, τελευταία και την αδελφή, της κάθε Ελληνικής οικογένειας και τους ναυορίζει με το γλυκό, αλλά όχι σπάνια και με το φοβερό και άγριο ναυούρισμά της. Γιατί αυτή είναι η μοίρα του Έλληνα από τα πολύ παλιά χρόνια, να συνδέεται «με το άπιο αυτό θεριό», αφού Ελλάδα-Θάλασσα-Ναυτικό, αποτελούν μια τριδυμη πηγή δημιουργίας και μεγαλείου. Είναι τρεις έννοιες ταυτόσημες, που δε μπορεί κανένας να ξεχωρίσει εύκολα τη μια από την άλλη. Η θάλασσα, αυτό το μεγάλο και απέραντο υγρό στοιχείο, ξεκουράζει το μάτι, σκορπιά πλουσιοπάροχα τη χαρά και τη ζωή και είναι η ανεπίτρωτη της πλάσης ομορφιά. Μέσα στη θερμή αγκαλιά της, όπως γράφει ο ποιητής, «ζει ο άνθρωπος τις ηδονικές χαρές της και νιώθει τα γαλαζολευκα θέλητρα του μαγικού της κορμιού. Κοντά της η ψυχή του αποκτά την

απαλότητα, που έχει το ήσυχο κύμα της και το όμορφο τραγούδι της τον ώθει σε ενέργεια και δράση».

Όμως και θυμώνει και αγριεύει και ορμάει. Και φουρτουνασμένη καθώς είναι, με βουτιά τα οργισμένα κύματά της, σκορπιά όλο το πάθος και τη μανία της πάνω στη γη και πάνω στον άνθρωπο, σαν να θέλει να καταπειεί ό, τι βρεθεί στο δρόμο της. Αυτή λοιπόν η θάλασσα είναι από τα βήθη των αιώνων η μοίρα της φυλής μας. Γι' αυτό και σήμερα κανένα επάγγελμα δεν ασκεί τόση γοητεία, τόση ακατανίκητη έλξη στον Έλληνα, όσο το σκληρό, μα τιμημένο επάγγελμα του ναυτικού. Είναι βέβαια δύσκολο και βαρύ και πολύμοχθο το έργο του θαλασσοδαρμένου «Γεμτζή» και η ζωή του κοπιώδης, σκληρή και γεμάτη περιπέτειες, κινδύνους και χτυποκάρδια, αφού το μεγαλύτερο μέρος του βίου του το διανύει με συντροφιά τον Ουρανό και τη θάλασσα, μακριά από τη θάλασσα και τις αμέτρητες χαρές της οικογενειακής εστίας. Περιφέρεται στα πέρατα της Γης, υποχρεω-



μένος να υπερνικά τη μαγεία της Κίρκης, να διαφεύγει τη γοητεία της Ναυσικάς και να προσμένει νοσταλγικά την πολυπόθητη μέρα του γυρισμού, για να ξαναβρεθεί κοντά στην πιστή του Πηνελόπη, στο λατρευτό του Τηλέμαχο και στο γέρο - Λαέρτη πατέρα του.

Όμως δε μπορεί να γίνει αλλιώς, αφού από τα πρώτα βήματα, ιδιαίτερα το ηρωικό του, τη γωνιά της, νιώθει την έλξη της και σ' αυτήν γίνονται τα πρώτα παιδικά του παιχνιδίσματα. Η μεγαλύτερη απόλαυση του είναι το κολύμπι και το χόδι του κάτασπρου αφού στο λοκαμένο κορμί του. Πάνω σ' αυτή γίνονταν άλλοτε τα πρώτα μεταγωγικά κολυβίσματα, με τα ξύλινα και τενεκεδένια καραβάκια του, πριν ακόμα τα αντικαταστήσουν τα, κάθε είδους, προϊόντα της προηγμένης τεχνολογίας. Με τον ψιθυριστό, του κύματος, φλόισβο και τα ατέλειωτα της γιαγιάς παραμύθια για γοργόνες, γλυκοναυορίζονταν τα ελληνόπουλα, ενώ οι διάφορες ναυτικές διηγήσεις των απόμαχων θαλασσιώνων, έμπυτον μέχρι σήμερα τις έμφυτες προδιαθέσεις τους, για να ομοιολοήσουν αργότερα «δε μπορώ, με κράζει η θάλασσα».

Η πατρίδα μας έχει το μεγάλο προνόμιο να την περιλούζει σπάταλα το υγρό του Ποσειδώνα Βασιλείου, όμως η προνομακή αυτή θέση της υπήρξε, ανέκαθεν και απία μεγάλων περιπετειών και αναριθμήτων επιδρομών, στις οποιές, από των αρχαιωτάτων χρόνων την εμπλέκουν οι ποικιλώνυμοι εχθροί της, όπως συμβαίνει τελευταία, μα όχι πρωτόγνωρα, με τους εξ Ανατολών γείτονες και συμμάχους μας. Όμως το Πολεμικό μας Ναυτικό, πιστός θεματοφύλακας της Φυλής και του Έθνους, κλείνει κάθε φορά το δρόμο στον κάθε επιδρομέα. Σήμερα μάλιστα, που μαύρα νέφη πάνε να σκεπάσουν τον Ανατολικό μας ορίζοντα, τώρα που ο προαιώνιος εχθρός ξαναθυμήθηκε τις παλιές επεκτατικές βλέψεις του, τα πολεμικά μας καραβάκια, σαν τείχη, όχι ξύλινα, μα ατσάλινα αυτή τη φορά, αποτελούν εγγύηση πως θα δοθεί η πρόποισα απάντηση σε κάθε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.

Αυτή λοιπόν τη μεγάλη, του Ποσειδώνα, επικράτεια, θέλει να τιμήσει το Πολεμικό Ναυτικό, με τις κατά καιρούς γιορταστικές εκδηλώσεις του, αλλά και να απονεμίσει δόξα και τιμή αιώνια στον Έλληνα θαλασσομάχο και να εδραιώσει στη συνείδηση των Ελλήνων αισθημάτων εφρησισμού, εμπιστοσύνης αλλά και θαυμασμού προς τα ηρωικά στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού, που παραμένουν πάντοτε φρουροί άγρυπνοι των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας του Έθνους μας.

## ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

### ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΣΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

#### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Νίσυριος καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins της Αμερικής Γιάννης Νικ. Σακελλαρίδης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Εταιρείας μας, διοργάνωσε για τέταρτη φορά στη Νίσυρο, κατά το διάστημα από 22 έως 27 Ιουλίου 2019, διεθνές συνέδριο ανωτέρων μαθηματικών με τη συμμετοχή των κορυφαίων μαθη-



Επίσκεψη στο Ηφαίστειο

ματικών του κόσμου. Συνδιοργανωτές ήταν οι δύο βραβευθέντες με το βραβείο Fields, της μεγαλύτερης διεθνούς διάκρισης στο χώρο των μαθηματικών, εφάμιλλης του βραβείου Νόμπελ, (δεν απονέμεται Νόμπελ για τα Μαθηματικά), Bao Chau Ngo, του πανεπιστημίου του Σικάγου και Akshay Venkatesh, του Ινστιτούτου προχωρημένων σπουδών του πανεπιστημίου Princeton. Ο καθηγητής Ngo, μετά την επιτυχία παρόμοιου συνεδρίου που συνδιοργάνωσε στη Νίσυρο με τον κ. Σακελλαρίδη το 2016, και τα ενθουσιώδη σχόλια των παρευθεντών τότε καθηγητών, ήταν και πάλι συνδιοργανωτής του φετινού συνεδρίου, που είχε θέμα, «L-συναρτήσεις και γεωμετρική θεωρία αναπαραστάσεων» και πιο απλά, το συνέδριο ασχολήθηκε με θέματα της θεωρίας αριθμών και της αλγεβρικής Γεωμετρίας. Στον έτερο συνδιοργανωτή, κ. Venkatesh απενεμήθη το βραβείο Fields στο διεθνές συνέδριο του Ρίο Ντε Τζανέιρο το καλοκαίρι του 2018.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 25 ερευνητές, 24 από ξένα πανεπιστήμια και ένας από το ΕΚΠΑ, τα ονόματα των οποίων, μαζί με όλες της λεπτομέρειες του συνεδρίου υπάρχουν στον ιστότοπο <https://www.nisyrosmathconference.org/>

Αρκετά από τους συμμετέχοντες, συνοδεύοντο από μέλη των οικογενειών τους και παρέτειναν την διαμονή τους στη Νίσυρο συνδυάζοντας το συνέδριο με διακοπές.

Η επιλογή της Νισύρου για μια ακόμη φορά ως τόπου του συνεδρίου και η συμμετοχή τόσο διακεκριμένων επιστημόνων αντανακλά το κύρος του κ. Σακελλαρίδη στον διεθνή επιστημονικό χώρο.

## ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ

**Μπορεί για τους ντόπιους το Ηφαιστειολογικό Μουσείο στα Νικιά να έγινε συνήθεια. Όμως για τους ξένους κι γι' αυτούς που για πρώτη φορά το επισκέπτονται, παραμένει χώρος μιας πρωτόγνωρης εμπειρίας και γνώσης. Παραμένει ο χώρος, που σε κατεβάζει στα έγκατα της γης και σε μπει στις διεργασίες, που συντελούνται στον υπόγειο κόσμο, καθώς και στην προσπάθεια, που καταβάλλουν πυρακτωμένες μάζες, υγρές ή αέρειες, για να διασχίσουν το φλόι της Γης και να βγουν στην επιφάνεια.**



Μέσα από πίνακες, χάρτες και προβολές, ο επισκέπτης παρακολουθεί κατ' αρχήν τη δημιουργία και στη συνέχεια την ανοδική πορεία αυτών των μαζών, καθώς και τις καταστρεπτικές, όμως επιστημονικά ενδιαφέρουσες, συνέπειες της επίδρασης τους στα στρώματα γης, που παρεμβάλλονται στην πορεία τους, ωστόσο εκραγεί ο ηφαιστειακός κώνος, ανοίξει ο κρατήρας και απλωθούν ως κύματα λάβας στην επιφάνεια.

Πετρώματα διαφόρων ειδών και αποχρώσεων, ορυκτά προϊόντα καμένης γης, διαφόρων μορφών και ονομάτων, λιθάρια από στερεοποιημένη λάβα, είναι τα κατάλοιπα αυτής της πορείας, τα οποία μαζί με είδη χλωρίδας, που ευδοκιμούν σε ηφαιστειακά εδάφη και πολλά άλλα παρεμφερή δείγματα, φερμένα από διάφορα ηφαιστειακά του κόσμου, συμπληρώνουν τα προϊόντα, που δημιουργήσε η έκρηξη του δικού μας ηφαιστείου, που απλώνεται ζωντανό ως φόντο πλάι στο μουσείο, και φέρνουν τον επισκέπτη πιο κοντά στο αντικείμενο.

Την επίσκεψη ολοκληρώνει η προβολή εδόχως συναρπαστικής ταινίας, που απεικονίζει τον τρόπο, με τον οποίο απλώθηκε η λάβα, κατά την έκρηξη του ηφαιστείου, στερεοποιήθηκε και σχηματίστηκε η Νίσυρος, όπως είναι σήμερα, και οι παρακείμενες νησίδες. Αυτά κι άλλα παρόμοια στοιχεία, άκρας ενδιαφέροντα, προσελκύουν τον επισκέπτη, που πάντα φεύγει εντυπωσιασμένος αλλά και προβληματισμένος απ' ό,τι είδε κι άκουσε. Το Ηφαιστειολογικό Μουσείο της Νισύρου είναι ένα πρωτόγνωρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, μορφωτικό και ενημερωτικό ίδρυμα. Γι' αυτό και αποτελεί τιμή για τη Νίσυρο η ύπαρξη του και χρέος η διατήρησή, η συντήρησή και η, όσο γίνεται, ευρύτερη προβολή του.

## ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

➔ Μια πλούσια ποικιλία εμπροσμάτων κοσμή, ως κράχτης, τις προσώψεις των εμπορικών καταστημάτων, κατά μήκος του κεντρικού δρόμου στο Μανδράκι. Έτοιμα ενδύματα, είδη νεωτερισμού, δώρα, αναμνηστικά, κεντήματα, τοπικά προϊόντα, όλα είναι στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού, απαλλάσσοντάς το από την υποχρέωση να καταφεύγει στις αγορές μεγαλύτερων νησιών. Αλλά κι οι επισκέπτες, που διάβαιναν τα κατώφλια των μαγαζιών, όλοι έβγαιναν με τσάντες στα χέρια.



➔ Ανεκτίμητης ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας είναι τα εκθέματα των Μουσείων του νησιού μας. Κι όμως οι ξεναγοί τα αντιπαρέχονται, οδηγώντας τις ομάδες των τουριστών από το ασημαντό στο επισοισιάδες και από το επισοισιάδες στο άσχετο. Πότε, επιτέλους, οι αρμόδιοι παράγοντες θα εκσυγχρονίσουν τα προγράμματά τους;

➔ Στις γάλκινες προτομές-πορτρέτα των αδελφών Καζαβή κατατέθηκε στεφάνι, εις μνήμην των αποβασάντων ξεντεμένων Νισυριών. Κι οι προτομές ήταν τόσο μαυρισμένες από τη φθορά του χρόνου, που έπρεπε να καταβληθεί προσπάθεια για να διακρίνει κανείς τα πρόσωπα. Χάθηκαν λίγες σταγόνες μπράσσου;



Άλλοτε...



...και τώρα

➔ Ασφυξία και συνωσιμό δημιουργούσε στους δρόμους του νησιού η κυκλοφορία των εκατοντάδων, καθημερινά, επισκεπτών. Και μέσα στην ασφυξία εφφύτρων καταμεσής του δρόμου σταθμευμένα αυτοκίνητα, που δυσχέραιναν ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Κι όμως, πρέπει να γίνει σε όλους συνείδηση πως, σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί κοινή υποχρέωση η ευπρεπέστερη εικόνα του νησιού μας.

➔ Σε επίκαιρο και εμφανές σημείο του κεντρικού δρόμου, οι περαστικοί, ντόπιοι και ξένοι, αντικρίζουν ένα κακέτυπο υποτιθέμενου σιντριβανιού, που εδώ και πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένο κι αφρόντιστο, περιμένει κάποιον χέρι να το περιποιηθεί, να το εξωραΐσει, να του δώσει πνοή με τη δυνατότητα να αναβλύσει λίγο νεράκι, όπως τότε που δημιουργήθηκε. Θα περιμένει άραγε, πολύ ακόμα;



➔ Κι άλλη φορά γράψαμε για την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, με τους τοίχους να έχουν αλλάξει χρώμα από τις σκουριές, που τρέχουν από τα κάγκελα. Εφέτος οι εικόνα...πλουτιστήκε με κάποια έρμημα απεριποίητα και διψασμένα παρτέρια, με υπολείμματα καλλωπιστικών φυτών, που αργοπεθαίνουν αναζητώντας λίγο νεράκι. Κι όλα αυτά σε ένα δρόμο με χιλιάδες περαστικούς καθημερινά.

## ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΑΣ - ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗ

**Γνωστό και χρόνιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης και της ανεπάρκειας παραλιών στη Νίσυρο, κατάλληλων για κολύμβηση. Κι αυτό είν' ένα θέμα, που ταλαιπωρεί, ιδιαίτερα τους ξένους επισκέπτες του νησιού μας, για τους οποίους το μπάνιο στη θάλασσα το καλοκαίρι είναι «εκ των ων ουκ άνευ».**



Η παραλία στις Λιές

Κι ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες, αν όχι για να εκλείψουν εντελώς οι υπάρχουσες αδυναμίες, τουλάχιστο για να καλυφθούν, σε βαθμό που θα επιτρέπει την, όσο το δυνατόν αποβλήματιστη



Η παραλία των Πάλων

και ικανοποιητική εξυπηρέτηση των λουομένων, η παρατηρούμενη κωλυσιεργία είναι ανεξήγητη. Θα αναφερθούμε κατ' αρχήν, στην παραλία στις Λιές, η οποία, όπως είναι γνωστό, συγκεντρώνει πολλές προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση των λουομένων, ντόπιων και παραθεριστών κι όμως παρέμεινε κι εφέτος αναξιοποίητη.

Βασική αιτία και τροχοπέδη στην προτίμηση του κοινού, αποτελεί η έλλειψη συγκοινωνίας, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα θα μπορούσε, εκ πρώτης όψης τουλάχιστο, να αντιμετωπιστεί με τη δρομολόγηση δημοτικού ή ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, λύση όμως, που για ανεξήγητο λόγο δεν προωθείται. Οι παραλίες, που κι εφέτος φιλοξένησαν και εξυπηρέτησαν το κύμα των λουομένων, ντόπιων και παραθεριστών, ήταν των Πάλων, του Αϊ Σάββα και για τους πιο τολμηρούς οι Χοχλάκιοι. Όμως με εμφανείς και ανέπαφες τις υπάρχουσες ελλείψεις, όσον αφορά την οργάνωση και τον εξοπλισμό τους, όπως η έλλειψη ντουζ, χωρίς ομπρέλες για σκιά, χωρίς W.C. σε επαχθή μάλιστα, που η χρήση της λεγόμενης χημικής τουαλέτας λύνει παρόμοια προβλήματα. Εφέτος επιστρατεύθηκαν και οι πιπίνες των ξενοδοχείων, στον οποίο βαθμό επέτρεπαν οι δυνατότητές τους, ιδιαίτερα κατά τις διαμενικές καιρικές συνθήκες. Είναι μια λύση, που παρουσιάστηκε τελευταία και ολοένα διευρύνεται.

Το γεγονός μάλιστα επανέφερε, στην επιφάνεια παλαιότερη πρόταση της εφημερίδας μας, για να μετατραπεί σε πισίνα το σκάμμα, που είχε δημιουργηθεί στην παραλία του «Μίρα Μάρε», στην οποία θα ήταν εξασφαλισμένη η συνεχής εναλλαγή του θαλασσινού νερού, ενώ, λόγω διαστάσεων, θα εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό λου-



Οι Χοχλάκιοι

ομένων. Αντί αυτού όμως επελέγη η λύση της επιχωμάτωσής του. Δεν θα «κομίσουμε γλαύκας...», σημειώνοντας πως το θέμα της καλύτερης οργάνωσης και εξοπλισμού των παραλιών του νησιού, επείγει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα. Θα επισημόνομε όμως πως ένας από τους πόλους έλξης των ξένων τουριστών στην Ελλάδα είναι και η απόλαυση που τους παρέχει η επαφή με τη θάλασσα. Ας φροντίσουν οι υπεύθυνοι να τους την εξασφαλίσουν, αν επιθυμούν να τους φέρουν πιο κοντά στη Νίσυρο



Τα σκάμματα στο Μίρα - Μάρε



**Μηχανές σκαφών  
αναψυχής  
TWIN MARIN  
Γενικοί αντιπρόσωποι  
Ρόδου  
Νίκος &  
Απόστολος  
Παριανός  
ΡΟΔΟΣ**



Αφιέρωμα στις δύο μεγάλες Εθνικές μας Σοφίες

ΣΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ '40 (28η Οκτωβρίου)



Νύχτα τ' Οκτώβρη μ' όνειρα γεμάτη κι ομορφιά... Μια τέτοια νύχτα, που οι ψυχές μόνο χαρά ποθούν...

Η δόλια μάνα αρνήθηκε, έσφιξε την καρδιά της Ορθώθηκε περήφανα, γιγάντια, τρομερή...

Τα βόλια πέφτουνε βροχή, βροντάει το κανόνι... Μουγκρίζουν οι μηχανές σε γη και σ' ουρανό...

Μα δε λυγάμε, στέκομε κι ανδρεία πολεμάμε... Συμπράξαμε τ' ασπάλεια τανκς καρφώνουμε στη γη...

Δεν είπαμε «Μολών Λαβέ» ετούτη τη φορά... Εμείς μια λέξη μοναχά είπαμε «ΟΧΙ»...

Κι αντί να πέσουμε νεκροί... Και να πατήσουν οι εχθροί το αγιασμένο χώμα...

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ WHITE BEACH ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΟΜΩΣ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ένας ακόμα χώρος τουριστικού ενδιαφέροντος, παραμένει κλειστός, ενώ η λειτουργία του θεωρείται τόσο αναγκαία, ως συμπλήρωμα της ήδη ελλιπούς τουριστικής υποδομής του νησιού.



Πρόκειται για το ξενοδοχείο White Beach. Μια μονάδα, που κτίστηκε, συγκεντρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις για να πάει μπροστά.

Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά, με εξασφαλισμένη, κάθε καλοκαίρι, πληρότητα, αλλά και με προτίμηση πολλών παραθεριστών...

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ (26η Οκτωβρίου)



Πάντα κι όπου σ' αντιρίζω, με λαχτάρα σταματώ... Και περήφανα δακρύζω, ταπεινά σε χαιρώ...

Κι ο Σταυρός που λαμπυρίζει στην ψηλή σου κορυφή... Είν' ο φάρος που φωτίζει μιαν ελπίδα μας κρυφή...

Κι απ' τα στήθη μου ανεβαίνει μια χαρούμενη φωνή... Να'σαι πάντα δοξασμένη, ω Σημαία Ελληνική.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΚΙΑ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Της Ιακώβης Αλεξίου

Συμπτωματικά έφτασε στην εφημερίδα μας εργασία, με θέμα «Συλλογή Λαογραφικού Υλικού από τα Νικιά της Νισύρου»...

Πρόκειται για μια αξιόλογη συλλογή, με πλούσιο λαογραφικό υλικό, δοσμένο από όλες τις επιζώσες γεροντισσες του χωριού...

Η συλλογή συμπληρώνεται από εξίσου πλούσιο και ποικίλο φωτογραφικό υλικό, με εικόνες από πανηγύρια, γάμους και άλλων ειδών κοινωνικές εκδηλώσεις...

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙ ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ «ΚΑΖΙΝΟ»

Κλειστό εξακολουθεί να παραμένει το «Καζίνο», ένα κεντρικό καφε-νέο, στενά συνδεδεμένο με την ιστορία του νησιού, του οποίου η επαναλειτουργία πρόσφατα, ανακάλεσε μνήμες από το παρελθόν.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

ματος, γιατί θα ξεφύγει από το ερώτημά σας. Έφυγα με τη βεβαιότητα πως αποτελεί αδικαιολόγητη παράλειψη...

Αποφάσιμα να επισκεφτώ το λόφο με το Μύλο, πάω από το λιμάνι. Και από το ξεκίνημα ένιωσα δυσφορία, αλλά και απογοήτευση...

Τρεις φορές χρειάστηκε να μεταβώ στο αρχαιολογικό μουσείο, ωστόσο μπόρεσα να το επισκεφτώ. Την πρώτη φορά ήταν ημέρα Τρίτη και το μουσείο, είχαν κλείσει...

οργάνωσης αποθήκη βιβλίων, ανάμεσα στα οποία, είν' αλήθεια, πως υπήρχαν και πολλά αξιόλογα, παρά με βιβλιοθήκη με την καθιερωμένη μορφή και οργάνωση.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Η στήλη σήμερα θα φιλοξενήσει άρθρο του δημοσιογράφου Παναγιώτη Λιάκου, με τον παραπάνω τίτλο, από την προσωπική του στήλη «Περί Πωλητικής», στην εφημερίδα «Δημοκρατία» της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2019.

«Παρακολουθώντας τις συγκινητικές σκηνές, από την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ακούγοντας τα υπέροχα λόγια της θείας λειτουργίας...

Μόνο κατάλογοι δημοτολογίων, αριθμοί φορολογικών και ασφαλιστικών μπρόντων υπάρχουν, όπου λείπει ο Χριστός, ο πιο πιστός και ισχυρότερος σύμμαχος...

Η Εκκλησία μας όντως συνέχει το έθνος. Μας φώτιζε στα χρόνια της σκλαβιάς στους Τούρκους. Μας έζησε στους αιώνες του εγκαταβασμού μας στον οθωμανικό τόφο...

ΔΙΕΞΗΟΧΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Νέες τάσεις του τουρισμού. Τα αντίδοτα στη μαζικότητα και τον υπερτουρισμό», διεξήχθη στη Νίσυρο, από 6 έως και 8 Σεπτεμβρίου.

Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν η Εταιρεία Επιστημονικών Επιχειρηματιών και Δημόσιων Ομοσπονδίων και η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, σε συνεργασία με το Δήμο Νισύρου.

Για ό, τι αφορά τη Νίσυρο και τα τουριστικά ενδιαφέροντα πλεονεκτική μάτρά της, όλοι οι σύνεδροι υποστήριξαν την ανάγκη να ξεκινήσει μια συγντονισμένη προσπάθεια για την ανάδειξη όλων των μνημείων...

Βρίσκομαι για διακοπές στην Κω κι εκεί είπα για το ηφαίστειο, γι' αυτό ήρθα σήμερα να το επισκεφτώ. Αντικρίζοντας το στάθμα ανήμιση να προσδιορίσω τα συναίσθημά μου...



Με εγκωμιαστικά σχόλια και επαίνετικές, για το νησί μας, εντυπώσεις φεύγουν, κάθε φορά, οι επισκέπτες της Νισύρου. Εφέτος ζητήσαμε να μας πουν τυχόν αρνητικά σημεία, που εντόπισαν κατά την παραμονή τους και κάποιες από τις απαντήσεις, που πήραμε, καταγράφομε στη συνέχεια :

Από ένα φως που άναψε κάποιο βράδυ στο ύψωμα πληροφορήθηκα πως εκεί υπάρχει αρχαίο τείχος και μάλιστα αξιόλογο και θέλησα να το επισκεφτώ.



περνούσε ο καιρός τόσο άναβε η επιθυμία μου, ώσπου στο τέλος γνώρισα κάποιον που είχε άδεια οδηγησης και νοικιάσαμε αυτοκίνητο. Δεν θα αναφερθώ στο μεγαλείο, που αντίκρισα, ούτε στις ανεπανάληπτες εντυπώσεις...

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

επίπεδο πολιτισμού, που είχαν αναπτύξει οι παλαιότεροι Νισύριοι.

Η ταμπέλα «Δημοτική βιβλιοθήκη» μου τράβηξε την προσοχή και πλησίασα. Όμως, με έμπο, απογοητευτήκα, γιατί αυτό που αντίκρισα έμοιαζε πιο πολύ με κακής

Φωτο Αρχείου

Αποψη της Βιβλιοθήκης

οργάνωσης αποθήκη βιβλίων, ανάμεσα στα οποία, είν' αλήθεια, πως υπήρχαν και πολλά αξιόλογα, παρά με βιβλιοθήκη με την καθιερωμένη μορφή και οργάνωση.

νοκοπία και στριμωξίδι κι απ' έξω φασαρία και θόρυβος, από τους πελάτες της ταβέρνας, της οποίας τα τραπέζια ακουμπάνε ακόμα και την πόρτα της εισόδου.

Βρίσκομαι για διακοπές στην Κω κι εκεί είπα για το ηφαίστειο, γι' αυτό ήρθα σήμερα να το επισκεφτώ. Αντικρίζοντας το στάθμα ανήμιση να προσδιορίσω τα συναίσθημά μου, μπρος σ' αυτό το μαγευτικό, το απεριγράπτο, το ανεπανάληπτο θέαμα, που αντίκρισα.

Αυτές κι άλλες παρόμοιες απαντήσεις δέχτηκε, στο ερώτημά της, η εφημερίδα μας. Όμως η έλλειψη χώρου δεν επιτρέπει την περαιτέρω δημοσίευσή. Περιοριζόμαστε μόνο στα θέματα, των οποίων η αντιμετώπιση χρειάζεται μόνο καλή θέληση και ενδιαφέρον, το οποίο ελπίζουμε και ευελπιστούμε πως θα εκδηλωθεί κάποτε.



## ΑΠ' Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ...

Από το  
**ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ**



Ματιές στα περασμένα

### ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Στην αποστροφή μας, στο Άργος, στον Κοκκινόμματο, παραθερίζαμε τα καλοκαίρια, στη διάρκεια του πολέμου, όπως συνέβαινε και με πολλούς άλλους, που είχαν κτήματα στην περιοχή, πρώτα-πρώτα για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να συγκεντρώνουν τα μαζούλια και να μπορούν να αντιμετωπίσουν την πείνα και τις στερήσεις των καιρών.

Μόλις είχα κλείσει τότε την πρώτη δεκαετία της ζωής μου και βοηθώντας τον πατέρα μου στο να βοσκήσει και να πατίσει «το μαντρί», περνούσα καθημερινά από το μοναστήρι του Σταυρού, που τότε τελούσε σε ημιερειωμένη κατάσταση, με γκρεμισμένα κελιά, με πολλές φθορές στην εκκλησία, με δύσβατη και έρημη τη γύρω περιοχή. Πλησίαζε, θυμάμαι, η γιορτή του κι ένα πρωί, πριν βγει καλά-καλά ο ήλιος καθώς πλησίαζε, άκουσα γεροές φωνές και κλάματα, που για μια στιγμή με καθήλωσαν. Όταν συνήλθα, έτρεξα και βρέθηκα μπροστά σε μια τραγική σκηνή, με μια μάνα να κτυπιέται και να κλαίει, ένα παλικάρι να είναι νεκρό, ξαπλωμένο μπροστά της και μια αδελφή δίπλα της να οπαράζει και να δονεί την ατμόσφαιρα από το κλάμα της. Ήταν ένα νεαρό Νισυρόπουλο, που κτυπημένο από τη Φυματίωση, ζούσε εκεί, κατά σύσταση του γιατρού, σε μια καλύβα από σπάρτο, με μόνο φάρμακο τον καθαρό αέρα, και την ανύπαρκτη τότε-καλή διατροφή, που με τις συνθήκες της εποχής, ήταν τα μόνα συνιστώμενα φάρμακα κι αυτά της...παρηγορίας, αφού η κατάληξη εθεωρείτο δεδομένη. Τρομοκρατήθηκαν από το θέαμα, όμως ένιωσα κτηχρόσηψη να παραμείνω και σε λίγο έφτασαν κι άλλοι από τα γύρω κτήματα, που έτρεξαν ακούοντας το κλάμα των δυο γυναικών. Κι αμέσως ξάπλωσαν το νεκρό σε μια ξύλινη σκάλα, τον πήραν στον ώμο και ξεκίνησαν για το Μανδράκι, όπου θα γινόταν η κηδεία και η ταφή. Είχα επηρεαστεί τόσο πολύ, που πέρασαν πολλοί μήνες ωστόσο μπορούσα να κυκλοφορήσω στην περιοχή μόνος, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Αλλά και μέχρι σήμερα, ύστερα από τόσες δεκαετίες, κάθε φορά που θα βρεθώ στην περιοχή, ο νους μου στρέφεται στις τραγικές εκείνες στιγμές που έζησα και στην εικόνα, που αντίκρισα τότε, παραμονές του πανηγυριού του Σταυρού.

\*\*\*

Παραμονή της εορτής του Αγίου Θεολόγου και μεγάλο τότε το πανηγύρι στα Νικιά, όπου και το φερώνυμο μοναστήρι του Αγίου. Γι' αυτό κάθε χρόνο, περηνάμε πως και πως αυτή την ημέρα, για να ανεβούμε στα Νικιά που ήταν και η καταγωγή του πατέρα μου και πάντα ντυνόμουν παπαδάκι στο Ιερό.

Όμως εκείνο το καλοκαίρι οι υποχρεώσεις του πατέρα μου δεν ευνοούσαν το καθιερωμένο ταξίδι. Κι ενώ λοιπόν βοσκοίσαμε τα κατόικια στην περιοχή του Κατάγιαλου, στο Ραμό, κτύπησε η καμπάνα του Εσπερινού, από το μοναστήρι, που βρισκόταν ακριβώς από επάνω μας. Και τότε ήρθαν τα δύσκολα. Φούντωσε μέσα μου η λαχτάρα να ανεβώ στο πανηγύρι, κι όσο κτυπούσε η καμπάνα τόσο απλώνονταν μέσα μου η...κατάθλιψη. Και βλέποντάς με ο πατέρας μου, παρά το ότι με χρειαζόταν, για να μη μου χαλάσει το χατήρι, «Είπα κάθεται, θωρώ κι ο νους σου είναι στο μοναστήρι (Νικιάτικη έκφραση). Ατε κόφτε πάνω κι έψε ένα κερύ και για μας». Άλλο που δεν ήθελα. Φτερά έβαλα στα πόδια κι αντί να ανεβώ από τον κανονικό δρόμο της Κασελιάς, πήρα το μονοπάτι από τα Καμίνια, μια διαδρομή, μέσα από θάμνους και πέτρες και που σε κάθε βήμα κάπνιζε και μια «εξφυσίστρα». Κουραστική η ανηφόρα, αφού δεν υπήρχε καν μονοπάτι, γι' αυτό και κάθιζα κάθε τόσο για να ξεκουραστώ και πάλι συνέχιζα, ώστε να φτάσω νωρίς και να προλάβω τον Εσπερινό, όπως και έγινε.

Έφτασα στο μοναστήρι, μπήκα στο Ιερό κι ανέλαβα υπηρεσία, μαζί με το Γιάννη του Μηνά, τον μετέπειτα παπα-Γιάννη. Όμως καθώς μπαίνονόβγαينا από το Ιερό, κάποιοι με κοίταζαν με χαμόγελο, χωρίς αυτό να με βάλει σε υποψία. Μέχρις ότου, με κάλεσε κοντά της κάποια θεία μου και σιγά-σιγά μου είπε «το παντελόνι σου πίσω είναι σχισμένο, πήγαινε να αλλάξεις». Και βάζοντας το χέρι μου πίσω, βρήκα την αιτία για τα χαμόγελα. Καθώς ανέβαινα από το Ραμό, κάθισα φαίνεται σε εξφυσίστρα, με αποτέλεσμα να καεί το παντελόνι στο πίσω μέρος και να φαίνεται μέσα το εσώρουχο, που ευτυχώς εκείνο άντεξε. Και τώρα τι γίνεται; Τα ρούχα μου ήταν στον Κοκκινόμματο, όπου παραθερίζαμε, άλλο παντελόνι δεν είχα να αλλάξω. Οπότε, μόλις τελείωσε ο Εσπερινός, πήγα και χαϊρέισα τον παππού και τη γιαγιά κι αντί να μείνω στο πανηγύρι, πήρα το δρόμο, μεσ' στη νύχτα, επιστρέφοντας στο Άργος. Τέτοιο ρεζιλέμα είναι δυνατό να μη βασανίσει τη σκέψη μου, κάθε χρόνο του Αγίου Θεολόγου;

### ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΓΚΡΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ



Σάλο έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΚΙΝ.ΑΛ. / ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το Κόμμα για πρώτη φορά από το 1974, δεν κέρδισε έδρα στα Δωδεκάνησα, που άλλοτε θεωρούνταν προπύργιο του ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναγράφει στον τοπικό τύπο, (εφημερίδα «Δημοκρατική» 10/7/19), η απώλεια αυτή χρεώνεται από τα τοπικά όργανα του κόμματος, στους υπευθύνους σύνθεσης του ψηφοδέλτιου, του οποίου η αποδυνάμωση εθεωρείτο δεδομένη λόγω του αποκλεισμού του Γιώργου Νικητιάδη και της επένδυσης στην υποψηφιότητα του Δημ. Κρεμαστινού, σε μια εποχή που, τόσο η συσπείρωση, όσο και η ανανέωση εθεωρείτο επιβεβλημένη και αναγκαία. Με το ίδιο πνεύμα σχολιάστηκε το γεγονός και από τον Αθηναϊκό τύπο. Συγκεκριμένα η εφημερίδα «Δημοκρατία» έγραψε «Η αποχώρηση Κρεμαστινού από το ΚΙΝ.ΑΛ. αποτελεί διπλό πλήγμα για τη Γεννημάδα. Ο λόγος; Οι άσπονδοι φίλοι της θυμίζουν ότι η ίδια είχαν ενδώσει στις πιέσεις του να κοπεί από το ψηφοδέλτιο των Δωδεκανήσων ο τοπικός ανταγωνιστής του και πρώην υπουργός Γ.Νικητιάδης. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί για όλους η έδρα και τώρα να...διαλύονται.» Σημειώνεται ότι, μετά από τα αποτελέσματα αυτά, ο Δημ.Κρεμαστινός, εξέφρασε την απογοήτευσή του και δήλωσε, πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος στα Δωδεκάνησα.

### ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Σαν ακόμα άβατον, ως τώρα χώρο, κατέκτησε η Νισυριακή παροικία Αμερικής. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από τη Ν.Υόρκη, με απόφαση, που υπέγραψαν ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπίδοφορος, πρώτος Αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Τζον Κατσιματίδης, καταλαμβάνοντας, έτσι, τη δεύτερη τη τάξει, σειρά στη διοικητική ιεραρχία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής. Κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπίδοφορος δήλωσε πως επέλεξε για τη συγκεκριμένη θέση τον Τζον Κατσιματίδη, γιατί θεωρείται ως προβεβλημένη προσωπικότητα της Ομογένειας, διακεκριμένος επιχειρηματίας, πιστός στις Ελληνορθόδοξες παραδόσεις και θερμός πατριώτης. Και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού.



Όπως είναι γνωστό, ο Γιάννης Κατσιματίδης, κατέχει σοβαρή και επιζήλη θέση ανάμεσα στον κόσμο των επιχειρηματιών της Αμερικής, η οποία τον έχει εντάξει ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των, όπου Γης, πλουσιότερων ομογενών, έχει ενεργόν ανάμειξη στην πολιτική, διεκδικώντας πρόσφατα το αξίωμα του Δημάρχου Ν.Υόρκης, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή σε περιπτώσεις υποστήριξης και προώθησης εθνικών θεμάτων, ενώ τελευταία έπαιξε καθοριστικό ρόλο η συμβολή του στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ανακύψαντος, στους κόλπους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, προβλήματος. Η επιλογή του για την ανάληψη των νέων καθηκόντων, ήλθε ως αναγνώριση της όλης δραστηριότητάς του, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την παροικία μας της οποίας αποτελεί επιλεκτό μέλος και ασφαλώς έχει ευμενή αντίκτυπο και στη Νίσυρο, που τον γέννησε.

### ΑΠΟ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ

#### ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ Ν.Υ.

Μπορεί κάποιοι να σχολιάζουν αρνητικά τη στάση του συμπατριώτη μας Γιάννη Κατσιματίδη, απέναντι στα οικονομικά προβλήματα και στις ανάγκες του νησιού μας. Εκείνο όμως, που δε μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, είναι το ότι δίνει πάντα δυναμικό παρών, σε κάθε περίπτωση συζήτησης ή προώθησης των εθνικών μας θεμάτων, σε Αμερικανικό επίπεδο.

Τελευταίο δείγμα αυτής της παρουσίας του αποτελεί το επίσημο γεύμα, που παρέθεσε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ν.Υόρκη, στο οποίο παρέκάθισαν μια πλειάδα σοβαρών επιχειρηματιών, ομογενών και Αμερικανών, ενδιαφερομένων για επενδύσεις στην Ελλάδα. Προσφωνώντας τον Πρωθυπουργό ο Γιάν. Κατσιματίδης, τον διεβεβαίωσε για το ενδιαφέρον των παρόντων αλλά και άλλων επιχειρηματιών της Αμερικής, ομογενών και μη, το οποίο πολλές φορές εξεδήλωσαν, όμως προσέκρουσαν σε αρνητικούς παράγοντες της Ελληνικής γραφειοκρατίας.



Ο Τζον Κατσιματίδης υποδέχεται τον Πρωθυπουργό

Και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να βρει τρόπο για να αξιοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες που διέρχεται τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία. Από το γεύμα είναι η φωτογραφία, που δημοσιεύουμε.

### ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Με πέντε (5) κενές θέσεις καθηγητών και μάλιστα βασικών μαθημάτων, ξεκίνησε και συνεχίζεται η νέα σχολική χρονιά στο Λύκειο Νισύρου. Η κατάσταση αυτή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην προετοιμασία για τις Πανελληνίες εξετάσεις, αλλά και στην εν γένει εκπαίδευση των μαθητών, οι οποίοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας προέβησαν σε αποχή από τα μαθήματα, ενώ ο Σύλλογος γονέων, με επιστολή του προς τα μέσα ενημέρωσης, εκφράζει τη δυσφορία του και διαμαρτύρεται για τις δυσχέρειες που παρεμβάλλονται στην εκπαίδευση των μαθητών.

Σύμφωνα με δηλώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, για όλες τις κενές θέσεις τοποθετήθηκαν καθηγητές, όμως μεγάλος αριθμός, όπως αποδέχτηκαν διορισμό, επικαλούμενοι τους χαμηλούς μισθούς, το υψηλό κόστος ζωής και την έλλειψη θεσμικών κινήτρων. Πρόβλημα, όπως της Νισύρου, αντιμετωπίζουν και άλλα νησιά όπως η Κάσος, η Κάρπαθος, η Τήλος, γι' αυτό η αρμόδια Υπηρεσία αποφάσισε, ως προσωρινή λύση, την τηλεδιδασκαλία, από καθηγητές των Λυκείων της Ρόδου.

Το πρόβλημα αυτό Κυκλάδες είναι πιο οξύ, με πενήντα (50) θέσεις κενές και ισάριθμους καθηγητές να έχουν αρνηθούν διορισμό, επικαλούμενοι τους προαναφερθέντες λόγους. Σημειώνεται ότι, για την εξάλειψη των λόγων αυτών είχαν καθιερωθεί, στο παρελθόν κάποια κίνητρα, τα οποία όμως φρόντισαν να καταργήσουν κάποιοι φωστήρες, που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας, ενέργεια που προκάλεσε το χάος, που τώρα παρατηρείται.

Όπως εγγνώστη από το Υπουργείο Παιδείας, ήδη έχει προκηρυχθεί συμπληρωματικός διαγωνισμός, για πρόσληψη νέων καθηγητών, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά το αποτέλεσμα θα είναι πιο θετικό.

### Η ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΓΟΣ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ

Με αργούς ρυθμούς όμως με ικανοποιητικά αποτελέσματα προχωρούν οι εργασίες επίστρωσης του δρόμου προς Άργος-Ηφαίστειο, που όπως είναι γνωστό τελούν υπό την εποπτεία και παρακολούθηση της στρατιωτικής υπηρεσίας ΜΟΜΚΑ.

Φωτο Αρχείου



Ήδη έχει περατωθεί η πρώτη φάση, με την επίστρωση του τμήματος, που καλύπτει τη Βορειοδυτική πλευρά του νησιού, ενώ όπως διεβεβαίωσαν αρμόδιοι φορείς, έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες της δεύτερης και τελευταίας φάσης, με τις οποίες θα ολοκληρωθεί το έργο.

Με την κατασκευή του έργου αυτού θα ολοκληρωθεί το περιφερειακό δίκτυο του νησιού, θα συντομευθεί η διαδρομή και θα εξασφαλιστεί άνετη και πιο ασφαλής συγκοινωνία με το ηφαίστειο, θα καταστεί δυνατή η γνωριμία των επισκεπτών με το εσωτερικό του νησιού, μέσα από μια διαδρομή με καταπληκτική, πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και διάβαση μέσα από μια γραφική κοιλάδα, που σχηματίζουν οι οροσειρές του νησιού και με φόντο τις άλλοτε καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις του. Ήδη το αποπερατωθέν τμήμα έχει δοθεί στην κυκλοφορία και οι εντυπώσεις είναι ικανοποιητικές.

### Μία από τα Δωδεκάνησα

#### ✓ ΚΩΣ

Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε στο λιμάνι του νησιού ο σεισμός της 21 Ιουλίου 2017. Από την 1η Οκτωβρίου έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, με προοπτική τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί ως τις αρχές της νέας τουριστικής περιόδου. Η Λιμενική Επιτροπή ζητά κατανοήση από το κοινό, για τα προβλήματα και τις κοινωνικιακές δυσχέρειες, που θα προκύψουν από τα έργα.

#### ✓ ΚΑΛΥΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Εκπληρώνοντας παλαιότερη υπόσχεσή του, ο Πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, φρόνισε και η εταιρεία ΑΜΚΕ - Αιγιάς, με χρηματοδότηση του εφοπλιστή Αθαν. Μαρτίνου, ανέλαβε τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργα-



σιών ανέγερσης του Ναού του Αγίου Γεωργίου Σαντραπέ (φωτ.). Ενός Ναού επιβλητικού σε μέγεθος και μεγάλης αρχιτεκτονικής σπουδαιότητας, του οποίου οι εργασίες ξεκίνησαν, με δαπάνη του ζεύγους Σαντραπέ το 1904 και το 1907 διεκόπησαν. Και από τότε και επί 112 χρόνια, το έργο παρέμεινε ημιτελές.

#### ✓ ΛΕΓΑΘΟΝΗΣΙ

Ανεκλήθη η δωρεάν παραχώρηση από το έτος 1977 οικοπέδων του Δημοσίου, για τη στέγαση 77 καταγομένων αλλά μη μόνιμων κατοίκων του νησιού, οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση να ξαναγυρίσουν στο νησί για μόνιμη εγκατάσταση και δραστηριοποίηση. Όμως μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη υποχρέωση παραμένει ανεκπληρωτή και τα οικοπέδα αναξιοποίητα.

### Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στη Ρόδο Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΕΘΗΚΕ ΥΠ' ΟΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τη χρησιμοποίηση παράνομων ξεναγών, για ξενάγηση τουριστών στα αξιοθέατα της χώρας, έθεσε ο Πρόεδρος των διπλωματικών του κλάδου στον Υπουργό Τουρισμού, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στη Ρόδο. Επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του θέματος και τη ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένες και αυθαίρετες πληροφορίες, ανέφερε πως, ενώ ο επαγγελματίας ξεναγός διαθέτει άφορη επαγγελματική κατάρτιση, έχει επιλεγεί ακολουθώντας ορισμένες διαδικασίες και αποτελεί τον πρεσβευτή του τοπικού μας πολιτισμού, ο ρόλος του συχνά αναπληρείται σε άτομα, που δεν έχουν γνώσεις του αντικείμενου, αγνοούν παντελώς την ιστορία και τον πολιτισμό μας, με μόνο προσόν τη γνώση ξένης γλώσσας. - Αλλά και το χαμηλό μεροκάματο, θα προσθέσει εμείς.

Η τακτική αυτή δυσφημεί τον ίδιο τον κλάδο, καθώς μεταδίδονται πληροφορίες εσφαλμένες και αυθαίρετες. Και ζήτησε να διενεργούνται συνκλινοί έλεγχοι, για εντοπισμό και πάταξη του φαινομένου. Η περίπτωση αφορά και τη Νίσυρο, όπου το φαινόμενο αυθεί, με κάποιους «ξεναγούς» - συνοδούς τουριστικών ομάδων, που καταφθάνουν από την Κω, να μεταδίδουν πληροφορίες, που ξεπερνούν κάθε όριο φαντασίας και ανευθυνότητας, πληροφορίες τερατώδεις, που εκτός του ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, πολλές φορές πν παραποιούν και πν αλλοιώνουν βάναυσα. Ο Υπουργός αυνεγνώρισε το δίκαιο του απάτητος και υπεσέθη πως θα το εξετάσει κατά προτεραιότητα. Ουφόμεθα !



# ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ

## ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

**Σ**επτική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται όροι κυκλοφορίας οχημάτων, εντός των ορίων του οικισμού. Ένα θέμα για το οποίο έχει ασχοληθεί και έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα η εφημερίδα μας. Φαίνεται όμως πώς δεν ελήφθησαν υπόψη σοβαρές παράμετροι και σημαντικοί παράγοντες, που θα εξασφάλιζαν την εφαρμογή της απόφασης, με αποτέλεσμα αυτή όχι μόνο να παραμένει στα χαρτιά, ως κενή περιεχομένου, αλλά και να παραβιάζεται και μάλιστα κατά τρόπο, που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και φανερώσει ασέβεια προς τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής.

Η απόφαση, για παράδειγμα καθορίζει όρια στάθμευσης εντός του οικισμού, και ενώ είναι εμφανές το ότι αυτά είναι ανεπαρκή για την εξυπηρέτηση του όγκου των οχημάτων, που ειδικά κατά τη θερινή περίοδο κατακλύζουν το νησί, δεν ελήφθη πρόνοια για την εξεύρεση άλλου χώρου κατάλληλου για να καλυφθούν οι προκύπτουσες ανάγκες, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κατάσταση και να δημιουργείται συνωστισμός και κυκλοφοριακό αλαλούμ. Καθημερινά γίνονται μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης, που δημιουργούνται τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε μια έκταση από την Καραβά ως τον δημοτικό ξενώνα κι ακόμα πιο πέρα, υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες σε περπάτημα ως το κέντρο του οικισμού και τούμπαιλιν και μάλιστα υπό τον καυτερό μεσημεριακό ήλιο του καλοκαιριού. Αλλά και της ασυφύγιας που δημιουργούνται τα περιφερόμενα αυτοκίνητα, εις αναζήτηση χώρου παρκαρισμάτων.

Μήπως λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρηθεί η απόφαση και να ανασταλεί η εφαρμογή της, ωστόσο καλυφθούν όλες οι παράπλευρες παρενέργειες; Μια τέτοια ενέργεια και καλύτερα αποτελέσματα θα φέρει και το κύρος της δημοτικής αρχής θα περιφρουρήσει.

## ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ

### ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Γενική είναι η κατακραυγή και καθημερινές οι διαμαρτυρίες του κόσμου, για τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα περιστατικά υγείας στα διάφορα δημόσια υγειονομικά ιδρύματα της Χώρας. Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αποσιωπούνται και να παρακάμπνουνται, αλλά να εξαιρούνται και να προβάλλονται ως φωτεινά παραδείγματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα συνάντησε στο περιφερειακό ιατρείο Νισύρου ο συμπατριώτης μας Νίκος Καλύβας, Ναύαρχος του Α.Σ.

Όπως μας ανέφερε, στη διάρκεια των διακοπών του στη Νίσυρο, τραυματίστηκε στενό συγγενικό του πρόσωπο, από πτώση μέσα στο σπίτι. Αμέσως εκείνος ζήτησε τη συνδρομή του ιατρείου και μέσα σε χρόνο ρεκόρ, έφτασε επιτόπου το ασθενοφόρο, με οδηγό, που με προθυμία αλλά και επαρκείς γνώσεις, έσπευσε να ηρεμήσει τον τραυματία, να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο ιατρείο. Εκεί τον ανέλαβε αμέσως η γιαντρός-διευθύντρια του ιατρείου, συνεπικουρούμενη από τις δύο νοσηλεύτριες και με ενδιαφέρον, με ευσυνειδησία, αλλά και με πραότητα και ανθρωπιά, ήλεγξε την όλη κατάσταση του ασθενούς, περιποιήθηκε το τραύμα, τον καθησύχασε ψυχολογικά και έμεινε στο πλευρό του, ωστόσο πιστεύει ότι είχε συνέλθει από το πρώτο σοκ και τότε μόνο του επέτρεψε να αποχωρήσει.

Όμως στο ίδιο κλίμα βρέθηκε και την ίδια συμπεριφορά συνάντησε και από τον έτερο γιατρό, όταν μετά από λίγες μέρες ξαναπήγε στο ιατρείο για αλλαγή του τραύματος. Εντυπωσιασμένος από τη συμπεριφορά, τη φροντίδα, το όλο κλίμα, αλλά και την υπευθυνότητα, με την οποία αντιμετωπίστηκε η περίπτωση του η οποία, ασφαλώς, αντανακλά τις συνθήκες, με τις οποίες παρέχεται η ιατρική φροντίδα στη Νίσυρο, έσπευσε να εκφράσει και δημόσια, μέσω της εφημερίδας μας, τα συγχαρητήριά του, τις ευχαριστίες του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του τόσο προς το ιατρικό, όσο και προς το νοσηλευτικό προσωπικό του περιφερειακού ιατρείου Νισύρου.

## ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!»

### ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΙΩΝΕΣ

Ενδιαφέρουσα η είδηση και ελπιδοφόρο το φαινόμενο, που δημοσιοποίησε ο Νίκος Παπάτος στην ιστοσελίδα του. Τα χρίματα, λέει, που συγκεντρώθηκαν από τις εκδηλώσεις, οι οποίες κατά καιρούς γίνονται στην Ευαγγελίστρια, διετεθήσαν για εργασίες αναστήλωσης των ερειπωμένων κτισμάτων του μοναστηριού στις Σιώνες.



Και το ελπιδοφόρο της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι την πρωτοβουλία για τα έργα ανέλαβε αυτοβούλως ο Γιώργος Νικ. Σακελλαρίδης. Ένας νέος άνθρωπος, που επανειλημμένα έχει εκδηλώσει τις ευαισθησίες του και έχει δώσει δείγματα της θαθείας γνώσης του για την ιστορία, τον πολιτισμό, τον παράδοχο της Νισύρου, ενώ διαθέτει και πλούσια εμπειρία για ό, τι έχει σχέση με τα αρχαιολογικά μνημεία, τις φυσικές καλλονές και τις ιδιαιτερότητες, με τις οποίες η φύση έχει προικίσει το νησί.

Και είναι κρίμα γιατί οι γνώσεις αυτές, παραμένουν ανεκμετάλλετες, ενώ πολλά θετικά θα είχαν να προσφέρουν, αν χρησιμοποιούνταν σε κατάλληλους τομείς, που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη της προσφοράς του. Δείγμα των ανουσιών που αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, η φροντίδα του για την αναστήλωση του μοναστηριού στις Σιώνες, το οποίο περικλείει ένα ανεκτίμητο πλούτο τοιογραφικών, που όμως βαίνουν προς πλήρη αφανισμό, λόγω της μακροχρόνιας αδιαφορίας και εγκατάλειψης. Μπράβο στο Γιώργο και μακάρι το παράδειγμά του να ακολουθήσουν και άλλοι νέοι του νησιού μας.

## ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ



Σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο του Πειραιά νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, λόγω σοβαρού προβλήματος, που αντιμετωπίζει στα γόνατα.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Ιεράς Μητροπόλεως, υπεβλήθη σε ενδο-οσσοκομειακή αγωγή, καθόσον η κατάσταση δεν επιδέχεται επέμβαση και ήδη έχει επιστρέψει στην έδρα του, στην Κω, συνεχίζοντας φαρμακευτική και φυσιοθεραπευτική αγωγή. Η είδηση της ασθένειας του Μητροπολίτου τριάρχη Βαρθολομαίος, ο οποίος, με επιστολή του, εξεδήλωσε το πατρικό του ενδιαφέρον, εξέφρασε τη συμπάραστασή του, τού δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά του στις δύσκολες ώρες, που περνούσε και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Με ανακοίνωση, που εξέδωσε, μόλις επέστρεψε στην έδρα του, ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το ποιμνίο του και την ευχή, όπως όλοι τους απολαμβάνουν το πολύτιμο αγαθό της υγείας σε όλα τα έτη της ζωής του, για τα οποία, όπως δήλωσε, προσεύχεται να είναι πολλά και ευλογημένα. Το Διοικ. Συμβούλιο του «Γνωμαγόρα» και το προσωπικό της εφημερίδας μας, εύχονται όπως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας αντιμετωπίσει σύντομα το πρόβλημα της υγείας του, ώστε να μπορέσει απρόσκοπτα να συνεχίσει το ποιμαντικό του έργο.

## ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ

### ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΘΕΜΑΤΑ

Την πρώτη επίσκεψή του στη Νίσυρο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποίησε ο νέος Έπαρχος Κω-Νισύρου, Γιάννης Καμπανής, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας.

Τον νέο Έπαρχο και συμπατριώτη μας υποδέχθηκαν οι τοπικές αρχές με επικεφαλής το Δήμαρχο και οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι τον συνηγάρισαν γιατί στο πρόσωπό του η Νίσυρος πήρε τα γνία σε ένα ακόμα καλύτερο διοικητικό τομέα.

Ο νέος Έπαρχος μετέβη στο Δημαρχείο, όπου ενημερώθηκε από το Δήμαρχο για τα υπάρχοντα προβλήματα, για τα εκκρεμεία και εν εξελίξει θέματα και για την όλη εν γένει επικρατούσα κατάσταση στο νησί μας. Ακολούθησε γεύμα, που παρέθεσε ο Δήμαρχος προς τον Έπαρχο και τους συνεργάτες του και το απόγευμα σε ανοικτή συγκέντρωση στον ξενώνα, ο Έπαρχος είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον κόσμο του νησιού. Τους διαβεβαίωσε για την πρόθεσή του να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Νισύρου και εξέθεσε τα σχέδια και το πρόγραμμα, που θα ακολουθήσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα οδικής ασφάλειας και στην πιστή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, με στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.

Ακολούθως οι συνοδευόντες τον Έπαρχο επιτελεί αναφέρθηκαν, καθ' αρμοδιότητα, στα εκτελούμενα και στα δρομολογημένα έργα, για τα οποία ο Διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών δήλωσε χαρακτηριστικά πως, η Νίσυρος στα επόμενα χρόνια θα μεταβληθεί σε εργοτάξιο.

Ο κ. Καμπανής, δήλωσε ότι παρακολούθησε με ενδιαφέρον την ενημέρωση, που του έγινε από το Δήμαρχο και παρέσχε τη διαβεβαίωση πως τα θέματα, που τέθηκαν υπόψη του, θα ιεραρχηθούν και θα αξιολογηθούν καταλλήλως, προκειμένου να ενταχθούν προς υλοποίηση στα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Έπαρχο για την επίσκεψή του στη Νίσυρο και οι δυο άνδρες συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, με στόχο την επίλυση των απασχολούντων το νησί μας θεμάτων.

## ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

### ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

Τρεις θέσεις Αντιδημάρχων προβλέπει για τη Νίσυρο η νέα Νομοθεσία, αντί της μιας που προβλεπόταν ως τώρα. Και οι θέσεις αυτές ανατέθηκαν, με απόφαση του Δημάρχου Χριστοφί Κορωνάου, σε εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους, ως ακολούθως:

1.- Στον Πάχο Βασίλειο, ο οποίος ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και υπεύθυνος εργαταξίου, εκτέλεσης έργων, περιβάλλοντος και καθαριότητας, Ύδρευσης, αποχέτευσης, οχημάτων και πρασίνου.

2.- Στον Τασιούλα Ευάγγελο, ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος οικονομικών, διοικητικού προσωπικού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παρακολούθησης της διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη.

3.- Στον Χασαπιδάκη Δημήτριο, ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος αναπτυξιακών έργων των οικισμών Νικίων και Εμπορείου-Πάλων, δημοτικής περιουσίας, πρωτογενούς τομέα και πολιτικής προστασίας.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως εντεταλμένοι σύμβουλοι, Τουρισμού ο Γιάννης Τριανταφύλλου και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εκπαίδευσης η Δήμητρα Καφετζιάκη.

Με απόφαση, τέλος των μελών του νέου δημοτικού συμβουλίου, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νισύρου ορίστηκε η Ειρήνη Καραούτσου, σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας.

## ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ξαναζωντάνεψαν κι εφέτος οι ορεινοί οικισμοί, Εμπορείος και Νικιά, τόσο με την παρουσία των ξεπεταμένων των χωριών, που δεν παρέλειψαν κι εφέτος να επισκεφτούν τα πάτρια εδάφη, όσο και με τις επισκέψεις των ξένων επισκεπτών. Φωτίστηκαν οι γειτονιές, γέμισαν τα καφενεία και μια ασυνήθιστη κίνηση παρετήρησε στους δρόμους.

Απεδείχθη πια πως ήταν αναγκαία και επωφελής για τα χωριά η επέκταση των τουριστικών δρομολογίων, η οποία, έστω και στο περιορισμένο μέτρο της, έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς επισκέπτες να γνωρίσουν την ομορφιά των οικισμών, να κυκλοφορήσουν στα γραφικά σοκάκια, να απολαύσουν τα ανεπανάληπτα γοητείας τοπία, με την πρωτόγνωρη θέα προς το βουνό και τη θάλασσα, αλλά και να δοκιμάσουν το ζεστό και φιλόξενο κλωσόρισμα των κατοίκων.

Ζωηρή η κίνηση στα καφενεία της «Πόρτας» στα Νικιά, όμως αισθητή η διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου «Ανδριώτης», εκεί που ήταν το στέκι των καλοφαγάδων και ικανοποιούσαν τις γαστρονομικές τους προτιμήσεις ντόπιοι και περαστικοί. Κι ήταν τώρα ολοφάνερες οι επιπτώσεις στην άδεια πλατεία του Σταθμού, την οποία άλλοτε ζωογονούσε και φωτίζε η λειτουργία του εστιατορίου.

Σε αντίθεση, ο Εμπορείος δικαίωσε κι εφέτος τη φήμη για καλό και εκλεκτό φαγητό, που ήταν αρκετή για να δημιουργείται καθημερινά το αδιαχώρητο στα δυο εστιατόρια της πλατείας. Ευχάριστη κι φέτος η διαπίστωση πως το ένα μετά το άλλο τα άλλοτε μισογκρεμισμένα σπίτια των χωριών, αυτά που τα εγκατέλειψαν πλήρως εξοστρακισμένα και νοικοκυρεμένα οι ιδιοκτήτες τους, καθώς έπαυαν το δρόμο για τη ξενιτιά, τώρα παίρνουν το δρόμο για αναστήλωση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό. Ομορφαίνουν οι γειτονιές, στολίζονται τα χωριά, ξαναγεννιούνται και εκσυγχρονίζονται οι οικισμοί, όμως πολλά και σοβαρά τα προβλήματα, που αντιμετωπίζονται οι λιγοστοί πια κάτοικοι τους. Αυτοί οι βαρδιάνοι και φύλακες τους, που, η μοίρα το θέλησε να υπομένουν τη μοναξιά, την απομόνωση, όλες τις δυσκολίες ιδιαίτερα του χειμώνα, για να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και να τον προστατέψουν από την ερημιά και την εγκατάλειψη. Κι αυτή τους την προσφορά έχουν χρέος να εκτιμούν οι εκάστοτε τοπικές αρχές και να τους ανταμείβουν ανάλογα, εξασφαλίζοντας τους βελτιωμένης ποιότητας συνθήκες ζωής.

## ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

### ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Με ικανοποιητικά αποτελέσματα λειτουργεί το πρόγραμμα Ανακύκλωσης στη Νίσυρο. Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Δήμου, μια ακόμα ενισχυμένη αποστολή ανακυκλούμενου υλικού απεστάλη πρόσφατα στις κεντρικές αποθήκες και περιελάμβανε 13 τόνους χαρτί, 2 τόν. πλαστικό, 1,5 τ.ν. ηλεκτρονικών συσκευών διαφόρων ειδών, και 1.5 τ.ν. τηγανέλαια.

Για την εξυπηρέτηση του προγράμματος, ο Δήμος Νισύρου, εκτός από τους ειδικούς κάδους εναπόθεσης των υλικών, έχει προμηθευθεί ειδικό συμπεσστή, για τη συμπίεση και συσκευασία των υλικών, τα οποία διακινούνται με ηλεκτροκίνητα οχήματα, προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και διοχετεύονται προς τις κεντρικές αποθήκες, μέσω της ειδικής υπηρεσίας Κω. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, στο πρόγραμμα μετέχει αυτοβούλως μεγάλο μέρος των κατοίκων, ενώ ο Δήμος καλεί και τον υπόλοιπο πληθυσμό του νησιού να ενισχύσει την προσπάθεια, αναλογιζόμενοι πως με τη συμμετοχή τους αυτή διασφαλίζουν την καθαρότητα του περιβάλλοντος και περιφρουρούν τη υγεία και τη δική τους και των παιδιών τους.

Όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν Δελτίο, στόχος του Δήμου είναι η ανακύκλωση να καλύψει το 80% των απορριμμάτων του νησιού, γι' αυτό και έχει προβεί στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, που θα συμβάλουν στον θρυμματισμό, στη συμπίεση και τη συσκευασία των υλικών.

## ΣΤΟΝ 1ο ΟΜΙΛΟ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Ο «ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ»



Με καλή φόρμα, και με ανεβασμένο το πηθικό, προετοιμάζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του «Πολυβώτη» για τους αγώνες του φετινού Πρωταθλήματος. Θα αγωνιστεί στον 1ο όμιλο των ομάδων πρωταθλήματος Β' κατηγορίας Δωδεκανήσου, με αντίπαλες Ροδίτικες ομάδες, τον Δαμάγιο Θεολόγο, την Α.Ε. Αδελφοσύνη, τον Αστέρα Μασσαρών, τον Ευκλή Σορώνης, τον Ηρακλή Λάρδο, τη Δόξα Ψιθύου, τη Δήμητρα Δαματριάς, τον Ακουσίλο Φανών, την Α.Ε. Κύπρου, την Ομόνοια Γενναδίου, των Απολλώνων Απολλώνων και τον Ταξίαρχη Καλάθου. Ο Πολυβώτης ξεκινά με τον αέρα των αποτελεσμάτων του περσινού πρωταθλήματος και με την απόφαση – προσδοκία για περισσότερες εφέτος νίκες και βαθμολογία υψηλότερη. Του το ευχόμαστε με την ελπίδα πως εφέτος θα προσφέρει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση στους οπαδούς του.

## ΜΕ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΑΝ ΔΙΑΠΛΟΥΝ ΚΩ - ΝΙΣΥΡΟΥ ΜΕ ΚΑΓΙΑΚ

Με δυσμενέστες καιρικές συνθήκες και με ανέμους, που ξεπερνούσαν τα 8 μποφόρ, 12 Ισραηλινί υπίκοι επεχείρησαν να πραγματοποιήσουν τον διάπλου Κω-Νισύρου με καγιάκ. Από κάποιο σημείο και μετά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, η θάλασσα άρσισε να διανοίγεται μπροστά τους ως υγρός τάφος και ο κίνδυνος καταπονισμού τους ήταν ορατός. Τότε ακριβώς αναγκάστηκαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου και να ζητήσουν οσπηρία από τις λιμενικές αρχές και τυχόν διαπλόοντα στην περιοχή σκάφη. Για καλή τους τύχη, έγιναν αντιληπτοί από ελικόπτερο super puma, το οποίο έσπευσε σε βοήθεια και με τη συνδρομή τριών άλλων ιδιωτικών σκαφών περισηνέγγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Κω.

