

ΑΠ' Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ...

Από το **ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ**



ΝΙΣΥΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Η εντιμότητα του Νικήτα Χιώτη

Στη Ρόδο πέρασα κι εφέτος ένα μέρος των διακοπών μου. Και όπως κάθε φορά που βρίσκομαι στο νησί, δεν παρέλειψα να επισκεφθώ το Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», εδώ που απασχολούμενος κάποτε εποχιακά, μπόρεσα να εξασφαλίσω τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών μου, σε εποχές στέρησης και ανέχειας.

Η μόνη τουριστική υποδομή του νησιού ήταν τότε (αρχές της



Ο Διευθύνων Ξενοδοχείων Νικ. Μολδοβάνος συγχαίρει το Νικήτα Χιώτη, κατά την αποχωριστική συνεστιάση του προσωπικού, στο πέρας της τουριστικής περιόδου.

δεκαετίας του 1950) τα Ξενοδοχεία που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και συγκεκριμένα των **Ρόδων**, το **Θέρμαι**, το **Πίνδος** και το **Λίνδος** μέσα στην πόλη και τα **Έλαφος** και **Ελαφίνα** στο βουνό του Προφήτη Ηλία. Και όλα αυτά τα διαχειριζόταν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).

Όπως σε πολλούς άλλους τομείς δραστηριότητας της Ρόδου, έτσι και στα Ξενοδοχεία αυτά δούλευαν πολλοί Νισύριοι, μερικοί από τους οποίους κατείχαν θέσεις σοβαρές και υπεύθυνες, θέσεις «κλειδιά», όπως ο **Νικήτας Χιώτης**, ως Κεντρικός Ταμίας της όλης επιχείρησης, ο **Γιάννης Χαρίτος**, ως Γενικός Ελεγκτής χρηματικού και υλικού, ο **Άρης ο Φραντζής** (του Στρατή) ως Διευθυντής στο Πίνδος. Δούλευαν επίσης ως ταμπλότες: στο Ρόδων ο **Τάκης ο Καρπαθάκης** και στο Θέρμαι αυτός που τώρα γράφει αυτές τις γραμμές και ο **Ανδρικός ο Πατούρης**, σερβιτόροι ο **Αντώνης ο Βογιατζής** (του Μενελάου) στο Θέρμαι και ο **Ηλίας ο Απριλάκης** στο Ρόδων, όπου υπηρετούσε ως υπάλληλος και ο **Νίκος Μ. Χαρτοφύλης** με βοήθη το **Νίκο Σκουλλή** με καταγωγή από την Κω, που όμως δήλωνε με περηφάνεια πάντοτε Νισύριος, αφού είχε γεννηθεί στον Εμπορείο (στο μοναστήρι της Κυράς), παραμάγειρας στο Θέρμαι ο **Μιχάλης ο Αγγελίδης** και άλλοι ακόμα, γεγονός που έκανε τους Ξενο-



Κατά την ίδια συνεστιάση, η Νισυριακή παρέα. Από αριστερά: Άρης Φραντζής, Τάκης Καρπαθάκης, Γιάννης Χαρτοφύλης και Νικήτας Χιώτης (Ξενοδοχείο των Ρόδων, Σεπτέμβριος 1953).

δοχούπαλληλικούς κύκλους να μιλούν για «Νισυροκρατία» στα Ξενοδοχεία.

Όλοι τους εκτελούσαν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία, με εντιμότητα, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το ψωμί που τους εξασφάλιζε η επιχείρηση. Γι' αυτό και η κοινή τότε, υπό τον αείμνηστο Νικ. Μολδοβάνο, διεύθυνση της επιχείρησης εκφραζόταν πάντοτε με λόγια επαινετικά για την όλη απόδοσή τους.

Φέρνοντας στη σκέψη μου τις αναμνήσεις των χρόνων εκείνων, εντόπισα ανάμεσά τους και το ακόλουθο περιστατικό, χαρακτηριστικό της ευσυνειδησίας και της τιμότητας για την οποία έγινε λόγος πριν.

Ο αείμνηστος Νικήτας Χιώτης, αυτός ο ειλικρινής και αληθινός άνθρωπος, που ήταν τιμή και χαρά για μένα να τον έχω φίλο και να δεχθώ τις ευεργεσίες του, κατείχε, όπως εγράφη, τη θέση του Κεντρικού Ταμιά και στα χέρια του κατέληγαν όλες οι από κάθε πηγή εισπράξεις όλων των Ξενοδοχείων. Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων ήταν τότε σε συνάλλαγμα και ιδιαίτερα σε δολάρια ΗΠΑ, τα οποία χρησιμοποιούσαν στις δόσοληψίες τους όλοι σχεδόν οι αλλοδαποί τουρίστες. Και επειδή παρετρείτο αστάθεια με συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές των ξένων νομισμάτων, είχε δοθεί εντολή στο Νικήτα να δέχεται μόνο δραχμές, ενημερώνοντας τους πελάτες ώστε να φροντίζουν εγκαίρως για δραχμοποίηση του συναλλάγματος στις Τράπεζες. Όμως το σύστημα από την αρχή παρουσίασε δυσκολίες, προκαλώντας και τις διαμαρτυρίες των πελατών, οι οποίοι έπρεπε να ακολουθήσουν το πρόγραμμα του πρακτορείου και ο χρόνος τους ήταν περιορισμένος. Γι' αυτό ο Νικήτας, προκειμένου να τους εξυπηρετήσει, δέχονταν με δική του ευθύνη το ξένο συ-

Σε μια επιτυχημένη εκδήλωση του «ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ» ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Από πλήρη επιτυχία εστέφη η εκδήλωση που οργάνωσε το Δ.Σ. του «Γνωμαγόρα», συνδυάζοντας την τήρηση του εθίμου προσφοράς λουκουμάδων κατά την εορτή του Αγ. Ανδρέα με διάλεξη που παρουσίασε ο συμπατριώτης μας γιατρός γαστρεντερολόγος Δημ. Ζαχαριάδης με θέμα «Καρκίνος και άλλες παθήσεις του παχέος εντέρου. Συμπτώματα. Μέτρα προστασίας».

Τους παρισταμένους στην εκδήλωση, που κι αυτή τη φορά γέμισαν την αίθουσα της «Γιαννιδείου Νισυριακής Εστίας» καλωσόρι-

φέρθηκε στις ομάδες υψηλού κινδύνου και επισήμανε την ανάγκη προληπτικού ελέγχου και άμεσης προσφυγής στο γιατρό σε περι-



Με τους βουλευτές μας Αριστ. Παυλιδή (δευτερον από δεξιά) και Γιώργο Νικητιάδη (πρώτον αριστερά).



Ο γιατρός Δημ. Ζαχαριάδης αναπτύσσει το θέμα του. Δεξιά του ο Δήμαρχος Νικ. Καρακωνσταντίνος και αριστερά ο Πρόεδρος του «Γνωμαγόρα» Γιάν. Χαρτοφύλης και ο τέως Πρόεδρος Γιάν. Λογοθέτης.

σε και ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του «Γνωμαγόρα» Γιάννης Χαρτοφύλης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο πατροπαράδοτο έθιμο της διανομής λουκουμάδων και χαιρέτησε την παρουσία των ευρισκομένων στην Αθήνα συμπατριωτών μας Νίκου και Μαρίας



Ο Νίκος Σφακιανός απευθύνει χαιρετισμό.

Σφακιανού από τη Ν. Υόρκη, μέσω των οποίων έστειλε μήνυμα χαιρετισμού και αγάπης προς τους συμπατριώτες μας της Αμερικής.

Ακολούθως ο γιατρός Δημ. Ζαχαριάδης με ύφος γλαφυρό και κατατοπιστικό και με πλήρη γνώση του αντικείμενου ανέπτυξε το θέμα του και παρουσίασε στο ακροατήριο τη συμπτωματολογία της νόσου, τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξή της, ανα-

πτώσεις εμφάνισης ενοχοποιητικών φαινομένων. Την ομιλία παρακολούθησε το κοινό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χαρακτηριστικό του οποίου υπήρξε ο διάλογος που ακολούθησε και οι ενδιαφερόουσες



Ο βουλευτής Γιώργος Νικητιάδης με εκπροσώπους Δωδεκανησιακών Συλλόγων. Δεξιά η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λίνα Χαραλαμποπούλου.

ερωτήσεις που υποβλήθηκαν.

Μετά την ομιλία το Διοικ. Συμβούλιο «ρώεψε» λουκουμάδες, τρώντας το έθιμο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Νίκος Καρακωνσταντίνος με τη σύζυγό του Μαρίζα, οι βουλευτές Δωδεκανήσου Αριστ. Παυλιδής και Γιώργος Νικητιάδης, ενώ ο Νικ. Ζωίδης απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα. Παραβρέθηκαν ακόμη η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών κ. Λίνα Χαραλαμποπούλου και πρόεδροι και εκπρόσωποι των Συλλόγων Ρόδου, Κω, Πάτμου, Χάλκης και Τήλου

Προσέληταν επίσης, και πολλά Νισυρόπουλα που σπουδάζουν στην Αθήνα, των οποίων η παρουσία ομόρφηνε ακόμα πιο πολύ την εκδήλωση.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ

Με αφορά κάποια θέματα που σχολιάσπικαν στα τελευταία φύλλα των Ν.Ν., κάποιοι αναγνώστες της εφημερίδας επικοινωνήσαν μαζί μας για να μας πουν:

α) Με το άρθρο σου «Μια βόλτα στα χωριά» έδωσες αφορμή σε κάποιους, που εξακολουθούν να παραμένουν αθεράπευτοι τοπικιστές, για να σχολιάσουν ότι θυμήθηκες επιτέλους πως υπάρχουν κι άλλα χωριά, γιατί, λέει, μόνο για το Μανδράκι έγραψες μέχρι τώρα. Εγώ βέβαια τους είπα πως δεν έχουν δίκιο, γιατί εκτός του ότι τακτικά η εφημερίδα αναφέρεται στα χωριά, σήμερα δεν υπάρχουν πια χωριά και Μανδράκι, αλλά μια ενιαία Νισύρος. Και ό,τι γράφεται για τη Νισύρο αφορά όλο το νησί. Μήπως θα πρέπει να γράφεις κάτι σχετικό, ώστε να ξεφύγουν επιτέλους κάποιοι απ' αυτή την τοπικιστική μαγιά;

β) Διαβάζουμε κάθε τόσο στην εφημερίδα για τα έργα που προγραμματίζει ο Δήμος, για μελέτες, για μεγαλεπήβολα σχέδια, όμως υπάρχουν και άλλα μικρά πραγματάκια, που όσο μικρά είναι τόσο πιο μεγάλη ζημία κάνουν. Για παράδειγμα, αναφέρω το πρόβλημα της αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των δικύκλων, για το οποίο και συ έχεις γράψει πολλές φορές. Είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας. Είναι ο μόνιμος επιβλαβής όλο το καλοκαίρι στους επισκέπτες κι όλο το χρόνο σ' εμάς που έχουμε την ατυχία να βρίσκονται σε κεντρικό δρόμο τα σπίτια μας. Κι όμως πουθενά, σε καμιά ατζέντα, σε κανένα πρόγραμμα δεν αναγράφεται ούτε και κουβέντα γίνεται. Κανένας, ούτε ο σημερινός, ούτε οι προηγούμενοι Δήμαρχοι δεν ασχολήθηκαν, λες και δεν υπάρχει πρόβλημα. Κι αυτή η αδιαφορία, εμένα τουλάχιστον, με πειράζει πιο πολύ απ' ό,τι το ίδιο πρόβλημα.

γ) Κάθε χρόνο μάς παρακινεί ο Δήμος να φροντίσουμε έγκαιρα να γεμίσουμε τις

στερνες μας με νερό της αφαλάτωσης, γιατί το καλοκαίρι οι ανάγκες είναι πιο μεγάλες και το νερό λιγότερο. Και κάθε φορά που φροντίζουμε και ανοίγουμε το διακόπτη, αντί για νερό περνά από το δίκτυο αέρας κοπανιστός, αφού δεν υπάρχει συνεχής ροή. Κι αυτόν τον αέρα τον χρυσόπληρώνουμε. Το περασμένο καλοκαίρι η βιστέρνα μας έβαλε λιγότερο από μια (1) πιθαμή νερό, για το οποίο πλήρωσα κάπου 60 ευρώ. Κι όταν διαμαρτυρήθηκα, η υπάλληλος μου είπε πως πληρώνω για όσα κυβικά έγραψε το ρολόι. Σζήτησα το θέμα και διαπίστωσα πως το πρόβλημα είναι γενικό. Οι δείκτες του υδρολογιού τρέχουν στα χωριά, σήμερα δεν υπάρχουν από τη ροή του νερού που έρχεται με το σταγονόμετρο. Και βέβαια αυτό συμφέρει το Δήμο, αφού εισπράττει τζάπα λεφτά. Εμένα όμως ποιός θα με προστατέψει;

δ) Μας έχεις φλωμάσει με τις διαβεβαιώσεις σου ότι σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες για την επισκευή των Λουτρών. Όμως τα Λουτρά εξακολουθούν να παραμένουν ερειπωμένα στην πρεμία τους. Τελευταία μαθαίνουμε πως αυτοί που ανέλαβαν τη σύνταξη της προκήρυξης καυσοτερούν σκόπιμα, γιατί αυτό επιτάσσον, λέει, κάποιες κομματικές σκοπιμότητες. Μπορείς να μας πεις αν αυτό αληθεύει; Είναι δυνατό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα; Είναι δυνατό το Δημοτικό Συμβούλιο να ανέχεται μια τέτοια κατάσταση και να μη τρίζει τα δόντια σ' αυτούς που ευθύνονται γι' αυτή την καθυστέρηση, αν βέβαια αληθεύουν οι πληροφορίες μας;

Οι αναγνώστες της εφημερίδας μας που έθεσαν τα παραπάνω θέματα παρακάλεσαν να μείνουν στην ανωνυμία, γιατί σκοπός τους, όπως μας δήλωσαν, είναι να ακουστούν τα θέματα αυτά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Αν χρειαστεί θα επανέλθουν επόνημα. Κι αυτή τους την επιθυμία θα την σεβαστούμε απόλυτα, περιμένοντας απαντήσεις από τους κατά περίπτωση αρμοδίους.

